



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

www.mhp.org.tr

ADAY BELLİ KARAR NET: AÇIK HAVA TOPLANTILARI



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

**ADAY BELLİ KARAR NET:
AÇIK HAVA TOPLANTILARI**

2022







İÇİNDEKİLER

4 EYLÜL 2022 SİVAS AÇIK HAVA TOPLANTISI.....	7
11 EYLÜL 2022 BURSA AÇIK HAVA TOPLANTISI	27
18 EYLÜL 2022 KAYSERİ AÇIK HAVA TOPLANTISI	49
25 EYLÜL 2022 ERZURUM AÇIK HAVA TOPLANTISI	73
16 EKİM 2022 KONYA AÇIK HAVA TOPLANTISI.....	95
23 EKİM 2022 MANİSA AÇIK HAVA TOPLANTISI.....	115
13 KASIM 2022 ELAZIĞ AÇIK HAVA TOPLANTISI	137
20 KASIM 2022 SAMSUN AÇIK HAVA TOPLANTISI	161
18 ARALIK 2022 MERSİN AÇIK HAVA TOPLANTISI	183



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“2023'E DOĞRU:
ADAY BELLİ, KARAR NET” TEMALI
SİVAS AÇIK HAVA
TOPLANTISI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

4 EYLÜL 2022



Büyük Türk Milleti,

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi en yürekten, en içten duygularıyla selamlıyorum.

Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşan bütün kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Coşkunuza şahit olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Heyecanınız güven aşıyor, duruşunuz gücümüze güç katıyor.

Allah nazarlardan saklasın, Sivas Cumhuriyet Meydanı tıpkı bir gelincik tarlasını andırıyor.

"2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı bugünkü toplantımıza katılan Sivaslı kardeşlerimizin yanı sıra, Amasyalı kardeşlerimize, Tokatlı kardeşlerimize, Çorumlu kardeşlerimize, Yozgatlı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum.

Bir oldunuz, diri oldunuz, hep birlikte cumhurun eğilmeyen başı, bükülmeyen kolu, kesilmeyen nefesi oldunuz.

Nitekim birlikten güç doğacağını gösterdiniz.

Bu meydana teşrif eden siz muhterem kardeşlerimi, ekranları vasıtasıyla bizleri izleyen milletimin her güzel insanını hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum.

Açık hava toplantımızın düzen, tertip ve temininde emeği geçen teşkilatlarımızın değerli mensuplarına özellikle teşekkür ediyorum.



Gözü olup görmeyene, kulağı olup duymayana, dili olup söylemeyene, kalbi olup çarpmayana Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndan yükselen ses **“ayaktayım ve buradayım”** diyor.

Çağrımıza kulak verip bizimle aynı hedefe kilitlenmiş yiğidolarla iftihar ediyorum.

Allah sizlerden ayrı ayrı razı olsun diyorum.

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz.

4 Eylül 1919'da Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayetimizde atılmışsa, biz de benzer bir adımı atıyor, bu defa da Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne doğru yürüyoruz.

Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz, yürüdükçe hainleri titretiyoruz.

Arkamızda Cumhuriyet'in asırlık birikimi, yanımızda cumhurun bıçkın iradesi, önümüzde şehitlerimizin kahramanlığı, üzerimizde Cenab-ı Allah'ın eşsiz himayesi, gönümüzde kardeşliğin emsalsiz hikmeti, gecemiz Türkiye, gündüzümüz Türkiye, güvencemiz ise büyük Türk milleti.

Tam 103 yıl önce bugün toplanan ve Milli Mücadele'nin yol haritasını çizen Sivas Kongresi ruhuyla Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl dönümüne ulaşmanın azmindeyiz.

Milli Mücadele kahramanları dün başarmıştı, aynı şuurla, aynı izlerden giderek biz de başaracağız.

Hiç kimse fitrat değişti zannetmesin, damarlarımızda akan kan yine o kandır.

Rahmet ve saygıyla andığım, Sivas'ın bağrından yetişmiş halk ozanımız Merhum Aşık Veysel ne diyordu:



“Anlatamam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.”

Hamd olsun derdimiz dermansız değildir.

Derdi veren Allah şifasını da verecektir.

Fakat bizim derdimiz, dert ettiğimiz meseleler başkadır.

Derdimiz Türkiye'nin istikbalidir.

Derdimiz milli bekamız ve egemenlik haklarımızdır.

Derdimiz devletin ve milletin istiklal haysiyetinin müda-
faasıdır.

Dikkat ediniz, 103 yıl önce Türk milletine kefen biçenle-
rin kalıntıları farklı kılık ve maskelerle tekrar karşımızdadır.

Mandacılar bir kez daha harekete geçmişlerdir.

Yabancıların esaretine ve emir erliğine heves eden dev-
şirmeler yeniden seferber olmuşlardır.

Zaman değişse de oyun aynıdır, senaryo aynıdır, alçaklı-
ğın şeklinde ve şemasında değişiklik görülmemiştir.

Zalimler ve işbirlikçileri, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in
ilanına engel olamadılar.

Bağımsızlık ve hürriyet davamıza kan doğrayamadılar.

Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a, Ankara'dan
Sakarya'ya, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar binbir felaketi
göğüsleyen, çilelerin gövdesinden nur topu gibi doğan vatan
ve millet sevgisine zarar veremediler.

Ne yapsalar boştu, zira bağımsızlık Türk milletinin kade-
riydi, kavliydi.

Geçmişten ders almamış olacaklar ki yeniden şanslarını
deniyorlar.



Üstelik taşeron olarak tanıdık isimleri kullanıyorlar.

Asıl manasından koparılmış demokrasi, hukuk ve özgürlük kavramlarıyla toplumsal huzur ve güvenliğimizi kurcalıyorlar.

Yetmiyor, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi kundaklıyorlar.

1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kuruyorlar.

103 yıl evvel Sivas Kongresi'ni dağıtmak için kumpas kuranların mirasçıları kaos çıksın diye çırpınıyor.

Ne var ki Hafik'in pehlivanlığını unutuyorlar.

Gemerek'in ve Koyulhisar'ın gür sesini hafife alıyorlar.

Divriğin demir nefesini göremiyorlar.

Zara'nın dostluk çemberini, Kangal'ın cesaretini anlamıyorlar.

Bahçesi bağıyla Suşehri'ni, aşık yatağı Şarkışla'yı, ünüyle nam salmış Gürün'ü, Kelkit Vadisi'yle kenetlenmiş Akıncılar'ı, tarihi derinliğiyle Altınyayla'yı tanımıyorlar.

Doğanşar'ın sevdasını, Gölova'nın seslenişini, İmranlı'nın dik duruşunu, Ulaş'ın kartal bakışını, Yıldızeli'nin kaynaşan sularını yok sayıyorlar.

Ancak Sivas nankörlerle hesaplaşmak için gün sayıyor.

Yalan ve iftirayı meslek edinmiş siyasi çürümüşlere had-dini bildirmek için sabrediyor.

Şimdi sizlere soruyorum, cevabınızı çok yüksek sesle duymak istiyorum:

2023 yılına hazır mısınız? **(EVET)**

Zilleti, bu aziz millete reva görenlerle mücadeleye var mısınız? **(EVET)**



Türkiye'nin önünü kesmek için ittifak içinde olan altılı masaya hesap soracak mısınız? (**EVET**)

Söz veriyor musunuz? (**EVET**)

Size yakışan da budur.

Bu evetler zalimlere, zillete düşenlere müessir bir tokattır.

Fazla söze gerek yok, Sivas'ın haykırışı her şeye bedeldir.

İradeniz çok şükür önümüzü aydınlatıyor, şevkimizi artırıyor.

2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir.

1,5 yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler.

Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar.

Kimin aday olacağını belirlemek için Türkiye düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar.

Biz ne yapacağımızı biliyoruz.

Ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz.

Milletimize nasıl bir gelecek vaat ettiğimiz apaçık ortada.

Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok.

Utanacağımız, sıkılacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok.

Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız, Sivas'ın, Amasya'nını Çorum'un, Tokat'ın, Yozgat'ın yanındayız.

Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın.

Zillete tevessül etmedik ki istikametimiz şaşsın.

Namerde el açmadık ki yüzümüz kızarsın.

İhanete tamam demedik ki yükümüz ağırlaşsın.



Nasıl görünüyorsak oyuz.

Ne demişsek onun ardındayız.

Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz.

Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz.

Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz.

Sivas'ın ufkunu kapatmanın peşinde olanlarla hesabımız var.

Amasya'nın karşısında olanlarla hesabımız var.

Tokat'ın umudunu kırmanın arayışında olanlarla hesabımız var.

Çorum'un huzurunu bozmanın planını yapanlarla hesabımız var.

Yozgat'ın hususiyetiyle oynamanın çetelesini tutanlarla hesabımız var.

Türk milletine yan bakanlarla iki cihanda da görülecek hesabımız olacak.

Sivas'ın ve aziz milletimizin büyük değeri Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi; ***“Bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadılar. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.”***

Yine Pir Sultan Abdal'ın söylediği üzere, ***yola çıkarken yürek heybemizi omuzumuza aldık. Bir gözüne ikrarı, bir gözüne de asaleti koyduk.***

Devlet gücümüz, millet övüncümüz, vatan namusumuz, bayrak şerefimiz, ezan susmayacak mukaddesat çağrımızdır.

Cumhur İttifakı muzaffer geçmişimizi müstakbel ve müstesna bir geleceğe taşımanın ileri atılan bayraktarıdır.

Bayraktar bayrağa, türbedar türbeye, haznedar hazineye sahip çıkacak, Allah'ın izniyle Türkiye batmayacaktır.



Merhum vatan şairimiz Akif ne güzel de söylemiş:

***“Batmazdı bu devlet, batacaktır demeyeydik.
Batmazdı, hayır, batmadı, hem batmayacaktır.”***

Milletin felahı, ferahı, fecri, refahı ve fenalıkların defi için geceyi gündüze katan akliselim, kalbiselim Cumhuriyet İttifakı oldukça Türkiye'nin batışını görmek ebediyete kadar muhal bir hayal kalacaktır.

Bu nedenle bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır.

Kararınız kaderinizi, iradeniz istikbalinizi tayin edecektir.

Vakit yaklaşmaktadır, çember daralmaktadır.

Bizim adayımız belli, kararımız nettir.

Cumhurbaşkanı adayımız **Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.**

Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farklı tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhuriyet İttifakı'nın tecelli etmesidir.

Gayemiz budur, gayretimiz buna yöneliktir.

Soruyorum;

Buna var mısınız? **(EVET)**

Bize destek olacak mısınız? **(EVET)**

Üç hilalin yanında mısınız? **(EVET)**

Berber miyiz? Birlikte miyiz? Bizimle misiniz? **(EVET)**

Allah sizleri var etsin diyorum.

İşte bu evetler 103 yıl önceki Sivas Kongresi'nin gür ve güçlü seslenişidir.



İşte bu evetler 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'na fiilen son veren büyük zaferimizin muzaffer selamıdır.

Biz de selamı olduk, mücadeleye koyulduk, Allah şahittir ki başarmaya yemin ettik.

Değerli Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Fikriyatımızı ve siyasetimizi denetim altında tutan sıkı bir Allah korkusuyla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Milletimize hizmet aşkıyla yoğruluyoruz.

Biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz.

Bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bu cennet vatanı canımızdan aziz biliyoruz.

Ancak fitne durmuyor, düşman dinlenmiyor.

Yalancılar korosu, müfteriler koalisyonu, müfsitler oluşumu kara propagandaya bel bağlıyor, devamlı Türkiye'yi kötü-lüyor.

Bunların işi gücü densizliktir, düzeysizliktir, dedikodudur.

Ya cahillikten, ya gafillikten ya da hıyanetten dolayı kas-katı kesilmişlerdir.

Merhum Aşık Veysel demişti ki:

***“Aldanma cahilin kuru lafına,
Kültürsüz insanın külü yalandır.
Hükmetse dünyanın her tarafına,
Arzusu, hedefi, yolu yalandır.”***

Demem odur ki, zillet ittifakı yalandır, yıkımdır, yozlaşmadır.

Zillet ittifakı çürüktür, çarıktır, çarpıklığın daniskasıdır.

Samimiyetleri sahte, sevgileri sanal, sadakatleri samandır.



CHP'nin başındaki zat Türkiye'nin karşına geçen mihrak olup çıkmıştır.

İnsanlarımızı birbirine düşürmenin temelini kazmakla meşgul bir fırsattır.

Gözünü hırs bürümüş, kalbi taşlaşmıştır.

Hiçbir lafı Türkiye'mizin lehine değildir.

Cumhurbaşkanı adaylığı için iradesini kiraya vermiştir.

Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın gönüllü avukatı olmuştur.

Ağızından PKK terör örgütüne tek bir kınama mesajı çıkmamıştır.

FETÖ'ye karşı hiçbir tepkisi duyulmamıştır.

Daha vahimi terörle mücadeleye partisiyle birlikte hayır demiştir.

Geçtiğimiz yıl TBMM'de görüşülen ve yurt dışına asker gönderilmesini esas alan tezkereye hayır diyen HDP'yle birlikte CHP ve Kılıçdaroğlu'dur.

Muhalefet dış işgal cephesinin ajanı ve gizli ajandası konumundadır.

Teslim olup süngü düşüren bu zihniyet PKK'ya evet, Türkiye'ye ve Türk milletine hayır diyecek kadar gayri milli bir çizgiye savrulmuştur.

Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor.

Kameralar eşliğinde kurumları basmaya kalkışıyor.

Vatandaşlarımıza borçlarını ödemeyin, otomobil almayın çağrısını dillendirerek iç isyana oynuyor.



Ülkemizde can ve mal güvenliği olmadığını iddia ederek yatırım yapılmamasını istiyor.

Bu Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor.

Bu Kılıçdaroğlu erdemsizliğin uçurum dibinde dolaşiyor.

Ne tuhaf ki, diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor.

Medya üzerinden, kapalı kapılar ardından, dolaylı yollar-dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına soğuk mesajlar vermenin dışında bir şey yapmıyorlar.

Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır.

"Bizim adımıza niye konuşuyorsun" demek zorundadırlar.

Bostan korkuluğu olmadıklarını göstermeleri lazımdır.

"Konu mankeni değiliz" çıkışını yapmaları kendi hayırlarınadır.

Sivas'tan soruyorum;

Altı kez toplanmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamayan bir siyasi curcunanın Türkiye'ye en küçük hizmeti dokunabilir mi?

Böylesi bir çarpıklık dünyanın neresinde görülmüştür?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in haricinde, o da eskinin yeniden inşa çabasıdır, tek bir projeden, tek bir hedeften, sadra şıfa tek bir iyileştirici hamleden bahsetmek mümkün müdür?

Zillet ittifakı akıl ve siyaset dağılması yaşıyor.

Siyasi felç geçiriyor.

Ne yapacaklarını bilmiyorlar.



Bilmedikleri için de öfke ve nefret siyasetini geçim kapısı görüyorlar.

Sözleri asılsız, kökleri belirsiz, hedefleri silik, niyetleri kötülüdür.

Sorarım sizlere:

Bu zillet ittifakına umut bağlanır mı? **(HAYIR)**

Bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilir mi? **(HAYIR)**

Bu zillet ittifakına tamam denilir mi? **(HAYIR)**

Ekonomiden şikayet ediyorlar.

Battık, bittik, iflas ettik masalıyla avunuyorlar.

Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dert yanıyorlar.

Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar.

Enflasyonla ve hayat pahalılığıyla kıyasıya mücadeleyi ifade edemiyorlar.

Dünya enerji kriziyle boğuşurken, Avrupa olağanüstü tedbirleri almışken, Türkiye'nin dengeli ve doğru politikalarla muhtemel sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu asla söyleyemiyorlar.

Çok şükür ne ışığımız sönecek, ne de ısımız düşecek.

Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek.

Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak.

Bugün az yiyen, yarın inşallah çok yiyecek.

Bugün az kazanan, yarın inşallah çok kazanacak.

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve mahiyetindeki Milli Mücadele kahramanları 29 Ağustos 1919'da Erzurum'dan Sivas'a ha-



reket etmeden önce yol masraflarını nasıl karşılayacaklarını bilmiyorlardı.

Topladıkları bin 500 liranın büyük kısmını Erzurum Kongresi için harcamışlardı.

Lütfen dikkat buyurunuz, ceplerinde sadece 80 liraları vardı.

Ancak Erzurum'un fedakar evlatlarından birisi olan emekli Binbaşı Süleyman Efendi hazin gelişmeler karşısında açıkça şunları söylemiş ve unutulmayacak bir ahlak örneği sergileyerek şöyle bir teklifte bulunmuştu:

“Benim bugüne kadar biriktirdiğim 900 liram var.

Ben 60 yaşını geçmiş bir adamım.

Allah rızasından ve milletimin esenliğinden başka bir dileğim yoktur.

Bu parayı size veririm. Fakat bu parayı benim verdiğimi ne Paşa, ne de başka bir kimse bilmeyecek.”

Rahmetle andığım Süleyman Efendi'nin 900 lira parasıyla Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Erzurum'dan Sivas'a doğru yola koyulmuşlardı.

Bu vatanın kurutuluşu kolay olmadı.

Az yedik, acı çektik, dara düştük, ama bağımsızlığımızı düşürmedik.

Para yoktu, zaman oldu kazandık; ama vatan olmasaydı parayı ne yapacaktık? Servetimiz olsa neye yarayacaktı?

Kılıçdaroğlu çarpıcı bu milli gerçeklerden haberdar mı?

Sivas'tan Ankara'ya giderken Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 20 yumurta, 1 okka peynir, 10 ekmeği ancak alabilmişlerdir.



Kılıçdarođlu bunu hiç duydu mu?

Ne yapsalardı, paramız yok mazeretine sığınıp haysiyet ve hürriyet mücadelesinden geri mi dönselerdi?

Patates şu kadar oldu, soğan bu kadar oldu, ekmek şuraya çıktı diyerek teslim bayrađını mı çekselerdi?

Böyle bir alçalmaya çanak mı tutsalardı?

Tok esirler olarak yaşamayı mı seçselerdi?

Biz ne tok esirlerden olacağız, ne de aç hürlerden olacağız.

Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişle süper güç Türkiye'ye milli birlik ve kardeşlik içinde mutlaka terfi edeceğiz.

Cumhur İttifakı bu muazzam ve muteber geleceğin müjdesidir.

Cumhur İttifakı dik baş, tok karın, mutlu yarının mimar başıdır.

Cumhur İttifakı tarlasındaki çiftçinin, tezgahındaki işçinin, dairesindeki memurun, dükkanındaki esnafın, yıllarca ülkesi için çalışmış emeklinin, gariplerin, mazlum gönüllerin, dul ve yetimlerin can beraberidir.

Bizde laf yok icraat vardır. Bizde yalan yok gerçek vardır.

Bizim için imkansız diye bir şey de yoktur.

Hayal edebildiğimiz her şey eninde sonunda gerçekleşecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu muazzam hedeflere vasil olmak için canla başla çalışmaktadır.

Cumhur İttifakı Kızılma seferberliğidir.

Cumhur İttifakı ya istiklal ya ölüm iradesinin mirasçısıdır.

Cumhur İttifakı'nın adayı belli, kararı nettir.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı ve kurucu lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türk milletinin takdiri ve tercihiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.

Arzumuz, arayışımız ve mücadelemiz bu doğrultudadır.

Gazi Meclis'te de sizleri en iyi şekilde temsil edecek, yaraları saracak, verdiği sözleri tutacak ve milletvekili sayısını en fazla sayıya ulaştırmış bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığıyla Türkiye gücüne güç katacaktır.

Soruyorum sizlere, açık yüreklilikle cevabınızı istiyorum:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyor muyuz? **(EVET)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet diyor muyuz? **(EVET)**

Cumhur İttifakı'nı TBMM'de güçlendiriyor muyuz? **(EVET)**

Yeni bir anayasa için milletvekili sayımızı zirveye çıkarıyor muyuz? **(EVET)**

Hay maşallah, Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah.

Bu evetler zilleti yerinden hoplatır.

Bu evetler Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçıır.

Bu evetler Türkiye düşmanlarının ayaklarını dolaştırır.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye bölgesel ve küresel sorunlara doğrudan müdahildir.

Nerede bir sorun varsa ülkemiz çözüm odaklı yaklaşımıyla umut ve huzur adresi olmayı başarmaktadır.

Rusya-Ukrayna savaşında dengeli, temkinli ve uzlaştırıcı politikalarla dünyayı imrendiren, aynı şekilde kışkırtıcı Türkiye'dir.



Tahıl Koridoru Antlaşması'yla açlık ve yoksulluk içindeki milyonlara el uzatan Türkiye'dir.

Diplomaside gıpta edilecek başarılar yaşanmaktadır.

Türkiye aranan, beklenen, özlenen, izlenen, tavrı ve tutumu merak uyandıran ülke mertebesine çıkmıştır.

Libya'ya bakınız karışıklık içindedir.

Irak'a bakınız kargaşa içindedir.

Suriye'ye bakınız karanlık içindedir.

Avrupa'ya bakınız kriz içindedir.

Ege ve Doğu Akdeniz risk ve tehdit altındadır.

Balkanlar gergin, Afrika sıkıntılı, Asya cepheleşmiştir.

Türkiye dünya üzerinde istikrar anıtı gibi yükselmektedir.

Sınır ötesi ve sınır içi alanlar terör örgütünden köşe bucağı temizlenmektedir.

Terör melaneti milli birlik ve dayanışma ruhunun marifetiyle son bulacaktır.

Türkiye'nin yarınları aydınlıktır.

Altılı masanın arka bahçesinde kurulan, sözde "Emek ve Özgürlük İttifakı" olarak isimlendirilen kukla sol ve bölücü ittifakın aydınlığımıza gölge düşürmesi söz konusu değildir.

İnanıyorum ki böylesi bir zillete en başta sizler izin vermeyeceksiniz.

Türk milleti biçilen kefeni yırtıp atacak dirayet ve kararlılıktadır.

Türkiye'yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü de yetmeyecektir.



2023 ve takip eden yıllar Türkiye'nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacaktır.

Bunu sağlayacak irade Cumhuriyet'tir.

Cumhuriyet, Karabağ'daki zaferdir.

Cumhuriyet, sınır ötesinde terörün başını ezen mücadeledir.

Cumhuriyet, Ege ve Doğu Akdeniz'de silah çeken ahlaksızlara milli duruş gösteren onurdur.

Cumhuriyet, Türkiye'ye sahip çıkan, Türk milletine hizmetkârlıkta sınır tanımayan inanmışlıktır.

Cumhuriyet vatandır, mukaddesatın zırhı, mukadderatın kilididir.

Bizim zillate düşürülecek bir ülkemiz yoktur.

Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur.

Bizim etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur.

Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kokuşmuş sanatçılara, kiralık kalemlere, kursağın dan geçen bir lokmayı bu ülkeye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktır.

Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen herkesedir.

Çağrımız, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen herkesedir.

Çağrımız, milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen herkesedir.



Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen herkesedir.

Herkes eşittir Türkiye'dir.

Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla yolumuz birdir.

Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu milletin özbeöz evladıdır.

Manda ve himaye tercihi de bulunanların çoğunlukta olmasına karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri 103 yıl önce Sivas'ta atıldı.

Bugün de Sivas Kongresi'nin ruhuyla, geçmişimizden aldığımız feyzle, 2023'ün ve müteakip yılların yüksek hedeflerini tayin ve tarif ediyoruz.

Soruyorum sizlere:

2023 yılında sandığa gidecek misiniz? **(EVET)**

Cumhurun muazzam iradesini gösterecek misiniz? **(EVET)**

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? **(EVET)**

Sivas Kongresi'nin tebliğini zillet ittifakının kafasına vuracak mısınız? **(EVET)**

Hepinize müteşekkirim. Azınız çok, eksisiniz tamam olsun inşallah.

Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hâkimiyet ve hükümlerlik haklarımız sonsuza kadar var olsun diyorum.

Bugün biz konuştuk siz dinlediniz, 2023'te siz konuşun cihan dinlesin.



Alayınıza birden Őükranlarımı sunuyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Sađlıcakla kalın, selametle kalın, sevgiyle ve saygıyla kalın.

Sađ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“2023'E DOĞRU:
ADAY BELLİ, KARAR NET”
TEMALİ
BURSA AÇIK HAVA
TOPLANTISI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

11 EYLÜL 2022



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından bizleri izleyen; yöresi, kökeni ve anasının dili ne olursa olsun aziz milletimizin her güzel insanına Gökdere Meydanı'ndan şükranlarımı sunuyorum.

Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan bütün kardeşlerimi özlemle kucaklıyorum.

Biz tarih kenti, ecdat yadigarı Bursa'yı çok seviyoruz.

Biz Türk milletini başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün suru görüyoruz.

Biz Türk vatanını can emanetimizden daha ileri sayıyoruz.

Hay maşallah, duruşunuz dosta güven, düşmana korku salıyor.

Şuurunuz istikbalin kör noktalarına ışıklar saçıyor.

Ne mutlu sizlere ki, iradeniz Uludağ'ın zirvelerini andırıyor.

Ne mutlu sizlere ki, itibarınız ve iddialarınız 696 yıllık bir maziyle anıtlıyor.

Tarihin dili olsa da konuşsa, şakır şakır Bursa'yı anlatsa.

Kuruluşumuzun şöhretidir Bursa, kutlu fetihlerimizin saçak saçak serptiği diyardır Bursa.

Biz kahramanlıkla ve kardeşlikle geçen Türk-İslam asırlarının canlı şahidi yeşil Bursa'dan razıyız, Allah'ta razı olsun.



Şairin dediği gibi:

*Kardeş var,
Kardeşlere kardeştir,
Kadir kıymet bilen canlar kardeştir.
Bu sancağı,
Bu vatani, bu dini,
Üç kuruşa satanlarsa kalleştir.
Bu sancağın,
Bu vatanın, bu dinin
Kıymetini bilenler has kardeştir.*

Gökdere Meydanı'nda coşkusuyla bizlere şevk ve heyecan veren siz değerli kardeşlerimize, buraya kadar gelemese de gözü, kulağı ve duası bizimle olan muhterem vatandaşlarımızı za en iyi dileklerimi sunuyorum.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerine ve tüm dava arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür ediyorum.

"2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı bugünkü toplantımıza katılan Bursalı kardeşlerimizin yanı sıra,

Çanakkaleli kardeşlerimize, Balıkesirli kardeşlerimize, Bilecikli kardeşlerimize, Yalovalı kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, güzellikler bahsettiniz diyorum.

Değerli Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Geçen hafta sonu Sivas muazzam bir açık hava toplantısına sahne oldu.

Onbinlerce vatan evladı sel olup taşıdı, sağanak olup yağdı, bundan mülhem birilerinin de uykuları kaçtı.

Kıskananların feleği şaştı, gözleri fal taşı gibi açıldı.



2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yaptık, siyasi kampanya döneminin meşalesini Sivas'tan yaktık.

Huzurlarınızda Sivaslı kardeşlerimize, Amasyalı kardeşlerimize, Tokatlı kardeşlerimize, Çorumlu kardeşlerimize, Yozgatlı kardeşlerimize müteşekkir olduğumu ifade ediyorum.

Geride kalan günlerde Sivas açık hava toplantımızı aklı eren de, ermeyen de, bilen de bilmeyen de, iyi niyetli olan da olmayan da devamlı konuştu, tartıştı.

Bu ne ki, daha bir şey görmediler.

Allah'ın izniyle, milletimizin takdiriyle gördükleri, göreceklarının yanında deve de kulak kalacak.

Turpun büyüğünün heybede olduğuna 2023 yılında mecburen tanık olacaklar.

İlk açık hava toplantımızdan sonra zillete düşen odakları korku dağları sardı.

Türkiye'ye dış bileyen mihraklar kabusla tanıştı.

Sokak röportajlarıyla Cumhur İttifakını kötüleyip zillete methiye düzenler, sosyal medya kanalıyla algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular.

Türkiye'nin kendilerinden ibaret olmadığını çok açık idrak etmek zorunda kaldılar.

Sadece kimyaları değil, matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters yüz oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni küçümseme ve küçük görme yanlışına düşen soytarılar diyorum ki, cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bir bakın.

Bakın da vatan sevdası nedir, bayrak sevdası nedir görün.

Üç hilalin bariyerleri nasıl yıkıp geçtiğine şahit olun.



Ey parayı verenin düdüğünü çalan kiralık anket şirketleri, biz sizin ederinizi de, ciğerinizi de, cibilliyetinizi de, ciddiyetsizliğinizi de çok iyi biliriz.

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış paragöz kamuoyu araştırma şirketleri değil, Bursa'dır, Balıkesir'dir, Çanakkale'dir, Bilecik'tir, Yalova'dır, A'dan Z'ye büyük Türk milletidir.

Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkelerimizin kubbesi asla devrilemez.

Hep dedim, gene diyorum.

İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır.

Millet varsa ümit vardır, ülke vardır, parlak bir istikbal hepimize kucağını açmıştır.

Zafer sabredenlerin ve inananların sadık yâridir.

Şimdi sizlere soruyorum, öyle bir cevap veriniz ki, yedi düvel ne oluyor Bursa'da diye endişeye kapılıp tir tir titresin:

Vatana sahip çıkacak mısınız? **(EVET)**

Bayrağa sahip çıkacak mısınız? **(EVET)**

Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? **(EVET)**

Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? **(EVET)**

İşte Bursa'nın sesi, işte Balıkesir'in seslenişi, işte Bilecik'in sedası, işte Çanakkale'nin seciyesi, işte Yalova'nın seçimi böylesine hayranlık vericidir.

Allah sizleri her daim var etsin diyorum.

Berber çok daha güçlüyüz.

Birlikte her zorluğu aşmaya muktediriz.



Çünkü ayrılıkta azap, birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz.

Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, aramızda ayrık otu barındırmayacağız, bihakkın saflarımızı sıkı tutacağız, el ele, gönül gönüle kızılmaya doğru ilerleyeceğiz.

Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yiktırmayacağız, mutlaka başaracağız.

Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız.

Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünde cumhurun muh-teşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz.

Bir kez daha sizlere soruyorum, ama az önceki cevaplarınızın şiddetini geçmenizi istiyorum:

2023 yılına hazır mısınız? **(EVET)**

Seçim günü gelip çattığında sandığa gidecek misiniz? **(EVET)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(EVET)**

Cumhur İttifakı'na destek olacak mısınız? **(EVET)**

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir.

Sözümüz sözdür; değerli adayımızın da, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız.

Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz.

Uçurum kenarlarında oyalanma arayışında değiliz.

Meçhul ve müphem bir istikamet in kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz.

Hele hele Türkiye'nin zillete düşmesine katiyen tahammül edecek değiliz.



Bu nedenle adayımız belli, kararımız nettir.

Nitekim Cumhurbaşkanı adayımız **Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.**

İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün amacındayız.

Zalimlere karşı aynı siperdeyiz.

Zillete karşı aynı mevzideyiz.

Hainlere karşı aynı cephedeyiz.

Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz.

Biriz, diriyiz, hep birlikte Türkiye'yiz, Türk milletiyyiz.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aileyiz.

Meyvesiz ağaç, susuz dere, hedefsiz ülke, değersiz insan, vatansız millet, milletsiz devlet neyse Türkiye'nin karşısına geçmiş zillet ittifakı aynısıdır.

Zillette hayır yoktur.

Zillette umut yoktur.

Zillette ufuk yoktur.

Zillet partileriyle ulaşılabacak bir gelecek yoktur.

Alın birini vurun diğerine, karanlık zihniyet açısından birbirlerinden hiç farkları yoktur.

Ancak son günlerdeki sancılı gelişmelerden sonda zillet ittifakı paramparçadır.

Bu ittifakın çatısını alev almıştır.

Altılı masa çatlamış, patlamış, batağa saplanmıştır.

Paçası tutuşan, korkuya kapılan Kılıçdaroğlu, "inadına beraber olacağız" demek zorunda kalmıştır.



Kılıçdarođlu bilmelidir ki, beraberlik inatla deđil inançla olur, ihtiramla olur.

Nitekim zillet ittifakında inanç yoktur, ilke yoktur, irfan yoktur, irade kesinlikle yoktur.

Bu ittifak Türkiye'yi **"Ahtapot Yönetimine"** mahkum etmek için fırsat kolluyor.

Ahtapotun altı kolu, iki ayađı olduđu son yapılan arařtırmalarla belli olmuřtur.

Zillet ittifakı ahtapot gibi Türkiye'ye sarıp kemirmenin çabasındadır.

Ahtapotun altı kolu bilinmektedir, diđer iki ayađı ise HDP ile emperyalizmin ana unsurlarından ibarettir.

Bizim ahtapot siyasetine feda edilecek bir ölkemiz olamayacaktır.

Bizim peřkeř çekilecek milli servetimiz, rehin edilecek milli varlıđımız, yüz çevrilecek tek bir insanımız söz konusu deđildir.

Zillet ittifakının içinden malumu ilan eden, en azından dürüst açıklamalarda bulunan siyasetçiler de vardır, son günlerde bunların iddiaları altılı masayı zelzele gibi sallamış, ne-redeyse devirme noktasına getirmiřtir.

HDP'nin desteđiyle büyükşehir belediyelerini kazanan partiler, řimdi HDP'ye bakanlık vaatlerinin ifřa edilmesiyle tartiřmaların içine gömülmüşlerdir.

İttifak içi sürtüşmeler ileri bir aşamaya taşınmıştır.

HDP'ye bakanlık vermek demek teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir.



HDP'ye bakanlık sözleri PKK'nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir.

Böylesi bir zillet Türkiye'ye reva görülemez, bu hıyanete Türk milleti asla müsaade etmez, edemez, etmeyecektir.

Tepkilerin yükselmesi üzerine CHP'nin zoraki geri adımı bütünüyle taktikseldir, günü kurtarmaya dönük kurnazca bir manevradır.

Zira bariz stratejileri HDP'yle ortaklıktır.

CHP ve diğer zillet partileri bebek katiliyle, terörist Demirtaş'la, Sorosçu Kavala'yla işbirliği halindedir.

Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP'yle koalisyon kurmak, PKK'ya bakanlık vermektir.

İP'te bulunup fikri mazilerine bağlı kaldıklarını iddia edenler HDP'yi nasıl hazmedeceklerdir?

Tiyatrodan ibaret karşılıklı atışmalar yaşansa da, bu zillete nasıl tamam diyeceklerdir?

CHP'li belediyelerden ihale ve makam koparma peşinde koşanlar iyi olamazlar, milli olamazlar, ahlaklı hiç olamazlar.

Gizli kapaklı ilişkilerin deşifre olmasıyla alayı telaşlanmıştır.

Zillet ittifakının asıl sorunu Cumhurbaşkanı adayının hüviyetinde düğümlenmektedir.

Bu kapsamda sinir ve siyaset harbi yaşanmaktadır.

Gerilim tavan yapmıştır.

Hepsinin meselesi çıkarlarının tahkimi ve takviyesidir.

Türkiye'yi düşündükleri yoktur.

Hiçbir projeleri yoktur.

En küçük hazırlıkları yoktur.



Tek söyledikleri geçmişin tekrar tesis gayesi, yani miadını doldurmuş olan Parlamenter Sistemi yeniden inşa gayretidir.

6+1 formatlı masanın altında ve üstünde yer alan her parti başkanının aday profili başkadır.

Pazarlıklar kızıymış, rekabet hızlanmış, karşılıklı kuyular kazılmıştır.

Kılıçdaroğlu, altılı masada çatlak olmadığını, parti başkanlarının uzlaşması halinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğunu açıklarken bir yalvarmadığı kalmıştır.

Bunlar hala aday kim olacak onu tartışıyorlar.

HDP'nin ağzına bir parmak bal çalarak masanın altında tutmaya çalışıyorlar.

Bursa'dan söylüyorum, zillet ittifakı kaostur, krizdir, kifa-yetsizliktir, Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürme projesidir.

Zillet ittifakı çıkarıcıların ortaklığı; mal paylaşımının, ga-nimet bölüşümünün müşahidi, makam ve koltuk hırsıyla yol-dan çıkanların ana mihveridir.

Boşuna milletimizi meşgul etmesinler.

Boş boş konuşup da gündemi kirletmesinler.

Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir.

Biden'dan onay almadan adayımız budur diyemezler.

Türkiye düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıka-ramazlar.

Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'cülerini göreve iade edeceğim" de-mesi özellikle ABD'ye verilmiş güvencedir, ne isterseniz yaparım, kanlı ve hain senaryolarınıza hizmet ederim, mesajıdır.



Halbuki bizim adayımız belli, kararımız nettir.

Sağlam irade, milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmelidir.

Soruyorum sizlere, sesinizin zillet ittifakını sallamasını bekliyorum:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? **(EVET)**

Cumhur İttifakı'yla Milliyetçi Hareket Partisi'ne olur diyecek misiniz? **(EVET)**

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek olacak mısınız? **(EVET)**

Bir miyiz? Birlikte miyiz? Söz veriyor musunuz? **(EVET)**

Çok şükür, Bursa'nın kararı budur.

Balıkesir'in duruşu budur.

Bilecik'in tavrı budur.

Çanakkale'nin ve Yalova'nın amacı budur.

Kuruluşumuzun aziz hatıraları bizimledir.

Ertuğrul Ocağının ülküleri bizimledir.

Erenler, evliyalar, Allah dostu âlimler, asırlarca Türk-İslam medeniyetini adım adım geliştiren aziz ecdadımız bizim yanımızdadır.

400 çadırılık Türkmen varlığının hedefleri de kılavuzumuzdur.

Muhterem Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Zillet ittifakını oluşturan partilerin tek ortak söylemi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'dir.



Başka hikâyelerini bilen ve duyan yoktur.

Kaldı ki anlatacakları hiçbir şeyleri yoktur.

Dış politikada sınıfta kalmışlardır.

Tarihin, gündemin ve gelişmelerin çok gerisine düşmüşlerdir.

Ekonomide haksız ve ahlaksız iftiralar dışında dile getirdikleri, umutları sulayacak tek bir şey söylemekten acizlerdir.

Faziletleri olmadığı gibi fikirleri de yoktur.

Türkiye'ye bağlılıkları, millete sadakatleri çölleşmiş, suyunu çoktan çekmiştir.

Zillet ittifakının vaadi Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık dönemlerine geri döndürmektir.

Hükümet krizlerinin, demokrasi dışı müdahalelerin, yürütmede çift başlılık açmazlarının tekrar doğmasını hedeflemenin dışında telaffuz ettikleri ikinci bir husus yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ucube diyorlar.

Tek adam rejimi sözleriyle kara çalıyorlar.

Esasen kendilerini anlatıyorlar, aynadaki yansımalarını aktarıyorlar.

Nitekim siyasi tarihimizde yaşanmış gerçekler zillet ittifakının yüzünü kızartacak ölçüde başkadır.

Utanmayan yüzden, yağmur almayan güzden, kalp inciten sözden, fırl fırl dönen gözden, tütmeyen bacadan, iki yüzlü dosttan, merhametsiz insandan, vermeden alan elden, dua bilmeyen dilden, şükür bilmeyen kalpten, gerçekleri çarpıdan siyasetçiden Rabbim cümlemizi korusun diyorum.



Bakınız, çok partili seçimlerin yapıldığı 21 Temmuz 1946'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim hayatımıza resmen girdiği 9 Temmuz 2018'e kadar geçen 72 yıllık zaman diliminde tam 51 hükümet görev yapmıştır.

Bu 72 yıl boyunca, 17 koalisyon hükümeti, 6 azınlık hükümeti, 3 darbe hükümeti, 2 de geçici hükümet kurulmuştur.

Azınlık ve koalisyon hükümetlerinin ortalama görev süresi 1 yıl 10 gün olmuştur.

Kısa ömürlü hükümetler, Cumhurbaşkanı seçiminde yaşanan gerilimler, koalisyon partileri arasındaki kutuplaşmalar, hükümet kurma aşamasındaki anlaşmazlıklar milletimizi sürekli hayal kırıklığına uğratmıştır.

Kayıp seneler geleceğimizden çalmıştır.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü Parlamenter Sistemin iflasını belgelemiş, Türk milleti ve Türk devleti yeni bir yönetim reformuna acilen ihtiyaç duymuştur.

Bu ihtiyaç da geniş katımlı, demokratik ve adil bir çerçevede milli iradenin takdir ve teveccühüyle karşılanmıştır.

9 Temmuz 2018'den bugüne kadar Türkiye, devamlı ve artan ölçekte operasyonlara, siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalmıştır.

Şayet son dört yıllık sürede Parlamenter Sistem hakim olsaydı, yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilmiş olurdu.

Dahası terörle mücadele bu kadar yüksek bir kararlılıkla yapılamaz, Kovid-19 salgınıyla tesirli mücadele edilemez, dış baskılara, dış dayatmalara, kanlı provokasyonlara ve pek çok sıkıntıya bu derecede direnç gösterilemezdi.



Bu düşüncelerimin neresinde abartı veya hata vardır?

Bu mukayeseli değerlendirmelerime sağduyulu hangi insanımız karşı çıkacaktır?

Parlamentar Sistem sorun çözme kabiliyetini yitirmişti.

Devlet hayatında yetki ve sorumluluk karmaşası egemen olmuştu.

Hükümet bunalımlarından millete hizmete bir türlü sıra gelmiyordu.

Biz Cumhuriyet İttifakı olarak milletimizden aldığımız güçle bu olumsuz tabloya neşter vurduk.

Yönetim sistemimizde kalıcı ve köklü bir reform yaptık.

Siyasi istikrarı kurumsallaştırdık, devlet ve millet dayanışmasını üst bir seviyede güncelledik, daha da kuvvetlendirdik.

Bu milli kazanımın, bu demokrasi başarısının neresi ucubedir?

Neresinde tek adamlığın lekesi bulunmaktadır?

Parlamentar Sistem'in krizlerinden beslenenler, kargaşaya ve karanlığa umut bağlayanlar hiç mi utanmıyor? Hiç mi sıkılmıyor? Hiç mi vicdan sızısı çekmiyor?

Merhum şairimiz Akif ne kadar da güzel söylemiş:

Yıkmak, insanlara yapmak gibi bir kıymet mi verir?

Onu en çolpa herifler de, emin ol becerir.

Sade sen gösteriver "İşte budur kubbe!" diye;

İki ırgadla iner şimdi Süleymaniye'ye.

Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat, o zaman,

Bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan.

Bunların var mı sizin listede hiç benzeri, yok!

Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun, karnım tok!



Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, yakmaktır, kırmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır

Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler.

Soruyorum sizlere:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yanında mısınız? **(EVET)**

Cumhur İttifakı'nın yanında mısınız? **(EVET)**

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında mısınız? **(EVET)**

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sonuna kadar arkasında mısınız? **(EVET)**

Allah sizlerden razı olsun, iradeniz irademizdir, gücünüz gücümüzdür.

Bu evetleriniz önümüzü pırıl pırıl aydınlatmaktadır.

Mühürlü kalpler şimdi kulaklarını kabartıp bizi dinlesinler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ve son dört yıllık zaman diliminde özetle şunlar gerçekleşmiştir:

Öncelikle, Türkiye kategorik ve kesintisiz diriliş ve yükseliş azmi gösterdi.

Egemenlik haklarımıza, milli bekamıza ve milli çıkarlarımıza korkusuzca sahip çıktı.

Bölücü terörün başı ezildi, yurt içinde ve sınır ötesinde müstesna sonuçlar alındı.

Rahmetle ve saygıyla andığımız şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.



Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş bir masmus bulunuyorsa, nerede barış ve huzura susamış mağdur görölmüşse Türkiye orada yerini aldı.

Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli bir çözüm iklimi yeperdi.

46 yıldır kapalı kalan Maraş açıldı, doğal olarak dünya ayağa kalktı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif açıldı, husumet cephesi adeta kudurdu.

Yollar, köprüler, camiler yapıldı, zilletin keyfi kaçtı, dengesi bozuldu.

28 yıl sonra Karabağ esaret ve işgalden kurtarıldı, Türkölük bahtiyarlık yaşadı.

Libya'yla imzalanan anlaşmayla Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tecrit etmek isteyenlerin komploları yerle yeksan edildi.

Abdülhamid Han Sondaj gemimizle birlikte 4 sondaj, 2 de sismik araştırma gemimiz sayesinde Türkiye'nin mavi vatan-daki varlığı ve kararlılığı sergilendi, enerji alanında yeni bir vizyon haritası çizildi.

Türk Konseyi 8'inci Devlet Başkanları Zirvesi'nde hayalini kurduğumuz Türk Birliğine tarihi bir adım atıldı, Türk Devletler Teşkilatı kuruldu.

Türkiye komşularıyla dostluk çemberini genişletmeye başladı.

Ermenistan, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la diyalog kanalları açıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden yıkıcı savaşın kalıcı çözüm ve barışla sonlanması maksadıyla samimi, çok boyutlu, dengeli ve herkesi imrendiren atılımlar yapıldı.



Antalya ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcilerine kucak açılıp müzakere ve mütareke arayışlarına muazzam katkılar sağlandı.

Tahıl Koridoru anlaşmasıyla merhamet ve vicdan diplomasisi kuvveden fiile geçti.

Açlık çeken milyonların sesine kulak verildi.

Dünyayı kasıp kavuran enerji ve gıda krizinin çözülmesi hususunda hürmet ve takdirle karşılanan adımlar atıldı.

Son günlerde tahıl koridoruyla ilgili gerek Putin'in yerinde uyarısı gerekse de Sayın Erdoğan'ın haklı ifadeleri mazlumlara kimlerin kol kanat gerdiğini, kimlerin de sadece kendi kursağını düşündüğünü ortaya koymuştur.

Bazı Avrupa ülkelerinin tahıl yüklü gemilerin rotasını kendilerine çevirmeleri aç gözlülüktür, bu gemilerin takip edilip hedef ülkelere ulaşmaları dünyanın bir numaralı gündemi olmalıdır.

Türkiye aklıktan bir deri bir kemik kalmış gariplerin yanındadır.

Türk milleti "komşusu açken tok yatan bizden değildir", buyruğunun izindedir.

Dileğimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an evvel sona ermesidir.

İnsanlığın barışa ve huzura ihtiyacı vardır.

Ayrıca yerinden ve yurdundan edilmiş göçmenlerin çığı-ğı duyulmalıdır.

Ülkemizde misafir bulunan Suriyeli sığınmacıların da güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri kesinlikle sağlanmalı, Türkiye bu yükten artık kurtulmalıdır.



Bir çift sözüm de Yunanistan hükümetinedir:

Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir.

Taciz ve tahriklerine derhâl son vermelidir.

Dünyadan Türkiye'yi derhal kınamasını isteyen Yunanistan hükümetinin, aksi halde Avrupa'nın "Ukrayna'nın ardından yeni bir savaş" riskiyle karşı karşıya kalacağını öne sürmesi ateşle oynamaktır.

Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır, ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar, denize dökülmeyi tekrar canları çekiyoorsa sadece bize söylesinler.

Ege'nin bir yakasından diğer yakasına ulaşmak bizim için çocuk oyuncağıdır.

Merhum Ziya Paşa'nın dediği üzere: ***"Nush ile uslanmayı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmanın hakkı kötektir."***

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Vakit, hiçbir ayırım yapmadan, **"bayrak", "vatan" ve "millet"** ortak paydasında kucaklaşma vaktidir.

Bizim düşünce ve inanışımıza göre, Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımız Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emanetidir.

Her yöremizi, bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı bağrımıza basıyoruz.

Herkes elimizi uzatıyoruz.



Ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz.

Bilinmelidir ki, bu vatan sokakta bulunmamıştır.

Bu devlet icazetle kurulmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır.

Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, ama asıl fitne fücür enflasyonunun, tezvirat ve tefrika stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur.

Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegâne rejimdir.

Fakat demokrasi vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır.

Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir.

Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen her kardeşimdir.

Çağrımız, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her kardeşimdir.

Çağrımız, milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her kardeşimdir.

Çağrımız, her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen Türkiye sevdalılarınıdır.

Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir.

Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir.



Soruyorum sizlere:

2023 yılında sandığa gidecek misiniz? **(EVET)**

Cumhurun muazzam iradesini gösterecek misiniz?
(EVET)

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? **(EVET)**

Bursa'nın tarihi kararını zillet ittifakının kafasına vuracak mısınız? **(EVET)**

Hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Sözlerimin sonunda Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, büyük ecdadımızı, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle yad ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“2023'E DOĞRU:
ADAY BELLİ, KARAR NET”
TEMALI
KAYSERİ AÇIK HAVA
TOPLANTISI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

18 EYLÜL 2022



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi en kalbi hissiyatla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında hayat mücadelesi veren değerli vatandaşlarıma, büyük Türk milletinin her evladına Kayseri'den selamların en güzelini gönderiyorum.

Bakıyorum da, Kayseri yine çok güzelsin, yine düşman çatlatıyorsun, yine ve yeniden güven veriyorsun.

Bu muhteşem heyecanınıza, bu gıpta edilecek coşkunuza, göz kamaştıran sevginize helal olsun diyorum.

Kayseriliye sormuşlar, çay mı içersin kahve mi? Cevap vermiş: **"Çayı şimdi içelim, kahveyi de yemekten sonra içeriz."**

Ben de diyorum ki, şimdi muhabbet çayından beraberce yudumlayalım, zafer kahvesini gene hep birlikte 2023'te içeriz inşallah.

Başını çevirince Erciyes'i görmüyorsan, bu nice yaşamaktır?

Başını kaldırınca bayrağı görmüyorsan, bu nasıl var olmaktır?

Hamd olsun başımız diktir, bahtımız açıktır, Kayseri ayaktaadır.

Bastığımız toprak belli, tuttuğumuz bayrak belli, mensup olduğumuz millet bellidir. Ve adı Türk'tür, nitekim ezelden ebede büyük bir kültür, tarih ve medeniyet hazinesidir.

Şimdi sembolik bir yoklama yaparak, açık hava toplantımıza katılan illerimizin ismini söylediğimde yüksek bir sesle



“burada” şeklindeki haykırışlarınızı duymak, yedi düvele de duyurmak istiyorum. Hazır mısınız? **(Evet)** Hazır mısınız? **(Evet)**

- Nevşehir **(Burada)**
- Aksaray **(Burada)**
- Niğde **(Burada)**
- Kahramanmaraş **(Burada)**
- Kayseri **(Burada)**
- Türkiye, Türkiye, Türkiye. **(Burada)**

Hepinize maşallah diyorum. Allah sizleri kem gözlerden korusun.

Cumhuriyet Meydanı’nda göğüs kabartan duruşuyla bizlere daha iyisini yapma şevki aşıl原因an, mücadelemize destek sağlayan siz değerli kardeşlerimizi, buraya kadar gelemese de gözü, kulağı ve duası bizimle olan muhterem vatandaşlarımızı bağrıma basıyorum.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı bu vesileyle kutluyorum.

“2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı bugünkü toplantımıza katılan Kayserili kardeşlerimizin yanı sıra, Nevşehirli kardeşlerimize, Niğdeli kardeşlerimize, Kahramanmaraşlı kardeşlerimize, Aksaraylı kardeşlerimize sefalar getirdiniz, hoş geldiniz diyorum.

Değerli Vatandaşlarım,

Yürekten inanmaktayım ki, bugünkü açık hava toplantımız, millet hayatımızda ve milli tarihimizde, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 umutlarının müjdesi olarak



anılacaktır.

Türkiye üzerinde melanet kurgusu olanların Kayseri'nin ihtişamına bakarak kendi hisselerine düşen gerekli dersleri çıkarmalarını tavsiye ediyorum.

Buradan yükselen ses, Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir meydan okumasıdır.

Türkiye, geçmişinden kaçan, kendine güveni olmayan, gelecek ümidi kararmış ülke durumuna düşürülmek istenmektedir. Bunun adı da zillettir.

Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır.

Sevr'de akli kalmış, Lozan'da hevesleri budanmış küresel cinayet şebekesinin, yeni taktiklerle, devşirdikleri tanıdık işbirlikçiler eliyle, adım adım, yavaş yavaş, kademe kademe ruhumuzu teslim almalarına yönelik sinsi bir tertip devrededir.

Bin yıllık vatan toprağımız üzerinde, asırların kardeşlik bağlarını çözmeye yönelik makus ve menfur bir senaryo devamlı canlı tutulmaktadır.

Bu yüzden, tarihimizi yargılıyorlar.

Milletimizi sorguluyorlar.

Milli birlik ve dayanışma azmimizi kurcalıyorlar.

Bunları yaparken demokrasiyi istismar ediyorlar; hak, hukuk, adalet ve özgürlük kavramlarının içini boşaltıyorlar.

Öncelikle bir tavır geliştirmemiz, bir duruş göstermemiz, bir irade beyan etmemiz geldiğimiz bu aşamada şarttır.

Bu nedenle hepinize açık açık soruyor, kulakların pasını silmenizi ümit ediyorum.

Öyle bir cevap veriniz ki, Kayseri'den dünyaya bir mesaj



ulaşsın, zulüm cephesi, zillet ittifakı hepten denge kaybına uğrasın:

- Bayraklar nerede? **(Burada)**
- Vatan sevdalıları nerede? **(Burada)**
- Birim, diriyim, hep birlikte Türk milletiyim diyen yürekler nerede **(Burada)**

Çok şükür burada, her zaman burada, sonuna kadar burada, sonsuza kadar bu vatanda.

Önemle altını çiziyorum ki, tüm gözler üzerimizdedir.

Uyanık mıyız, uyuyor muyuz, bunu yokluyorlar?

Durgun muyuz, duyarlı mıyız, bunu kolluyorlar?

Aciz miyiz, atılğan mıyız, bunu inceliyorlar.

Yılğın mıyız, bıçkın mıyız, bunu irdeliyorlar.

Tıpkı Ergenekon'da demir dağları eriten ateş gibi, Sivas'ta yaktığımız ateş Bursa'da yayıldı, Kayseri'de körüklenip bütün Türkiye'yi sardı.

Geliyor gelmekte olan masalını anlatan münafık muhterislere sesleniyorum, nereye geliyorsunuz, nasıl geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz?

Biz bir yere gitmiyoruz, gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz.

Buğdayımız var demesinler ambara girmeyince, geliyorum demesinler Kayseri'yi görmeyince.

Uyarayım, davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mahkumdur.

Gelmekten gelmeye fark vardır, kahramanlar gelir Ankara Dikmen sırtlarında Seymenler tarafından karşılanır, zalimler gelir Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar kovalanır.



Bu sözlerim zillet ittifakına birkaç beden büyük geliyorsa, ziyanı yok 2023 ve müteakip yıllarda da onları baştan ayağa giydirmesini çok iyi biliriz.

Şu gaflete bakınız ki, Milliyetçi Hareket Partisi'ne kefen biçiyorlardı.

Şu kifayetsizliğe bakınız ki, anket şirketlerini, kiralık gazetecileri, sözde aydınları parayla yemleyip kara kampanya düzeneği kuruyorlardı.

Utanmadan yalan rüzgarı estiriyorlardı, yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı, taviz ve teslimiyet döngüsüne hapsolarak yozlaşma akıntısında kürek çekiyorlardı.

Hani, ***“Ağustos'ta denize girsem, balta kesmez buz olur”*** derler ya, aynen o durumdaydılar.

Yolumuz uzun, yollar çetin, ne gam ne tasa, Sivas dedik, Bursa dedik, Kayseri'ye kucağımızı açarak geldik.

İşte görsünler heybeti, işte anlasınlar haşmeti, varsın çılgına dönsünler, yeter ki kalın kafalarına soksunlar şu görkemli Kayseri gerçeğini, tanık olsunlar Milliyetçi Hareket Partisi kuvvetini.

Bizi arayan anketlerde değil; dilde, duada, camide, cemevinde, bağda, bahçede, bostanda, fabrikada, tezgâhta, tarlada, suskun ve vakur milyonların kalbinde arasın.

Bizim yerimiz dolandırıcıların anketleri değil, kalemi satılmış gazetecilerin küf tutmuş köşeleri değil, Türk milletinin şaşmaz, sarsılmaz, asla tartışılmaz hükmü şahsiyetindedir, ancak hamiyet sahipleri bu hakikatin idrakine varabilecektir.

Elbette ve her zaman varlığımız Türk varlığına bin defa armağan olacaktır.



Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü olan 2023'te hem Cumhurbaşkanı seçeceđiz, hem de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimini yapacağız.

Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında yöresinde tetikçilik yapan çıkarıcıların korkuya kapıldığı, uykularının kaçtığı görülmektedir.

Şimdi sizlere soruyorum, cevabınızın Erciyes Dağı'nın eteklerinde yankılanmasını bekliyorum:

2023 yılına hazır mısınız? **(Evet)**

Sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

Cumhurun onurunu, Cumhuriyet'in emanetlerini korumaya var mısınız? **(Evet)**

Türkiye düşmanlarının eline düşen zillet partilerine hesap soracak mısınız? **(Evet)**

Ne diyor Kayserili kardeşlerim, doğru söze hacı emmi ne desin?

Kılıçdarođlu bu evetleri duyunca sanıyorum kaçacak, saklanacak, başını sokacak bir ağaç kovuđu arayacaktır.

Ama nafile, Türk milletinin demokratik cezasından asla kurtulamayacak.

Zilletin diđer failleri birbirlerine daha da düşecek, alayının yüzü turşu satacak, sığınacak hiçbir bahane bulamayacaklar.

Onların adayı şu olmuş, bu olmuş, artık bir önemi yoktur.

Çünkü tavşan yamacı aşmış, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiştir.

Kaldı ki, henüz talimat gelmedi, henüz izin ve icazet alamadılar.



Bir isim üzerinde uzlaşamayan bir ittifakın Türkiye'nin milli hedeflerinde uzlaşması akıl karı mıdır?

Birbirlerine güvenmeyen bir ittifakın Türk milletine güven vermesi mantık iş midir?

Birbirinin açığını arayan kokuşmuş bir ittifakın hangi yaraaya merhem olması düşünülecektir?

Bu terazi bu sıkleti çekmez, zillet ittifakından hiçbir halt olmaz, olamaz.

Bunların istikameti şaşmış, iradeleri sakatlanmış, itibarları sıfırlanmış.

Vücuttaki safra neyse zillet ittifakı odur.

Daldaki çürük meyve neyse zillet ittifakı aynısıdır.

Onlar varsın aday falı açsınlar, o mu olsun, bu mu olsun diye masaları aşındırırsınlar.

Bizim Adayımız Belli, Kararımız Nettir.

Adayımızdan da, kararımızdan da geri dönersek gök girsin kızıl çıksın.

Ne demişsek odur, sözümüz senet, özümüz kefiledir.

Türkiye'nin sonu meçhul bir maceraya atılmaya hali yoktur.

Türkiye'nin çıkmaz sokaklarda zaman kaybetmeye takati yoktur.

Türk milletinin oyalanmaya, milletler mücadelesinde geri düşmeye tahammülü yoktur.

2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde de Cumhurbaşkanı olmalıdır.



Arzumuz budur, arayışımız budur, amacımız budur, müca-
delemiz bu hedefe ulaşmak maksadıyla icra ve ifa edilmektedir.

Soruyorum sizlere:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek
verecek misiniz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verecek misiniz? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'nın arkasında duracak mısınız? **(Evet)**

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanında mısınız?
(Evet)

Bir miyiz? Beraber miyiz? Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Kayseri kararını vermiş, adayını netleştirmiş, işi bitirip
fişi çekmiş.

Allah hepinizden bir defa razı olsun.

İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah.

Aziz Milletim,

Değerli Vatandaşlarım,

19'uncu yüzyıl halk şiirinin kalp gözü açık ustalarından
Aşık Seyrani Kayseri Develi doğumludur ve şu muazzam ifa-
deler onun kaleminden satırlara dökülmüştür:

Ateş vapurunu icat edenler,

Yelken açıp yel kadrini ne bilsin.

Süleyman'dır kuş dilini söyleyen,

Her Süleyman dil kadrini ne bilsin.

Kadir kıymet bilmek, değer bilmek, vefa bilmek, adam
gibi adam olanların harcıdır.

Bugün yaşayanlar dünün fazilet ve feraset yüklü fedakâr-
lıklarına çok şey borçludur.



Bugünkü varlığımız, geçmişin muazzez ve muhterem mücadele ahlakından tebarüz etmiştir.

Son günlerde tarihimizi tartışmaya açma girişimleri, ecdadımız üzerinde kuşku uyandırma densizlikleri vahim bir insafsızlık, vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır.

Bu tabloyu müteessir bir duyguyla takip ediyor olmak çok hazindir.

Dünyanın hiçbir yerinde atasına ve milli anılarına ülkemizdeki bir güruh kadar yaralayıcı, hakaretamiz ve yıkıcı konuşan yoktur.

Dünyanın hiçbir yerinde milli kimliğe ve tarihi köklere bu denli saldırgan, bu denli tahammülsüz hain ve haşarat yığını görülmemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Padişahı Sultan Vahdetin hain miydi, değil miydi? Revaçtaki münakaşa budur.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesindeki asıl mana ve maksat üzerinde fikir ve görüş ayrılıkları, sürekli ikmal edilen nifak adımları çok tehlikeli boyutlar kazanmaktadır.

Kadir kıymet bilmeyen Türk ve Türkiye muhalifi kaymak bir tabaka bayağı ezberlerini sıralarken bizi biz yapan değer hükümlerini açıkça ve alçakça hedef almaktadır.

Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırması, analizi ve açıklaması tarihçilerimizin işidir. Bize düşen buna saygı duymaktır.

Ancak biz tarihimizi ve ecdadımızı ideolojik gayelerle suçlama yarışına giren köksüzlere müsaade etmeyiz, hepsinin birden alnını santim santim karışlarız.

Türk tarihi onların tarihi değildir.



Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun güncellenmiş, geçmişin rotasına eklenmiş ve gücüne güç katmış bir devamıdır.

Milli Mücadele'yi zaferle buluşturan, Cumhuriyet'i cumhurla kucaklaştıran kahramanlar kuşağı hep birden Osmanlı İmparatorluğu'nun ya bir paşası, ya bir düşünürü, ya da inanmış bir devlet görevlisidir.

Kan aynıdır, kader aynıdır, karar aynıdır, kadro aynıdır, karakter aynıdır. Hepsini birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun başka bir seçenek kalmadığından uzun bir süredir hazırlığı yapılan, senaryosu üzerinde çalışılan stratejik bir hamlesiyle, operasyonel bir tercihiyle, her ihtimali hesaplanmış basiretli bir tecellisiyle vücut bulmuştur.

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı Türklüğün asırlar boyunca mahfuz tuttuğu, bağımsızlığının ve bekasının tehlikeye düştüğü anda cemre gibi gönüllere düşen muhteşem bir atasözü, müktesebatı olan dev bir atılımıdır.

Esasen Samsun'a çıkan tarihin her döneminde oluşmuş ve olgunlaşmış Türk devlet ruhudur, Türk devlet onurudur.

Kurtuluş Mücadelesini başlatan Ötüken ufkudur, Söğüt şuurudur, Türk milletinin hürriyetine düşkün oluşudur.

Elbette o dönemlerin hükümetlerinin yanlışları olabilir, hatalı kararları olabilir, acziyetleri olabilir, teslimiyetçi özellikleri de görülebilir.

Ancak bu mümkün ve muhtemel olumsuzluklar gerçeğin büyük resmini asla değiştiremez, tarihin kolonlarını yerinden oynatamaz.

Yine üzerinde ısrarla durmak isterim ki, Oğuz neslinden, Kayı'sından Kınık'ından, 24 boyunun tamamından hain çıkmaz, çıkmamıştır.



Türk hakanları arasında hıyanete teşne tek bir isim gösterilemez.

Sultan Vahdettin'in eksigi, gediği, kusuru olsa da, asla hain değildir.

Ve Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele yolunu açan, kimliksiz, kişiliksiz, edepsiz İzmir Belediye Başkanı'nın küstahça sövdüğü Osmanlı İmparatorluğu Padişahından başkası değildir.

Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofraya donatmasını.

İzmir'in meşrebi ve mensubiyeti ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir.

Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur.

Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur.

Bugünkü CHP zihniyeti Kuvayı Milliye iradesiyle geceyle gündüz gibi farklıdır.

Kimi dikenini gülünden seçer, herkes ettiğinin mahsulünü bir gün mutlaka biçer.

Kılıçdaroğlu tarih bilmez, ecdad bilmez, millet bilmez, erdem bilmez, edep bilmez, bildiği tek şey yalandır, iftiradır, izansızlıktır.

Kayseri'nin meşhur bir sözünü hatırlatmak isterim:

“Ahrazın dilinden anası anlarmış.”

Ne var ki bu Kılıçdaroğlu'nun dilinden de, dileğinden de, dimağından da anlayan, anlayacak olan yoktur.

Merhum Peyami Safa'nın dediği gibi, yalana bırakınız insanı, eşya bile isyan etmelidir.



Yalancılık, milli ve manevi değer yağmacılığı, yabancılara yağcılık zillettir, illettir, rezalettir, CHP'sinden HDP'sine, İP'inden Deva'sına kadar hepsinin yakasına yapışmıştır.

Kılıçdaroğlu'nun tek bir doğru lafını duyanınız oldu mu?

CHP'nin ve diğerlerinin milletimizin ve devletimizin lehine küçük de olsa olumlu bir görüşüne şahitlik edeniniz çıktı mı?

Testide ne varsa dışına sızan odur.

Fikirde ne bulunuyorsa fiile yansıyan da odur.

İleri düzeyde akıl dağılması yaşayan Kılıçdaroğlu, meğer Sakarya Savaşı'nın Sakarya ilimizde yapıldığını sanıyormuş.

Nasıl olsa bozacının şahidi şıracıdır, Sakarya çakılması sırasında kendisini dinleyenlerin alkış tufanı koparması da toplu bir cehalet gösterisine işarettir.

Nutuk'tan değil, Atatürk'ten değil, küresel çıkar ve ihanet merkezlerinden ilhamını alanların akıbetleri böylesine mefluttur.

Doğrusunu Allah biliyor ya, İstanbul'daki Belgrat ormanlarının Sırbistan'da, Arnavutköy'ün Arnavutluk'ta, Ankara'daki Tunus Caddesi'nin de Tunus'ta olduğunu söylerse hiç şaşırmayacağız.

Kayseri'nin yetiştirdiği değerlerden birisi olan İncili Çavuş yaşamış olsaydı, biz Kılıçdaroğlu'nu gecikmeksizin ona havale eder, onun mizah üreten diline zimmetlerdik.

Nihayetinde malum cehalet çılgılığı karşısında yapılacak başka bir şey de olmazdı.

Bu kapsamda Hz.Ebubekir'e atfedilen şu söz aynısıyla Kılıçdaroğlu'nu tarif etmektedir:

“Abidin cahili, şeytanın oyuncuğudur. Tıpkı fareyi cebinde taşıyanlar gibi.”



İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa, imha için de o kadar cehalet kafidir.

Vicdanı kurumuş, şuuru kapanmış, akli melekeleri felç geçirmiş olanlar, sulak alanda bile susuz, güneşli yerde bile ışıksızdır.

Bihakkın ilan ediyorum, zillet ittifakı yarınlarımıza perde çekemeyecektir.

Zillet ittifakı büyük Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaktır.

Türkiye her meselede hakem misyonu üstlenen bir ülkedir.

Türkiye ne diyeceği, ne yapacağı merak uyandıran bir ülke konumundadır.

16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanhay İşbirliği Teşkilatı'nın 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne diyalog ortağı Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanımız ve heyeti göz doldurmuş, ilgi odağı haline gelmişler, yapıcı ve dengeli tutumlarıyla herkesle temas kurmayı, verimli görüşmeler yapmayı başarmışlardır.

Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, ülkemiz bütün kriz ve sorun alanlarına samimiyetle ve diplomatik ustalıkla müdahale etmektedir.

İnsanı ve insani değerleri merkezine alan aktif bir diplomasiyle bölgemizde ve küresel zeminde barış kuşağı tesis etmek için mücadele eden itibarlı bir Türkiye fotoğrafı herkesin dikkatini çekmektedir.

Bu nedenle zillet partilerinin ayarları bozulmuş, ne diyebileceklerini şaşırılmışlar, dut yemiş bülbüle dönmüşlerdir.

Şimdi siz söyleyiniz, gür sesinizle Türkiye üzerinde kumar oynayan, hesap yapan mihrakları şaşkına çeviriniz:



Türkiye'mize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Geleceğinize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ni milletvekili sayısı ve oy oranı itibariyle TBMM'de daha da güçlendirecek misiniz? **(Evet)**

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? **(Evet)**

Bu evetler zillet ittifakını titretir, bu evetler zalimlerin ensesine şamar gibi iner.

HDP'yle çok kirli bir ittifak içindeler.

FETÖ'ye boyun eğmiş vaziyetler.

PKK'nın dümen suyuna girmiş haldeler.

Bu nedenle zilletin ta dibindeler.

Küresel emperyalizmin köle gibi izindeler.

Türkiye düşmanlarının emrindeler.

Türkiye'nin izmihlaline hizmetteler.

Milli birlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmanın derdindeler.

Etnik ve mezhep temelli bölücülüğü kaşımının hevesindeler.

Türkiye ekonomisini kötölemenin peşindeler.

Yunan tezlerine destek vermenin hedefindeler.

Terörle mücadeleyi bitirmenin niyetindeler.

Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Karabağ'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Mavi Vatan'da Türkiye'nin müessir mücadele gücünü, haklı ve meşru varlığını tartışmaya açmanın emelindeler.

CHP, İP, HDP, SP, Gelecek ve Deva'nın yanında TİP, TKP, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Toplumsal Özgürlükler Partisi de zilletin göbeğindedir.



Açık veya örtülü olsa da, bunların cümle kapısı birbirine açılmaktadır.

Kılıçdaroğlu bu zillet koalisyonunun Cumhurbaşkanı adayı olmak için çırpınmaktadır.

Gelişmeler can sıkıcı olunca CHP yönetimi mayasız masa ittifakını tehdit noktasına gelmiştir.

Kılıçdaroğlu eğer aday olmazsa, **“Alevi olduğu için reddedildi algısı”** yerleşirmiş.

Bunu toplum ve demokrasi hazmedemezmiş. Üstelik altılı masa da dağılırmış.

Masa dağılacağı kadar zaten dağıldı, ancak CHP yönetiminin diğer uçuk kaçık ve karanlık söylemlerinin ahlaki ve makul hiçbir yanının bulunmadığı da ortadadır.

Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizi tahrik eden dil bölücü, ayırıcı, kutuplaştırıcı ve nefret saçan bir dildir.

Bu bühtanı ağızına alanlar Türk milletinin varlığından, birliğinden, kardeşliğinden, yükseliş ve diriliş gayesinden çok rahatsız olan namertlerdir.

Alevi’si de bizim, Sünni’si de bizim, Caferi’si de bizimidir.

Türkü de biziz, Kürdü de biziz, biz Türk milletiyiz.

CHP’nin bu melun iddiası milli güvenliğimize tehdittir.

Benden sonrası tufan anlayışına saplanıp kalan bir siyaset kofluğundan Türkiye’ye gelecek yalnızca hüsrandır.

Türk milleti bu tip bir azgın fitneye geçit vermeyecektir.

İP’in başkanına Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sorulunca, **“bu seçimi tehlikeye atamayız”** cevabını vermesi kurnaz ve kumpasçı bir üsluptur, aynı zamanda baştan ayağa ikircikli ve iki yüzlü bir anlayışın dışavurumudur.



İP, altı oku bağlamış, terörist Demirtaş “Kılıçdaroğlu’na farklı toplumsal kesimlerin önemli bir desteği var” sözleriyle İP’in bağıni cezaevinden çözmeye kalkışmış, fakat zillet cep-hesinde sular bir türlü durulmamış, fırtına dinmemiştir.

Kayseri’nin halk arasında meşhur bir deyişi vardır: **“Dört diyon, dođuz diyon, topluyon otuz diyon.”**

Peki bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir toplamadır?

Zillet ittifakının hali pür melali tamı tamamına da budur.

Bu ittifakın alayını toplasanız bir etmez, altısını ister ayrı ayrı ister aynı ata bindirseniz bir adım gidemez, buna takat-leri yetmez, yetemez.

Değerli Kardeşlerim,

Aziz Vatandaşlarım,

Önemli olan milletimize ve ülkemize hadim bir anlayışa sahip olmaktır.

Kayseri’nin tarihi şahsiyeti Mimar Sinan diyordu ki:

“Ben bütün eserlerimi hayırla yad edilmek, hayır dua almak, Allah rızasını kazanmak için yaptım.”

Adeta bu sözünü tamamlayan şu ifadeleriyle de meramımızı ve muradımızı özetlemişti: **“Yaptığım işi gönlünde his-sedersen ırmaklar çağlar içinde.”**

Cumhur İttifakı işte budur.

Bizim sözümüz söz, duruşumuz nettir.

Yüreklerimizdeki vatan ve millet sevdası tarih kadar büyük, Çanakkale gibi aşılmazdır.

Cumhur İttifakı’nda al-ver ilişkisi yoktur.

Menfaat ortaklığı, rant paylaşımı, koltuk kavgası, makam taksimi, ulufe dağıtımı yoktur.



Ya ne vardır peki? Ahlak vardır, milli hissiyat vardır, iman vardır, irade vardır, feragat vardır, kardeşlik vardır, muhabbet vardır, saygı vardır, millet vardır, Türkiye sevdası iliklerimize kadar işlemiştir.

Aklımızda olan sadece ve sadece Türkiye'dir, Türk millettir, milli bekadır.

Gönlümüzde, Türk-İslam coğrafyalarının, soydaşlarımızın, din kardeşlerimizin huzura, güvenliğe, istikrara, refaha ve barışa vasıl olması yatmaktadır.

Buradan ikazla ifade ediyorum, Karabağ'da provokasyon üstüne provokasyon yapan, kardeşlerimizin kanını döken caniler Türk'ün azameti karşısında tutunamaz.

Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ ata yadigarıdır, Karabağ Türk yurdudur.

Can gardaşlarımız ne zaman ve nerede istiyorlarsa onlarla celikten bilek oluruz, aynı mevziye girer etten duvar öreriz.

Ankara'yla Bakü'nün kaderi birdir.

Türk'ü, Türk'ten ayıracak ne bir sınır, ne de bir engel vardır.

Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir.

Biz iki devlet tek milletiz, bedenlerimiz ayrı olsa da, canımız birdir.

Karabağ'da vurulup yere düşen neferler bizim neferimizdir.

Rahmetle ve hürmetle andığımız şehitler bizim şehidimizdir.

Alınacak intikam, sorulacak hesap namusumuza emanettir.

Kriz imalatçısı, küresel provokatör ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'dan sonra Erivan'a seyahat planı kimlerin birlikte yürüdüğü delili, zamanlama itibariyle sorunlu ve sorumsuz bir ziyarettir.



Anlaşıyor ki, Türkiye'yi ve Türk milletini dört bir taraftan kuşatma altında tutuyorlar.

Bir yanda Ermeni çeteleri, diğer yanda Yunan kepezeliği; bir yanda güney sınırlarımız boyunca tahriklerini sürdüren terör örgütleri, diğer yanda küresel baskılar.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye **"gece gelme gündüz gel"** diyormuş.

Geliriz gelmesine, ama gündüzünüzü gece gibi örtmeye, tacizlerinizin bedelini misliyle ödetmeye seve seve, koşa koşa, kanımızla, canımızla geliriz.

Geldiğimizde Miçotakis'i korumaya ne efendilerinin ne de güvendiği işbirlikçi çevrelerin gücü de yetmez.

Hedef Türk milletidir, silah çekenler ise küresel emperyalizmin cinayet devriyesine çıkarttığı vatansızlardır.

Ekonomimizin hisarlarını yıkmak istediler; dayandık, enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını ortadan kaldırmak için Cumhuriyet İttifakı olarak seferber olduk.

Kılıçdaroğlu karalamaya çalışsa da, destekleyip arkasında olduğumuz **"İlk Evim ve İlk İşyerim"** adıyla tarihin en büyük sosyal konut projesi hükümet tarafından hayata geçirildi.

81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 yılları arasında kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapmak suretiyle milletimize muazzam bir hizmet için kollar sıvandı.

Bu arada CHP, İzmir'de milyon dolarları ödeyerek konser düzenlemekle, iftira atmakla, yapılanı aşağılamakla, dün doğru dediği kanunları bugün Anayasa Mahkemesi'ne taşımakla meşgul oldu.

Onlar konuştu, Cumhuriyet İttifakı gereğini yaptı.



Allah'ın izniyle daha yapacağımız çok iş vardır.

Türkiye'yi ihracatta, istihdamda, üretimde, kalkınmada, büyümede, siyasi, diplomatik ve toplumsal huzur alanlarında çağ atlatmaya çok şükür hazırız ve buna da kararlıyız.

Kılıçdaroğlu'nun ben de milliyetçiyim, ben de ülkücüyüm gürültüsünü çıkarması boşunadır, terörist Demirtaş'ın göğsüne madalya asmayı düşünen bir şahısla milliyetçilik aynı sinede, aynı vicdanda, aynı fikirde barınamaz, yaşayamaz.

Bir bedende hem şeytan hem de melek olmaz, helal aşa haram katarak karın doymaz, Kılıçdaroğlu'ndan da solcu dahi olamaz.

Zillet ittifakı Türkiye'nin karşısında, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Partisi Türkiye'nin tarafındadır.

Zillet ittifakı İmralı canisinin, teröristbaşı Gülen'in, PKK'nın, Firavun'un, müstevlilerin, sömürgecilerin yanındadır, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Kayseri'nin, Nevşehir'in, Niğde'nin, Aksaray'ın, Kahramanmaraş'ın, mazlumların, gariplerin, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren iş adamlarımızın arkasındadır.

Biz, bağımsız ve güçlü Türkiye'den tarafız.

Biz, feda edilecek tek bir insanımız yok, birlikte Türkiye'yiz diyen tarafız.

Biz, zalime yavuz, mazluma yunus olan tarafız.

Biz, küresel oyunlara karşı milli duruştan tarafız.

Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen herkesedir.

Çağrımız, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen herkesedir.

Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladiyla yolumuz birdir.



Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu milletin öz be öz evladıdır.

Son kez soruyorum sizlere, ama sesiniz öyle çıksın ki, adeta arşa ulaşsın:

2023 yılı gelip çattığında sandığa gidiyor muyuz? **(Evet)**

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyor muyuz? **(Evet)**

Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor muyuz? **(Evet)**

Cumhur İttifakı'na omuz veriyor muyuz? **(Evet)**

Bu evetlerle Kayseri'den çok ümitvar bir şekilde ayrılıyorum.

Hamd olsun adayımız belli, kararımız nettir.

Vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızı, partimizin kurucu lideri, Kayseri Pınarbaşı'nın iftihar, siyaset ve devlet adamı Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyi rahmetle, hürmetle yad ediyorum.

Yarın idrak edeceğimiz Gaziler Günü dolayısıyla bütün gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyor, terörle mücadele sırasında yaralanıp da gazi sayılmayan kardeşlerimizin hak mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum.

Yükümüz ağır olsa da, ülkümüz, ilkemiz, inancımız ve irademiz her zorluğa aşmaya muktedirdir.

Sözlerimi dua niyetine Tomarza doğumlu büyük halk ozanı Dadaloğlu'nun şu dizeleriyle bitirmek istiyorum:

Kadir Mevlam senden bir dileğim var,

Bizi muhannete muhtaç eyleme.

Eğer muhannete muhtaç eylersen,

Kara topraklara gark eyle bizi.



*Muhannetin suyu bulanık akar,
Aktığı yerleri sel olur yıkar,
İyilik etmeden başına kakar,
İşte böylesine muhtaç eyleme bizi.*

*Muhannetin sözü zehirden oktur,
Hüsni kereminle rahmetin çaktır,
Sağ elin sol ele faydası yoktur,
Sağ gözü sol göze muhtaç eyleme.*

Hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan şampiyon güreşçilerimizi tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum.

**Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum.
Ne Mutlu Türküm Diyene.**



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“2023'E DOĞRU:
ADAY BELLİ, KARAR NET”
TEMALİ
ERZURUM AÇIK HAVA
TOPLANTISI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

25 EYLÜL 2022



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum.

Nerede yaşıyorsa yaşasın; kökeni, mezhebi, meşrebi, memleketi, anasının dili ne olursa olsun, milletimin her evladını, yurdumun her insanını hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum.

Bir de Erzurum'da deniz yok diyorlar, evet doğru deniz yok, ama benim bu meydanda gördüğüm muazzam bir sevda okyanusudur, ucu bucağı yoktur, üstelik dosta güven düşmana korku vermektedir.

Bugün Erzurum'da bir tarih yazılıyor.

Bugün Erzurum'da muhteşem bir heyecan yaşanıyor.

Dadaşlar, kınından çıkmış kılıç gibi parlıyor.

Sivas, Bursa, Kayseri'den sonra Erzurum da hayranlık uyandırıyor.

Bütün hesapları bozuyorsunuz, zilleti bozgunla buluşturuyorsunuz.

Niyaz ederim ki, Allah sizleri kem gözden, kof sözden, kötü niyetten ilelebet ve ilanihaye korusun, kollasın.

Geçen hafta Kayseri açık hava toplantımıza katılan illerimizin isimlerini söylemek suretiyle bir yoklama yapmış, "burada" cevabını cümle aleme dinletmişim.

Şimdi aynısını Erzurum'da da tekrarlayarak cevabi nite-likteki "burada" haykırırlarınızın gök kubbeyi titretmesini istiyorum. Hazır mısınız? **(Evet)** Hazır mısınız? **(Evet)**



- Gümüşhane (**Burada**)
- Erzincan (**Burada**)
- Bingöl (**Burada**)
- Bayburt (**Burada**)
- Erzurum, Erzurum, Erzurum. (**Burada**)

Bu cevaplarınız Türkiye'nin kudretidir, istikbalimizin güvencesidir.

Dün buradaydınız, bugün buradasınız, yarın da burada olacaksınız.

Çizilecek sınırimız yok, terk edilecek ilimiz yok, bölünecek milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok, yıkılacak devletimiz yok, kaybedecek tek bir insanımız yok, asla da olmayacak.

Hainler ve haşhaşiler boşuna heves etmesin, susacak ezanımız yok, inecek bayrağımız yok.

İstasyon Meydanı'nda gücümüze güç katan, mücadelemize destek sağlayan siz değerli kardeşlerimizi, buraya kadar gelemese de gözü, kulağı ve duası bizimle olan muhterem vatandaşlarımızı bağırma basıyorum.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımızı bu vesileyle kutluyorum.

"2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı bugünkü toplantımıza katılan Erzurumlu kardeşlerimizin yanı sıra, Gümüşhaneli kardeşlerimize, Erzincanlı kardeşlerimize, Bingöllü kardeşlerimize, Bayburtlu kardeşlerimize hoş geldiniz, güzellikler bahşettiniz diyorum.

**Değerli Vatandaşlarım,
Aziz Dava Arkadaşlarım,**



Şair diyor ya:

Gün döndü, düştü cemre, gelen taze bahardır.

Bu soğğun ardında sımsıcak günler vardır.

Ümitlerini canlı tut, gecenin saltanatı aydınlığa kaddır.

İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır.

Nitekim onların hükmü şafak sökene kadardır.

Kader ağlarını ördüğünde, karar anı gelip çattığında, Türk milleti mührü eline aldığında zillet ittifakına beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacaktır.

Hepinize soruyorum, cesur ve yürekli haykırışınızın yeri göğü sallamasını bekliyorum:

- 2023 yılına hazır mısınız? **(Evet)**
- Sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**
- Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**
- Cumhur İttifakı'nı destekleyecek misiniz? **(Evet)**

Yükselen bu güçlü sedanıza sahne olan bu meydan mertlerin, vatanını canından aziz bilen soylu Dadaşların er meydanıdır.

Er meydanına şeytani emeller çıkamaz, sahte pehlivanlar çıkamaz, haydi çıktılar diyelim, asla barınamazlar.

Hem gönül gözü açık olan hem de kahramanca mücadeleyle bilinen Alvarlı Efe'nin torunları ihanete, melanete, rezalete prim vermez.

Hiç kimse boş hayale kapılıp yanlış hesap yapmasın.



İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dualarıyla ve nasihat dolu sözleriyle feyizlenmiş Dadaşlar Türkiye'ye yan bakanlara direnir, hiçbir zaman teslim olmaz.

Hürmet ve rahmetle andığım İbrahim Hakkı Hazretleri'nin gönüllere dokunan şu meşhur sözü nasıl da anlamlıdır, nasıl da hikmet ve hidayet vaaz etmektedir.

“Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler,

Arifanı seyr eyler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler.”

“Bebeğim anasız büyür, ama vatansız büyüyemez” sözleriyle yürekleri titreten, Aziziye Tabyası'nda devleşen Nene Hatun hem Erzurum'un hem de Türk milletinin yüz aklarından birisidir.

Soruyorum sizlere:

- **Aydınlık yarınlarınıza sahip çıkacak mısınız? (Evet)**
- **Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? (Evet)**
- **Bayrağa, vatana ve mukaddesatınıza sahip çıkacak mısınız? (Evet)**

Bu kararlılığınız, bu tavrınız, bu inanmışlığınız gösteriyor ki, zillet ittifakına Erzurum'da geçit yok, müsamaha yok, müsaade yok.

Bu evetler bölücülerin korkulu rüyasıdır.

Bu evetler Türk ve İslam düşmanlarına dünyayı dar edecek celadet, cesamet, cesaret, cengâverliktir.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine geçmiş olacağız.



Bir yanda Cumhurbaşkanı seçeceğiz, diğer yanda 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimini yapacağız.

Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim, yatırım, ihracat seferberliğiyle yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız.

Çok çalışacağız, hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız.

Türkiye'yi büyüteceğiz, ekmeği büyüteceğiz, umutları büyüteceğiz, hedefleri büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz, milli birlik ve dayanışma hisarımızı daha da güçlendireceğiz.

Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik, gayret bizden tevfik Allah'tan diyerek işe koyulduk.

Önümüze fitne bariyeri dikenleri ezip geçtik.

İman, irade ve bin yıllık kardeşlik sancağı altında Cumhuriyet İttifakı olarak birleştik, bilendik.

Varsın birileri köhne Cumhurbaşkanı adaylarını araya dursun.

Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup, sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun.

Bizim Adayımız Belli, Kararımız Nettir.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Kafkas Cephesi'nde, Allah-u Ekber Dağları'nda kara, buza ve dondurucu soğuğa kalplerindeki vatan sıcaklığıyla karşı koyan, mezalimin üzerine serdengeçti bir ruhla giden aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatamayız.

Şimdi siz söyleyiniz, sorduğum sorulara verdiğiniz cevaplar Pasinler Ovası'nda, Tekman Yaylası'nda, Palandöken



Dağları'nda yankılansın, sonra da zillet ittifakının ve zulüm cephesinin başına kabus gibi çöksün:

- 2023 yılında aynı safta mıyız? **(Evet)**
- Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de oy ve milletvekili sayısı itibariyle daha da güçlendiriyor muyuz? **(Evet)**
- Cumhuriyet İttifakı'na destek veriyor muyuz? **(Evet)**
- Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? **(Evet)**

Erzurum'un, Erzincan'ın, Gümüşhane'nin, Bayburt'un, Bingöl'ün kararı çok şükür işte budur.

İster tek tek, ister alayı çıksın karşımıza.

İster efendilerinin arkasına saklanıp taş atsınlar milli duvarımıza.

Biden'ı da alsınlar yanlarına.

Pelosi'yi de verelim refakatlerine.

Küresel emperyalizmin fermanını koysunlar önlerine.

Yetmedi işbirliği halinde oldukları FETÖ'den yardım dilesinler, PKK'nın mağara kovuklarında gelecek dilensinler.

Hiç fark etmez, Dadaşlara sökmez, ne yaparsa yapsınlar Türk milletine güç yetiremezler.

Cumhuriyet İttifakı olarak hepsinin bileğini bükürüz, hepsine birden Allah'ın izniyle yeteriz, bütün muhasım ve münafık çevreleri tek başımıza yeneriz.

Türkiye'yi geriye götürmek, tarihi istikametinden çıkarmak istiyorlar.

Türk milletinin sinir uçlarıyla oynuyorlar.

Erzurum'un sabrını zorluyorlar.



Milli ve manevi hassasiyetlerimizi tahriş ederek tahammül testi yapıyorlar.

CHP Genel Başkanı 2 Ağustos 2022 tarihinde Erzurum'a gelerek partisinin sözde grup toplantısında konuştu, yalanlarına bin yalan kattı, istismarlarına yenilerini ekledi.

Erzurumla helalleşmeye, Erzurumluyla barışmaya geldiğini söyledi.

Bu ziyaret esnasında yürekli bir vatandaşımız karşısına geçip, **“Niye PKK ile ittifak yapıyorsunuz?”** diye sordu mu? Elbette babayiğitçe sordu.

Kılıçdaroğlu'nun çalımını ve dengesini bozdu.

Peki Kılıçdaroğlu ne cevap verdi: **“Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin”** dedi mi, evet yüzsüzce dedi.

Biz hayır dileyelim, hayır gelsin başımıza, bedduayla işimiz yok, bela anmak gibi bir derdimiz yok.

Beddua dönüp dolaşıp asıl sahibini mutlaka bulur, bunu da bilmeyen yok.

Aynı Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs 2022 tarihinde partisinin belediye başkanları Çalıştayının yapıldığı Van'da dediği aynen şuydu:

“Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.”

Ey Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Kimlere mesaj yolluyorsunuz? Mahkeme misiniz? Hâkim misiniz, savcı mısınız?

Cezaevinde bulunan bir terör suçlusunu dışarıya nasıl çıkaracaksınız?



Aziz Dadaşlar söyleyiniz bana; Demirtaş PKK'lı değil mi? Demirtaş terörist değil mi? Demirtaş bölücü değil mi? Demirtaş hain değil mi? 6-8 Ekim olaylarında 37 kişinin katili değil mi?

Dahası Osman Kavala Türkiye aleyhtarı bir casus değil mi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2 Ağustos 2022 Salı günü buraya kadar gelip Erzurum Kongresi'nden bahsetmeye, Nutuk'tan pasajlar okumaya kesinlikle hakkı yoktur.

Kaldı ki buna samimiyeti, siyasi ahlakı, mizacı, müktesebatı, siyaset tercihi ve vicdan sağlığı da elvermeyecektir.

8 Eylül 2020 tarihinde, Kılıçdaroğlu gerçek niyetini açıkça deşifre etmiş ve şöyle demişti:

“Sanıyor ki Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da ben ettim sen etme diyecekler. Asla demezler. Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır.”

Demek ki neymiş? Bir teröristin, bir casusun göğsüne şeref madalyasını layık gören, bu küflü madalyayı asmak için fırsat kollayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkası değilmiş.

Erzurumlu muhterem bir vatandaşımızın ***“Niye PKK ile ittifak yapıyorsunuz?”*** sorusu yanlış mıdır? Yersiz midir? Haksız mıdır? Elbette değildir.

Bu isabetli soruya Kılıçdaroğlu'nun telaşlı cevabı, bela dilemesi, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışması beyhude çırpınıştır ve suçüstü halidir.

Allah her şeyi gören ve bilendir.

Erzurumlu, Erzincanlı, Gümüşhaneli, Bayburtlu, Bingöllü kardeşlerimiz emel ve hedef birlikteliği içinde olan sefillerin farkındadır.



Türk milletini aldatamazlar, ihaneti aklamayı ve temize çıkarmayı asla başaramazlar.

Soruyorum sizlere;

- Türk, İslam ve Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? **(Evet)**
- Terör örgütlerine, emperyalizmin oyunlarına karşı beraber miyiz? **(Evet)**
- Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? **(Evet)**
- MHP'ye evet mi? Cumhuriyet İttifakı'na evet mi? Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? **(Evet)**

Erzurumunun gözü pek, özü temiz, gönülu genişdir.

Yeri geldi mi taşı gediğine koyar, sözünü de hiç kimseden esirgemez.

Hepinize teşekkür ediyorum, biz sizlerden razıyız, Allah'ta razı olsun diyorum.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

HDP ile yanak yanağa vererek milli mensubiyeti ağır hasar alanlar kimlerdir? CHP, İP ve diğerleri bu karanlık kervana dahil olmadılar mı?

HDP'ye bakanlık sözü veren mayası lekeli suretler kimlerdir? Zillet ittifakının başını çeken CHP bu tezgahın tam ortasında değil mi?

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gitti.

Gakkoşlar hamd olsun Kılıçdaroğlu'na dersini verdi.

Elazığ'daki billboardlar ağyarını mani efradını cami afişlerle süslendi.



Kılıçdarođlu'nun terörist Demirtaş'a "şeref madalyası takacağım" sözü afişe edildi.

Yine Kılıçdarođlu'nun "Terörist Demirtaş ile Osman Kavala serbest kalsın" sözüyle "YPG vatanını koruyan örgüttür" açıklaması cümle aleme gösterildi.

CHP'li bir milletvekilinin ve aynı zamanda Kılıçdarođlu'nun dış politika başdanışmanının utanmadan "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor" diye yaptığı açıklama da gözler önüne serildi.

Bu pankartlarda yazılanların hepsi doğrudur, hatta fazlası vardır.

Kılıçdarođlu'nun Gakkoşların ucuz provokasyon yaptığını iddia etmesi rezil bir üsluptur, kirli bir ağızdır, hakaret içerikli bir iftiradır.

Üstelik Kılıçdarođlu, Demirtaş'a "şeref madalyası takacağım" sözünün yazılı olduğu afişin önünde poz verip "barışacağız" demesi Elazığ'a, Erzurum'a, Gümüşhane'ye, Erzincan'a, Bingöl'e, Bayburt'a, ezcümle bütün Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır.

Sayın Kılıçdarođlu, barışmayı planladığın kimdir? Kucaklaşmayı hayal ettiğin kimlerdir?

Terörist Demirtaş'ın adının geçtiği ve senin madalya takacağının yazılı olduğu afişin önünde "barışacağız" mesajı vermen PKK'ya müzakere ve mütareke teklifi olarak görülmecek midir?

Kılıçdarođlu'nun, "yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor" açıklamasının adresi neresidir, mana ve maksadı nedir?

Eđer kalbi kırık birileri varsa, onlar şehit analarıdır, şehit babalarıdır, yetim yavrulardır, dul gelinlerdir, kalbi yerinden sökülecek olanlar da şerefsiz teröristlerdir.



Sayın Kılıçdarođlu, kimi kandırıyorsun? Herkesi kör ve ahmak mı sanıyorsun?

Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle giyaben çektirilmiş bir aile fotoğrafıdır.

Bu fotoğraf, vatan haini Demirtaş'a şükran gösterisi, sevinleyim mesajıdır.

Türk milleti böylesi bir bölücü işbirliğini asla affetmeyecek, zamanı geldiğinde bunun hesabını zillet ittifakının her partisinden birer birer soracak, burunlarından fitil fitil getirecektir.

Terörist Demirtaş, İmralı canisinin heykelini dikeceklerini söylüyordu.

Kılıçdarođlu bu melun söyleme tutumuyla destek vermiştir.

Kılıçdarođlu PKK'nın emellerine alenen sarılmıştır.

Kılıçdarođlu, net konuşsun, bir defa da olsa dürüst bir şekilde itiraf etsin:

İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı? PKK'lı teröristlerin affıyla ilgili bir hazırlıkları bulunuyor mu? Sözde Kürdistan'ın kurulması hususunda ikna edildiler mi? Okyanus ötesinden kripto mesaj aldılar mı?

CHP Parti Meclis üyesi bir çürümüş, "Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır", dedi mi, dedi. Bu müptezel saptırmayı herkes duydu.

Kılıçdarođlu'ndan bir tekzip, bir tepki, bir itiraz duyuldu mu? Beklendiği üzere duyulmadı, kaldı ki duyulamazdı.

Sözde Kürdistan hezeyanı PKK'nın, mazisi bir asrı geçen sömürge planlarının hunhar bir amacı olarak milli hafızada kayıtlıdır.



CHP'yle tek yumurta ikizi olan HDP'nin eski eşbaşkanı temelsiz Sezai, peruk takıp kaçmaya çalışan terörist milletvekili Semra Güzel'in kısıkvrak yakalanmasından sonra demişti ki:

“Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza yıkacağız.”

Bu temelsiz haine diyorum ki, ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız, fistan da giyseniz, eşarp da bağlasınız, peruk da taksanız Türk devletinin nefesi ensenizedir.

Kaçamazsınız, kurtulamazsınız, gök kubbenin başınıza yıkılmasına engel olmazsınız.

Diyarbakır, Türk-İslam medeniyetinin göz bebeği bir şehirdir, teröristlere, bölücülere, çocukları dağa kaçırın barbarlara haddini mutlaka bildirecektir.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yoktur, olması ham hayaldir, öldürmeye çalışanların akıbeti ise mahvı perişanlıktır.

Şerefin tavizi olmaz, namusun tavizi olmaz, bunlarla mündemiç vatanın tavizi olmaz, milletin tavizi olmaz, devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz.

Beş kuruşa vatan satan, üç kuruşa köle, bir dolara da hain olur.

Nefsine yenilen iki dünyasını heba ve heder eder.

Türk milleti köleliği, zilleti, hezimetini, meskeneti, teslimiyeti, istila heveslerini elinin tersiyle itmiş, her defasında kafasını ezmiştir.

Tıpkı Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi, tıpkı 15 Temmuz gecesinde yaşadığı gibi.

Millet bizimledir, zafer sabredenlerindir, sefer bizden, gayret bizden, mücadele bizden, takdir Yüce Allah'tandır.



Bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır.

Maalesef ve aleni şekilde görülüyor ki, CHP yönetimi PKK'yla sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmiştir.

Sorarım sizlere;

- Karşımızdaki bu tablo bir zillet midir? **(Evet)**
- Olan biten tüm bu çirkinlikler vatana ve millete ihanet midir? **(Evet)**
- CHP'ye, İP'e ve diğerlerine demokratik bedeli ödemek milli iradenin adaleti midir? **(Evet)**

Madem evet diyorsunuz, madem zillet ittifakına haddini bildireceksiniz, bir kez daha söyleyiniz, bir kez daha açık açık şu sorumlarıma cevap veriniz:

- Zulme, zillete, zalimlere ve zelil projelere karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında mısınız? **(Evet)**
- Üç hilale oy verecek misiniz? **(Evet)**
- Cumhur İttifakı'nın yanında mısınız? **(Evet)**
- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar oyunuzla, iradenizle sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

Bu duruşunuz Erzurum Kongresi'nin 103 yıl önceki beyanıyla aynıdır.

Bu tavrınız Türkiye'nin istiklal ve istikbal güvencesidir.

Değerli Vatandaşlarım,

Yiğit Dadaşlar,

Kılıçdaroğlu Erzurum'a geldi, burada esti gürlledi, vatan ve bayrak istismarına dayandı, sonra koş a koş a, bir plan da-



hilinde, PKK'nın telkinleriyle Şırnak Uludere'ye gidip nifak yaydı, bölücülüğün diline saplanıp kaldı.

8 Ağustos 2022 tarihinde konuyla ilgili olarak aynen şunları söylemiştim:

“Şırnak'ın Uludere ilçesinin Ortasu Köyü'nde 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan müessif hadisenin üzerinden geçen 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve tabansızlıktır.

Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki, Türkiye'de “Roboski” diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.”

Bu Kılıçdaroğlu Yozgat'ta başka Van'da başkadır, Erzurum'da başka Şırnak Uludere'de bambaşkadır.

Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının hüviyetiyle ilgili arayışı da iyice sarpa sarmıştır.

İttifak içinde ittifaklar yeşermekte, kulisler birbirini kovalamakta, dedikodu çarkı dönmektedir.

Görünürde altı parti bir masadadır, fakat masanın altı yılın çıyan kaynamaktadır.

HDP, FETÖ, PKK, AB-ABD, Türk düşmanları bu masanın altında zehir imalatıyla meşgul olmaktadır.

Bu masa fitne masası, suç masası, kumar masası, cehalet masası, zillet masasıdır.

Terörle mücadeleye hayır diyen bunlardır.

İHA'ya, SİHA'ya karşı çıkan bunlardır.

Mavi vatandaki varlığımıza karşı gelen bunlardır.

Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ne işimiz var diyen bunlardır.



Milli meselelere şaşşı bakan bunlardır.

Türkiye'yi sürekli kötöleyen ve kuyusunu kazan bunlardır.

Pelosi isimli küresel provokatör bildiğiniz gibi 17 Eylül Cumartesi günü Erivan'ı ziyaret etti.

Çünkü bir gün önce Özbekistan'ın Semerkant kentinde toplanan Şanhay İşbirliği Teşkilatı'nın 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne Türkiye mührünü vurmuştu.

Fakat ABD'nin müesses nizamı Pelosi eliyle misilleme yaptı.

Rövanş için Pelosi yeniden sahaya sürüldü.

Bu bayan, Erivan'daki sözde Ermeni soykırım anıtında timsah gözyaşları döktü.

Saldırgan Ermenistan'ı arkalayıp Türkiye ile Azerbaycan'ı suçladı ve dedi ki: ***“Otokrasiyle mücadelede Ermenistan'ın yanındayız.”***

Karabağ'da barış ve huzuru dinamitleyen, kalıcı çözüm arayışlarını sabote eden ne Azerbaycan ne de Türkiye'dir, biniz ki suçlu yalnızca Ermenistan'dır.

19 Eylül'de CHP'nin geveze ve ağzı yalan saçan sözcüsü de şunları kaydetti: ***“Biz CHP olarak otokrasiden değil demokrasiden yanayız.”***

Merhum Abdürrahim Karakoç bakınız ne diyordu:

“Beden ölür, çürür, cana bakın siz.

Kim kiminle yürür, ona bakın siz.

Bırakın dönsün dönme dolaplar,

Haktan, hakikatten yana bakın siz.”

Zulme ve işgale sessiz kalan ABD'li Peolisi'yi çok gecikmeden selamlayan, Erivan kışkırtmasını tamamlayan, aynı ifa-



delerle sizinleyiz mesajını ulařtıran süngü düşürmüş, teslim bayrağını çekmiş odak CHP yönetimidir.

Eđer soykırım görmek isteyen varsa, katliam nasıl oldu diye düşünen oluyorsa gelsinler Erzurum'a baksınlar, hala anlatılan acıklı ve tüyler ürperten eziyetleri, işkenceleri, cina-yetleri dinlesinler.

Müslüman Türk'ün ölümüne suskun kalıp, olmayan bir soykırım yalanını siyasi ve ideolojik propaganda konusu ha-line getirenler iftiracıdır, vicdansızdır, hayâsızdır, insanlık değerlerine savaş açmış, küresel adaleti yok saymış kalpsizlerdir.

Ermeni çeteleri, 1914 Mayısından 1922 yılı Mayısına ka-dar 518 bin 305 Müslüman Türk'ü katlettiler.

Soykırım suçunun daniskası Ermeni katiller eliyle vatan coğrafyasında işlendi.

1915 olaylarının içyüzünü, perde arkasını, asıl mahiyeti-ni saptırmak bir defa tarih suçudur, Türk milletine büh-tan ve saygısızlıktır.

İşte zillet ittifakı bunlara da tepkisizdir.

Kendileri nedir ki, Cumhurbaşkanı adayları ne olacaktır!

Bizim ise adayımız belli, kararımız nettir.

Londra'da tek sıra halinde yapılan bilet kontrol kuyru-ğuna geçip otobüse binenlerden olmayıp, Birleşmiş Milletler 77.Genel Kurulu'nda adalet, insaniyet, merhamet, siyaset ve vicdan dersi veren Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaş-kanı adayımızdır.

"O Biden ise ben Erdoğan'ım" diyen irade bizim Cumhurbaş-kanı adayımızdır.

Milli bekamız için başka bir alternatif yoktur.



Beka, var oluřtur.

Milli varlıęımızın kesintiye uęramadan devamıdır.

Bekamız tehlikeye girerse yok oluř kaçınılmazdır.

Hatta mezarlarımızın bile talan edilmesi makus kaderimiz olacaktır.

3.Dünya Savařı konuřulmaktadır.

Gıda, göç ve enerji krizi beřeriyeti kuřatmıřtır.

Coęrafyalar kargařa içinde, provokasyonlar devrededir.

Rusya kısmi seferberlik ilan etmiřtir.

Dünya diken üstünde, bıçak sırtındadır.

Soęuk Savař bitmiřtir, ama sıcak savařlar dönemi açılmıřtır.

Nükleer silah tehdidi her gün endiřeleri körüklemektedir.

Önümüzdeki yıllar kurřun gibi ağır olacaktır.

Türkiye'nin güvenlięi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüęü her řeyin önünde ve üstündedir.

Ülkemizin geleceęini teslimiyetçiler belirleyemez.

Ülkemizin güvenlięini terörseviciler, emperyalizmin kukulları tayin edemez.

Yaparsak biz yaparız, Türkiye'mizi güven, huzur, istikrar ve geliřmiřlik limanına biz tařırız.

Bilmeyen varsa söyleyeyim, biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakı'yız.

Enflasyon bugün arttıysa, yarın iner.

Hayat pahalılıęı bugün varsa, yarın her řey ucuzlar.

İřsizlik, yoksulluk, terör, gelir daęılımını adaletsizlięi mutlaka kökünden çözüdür.



Biz Cumhur İttifakı'yız, lider ülke Türkiye'nin mimarıyız.

Ancak vatan elde giderse bu ağır sorun nasıl telafi edilecektir?

16 Şubat 1916'da işgale uğrayan Erzurum'da, yurdundan yuvasından mahrum kalıp göç yollarına düşen onbinlerce millet evladının köşkü olsa, serveti olsa, binlerce dönümlük tarlası tapanı olsa neye yarayacaktı?

Türkiye'ye sahip çıkacağız, Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünü cumhurun zaferiyle taçlandıracağız.

Soruyorum hepinize;

➤ Zillet ittifakı geliyor gelmekte olan diyor, bunlara gününü gösterip heveslerini kursaklarında bırakacak mısınız? **(Evet)**

➤ Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verip destek olacak mısınız? **(Evet)**

Türk milleti, artık maskeleri düşmüş ihanet odaklarını tanımalıdır.

Bunlar, bazen bölücü terörün sözcülüğünü yaparak masa başında boy göstermektedir.

Bu bedhahlar, bazen sözde aydın, bazen yazar-çizer, bazen sivil toplum örgütü, bazen iş adamı, bazen de siyasetçi kisvesi altında kinlerini kusmaktadır.

Bizim ilhamımız Samsun, Havza ve Amasya'dan sonra 26 Haziran 1919'da yollara düşüp 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelen ve ardından 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında milli bir kongre toplayan Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarıdır.

Biz, manda ve himayeyi reddeden inanmışlığın tarafıyız.



Biz, tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damla karnına kadar müdafaa edecek iman ve irade gücünün tarafıyız.

Biz, Misakı Milliye and bilen sarsılmaz sadakatin tarafıyız.

Biz, ya istiklal ya ölüm seslenişinin tarafıyız.

Biz, ölüsem şehit kalırsam gaziyim diyen fedakârlığın tarafıyız.

Türk vatani has bahçemiz, Türk milleti baş tacımız, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, elbette Türkiye kara sevdamızdır.

Merhum Cemil Meriç diyordu ki: “**Taraf tutmayan insan şahsiyeti felce uğramış insandır. Ben tarafım, hakikatin tarafıyım.**”

Biz de tarafız, hem hakkın, hem halkın, hem de hakikatin tarafındayız.

Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen herkesedir.

Çağrımız bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen her kardeşimizdir.

Gelin bir olalım, iri olalım, el ele verelim, hep birlikte Türkiye'nin ve Türk milletinin gücünü gösterelim.

Son defa soruyorum sizlere:

- 2023 yılında zilletin oyununu bozacak mısınız? **(Evet)**
- Cumhurun muazzam iradesini gösterecek misiniz? **(Evet)**
- Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**

Hay maşallah sizlere, yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum.

Bugün biz konuştuk siz dinlediniz, 2023'te de siz konuşun yedi düvel dinlesin.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“2023'E DOĞRU:
ADAY BELLİ, KARAR NET”
TEMALİ
KONYA AÇIK HAVA
TOPLANTISI'NDA YAPMIŞ
OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

16 EKİM 2022



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi en derin özlem ve hissiyatımla selamlıyorum.

Konuşmamın başında hepimizin yüreklerini kavuran Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciasından duyduğum derin üzüntüyü özellikle ifade etmek istiyorum.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlamada kırkbir maden işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir.

110 madencimizden de 58'si kurtarılmıştır.

Ayrıca yaralı kurutulan kardeşlerimiz şu anda hastanelerde tedavi edilmektedir.

Onların da şifa bulacağına inancım ve ümidim tamdır.

Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır.

Felaketin ağırlığı hepimizin üzerine çökmüştür.

Fakat milletçe elbirliği yaparak bu sıkıntılı günlerin üstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz.

Böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için bütün tedbirler sırasıyla alınacak, yaralar sarılacaktır.

Söz konusu maden ocağındaki facia duyulur duyulmaz, Amasra'ya bir Genel Başkan Yardımcımız ile belediye başkanlarımızı görevlendirmek suretiyle gönderdik.

Biz bir avuç kömür için bir ömür veren, her türlü risk ve tehlikeye açık halde çalışan fedakâr ve cefakar kardeşlerimizle birlikte ailelerinin de yanındayız, yanında olacağız.



Hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmetler, tedavisi devam eden kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Acılı ailelerin ve büyük Türk milletinin başı sağ olsun diyorum.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz ecdadımızın silinmez iz ve eserlerini bir madalya gibi, bir taç gibi, bir sancak gibi, bir bayrak gibi onurla taşıyan Konya'yla ve Konyalı kardeşlerimle iftihar ediyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan muhterem vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

4 Eylül 2022'de Sivas'taydık.

11 Eylül 2022'de Bursa'daydık.

18 Eylül 2022'de Kayseri'deydik.

25 Eylül 2022'de Erzurum'dan haykırdık.

Bugün de Hz.Mevlana'nın torunlarıyla birlikteyiz.

Maşallah Kılıçarslan Şehir Meydanı çağlamış coşmuş, Türkiye sevdalıları heyecanla birleşmiş buluşmuş.

Hz.Mevlana diyor ya:

"Dediler ki: Gözden irak olan gönülden de irak olur.

Dedim ki: Gönüle giren gözden irak olsa ne olur?"

Siz bizim gönlümüzdesiniz, sizler uzakları yakın eden, azımızı çok eden, gecemizi gündüze çeviren sevdamızsınız.

Konya demek duanın ve kardeşliğin sıcaklığı demektir.

Konya demek hürmet ve muhabbetin sırdaşı demektir.

Karınlarının içinde gavur pınarı akanlar bu gerçeği anlayamaz.



Beş kuruşa kurbağa sulamaya kalkışanlar bu tarihi mirası algılayamaz.

Bu meydanda yüreğimize su serpen, mücadelemize destek veren siz değerli kardeşlerimizi, buraya kadar gelemese de gözü, kulağı ve duası bizimle olan değerli vatandaşlarımızı hasretle bağrıma basıyorum.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı bu vesileyle kutluyorum.

“2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı bugünkü toplantımıza katılan Konyalı kardeşlerimizin yanı sıra, Afyonkarahisarlı kardeşlerimize, Burdurlu kardeşlerimize, Karamanlı kardeşlerimize, Ispartalı kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türkiye 2023 yılında iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacaktır.

İlki, Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleridir.

İkincisi de, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüdür.

Şimdi sizlere soruyor, kulakların pasını silen güçlü sesinizi duymak istiyorum:

√ 2023 yılına hazır mısınız? **(Evet)**

√ Sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

√ Türkiye’ye sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**



√ Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhuriyet İttifakı'na destek verecek misiniz? **(Evet)**

Bir kez daha soruyorum ve "burada" şeklindeki haykırışınızı gür bir şekilde duyurmak istiyorum:

√ Bayraklar nerede? **(Burada)**

√ Türkiye sevdalıları nerede? **(Burada)**

√ İstiklalimizi ve istikbalimizi müdafaa edecek yürekler nerede? **(Burada)**

√ Mukaddesatımızı, mukadderatımızı ve milli varlığımızı koruyacak serdengeçtiler nerede? **(Burada)**

İşte bu cevaplarınız birilerinin uykularını kaçırıyor.

Bu atılgan iradeniz, bu tavizsiz ifadeniz Türkiye üzerinde hesap yapanların dengesini sarsıyor, keyfini bozuyor.

Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz.

Hiçbir şer odağı boş hayale kapılmasın.

Türk milletinin birliği, dirliği ve Türkiye'nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhuriyet İttifakı oldukça yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyenler her zaman hüsrarla tanışacaklardır.

Bundan kaçış yoktur.

Kurtuluşları söz konusu değildir.

Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır.

Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir.

Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır.

Bizim adayımız belli, kararımız nettir.



Cumhurbaşkanı adayımızı **Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.**

Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhuriyet İttifakı'nın tezahür etmesidir.

Samimi ve kesintisiz mücadelemizin gayesi bu amaçlara ulaşmaktır.

Soruyorum sizlere;

√ Bu hedeflere birlikte yürümeye var mısınız? **(Evet)**

√ Bize destek olacak mısınız? **(Evet)**

√ Üç hilalin yanında duracak mısınız? **(Evet)**

√ Beraber miyiz? Birlikte miyiz? Bizimle misiniz? **(Evet)**

Birlikte huzur, ayrılıkta husumet ve huşunet vardır.

Biz huzurun yanındayız, huzurun tarafındayız.

Biliyoruz ki, doğru yürürsek yolumuzda hayır gelir başımıza.

Nitekim doğru yüze kimse basamaz.

Doğru bacadan eğri duman çıkamaz.

Ancak yanlış üstüne yanlış yapan, bu nedenle silgisi kaleminden önce biten siyasi güruhun kirli oyunlarını, kötürüm tuzaklarını, karanlık hesaplarını görmezden gelemeyiz.

Eğer aksi olursa buna ne kul razı gelir, ne de Allah razı olur.

Zillet ittifakı baştan ayağa yanlışlıktır ve bu ittifak Türkiye'nin önüne koyulmuş takoz partilerden mürekkeptir.

Bunların geçim kapıları yalandır, dedikodudur, iftiradır, fesattır.

Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Bunu görünüz.



Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyuyorlar. Bunu biliniz.

Söz dinleyen değil sözü dinlenen, sesi kesilen değil sesi yükselen, önü alınan değil ön alan bir Türkiye gerçeğini hazmedemiyorlar.

Balmumumdan kanat takmışlar güneşe uçmaya çalışıyorlar.

Türkiye'ye muhalefet ederek siyaset yaptıklarını zannediyorlar.

Bu yüzden zillete düştüklerini, ziyan olduklarını göremeyecek kadar körleşmiş ve gaflete kapılmış haldeler.

Dillerinden çıkan kalplerinden geçenlerle bağdaşmıyor.

Biz Hz. Mevlana'dan dolayı biliyoruz ki, ***“kalp bir deniz, dil ise kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya vuran odur.”***

Konya, İznik'ten sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin aralıksız 180 yıl başkenti olmuştur.

Bu meydana adını veren büyük Hakanımız Kılıçarslan'ın 921 yıl önce başını ezdiği ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde mahvı perişan ettiği Haçlıların bugünkü uzantıları Kılıçdaroğlu'yla ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusu, aynı senaryonun figüranlarıdır.

Birbirleriyle can ciğer kuzu sarmasındırlar.

Rahmet ve hürmetle yad ettiğimiz Hünkarımızın kemikleri sızlamaktadır.

Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan Ehl-i Salip zihniyet Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, bozunduruk altına almıştır.

Atatürk'ün kurduğu parti teslim alınmış, rehin edilmiştir.

CHP, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuş ve uzaklaşmıştır.



Kılıçdarođlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir.

HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir.

Terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir.

PKK'nın arkasında vagon olan bugünkü CHP'dir.

FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir.

Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir.

Milli haklarımıza, egemenlik hukukumuz itiraz edip kara çalan bugünkü CHP'dir.

Aziz Atatürk yaşamış olsaydı, bugünkü CHP yönetiminin gözünün yaşına bakmaz kulaklarından tuttuđu gibi kapının önüne koyar, alayını birden kovardı.

Kılıçdarođlu, ABD'ye gitti, Newyork'ta sokađa düřtü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pensilvanya istikametini takip ederek sekiz saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu.

Kılıçdarođlu'nun ABD ziyareti řaibelidir, A'dan Z'ye řüphelidir.

Hangi sözleri aldıđı, hangi sözleri verdiđi, Cumhurbaşkanı adaylıđı için kimlerle dirsek teması içinde olduđu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdıđı az çok malumumuzdur.

Bu Kılıçdarođlu zalimlerin içimize sızdırdıđı Truva atıdır.

Bu Kılıçdarođlu ve zilletin diđer partileri emperyalizmin mařasıdır.

Kılıçdarođlu ve CHP yönetimi gayri milli, gayri ahlaki, gayri meřru bir savrulmanın tam göbeğindedir.

Rusya-Ukrayna savařı karşısında ABD'nin telkin ve tembihlerine aynen riayet edip "Ukrayna'dan yana olmalıyız"



diyen bir Kılıçdaroğlu'na, bir muhalefet zihniyetine, bir ittifak anlayışına milli demek mümkün müdür?

Yerli demek mümkün müdür?

Akıl ve ahlak sahibi olduğunu iddia etmek söz konusu mudur?

Kılıçdaroğlu ABD'de, **“Batı uygarlığının bir parçası olmak istiyoruz”** demiş.

Sayın Kılıçdaroğlu sorarım sana, uygarlıktan anladığın nedir?

Uygarlığın senin kitabındaki tarifi nasıl yapılmıştır?

Türk-İslam uygarlığını nereye koyacaksın?

Türküm ve Müslümanım diyen medeniyet timsallerini ne yapacaksın?

Zillet ittifakı itiraf edemese de, biz büyük bir uygarlığın varisleriyiz.

Konya Türk-İslam uygarlığının kemer taşı, mazisi çok eskiye dayanan ana omurgasıdır.

Konya, yaşanmış Türk-İslam asırlarının canlı şahididir.

Türk olmak, Müslüman olmak en kutlu, en yüksek, en göz kamaştırıcı uygarlıktır.

Kılıçdaroğlu'nun uygarlık mantığı uyduluktur, uyuzluktur, uyuklamaktır, uyusukluktur.

Biz bu topraklarda devletler kurarken, yaktığımız medeniyet meşalesi cihana ışıklar salarken, bugünün uygar geçi- nen mihraklarının dedeleri Müslüman Türk kanını dökmek için her fırsatı kullanıyordu.

Kılıçdaroğlu bunu göremediğinden dolayı zillet içindedir.



Zaafları kendisinin bile taşımayacağı çok ciddi bir kam-
bur haline gelmiştir.

Bu tabloya bakarak Konya'dan diyorum ki, zillet ittifakı-
nın Türkiye'nin geleceğinde yeri olamaz, sözü olamaz, payı
olamaz.

Bu ittifakın adayı kim olursa olsun Türk milletine sökmez,
milli iradeden geçer notu elde edemez.

Hamd olsun bizim adayımız belli, kararımız nettir.

Soruyorum sizlere, açık yüreklilikle cevabınızı istiyorum:

√ Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet diyor muyuz? **(Evet)**

√ Cumhur İttifakı'nı TBMM'de güçlendiriyor muyuz? **(Evet)**

√ Yeni bir anayasa için milletvekili sayımızı zirveye çıkar-
ıyor muyuz? **(Evet)**

Hay maşallah, Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah.

Bu evetler Türk-İslam uygarlığının yılmaz ve teslim alına-
maz neferlerinin zillet ittifakına şamarıdır.

Bu evetler Türkiye'yi dışarıda şikayet eden, içeride tahrip
etmek için kuyruğa giren Kılıçdaroğlu'na Süleyman Şah'ın,
mahdumu Kılıçarslan'ın, muhterem ecdadımızın tamamının
tarihten gelen kudret dolu ikazıdır.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Hız. Mevlana'nın şu öğütleri Konya'nın ufku, beşeriyete
verdiği kadim mesajlarıdır:

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.



Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya da görüldüğün gibi ol.

Biz nasıl görünüyorsak oyuz, olduğumuz gibi de görünmesini çok şükür biliriz.

Zulme boyun eğmeyiz.

Zalime aman vermeyiz.

Hıyanete tamam demeyiz.

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmeyiz.

Merhum Şairimiz Namık Kemal bu hissiyatımızı bakınız nasıl da özetlemişti:

Zalim ne kadar pervasız olursa olsun,

Yine zulmün tahtını biz yıkarız.

Yerin merkezine atsalar da bizi,

Yerküreyi patlatır da çıkarız.

Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Çünkü biz Türk milletiyyiz.

Çünkü biz Türkiye'yiz.

Çünkü biz mazlumların umudu, gariplerin sığınağı, çaresizlerin barınağı büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz.

Türkiye hem bölgesinde, hem de dünyanın her noktasında parlayan bir yıldız, adından hayranlıkla bahsettiren bir ülkedir.

Türkiye barış, huzur ve istikrarın bir insan hakkı olduğu görüşündedir.



Bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasındaki tarafımız kesinlikle barışçıl çözümdür.

Akan kanın durması arzumuzdur, silahların susması arayışımızdır, diplomatik müzakerelerin hakimiyeti beklentimizdir.

Çatışmanın sonu yoktur.

Savaşın sonucu yoktur.

Paylaşamayacak hiçbir şey yoktur.

Türkiye'nin aktif arabuluculuk misyonuyla tahıl koridoru açılmıştır.

Afrikanlı çocukların karnı doymuş, kursaklarından sıcak ekmek girmiştir.

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşmiş, buna arabuluculuk yapan ülkemiz küresel çapta takdir edilmiştir.

Şimdi de Türkiye'mizin doğu-batı aksında gaz deposu olması gündeme gelmiştir.

Putin, gaz tedarikinde en güvenilir güzergahın Türkiye olduğunu açıklamıştır.

Kuzey akım hatları gözden düşerken, TürkAkım Projesi sivrilmiştir.

Türkiye enerji jeopolitiğinde muazzam bir avantaja erişmiştir.

Enerji darboğazıyla boğuşan Avrupa ülkelerinde sanayi üretimi günden güne düşmektedir.

Enflasyon baskısının yanında ekonomik durgunluk bir sel misali yaygınlaşmaktadır.

Avrupalılar nasıl ısınacaklarının derdindedir.



Nasıl aydınlanacaklarının kaygısındadır.

Ülkemizin ise böyle bir sorunu asla söz konusu değildir.

Zillet ittifakı üç maymunu oynasa da, Türkiye enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir.

Türkiye'nin başarısı dengeli, dürüst ve çok boyutlu dış politikanın mahsulüdür.

Allah'ın izniyle hayat pahalılığı da yenilecektir.

Konjonktürel olarak yükselen enflasyon mutlaka indirilecektir.

İş bilen, kılıç kuşananındır.

Yarınlarımız tecrübeli, milli, gelişmeleri başkent Ankara'nın vizyonuyla kavrayan sağlam ve sağduyulu bir irade sayesinde çok daha güzel ve güçlü hale gelecektir.

Cumhur İttifakı'nın tarihsel yürüyüşü kesintiye uğramalıdır.

Dik baş, tok karın, mutlu yarın için Türkiye'nin dibi karanlık zillet kuyusuna düşmemesi şarttır.

Yol kazasına uğramamız becamız, birliğimiz ve bereketimiz için vazgeçilmez önemlidir.

Demokrasi diyenlerin meselesi başkadır.

Parlamenter Sisteme geri dönme çağrısı yapanların planı başkadır.

Her yapıları yıkmaya çalışanların senaryosu bambaşkadır.

Nitekim zillet ittifakının inandırıcılığı yoktur, samimiyeti sıfırdır.

İtibar ve iradesi suyunu çoktan çekmiştir.

Türkiye imrenilecek kazanımlarını heba edemez.



Türkiye münafık ve müptezel niyetlere teslim edilemez.

Terörle mücadeleyle bakınız, sınır ötesinde ve yurt içinde hainler kaçacak delik aramaktadır.

Teröristler ya teslim olacak ya olacaktır, aksi halde alayı birden imha edilecektir. Başka çare yoktur, diğer tüm yollar kapalıdır.

Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da, Karabağ'da Türkiye'nin haklı, meşru ve hukuki gücü tedavüdedir.

Hiçbir hakkımıza dudak bükülmemektedir.

Nerede bir sorun alanı varsa Türkiye oradadır.

Artık Tanzaya'da bile demir yolları yapan bir Türkiye vardır.

Şu anda Türkiye'de beş bin şantiye gece gündüz faal halindedir ve 700 bin kardeşimiz çalışmaktadır.

Yollar, köprüler, tüp geçitler, hızlı trenler, tüneller, havallimanları ülkemizin dört bir yanını sarmıştır.

İstihdam, yatırım, ihracat, üretim seferberliği güven vermektedir.

Diyeceğim şudur ki, Cumhuriyet İttifakı istikbalin mimarı, istiklal mihmandarı olmaya sonuna kadar vardır ve bunda da kararlıdır.

Çağlar üstüne sıçrayan, bir cazibe mihveri haline gelen, çekim gücü gittikçe genişleyen ve güçlenen bir Türkiye'ye ulaşmaya ramak kalmıştır.

İnanıyorum ki, Lider ülke Türkiye hedefi gerçekleşecektir.

Soruyorum sizlere, sesinizin Konya Ovası'nda yankılanmasını bekliyorum:

√ Bu mücadelede birlikte miyiz? **(Evet)**



√ Başarmaya, cumhurun iradesiyle yükselmeye hazır mıyız? **(Evet)**

√ Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de oy ve milletvekili sayısı itibariyle daha da güçlendiriyor muyuz? **(Evet)**

√ Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? **(Evet)**

√ Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? **(Evet)**

Bu evetlerin azmine yürekten güveniyorum.

Sizlere her zaman ve her şart altında inanıyorum.

Konya'da zirveye çıkacağımızı bugünden görüyorum.

Yalancılara Konya'da ekmek yoktur.

Korkaklara Konya'dan geçit yoktur.

“Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat” sloganıyla tarihimizi ve aziz büyüklerimizi karalayan işbirlikçilere, yabancı beslemelerine Konya'da oy yoktur, af yoktur, müsaade yoktur, müsamaha yoktur.

Dezenformasyon yasası TBMM'de kabul edildi.

Zillet ittifakının tüm bileşenleri hopluyor.

Ağızlarına ne geldiyse kurşun gibi söylüyorlar.

Sansür yasası diyorlar, zulüm yasası diyorlar, özgürlüklerle pranga vurulduğunu iddia ediyorlar.

Nasılsa sahte hesap açıp fitne yayamayacaklar, huzursuzlukların sebebi budur.

Sosyal medyada provokasyon yapamayacaklar, korkularının temeli bundandır.

Yalan haber yapmayanın, hakaret etmeyenin, iftira atmanın kabul ettiğimiz yasadan rahatsız olmasına hiçbir şekilde gerek ve yer yoktur.



Kimin sesi çok çıkıyorsa, kimler feryat figan ediyorsa onlara dikkat ediniz, zira Türkiye'yi sosyal medya aracılığıyla karıştırmak isteyen işte bu emel ve yüzlerdir.

Küfrün özgürlüğü olamaz.

Kötülüğün özgürlüğü olamaz.

İhanetin özgürlüğü olamaz.

Rezaletin özgürlüğü olamaz.

Yalan haberleri birer birer servis etmenin, iç barış ve huzur ortamını yıkıcı girişimlerin hakla, hukukla, basın ve yayın özgürlüğüyle hiçbir bağı olamaz.

Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça.

Türkiye sosyal medyada bulunmadı, buraya da teslim edilemez.

Dijital teröre taviz vermeyeceğiz.

Sosyal medya infazlarına sessiz kalmayacağız.

İnsan onuruyla oynayan alçaklara, feyk hesaplardan saldıran kanı bozuklara inşallah göz açtırmayacağız.

Hepsinin hesabını teker teker soracağız.

Türk milletini aldatamazlar, ihaneti aklamayı ve temize çıkarmayı asla başaramazlar.

Soruyorum sizlere;

√ Türk, İslam ve Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? **(Evet)**

√ Terör örgütlerine, emperyalizmin oyunlarına karşı beraber miyiz? **(Evet)**

√ Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyiz? **(Evet)**



√ MHP'ye evet mi? Cumhur İttifakı'na evet mi? **(Evet)**

Hiç kimse boşuna heveslenmesin, Konya'nın iradesi işte budur.

Sayın Kılıçdaroğlu'na ve zilletin diğer ortaklarına Hz.Mevlana'nın sözüyle tavsiyede bulunuyorum:

“Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Zira bülbül güle, karga da çöplüğe götürür.”

Zillet ittifakı da çöptedir.

Kılavuzları yanlışdır, pusulaları bozuktur, vicdanları tut-saktır.

Türkiye'ye zilletten hayır gelmez.

Bu zillet ittifakından hiçbir yol olmaz, olamaz.

Sabrediyoruz, sebat ediyoruz, ümit ediyoruz, mücadele ediyoruz, Konya'ya, Afyonkarahisar'a, Burdur'a, Isparta'ya, Karaman'a, ezcümle Türkiye'ye ve büyük Türk milletine sonuna kadar güveniyoruz.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın ilham kaynağı:

√ Büyük ecdadımız Süleyman Şah'ın ilkeleridir.

√ Haçlılara göğsünü geren ve Konya'yı Türk ve İslam'ın umudu yapan 1. Kılıçarslan'ın kahramanlığıdır.

√ Ertuğrul Gazi Ocağı'ndan buram buram tüterek kıtalara tutunan fütihat ruhudur.

√ Hikmet ve fazilet dolu öğütleriyle yolumuzu aydınlatan Dedem Korkut'un vicdanıdır.



√ 'Hamdım, piştim, yandım' diyerek bizlere öğüt veren Hz. Mevlana'daki manevi aşk ve cezbe halidir.

√ "Kapımıza değil, kalbimize vuran buyursun" diyen Şems-i Tebrizi'deki doğruluk, adanmışlık ve sevgisindeki yüksekliktir.

√ Alplerin, erenlerin, Allah dostlarının cesaret ve hikmetidir.

Biz, milletimizin her güzel evladını kucaklayan bir kalp enginliğinin tarafıyız.

Beri gel, daha beri, daha beri.

Bu yol vuruculuk nereye dek böyle?

Bu hır gür, bu savaş nereye dek?

Sen bensin, ben benim işte.

Zillet ittifakı İmralı canisinin, teröristbaşı Gülen'in, PKK'nın, dağılmanın, kavganın, karışıklığın, karanlığın, sömürgecilerin yanındadır.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Afyonkarahisar'ın, Burdur'un, Isparta'nın, Karaman'ın, mazlumların, mağdurların, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren her insanımızın arkasındadır.

Biz, bağımsız ve güçlü Türkiye'den tarafız.

Biz, feda edilecek tek bir insanımız yok, birlikte Türkiye'yiz diyen tarafız.

Biz, zalime yavuz, mazluma Yunus olan tarafız.

Biz, küresel oyunlara karşı milli duruştan tarafız.

Biz, kapsamda çağrımız herkesedir.

Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir.



Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen her kardeşimizdir.

Çağrımız, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her insanımızdır.

Çağrımız, milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her vatandaşımızdır.

Çağrımız, her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen Türkiye sevdalılarınıdır.

Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir.

Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir.

Son kez soruyorum sizlere:

√ 2023 geldiğinde, Cumhurbaşn muazzam iradesini gösterecek misiniz? **(Evet)**

√ Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhurbaşn İttifakı'na oy verecek misiniz? **(Evet)**

Allah razı olsun sizlerden, yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah.

Ay vurmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencereye kabahati ne Ay'da ne de Güneş'te ara, ararsan her şeyi kendinde ara.

Yüzümüze ay, penceremize güneş vuracak, nurlu bir gelecek Türkiye'nin olacak.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“2023'E DOĞRU:
ADAY BELLİ, KARAR NET”
TEMALİ
MANİSA AÇIK HAVA
TOPLANTISI'NDA YAPMIŞ
OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

23 EKİM 2022



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Şehzadeler kenti Manisa'da olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından bizleri takip eden; yöresi, kökeni ve anasının dili ne olursa olsun aziz milletimizin her güzel insanına Manisa'dan şükranlarımı sunuyorum.

Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan bütün kardeşlerimi özlemle kucaklıyorum.

Bugünkü açık hava toplantımızın, aziz milletimizin geleceğinde çok önemli sonuçlar doğuracağına canı gönülden inanıyorum.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'na Ahmetli'den, Akhisar'dan Alaşehir'den, Demirci'den, Gölarmara'dan katıldınız.

Gördes'ten, Kırkağaç'tan, Köprübaşı'ndan, Kula'dan, Salipli'den ulaştınız.

Sarıgöl'den, Saruhanlı'dan, Selendi'den, Soma'dan, Turgutlu'dan geldiniz.

Aydın'dan, Denizli'den, Muğla'dan, Uşak'tan ve Manisa'nın her köşesinden teşrif ettiniz, Milliyetçi Hareket'i bağrınıza bastınız.

Bu muhteşem tabloyla biliniz ki iftihar ediyorum.

Üç hilalin önünü aydınlatıyorsunuz.

Heyecanımıza heyecan katıyorsunuz.

Türkiye'ye umut saçıyorsunuz.



Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun.

Bilmenizi isterim ki, bizlere daha da büyük hamleler için ilham veriyorsunuz.

Milli ve tavizsiz mücadelemizde güç ve şevk aşıyorsunuz.

Bugün bizleri böylesine bir coşku ile buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı bu vesileyle kutluyorum.

"2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı bugünkü toplantımıza katılan Manisalı kardeşlerimizin yanı sıra, Aydınlı kardeşlerimize, Denizlili kardeşlerimize, Muğlalı kardeşlerimize, Uşaklı kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyorum.

Muhterem Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olamaz.

Sevdası büyük olanların sesi kısık çıkamaz.

Pirüpak inancıyla, pırıldayan iradesiyle başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir engel duramaz, hiçbir şer odak tutunamaz.

Biliyoruz ki, sevmek için yürek, sürdürmek için emek lazımdır.

Bizde de milletimizi seven mangal gibi yürek, mücadelemizi diri tutan müstesna bir emek vardır.

Üfleseniz uçacak, haykırırsanız kaçacak, dokunsanız devrilecek, yürüseniz dağılacak çıkarıcılar güruhu ne millet sevdamızı bilebilir ne de ülkü ve ülkeye adanmış hayatlarımızı anlayabilir.



Biz aklımızla görüyor, kalbimizle işliyoruz.

Biz vicdanımızla bakıyor, ruhumuzla ilerliyoruz.

Biz Türkiye'yi çok seviyoruz.

Taş taşa değmeyince duvar olmayacağını, birlik ve kardeşlik olmayınca dirlik bulunmayacağını idrak ve ifade ediyoruz.

Yıkılmamızı gözleyenler var. Dikkat ediniz.

Birbirimize girmemizi düşleyenler var. Uyanık olunuz.

Türkiye'miz üzerinde emeli ve gözü olanlar var. Tetikte durunuz.

Ancak bizim de Manisa'mız var, Aydın'ımız var, Denizli'miz var, Muğla'mız var, Uşak'ımız var, büyük bir milletimiz, dünya üzerinde yıldız gibi parlayan kocaman bir ülkemiz var.

Korkakların üzerine yürüyoruz.

Yedi düvelin üzerine gidiyoruz.

Biz yürüdükçe siniyorlar, biz direndikçe siliniyorlar.

Teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz, tehir etmeyeceğiz.

Millet diyeceğiz, vatan diyeceğiz, al bayrağın altında hep beraber toplanıp bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz.

Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız.

Devletimizin egemenlik ve hükümrancılık haklarını beraberce koruyacağız.

İnsanımızın haysiyet ve onurunu, ekonomik ve demokratik güvenliğini, itibar ve iradesini zedeletmeyeceğiz.

Daha güzel, daha güvenli, daha huzurlu, daha refah dolu bir Türkiye'ye ulaşmak için biliniz ki canımızı dişimize takıyor, geceyi gündüze katıyoruz.



Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Biz Cumhuri İttifakı'yız.

Biz Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

İstikbalin süper güç Türkiye'sine selamet içinde vasıl olabilmek için 2023 yılı muazzez bir fırsattır.

2023, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisidir.

2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüdür.

Aynı zamanda hem Cumhurbaşkanı hem de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı sandık ve demokrasi yılıdır.

√ Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'te alt edilecektir. Buna var mısınız? **(Evet)**

√ Türkiye'yi zillete düşürmek isteyenler 2023'te yenilecektir. Buna hazır mısınız? **(Evet)**

√ Emperyalizmin kalles ve kanlı fermanına ümit bağlayanlar 2023'te kenara itilecektir. Bu milli ve demokratik mücadelede bizimle misiniz? **(Evet)**

İşte Şehzadeler kenti Manisa'nın seçimi, işte milletin şaşmaz tercihi.

İşte meydan, işte mensubiyet, işte mesuliyet, işte maşeri vicdanın milli sesi.

Manisa tarihimizin canlı şahididir, devlet yönetiminin ilk adımı, ilk durağı, ilk mevkii, ilk şehridir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 16 şehzade Manisa'da sancakbeyliği yapmıştır.

II. Murat'ın, Fatih'in, Kanuni'nin yolu Manisa'dan geçmiştir.

İmparatorluk çınarının kökü Manisa'da sulanmıştır.



Milli Mücadele'nin ateşi Manisa'dan körüklenmiştir.

2023'ün zafer yolu da inanıyorum ki Manisa'dan açılacaktır.

Şimdi sizlere soruyor, muazzam sesinizi, muhteşem iradenizi cümle aleme duyurmak istiyorum:

√ Bizimle yürümeye var mısınız? **(Evet)**

√ Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veriyor musunuz? **(Evet)**

√ Zalimlerin, hainlerin, Türk düşmanlarının, yeminli Türkiye düşmanlarının hesabını soracak mısınız? **(Evet)**

√ Cumhur İttifakı'na tamam diyecek misiniz? İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün kararında mısınız? **(Evet)**

Allah nazarlardan saklasın sizleri, biriniz bin olsun hepinizin.

Cumhurbaşkanı adayı bulabilmek için icazet yarışına girenler gelsinler Manisa'ya baksınlar.

Baksınlar da muhteşem coşkuyu görsünler.

Koştura koştura ABD'de soluğu alan işbirlikçilerin yüreği yetiyorsa şu imrenilecek heyecan dalgasına kulak versinler.

Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar,

Terör örgütlerine destek, bölücülüğe payanda olanlar,

Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatani gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki,

Bizim adayımız belli, kararımız nettir.

Cumhurbaşkanı adayımız da **Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.**

Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal



destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecessüm ve tecelli etmesidir.

Çabamız, çalışmamız, çağrımız bu hedeflere ulaşmak içindir.

Soruyorum sizlere;

√ Başarmaya, cumhurun iradesiyle, Cumhuriyet'in ilkeleleriyle tıpkı bir bayrak gibi yükselmeye hazır mıyız? **(Evet)**

√ Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de oy ve milletvekili sayısı bakımından daha da güçlendiriyor muyuz? **(Evet)**

√ Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? **(Evet)**

√ Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? **(Evet)**

Yıkık değirmende kırk gün eğlenenler bu evetlerin hükmüyle şaşkına döneceklerdir.

Zillet içinde bocalayanlar bu evetlerle donup kalacaklardır.

2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir.

Ya geleceğimiz zillete düşüp heba ve heder olacaktır, ya da cumhurun cesaret ve dirayetiyle bütün korkuluklar yıkılacak, bütün oyunlar bozulacaktır.

Ya yurdum diyeceğiz, ya da yokluğa mahkum olacağız.

Ya istiklal ve istikbal haklarımızdan vazgeçeceğiz, ya da bu haklarımızla sonsuza kadar var olmanın yol haritasını belirleyeceğiz.

Mandacılara, mayası ve meşrebi zehirli olanlara ya boyun eğeceğiz, ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız.

Artık başka çare, başka seçenek kalmamıştır.

Zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözünü duyan yoktur.



Bu ittifakın ne makul bir hedefinden ne de akla yatkın bir projesinden bahsetmek mümkün değildir.

Tek bildikleri aldatmadır, yalandır, talandır.

Kimi Cumhurbaşkanı adayı yapacakları belirsizdir.

Seçim takvimi belli olunca adaylarını da açıklayacaklarmış.

1,5 yıldır adayın kim olacağı tartışılıyor, ama ortada aday yoktur.

Medya bu dipsiz ve sonuçsuz tartışmaya planlı bir oyun çerçevesinde ortam açıyor.

Üstelik başarısız, basiretsiz, kifayetsiz, yetersiz, dahası hiçbir siyasi hikayesi veya müktesebatı olamayan isimlerle Sayın Erdoğan kıyaslanıyor, onunla bir tutuluyor.

Kılıçdaroğlu meydan okuyor, ancak hala adayım diyemiyor, buna dili varmıyor.

Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan'la devamlı eş tutup ona rakip olarak gösteriyorlar.

Bu bir FETÖ yöntemidir, yenemiyorsan yıprat taktiğidir.

Ne var ki henüz dış güçlerden bir aday ismi, bununla ilgili izin ve yetki belgesi alamadıklarını söyleyemiyorlar.

Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir.

Birisi geliyor, birisi gidiyor, adeta okyanus ötesinde nöbe-te giriyorlar.

CHP Genel Başkanı Amerika'daki bir benzinlikte 8 saat hamburger yediğini ifade ederek şaibeli diyaloglarını örtbas etmeye kalkıyor.



Hemen ardından ABD'ye koşan İP heyetinden birisi de, "Biz ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" diyerek Kılıçda-roğlu'nu boşluğa düşürüyor, dalga geçiyor, nazire yapıyor.

Bizi ilgilendiren ne yedikleri, nasıl yemledikleri, hangi benzinlikte gezdikleri, nerede düşüp kalktıkları değil, hangi gizli pazarlıklara alet olduklarıdır.

İktidar ruhsatını ABD'de almak için kuyruğa girenleri Türk milleti sandığın başında bekleyecektir.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususunda talimat ve tembihat sırasına giren, bunu da hamburger, benzinlik ve festival bahanesiyle maskeleyen zillet ittifakının foyasını ortaya çıkaracak, çalımını bozacak, eğilmiş boyunlarının hesabını soracak büyük Türk milletidir.

Bakınız merhum şairimiz Mithat Cemal Kuntay "Eğilme" isimli şiirinde ne demiş, zillet içinde kıvrananlara nasıl seslenmişti:

***Zincirin altınsa da hatta, koparıp kır,
Susmak ne demekmiş, yere haykır göğe haykır!***

***Vicdan bile duymaz çıkmazsa bir ahı,
Sessiz kölelerdir yaratan binbir ilahı.***

***Elbet put olurlar öpülen eller, etekler,
Elbet öpen oldukça, olur öptürecekler!***

***Hürriyet, o en son şerefindir, onu satma!
Bir Tanrı yeter, kendine bin tanrı yaratma!***

***İnsandaki dört tane ayak devrini bilme,
Mahvolşa eğilmezdi baban, sen de eğilme!***



Bizim eğileceğimiz tek yer rükûdur.

Diz çökeceğimiz tek yer Allah'ın huzurudur.

Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan esinlenerek diyorum ki:

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapmadık, yapmayız.

Hak namına haksızlığa ölse bile tapmadık, tapmayız.

Doğduğumuzdan beridir aşığız istiklale,

Bize hiç tasmalık etmiş değildir altın lale.

Ezelden beridir hürüz, yine hür kalacağız.

Esaret zincirlerini birer birer kırıp atacağız.

Zalimlerden aman dileyenleri de asla affetmeyeceğiz.

Kesilse de, çekmeye gelmez başımız.

Çıksa da bedenimizden, satılık değildir canımız.

Aksa da damarlarımızdan, kiralık değildir kanımız.

Kaderimizdir bağımsızlık, kavlimizdir bekamız.

Boşuna şehit vermedik.

Anadolu coğrafyasını boş yere vatan etmedik.

CHP yönetimine bakınız, ABD'de Türkiye'nin aleyhine konuşuyor.

İP yönetimine bakınız, ABD'de Türkiye'ye verip veriyor.

Gavur gemisi gibi yana yana gidiyorlar.

İşbirlikçilikte sınır ve eşikleri aşılıyorlar.

Gayri milli uçurumların dibine yuvarlanıyorlar.

Fayton feneri gibi sinyal üstüne sinyal yakıyorlar.



Milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar.

Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşıyorlar.

Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar.

Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti akılıyorlar, melaneti allayıp pulluyorlar.

Maalesef Emperyalizm hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç anıtı gibi karışımızdadır.

Keçeyi suya salmışlar, Türk milletinden umudu kesmişlerdir.

Çok açıktır ki, zillet ittifakı Türkiye'nin karşısındaki mih-raktır.

Zillet ittifakı Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen küflü prangadır.

Şimdi siz söyleyiniz, şimdi sizler haykırınız, cevaplarınız Spil Dağı'nda yankılanıp altılı masayı sallasın:

√ Geliyor gelmekte olan diyen tabansızlara, asıl gelenin, asıl gelmekte olanın Türk milletinin kutlu iradesi olduğunu gösterecek misiniz? **(Evet)**

√ Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

√ Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü cumhurun zafe-riyle süsleyecek misiniz? **(Evet)**

√ Milliyetçi Hareket Partisi'ni tertemiz oylarınızla yüksel-tecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhur İttifakı'na omuz ve olur verecek misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a evet diyecek misiniz? **(Evet)**



Türkiye’de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Milletin üstünde bir güç ve kudretten de bahsedilemez.

Zillet ittifakının siyaseti sömürgeleşmiş bir siyasettir.

Zillet ittifakının siyaseti teslimiyetçiliğin lobi faaliyetidir.

Bunlardan hayır gelmez.

Çünkü zilletin sonu yoktur.

Çünkü zilletin sonucu yoktur.

Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiyledir; İP’çiler, Deva’cılar, Serokçular, oncular buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsa beyhudedir, Türk milletini geçemezler, Türkiye’yi yenemezler, Manisa’ya kast edemezler.

Yemeni allıydı, dört yanı telliydi, bunların öyle olacağı ta başından belliydi.

Akı kürekle atıp, karayı dirhemle satanlara milletimizin sırtı dönüktür.

Zillet ittifakının yapacağı tek şey handa yiyip, kumda oynamak, sonra da çöp olmaktır.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

İngiltere’den Hollanda’ya, Almanya’dan Belçika’ya, Bulgaristan’dan Çekya’ya Parlamenter Sistem kaynaklı krizler yaşanmıştır.

İngiltere’de neredeyse haftada bir Başbakan değişmektedir.

Şu trajikomik duruma bakınız ki, bu ülkede başbakanların görev süreleri marulun bozulma süresiyle mukayese edilmektedir.



Hükümetler yıkılıp siyasi anlaşmazlıklar derinleşmektedir.

Türkiye’de ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle siyasi istikrar hamd olsun kurumsallaşmıştır.

Türkiye ağıyarını mani efradını cami yeni yönetim sistemiyle dünyaya örnek teşkil etmiştir.

Koalisyonlar devri kapanmıştır, fakat zillet ittifakı tekrar bu solmuş ve sararmış sayfayı açmanın peşindedir.

Hükümet buhranları bitmiştir, fakat zillet ittifakı bir kez daha söz konusu buhran dönemlerini yeşertmenin gayretindedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci dönemi gıpta edilecek kadar başarılıdır.

Bunu göremiyorlar, görseler bile itiraf edemiyorlar.

Çevremiz siyasi istikrasızlıklara mahkum olmuşken, Türkiye huzur ve istikrar adası gibi sivrilmiş, yeni yönetim sistemiyle ekonomiden diplomasiye, spordan sanata, sağlıktan kültüre, terörle mücadeleden egemenlik çıkarlarımızı müdafaya kadar her alanda göz doldurmuş, göğüs kabartmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarısı yarım kalmamalıdır.

Bu başarı sekteye uğramamalıdır.

Nitekim bu başarı yeni başarılarla eklenmeli, yepyeni atılımlarla parlak bir geleceği imar ve ihya etmelidir.

2023 yılıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci dönemine geçilmiş olacaktır.

Bu kapsamda Türkiye’nin gücüne güç katılacaktır.

Cumhur İttifakı, 85 milyon Türk vatandaşının gurur duyacağı, birlikte ve beraberce huzur, esenlik ve ekonomik ge-



lişmişlik içinde yaşayacağı küresel güç Türkiye'nin mimarı olacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı bu yüzdendir.

Zilletin diğer ortaklarının huzursuzluğu bu nedenledir.

Ağızlarından düşürmedikleri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan özlemdir, müdahale edilen, iradesi ipotek altına alınan bir döneme özentiden başka bir şey de değildir.

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl dağılmasıdır.

Parlamenter Sistem günahıyla sevabıyla Türkiye şartlarında miadını doldurmuş, arıza sinyali veren bu sistemin bakım, tamir ve onarım imkanı ise kalmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yönetim hayatımıza kalıcı bir soluk, güçlü bir irade, etkin ve hızlı karar alma mekanizması kazandırmış, köklü bir reform olarak milletimizin baş tacı haline gelmiştir.

Bu yeni sistem, ertelenemez milli ihtiyacın ve beka hassasiyetinin ortak akılla birleşmesinden doğmuş ve doğrulmuştur.

6+1 formatlı masanın kuru gürültüsü tamamıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne muhalefet üzerine bina edilmiştir.

Yani etki-tepki üzerine şekillenmiş reaksiyoner bir sistem teklifi karşımızdadır.

Zillet ittifakı şuursuzdur, derin bir gaflet çukurundadır.

Köprü'nün altından çok sular akmıştır.

Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırmış.



Boşuna söylenmemiştir: Gayretin kuru su yalnızca çarık eskitirmiş.

Zillet ittifakı, milletimizin beklentilerini, dünyanın yeni eğilimlerini, devletimizin yüksek hedeflerini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne niye gerek duyulduğunu anlamaktan, algılamaktan, analiz etmekten mahrumdur.

Sayın Kılıçdaroğlu, sen rahat ol, ağıl da oğlak doğsa dere boyunda otu biter.

Ekmeğini kendi yapan yükünü de kendi kaldırır.

Eğer bu sözlerimden bir şey anlamadıysan, kafan almadıysa, demek istediğim şudur:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türk milleti kurmuş ve kabul etmiştir.

Koruyup geleceğe imanla ve meşru bir iradeyle taşıyacak olan da Türk milletidir.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in gerçek ismi, güçlendirilmiş kaos ve kargaşa çıkarma sistemidir, güçsüzleştirilmiş Türkiye'ye çağrıdır.

Kılıçdaroğlu istikrarsız hükümet dönemlerine geri dönmek istiyor.

Türkiye'nin ayağından çekiştirmeyi düşünüyor.

Krizler olsun, hükümetler düşsün, koalisyon pazarlıklarında kavga gürültü olsun hesabı yapıyor.

Türkiye'nin yerinde saymasını, dahası geriye sarmasını projelendiriyor.

Sayın Kılıçdaroğlu geçti Bor'un pazarı, haydi sür eşeğini Kandil'e.

Bitti o sıkıntılı günler, geride kaldı kurulamayan hükümetler dönemi.



Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin yönetim hayatına hâkimdir, Cumhur İttifakı da Türk milletinin hadimidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gelecek nesillere en büyük armağanımızdır, palavra sistemi de geçmişin kriz ve anlaşmazlıklarına özlem duymaktır.

Zillet ittifakı kabul etse de etmese de, razı olsa da olmasa da, işine gelse de gelmese de, Türkiye'nin istikameti dosdoğrudur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lider ülke Türkiye'nin zırhıdır.

Halihazırda Türk dış politikası dar bir coğrafi muhitin içine hapsedilmeden, uzun vadeli hedef ve tedbirleri ile küresel bir çerçeve içinde milli ve manevi şuurla tanzim edilmiştir.

Oncu değiliz, buncu değiliz, Türk oğlu Türk'üz.

Mazlumlar neredeyse elimizi oraya uzatırız.

Haksızlık neredeyse ve her kimden geliyorsa duruşumuza ona göre belirleriz.

İçimize kapanamayız, hadiseleri tribünden izleyemeyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aynen dediği şuydu:

“Dünyanın falan yerinde bir rahatsızlık varsa, bana ne? dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuştur gibi onunla alakadar olmalıyız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da, ne yapıyoruz Irak'ta sözleri bizatihi Aziz Atatürk'le taban tabana zıttır, bütünüyle çelişmektedir.

Biz dost çemberini genişletip barışın tarafı olmalıyız.



Cumhuriyet'in kuruluş döneminden beridir Türkiye'nin güvenlik politikaları barışla daima beraber ele alınmış, birlikte değerlendirilmiştir.

Barışsever olmak insanlığın yüksek bir seviyesidir.

Geniş dünya görüşüne dayanan dış politika kapsamında diplomasi ve diyalog adımlarıyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmayacağını bir an olsun hatırımızdan çıkarmamalıyız.

Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için kahramanca bir mücadele gerekiyorsa, bu suretle güle oynaya vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı, milli haklarımızı savunuruz.

Soruyorum sizlere:

√ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnun musunuz? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam etsin diyor musunuz? **(Evet)**

√ Cumhur İttifakı'nın güçlü Türkiye mücadelesine onay veriyor musunuz? **(Evet)**

√ Milliyetçi Hareket Partisine destek olacak mısınız? **(Evet)**

Hay maşallah, Allah razı olsun sizlerden inşallah.

İradeniz irademizdir, evetleriniz 2023'ün zafer müjdesidir.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine şerefsiz bir iftira atılmıştır.

Kahramanlarımız Pençe-Kilit Harekatı'yla girilemez denilen yerlere girince, Zap kontrol altına alınınca terör örgütü



PKK Türk askerinin kimyasal silah kullandığını alçakça tedavüle sokmuştur.

Biliyoruz ki, her hain korkaktır, yalancıdır, hainden dürüstlük de beklenmeyecektir.

Hain, her fırsatta hainliğini ve hayasızlığını gösterecektir.

Terör örgütünün son çırpınışları vahim yalanlarla örtülme istenmektedir.

PKK'nın namussuz iftirasına önce CHP'li bir milletvekilinden destek gelmiştir.

Ardından HDP'li bir milletvekili Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlamıştır.

Hemen akabinde Türk Tabipleri Birliği Başkanı PKK'nın safına girmiş ve aynen demiştir ki: *"Belli ki, sinir sistemini tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda."*

Sonra tepkiler çığ gibi yükselince *"öyle bir şey demedim ki ben"* sözleriyle kıvırmış, çark etmiştir.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, bölücü terör örgütü PKK'nın iftirasına sarılıp şerefli Türk askerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, suçludur, dökülen şehit kanlarının vebali onların üstündedir.

Türkiye'ye soykırımcı diyen bir milletvekili müsveddесinin TBMM'de yeri olamaz, PKK'nın kara propagandasına nefes olan milletvekillerinin Gazi Meclis'in çatısı altında olmaları hepimiz adına yıkıcıdır.

Bu bölücü serserilerin, derhal TBMM'den atılarak mahkemeye çıkarılması şarttır, namus borcudur.

Onların öğrencisi olmakla övünenlerin de hesabı sorulmalıdır.



Türk Tabipleri Birliđi'nin kapatılması, başkanının da be-
del ödemesi haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun erte-
lenemez sorumluluđudur.

Bunlara diyoruz ki, haram olsun, şart olsun, yaptıklarınız
boğazınıza koca bir dert olsun.

Yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle kahramanca mü-
cadele edilirken dibimize kadar yanaşmış teröristlere taham-
mül edemeyiz, sabır gösteremeyiz, bunların provokasyonla-
rını alttan alamayız.

İp incelmediği yerden kopar.

Teröriste merhamet vatana ihanettir.

Zulme sessizlik mazluma hakarettir.

Biz, Türkiye'nin, Türk milletinin, şerefli Türk askerinin
tarafıyız.

Caniye, eşkiyaya, bölücüye, demokrasi ve özgürlük kamuf-
lajına bürünmüş düşman beslemelerine sonuna kadar karşıyız.

Biz hakkın, halkın, hakikatin tarafıyız.

Biz şehidin, gazinin, ciğeri yanmış anaların, dul gelinlerin,
yetim yavruların tarafıyız.

Biz, zemheride darıldığına Ağustosta su vermeyen tarafız.

Biz, alma garibin bedduasını, çekersin ahını diyen tarafız.

Biz, istiklalimizi can pahasına koruyacak tarafız.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Onların çağrısı kavgaya ve karanlığa, bizim çağrımız ay-
dınlığa ve kardeşliğedir.

Onların çağrısı kargaşaya ve karışıklığa, bizim çağrımız
birliğe, dirliğe ve hep birlikte Türkiye olmaya çağrıdır.



Onlar laftan anlamaz, onlar insanlıktan geçer not alamaz, nihayetinde arsız adama söz neylesin, kokmuş ete buz neylesin der geçeriz ve de Türk milletini huzura davet ederiz.

Çağrımız büyük Türkiye'yedir.

Çağrımız tam bağımsız lider ülke Türkiye'de kucaklaşmayadır.

Soruyorum sizlere:

√ Terör örgütlerine, emperyalizmin oyunlarına karşı beraber miyiz? **(Evet)**

√ Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? **(Evet)**

Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladiyla yolumuz birdir.

Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir.

Son kez soruyorum hepinize:

√ 2023 geldiğinde, Cumhurun muazzam iradesini gösterecek misiniz? **(Evet)**

√ Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? **(Evet)**

Allah razı olsun sizlerden, yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah.

Sözlerimin sonunda hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“2023'E DOĞRU:
ADAY BELLİ, KARAR NET”
TEMALİ
ELAZIĞ AÇIK HAVA
TOPLANTISI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

13 KASIM 2022



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Görüyorum ki, Elazığ ayağa kalkmış sevdalılarını kucaklıyor.

Maşallah İstasyon Meydanı deniz olmuş dalgalanıyor.

Gakkoşlar yine tarih yazıyor, Milliyetçi Hareket'i yine bağrına basıyor.

Vakarınız, vefanız, cesaretiniz Türkiye'ye nam salıyor, mücadelemize heyecan katıyor.

Bu vesileyle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Ağın'a, Alacakaya'ya, Arıcak'a, Baskil'e, Karakoçan'a, Keban'a, Kovancılar'a, Maden'e, Palu'ya, Sivrice'ye en halisane, en içten selamlarımı gönderiyorum.

Yanı başımızda dimdik duran Harput'u selamlıyorum.

Çayda çıra oynayıp deliloyla gülenleri selamlıyorum.

Asaletin, cesaretin, kardeşliğin, dostluğun simgesi Gakkoşları, Elaziz'in her değer ve mirasını kalpten selamlıyorum.

Arap Baba'dan destur almak için geldik.

Balak Gazi'nin, Beyzade Hazretleri'nin, İmam Efendi'nin, Tayyar Baba'nın, Heybet Baba'nın manevi mirasından feyiz almak için buradayız.

Sizlerin hamiyetine dayanarak diyorum ki,

Zalimlere boyun eğmeyeceğiz.

Hainlere teslim olmayacağız.



Şiddet severlere eğilip bükülmeyeceğiz.

Küresel ablukaya diz çökmeyeceğiz.

Şirret oyunları bozacağız, karanlık senaryoları yırtıp atacağız.

Şu an sembolik bir yoklama yaparak, açık hava toplantımıza katılan illerimizin ismini söylediğimde yüksek bir sesle “burada” şeklindeki cevabınızı duymak, yedi düvele de duyurmak istiyorum.

Hazır mısınız? **(Evet)** Hazır mısınız? **(Evet)**

√ Adıyaman **(Burada)**

√ Malatya **(Burada)**

√ Tunceli **(Burada)**

√ Diyarbakır **(Burada)**

√ Elazığ **(Burada)**

√ Türkiye, Türkiye, Türkiye. **(Burada)**

Niyaz ederim ki, ayağınıza taş değmesin.

Allah sizleri kof sözlerden, kem gözlerden, kötü emellerden korusun, kollasın.

Bu meydanda bizlere daha iyisini yapma şevki aşıl原因an, mücadelemize destek sağlayan siz değerli kardeşlerimize, buraya kadar gelemese de gözü, kulağı ve duası bizimle olan muhterem vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı kutluyorum.

“2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı bugünkü toplantımıza katılan Elazıgılı kardeşlerimizin yanı sıra, Adıyamanlı kardeşlerimize, Malatyalı kardeşlerimize, Tuncelili



kardeşlerimize, Diyarbakırlı kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalalar getirdiniz diyorum.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Yolu doğru olanın yükü ağır olsa da, biz bu yükü imanla ve iştahla kaldırdık, kaldırıyoruz.

Doğru duvarın yıkılmayacağını çok iyi biliyoruz.

Yunus diyor ya, **“cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.”**

Kahverengi dallardan pembe çiçekler açan bu dünyada ümitsizlik diye bir şeyin olmayacağına, buna mugayir hareket edenlerin, yani ümitsizliğe çanak tutanların doğruya ve doğruluğa muhalif tarafta bulunacağına candan inanıyoruz.

Hayat varsa ümit vardır, ülkü vardır, ülke vardır, ufuk vardır, kaderdaşlık ve kardeşlik hukukuyla yaşayacağımız daha nice asırlar bizleri beklemektedir.

Attığımız her adım umut doludur.

Söylediğimiz her söz saygı ve sevgiyle dolguludur.

Kökeni, yöresi, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun milli ve manevi değerlerin ortak paydasında yerini alan her insanımız bizim kardeşimiz, Türk milletinin özbeöz evladıdır.

Kardeşlik hukuku kalleşlik fermanını yırtıp atacaktır.

Hiçbir şer odak aramızı açamayacaktır.

Hiçbir mihrak aramıza giremeyecektir.

Çünkü bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı ve gelip geçici iş ortaklığı değildir.

Çünkü bizim kardeşliğimiz silik ve gölgeli hiç değildir.



Bin yıldır bu topraklardayız.

Bin yıldır el eleyiz, gönül gönüleyiz, kol kolayız, omuz omuzayız, nihayet acımızla ve sevincimizle biriz, beraberiz.

Ayrıımız yoktur, gayrımız yoktur, hasmımız ise pek çoktur.

Sizlere soruyorum, haykırışınızla yeri göğü sallamanızı istiyorum:

√ Türkiye'yi durdurmaya çalışsan, Elazığ'ın önünü kesmeye çabalayan işbirlikçilere karşı mücadele halindeyiz, bu mücadelede yanımızda mısınız? **(Evet)**

√ Zalimlere karşı aynı safta mıyız? **(Evet)**

√ Zillere karşı aynı tarafta mıyız? **(Evet)**

Gakkoşlar babacandır, dost canlısıdır, sözünün eridir.

Gakkoşlar zalime düşman, mazluma munis ve merhametlidir.

Gakkoşlar merttir, namerde bütünüyle mesafelidir.

Bu evetler Gakkoşların nerede ve kiminle durduğunun da çok açık mesajıdır.

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüdür.

2023 yılı Lider Ülke Türkiye'nin önsözüdür, önyüzüdür.

2023 yılı 13'üncü Cumhurbaşkanı'yla birlikte 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı demokrasi ve sandık yılıdır.

Şimdi siz söyleyiniz, şu sorularıma güçlü bir cevap veriniz:

√ 2023 yılına hazır mısınız? **(Evet)**

√ 2023 yılında sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

√ 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**



√ 2023 yılında varlığınızı, birliğinizi, dirliğinizi ve geleceğinizi müdafaa edecek misiniz? (**Evet**)

İşte irade budur, işte cesaret budur, işte Elazığ'ın vatan sevdası bu kadar aşkın ve taşkındır.

Bu atılgan iradeniz, bu tavizsiz ifadeniz Türkiye üzerinde hesap yapanların uykularını kaçırıyor, dengelerini sarsıyor.

Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz.

Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, boşuna heves etmesin.

Çünkü Cumhuriyet İttifakı alayına birden göğüs germeye ve kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir.

Artık 2023 seçimlerine az bir süre kalmıştır.

Kader anı yaklaşmaktadır.

Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir.

Bizim adayımız belli, kararımız nettir.

Cumhurbaşkanı adayımız **Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.**

Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhuriyet İttifakı'nın ortaya çıkmasıdır.

Türk milletine yeni bir anayasa kazandırmak için Cumhuriyet İttifakı olarak Meclis'te nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazımdır.

Amacımız budur, arzumuz budur, arayışımız buna yöneliktir.

Soruyorum sizlere;

√ Bu hedeflere birlikte yürümeye var mısınız? (**Evet**)



√ Bize destek olacak mısınız? **(Evet)**

√ Üç hilalin yanında duracak mısınız? **(Evet)**

√ Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Allah'ın izniyle Elazığ zillete düşmeyecektir.

Türk milleti zillete prim vermeyecektir.

Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyen iç ve dış işgal cephesi cüretkarlığının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir.

Şairin dile getirdiği gibi:

***Zor günler yaşadık acılar gördük,
Yaşam ağıımızda ölümü ördük.
Eğilmedik bir an zulmün önünde,
Ardı sıra kaçan düşmanlar gördük.***

***Kanla yazılırken zaferin marşı,
İnletti sesimiz yedi kat arşı,
Kükredik sel gibi düşmana karşı,
Sonunda en şanlı zaferi gördük.***

***Meydan okuduk biz yağmura, sele,
Toprağa, ırmağa, denize, çöle;
Düştükçe dönüştük kızıl bir güle,
Al rengin üstünde hilali gördük.***

***Şimdi mezarında yatan kahraman!
Zaferi kanıyla yazan kahraman!
Vatanın nabzında atan kahraman!
Sizin sayenizde biz vatan gördük.***



Bugünkü muazzez mevcudiyetimizin hamurunu kahraman ecdadımız yoğurdu.

Bize, hür ve müstakil bir vatan emanetini kanlarıyla, canlarıyla onlar bıraktı.

Bu nedenle görev ve sorumluluğumuz çok fazladır.

Yolumuz çetin olsa da mücadelemiz kutludur.

Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikâyet edip adeta düşman sevindiren yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur.

Türkiye'nin kuyusunu kazanlara tahammülümüz çoktan bitmiştir.

CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür.

Eylemleriyle beslediği, fitratıyla bilemediği siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır.

PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur.

FETÖ'yü aklama sözü veren Kılıçdaroğlu'dur.

Terörle mücadeleye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'dur.

Yalan üstüne yalan söyleyen Kılıçdaroğlu'dur.

Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır.

Aynı zamanda Türkiye'nin huzur ve güvenliğini de tehdit etmektedir.

Londra'ya giderken "temiz para bulacağım" dedi.

Bu şaibeli yolculuğa çıkmadan evvel Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı.

Askerimize ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü.



Cari açığın uyuşturucu paralarıyla kapatıldığını vicdanı sızlamadan telaffuz etti.

Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti.

Asıl bu listede bulunan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi.

Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin Türkiye alerjisi tamir ve tedavi edilemeyecek boyutlardadır.

Bu muhalefet anlayışı olduktan sonra düşmana gerek bile yoktur.

Dünyanın hangi medeni ve gelişmiş ülkesinde kendi devletini suçlayan, kendi milletine sırtını dönen bir muhalefet vardır?

Dünyanın neresinde Kılıçdaroğlu gibi bir muhalefet partisi başkanı bulunmaktadır?

Türkiye karşıtları Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almıştır.

Atatürk'ün kurduğu parti rehin ve işgal edilmiştir.

CHP, kuruluş çizgisinden bütünüyle uzaklaşmıştır.

Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir.

Terörist Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP yönetimidir.

Sorosçu Osman Kavala'ya avukatlık yapan CHP yönetimidir.

HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP yönetimidir.

Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan CHP yönetimidir.

Milli haklarımıza, egemenlik hukukumuza dört bir koldan saldıran da bugünkü CHP yönetimidir.

Soruyorum sizlere;



√ Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? **(Evet)**

√ Terör örgütlerine, emperyalizmin planlarına karşı beraber miyiz? **(Evet)**

√ Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? **(Evet)**

√ MHP'ye evet mi? Cumhuriyet İttifakı'na evet mi? Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? **(Evet)**

Milli irade buradadır.

Karar da milletin, söz de milletin, hüküm de milletindir.

Milletin önünde ve üstünde hiçbir bir güç yoktur.

Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer ortaklarının dış güçlerden icazet beklentileri rezalettir, düpedüz teslimiyetçiliktir.

Biz binlerce kilometre uzaklıktaki bir benzinlikte Türkiye'nin siyasi ve yönetim geleceği hakkında alçak kurguların yapıldığı hamburgerli masalara oturmadık, Allah muhafaza, oturmayı aklımızdan dahi geçirmedik.

Onlar ABD'ye gider, biz Elazığ'ın huzurundayız.

Onlar Birleşik Krallık'ta sokağa düşer, biz Adıyaman'ın kalbindeyiz.

Onlar zalimlerden medet umar, biz Diyarbakır'ın yüreğindedeyiz.

Onlar kapı kapı gezer, biz Malatya'nın gözündeyiz.

Onlar muhannete minnet eder, biz Tunceli'nin gönlündeyiz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Biz Cumhuriyet İttifakı'yız.

Her birlikte Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.



Soruyorum sizlere:

√ 2023 yılında vatana, bayrağa, milli namusa ve milli hayyetimize sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

√ 2023 yılında zillet ittifakından hesap soracak mısınız? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanı adayını bulmak için batıla hizmetkarlığa tamah eden yüz kararlarına 2023 yılında bedel ödeyecek misiniz? **(Evet)**

√ 2023 yılı gelip çatığında Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçecek misiniz? **(Evet)**

Gakkoşlar kararını vermiş, 2023'ün sonucunu şimdiden belirlemiş.

Allah sizlerden razı olsun diyorum.

Sözünüz sözümüzdür, iradeniz irademizdir, hedefiniz hedefimizdir.

Değerli Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bizim altına ve ayaklarına yılanların, çıyanların tutunduğu bir masamız yoktur, buna mukabil hamd olsun milletimiz vardır.

Umudumuz millettir, huzur kaynağımız milli birlik ve dayanışma ruhudur.

Biz masalara yüz sürmeyiz, masalarda keyif çatmayız, Elazığ ne diyorsa ona kulak veririz, Malatya ne istiyorsa onu yaparız, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli neyi hedefliyorsa onu söyler, ona hizmet eder, onunla bir ve beraber oluruz.



Sevdamız millettir, gücümüz devlettir.

Çünkü biz; Dedem Korkut'un, Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş'ın tarihten gelen sesiyiz.

Çünkü biz; Kürşad'ın, Ertuğrul neslinin, Milli Mücadele kahramanlarının maziden ulaşan seciyesiyiz.

Bizim duruşumuz, zedelenmek, aşağılanmak, hor görülmek istenen milli onurun duruşudur.

Birbirine benzemeyen partilerin ittifakıyla vücut bulan zillet bedeni, taşınması çok külfetli siyasi bir ağırlık haline gelmiştir.

Bunların ciddiye alınacak, itibar edilecek hiçbir projesi, hiçbir vizyon hazırlığı yoktur.

Temelleri çürük, kolonları yıkık, çatısı uçuk Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem lakırdısı dışında söyledikleri bir başka şey yoktur.

Kaldı ki Türkiye'ye inançları yoktur.

Türk milletine mensubiyet ve muhabbetleri buharlaşmıştır.

Henüz kimi Cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri de derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusudur.

Altılı masa istikrarsızdır, iradesizdir, ilkesizdir.

Dış güçlerle yan yana gelerek Türkiye'nin aleyhine sinsi bir tertibin içinde oldukları ayan beyan ortadadır.

2023 seçimlerine yaklaşık 7 ay kalmasına rağmen bir Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadılar.

Kimi aday gösterecekleri belli değildir.

Zillet partilerinin her birisi ayrı tavrda, ayrı havadadır.

Gündemleri başka başkadır.



Hiçbir siyasi başarısı olmayan, hiçbir tecrübesi bulunmayan, devlet nedir bilmeyen, diplomasiye kafaları basmayan malum belediye başkanlarının isimleri tekrar ısıtılıp kamuoyuna servis edilmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın acemilerle, acem oyunlarına gömülmüş basit ve basiretsiz isimlerle aynı terazide tartıya çıkartılması cumhura, cumhurun başkanlık onuruna hem saygısızlık hem de nankörlüktür.

Zillet partileri çatışma ve çelişki halindedir.

Bölücü terörün siyaset ayağı HDP ise alayını markaja almıştır.

Bir AK Parti heyetinin anayasa değişikliği konusuyla ilgili Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu da bizim doğal karşılamamız anlaşıldığı kadarıyla münafıkları rahatsız etmiştir.

Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur. Bu kesindir.

HDP neyse CHP aynıdır. Bu da belgelidir.

PKK'nın siyasi bünyesi olan HDP ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü, toplar damarıdır.

Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin kapatılması da mutlak ve hukuki bir mecburiyettir.

Hiç kimse HDP'yle ilgili bize parmak sallayamaz.

Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse de unutmamalıdır.

HDP'yle ortaklık kuran, belediye başkanlığı kazanan, bu belediyeleri kazanç kapısına çeviren işbirlikçiler bize asla laf edemez, üst perdeden konuşamaz.



Aynı kaptan yiyenler, aynı hedefe kilitlenenler, aynı masada beşlik simit gibi dizilenler evveleminde karanlık ilişkilerinin hesabını vermek zorundadır.

HDP-PKK, Mehmetlerimizin katilidir.

HDP-PKK, polislerimizin kanlısıdır.

HDP-PKK, Türkiye'nin husumet cephesindeki melanettir.

Kürt ve Zaza kökenli kardeşlerimin HDP'yle bağı asla yoktur.

Kürt ve Zaza kökenli kardeşlerim bizim can beraberimiz, ciğer paremizdir.

PKK'yla tek bir Kürt ve Zaza kökenli kardeşimin ne işi olacak ne de ilişkisinden söz edilebilecektir.

HDP'yle aleni siyasi ortaklık kuran, sıkışınca, zora girince, işle arpa sarınca birden bire şeklen çark eden siyasi zihniyetler kötünün de kötüsüdür.

Kimlerin kimlerle beraber olduğunu merak edenlere diyorum ki, aynaya bakın, masaya bakın, geçmişe bakın, PKK'yla kurduğunuz derin bağlara kafa yorun.

Şimdi siz söyleyiniz, öyle bir cevap veriniz ki, zillet ittifakı ne oluyor Elazığ'da diyerek oturdukları masanın altına saklansın.

√ CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, DEVA, Serok ve diğerleri birlikte değil mi? Ortak hedefleri yok mu? Cumhurbaşkanının karşısında durmuyorlar mı? **(Evet)**

√ Bu itibarsız siyasi güruha karşı bir miyiz? **(Evet)**

√ HDP'yle sahnenin önünde itişip arkasında kucaklaşanlara Elazığ'ın kararını gösterecek miyiz? **(Evet)**

√ Emperyalizmin maşalarına, Biden'in muhalefetine Türkiye'nin kaç bucak olduğunu öğretecek miyiz? **(Evet)**



Elazığ'ı geçemezler, Adıyaman'ı yenemezler, Malatya'yı yıkamazlar, Diyarbakır'ı aşamazlar, Tunceli'yi ve Türkiye'yi mahcup edemezler, mağlup düşüremezler.

Bir oluruz, diri oluruz, birlikte duruş gösteririz, Türk milletinin hükmü şahsiyetini çiğnetmeyiz.

Son yurdumuzu harap ve bitap etmek isteyenlerin iki yakasından tutup sorulacak hesabı mahşere bırakmadan bu dünyada burunlarından fitil fitil getirerek sormasını biliriz.

Yaparız, başarırız, alayının hakkından Allah'ın izniyle geliriz.

Hala ve henüz Cumhurbaşkanı adayı bile bulamamış bir ittifakın umut olması, heyecan uyandırması, gelecekle ilgili inandırıcı olması akla ziyan bir beklentidir.

Bu durum beyhude bir oyalanmadır.

Kılıçdaroğlu, en son grup toplantısında ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiye demiş.

Üstelik nefesine hakim olanların iktidarı geliyor diye konuşmuş.

CHP ayakta değil, ayaklar altındadır; sorumlusu da Kılıçdaroğlu'dur.

Türkiye ise zaten ayaktadır, seferdedir, zafere kilitlenmiştir.

Mühürlü kalpler bunu göremez.

Kalbi yabancı başkentler için atan gayri milli zihniyetler bu gerçeği anlayamaz, anlasa da anlatamaz, açıklayamaz.

Bunlar nefesine falan hakim değil, yabancılara hadim olan kötürüm siyaset anlayışlarıdır.

Sayın Kılıçdaroğlu, polemîği bırak da, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın? Değil misin?



Neden susuyorsun? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Hangi mantıkla keçeyi suya atıp çıkan yerlerini taşta tutuyorsun?

Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı aday olacak yürek sende var mı onu söyle? Gözün kesiyor mu ondan bahset? Er meydanına çıkabilecek cesaretin var mı onu ifade et?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten aciz bir zihniyete ve siyaset köhneliğine aziz milletimiz hiç onay verir mi?

Böylesi bir dağınıklığa, böylesi bir çarpıklığa, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini protokole bağlamayı düşünen siyaset ve hukuk cahillerine Türkiye'nin yarınları emanet edilebilir mi?

Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı'dır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle her mesele kökünden çözülecektir.

Bu yeni yönetim sisteminin birinci beş yılı başarıyla geçmiş, onca zorluğa rağmen Türkiye her alanda ve her sahada yıldız gibi parlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci beş yılına çok güçlü bir şekilde girmeli, hayaller, hedefler ve özlemler yarım kalmamalıdır.

Maceraya atılmak, müphem ve muammaya davetiye çıkarmak çok tehlikelidir.

Sosyal ve ekonomik sorunların hepsi bitecektir.

İşsizliği yeneceğiz, yoksulluğun tıpkı terör gibi kökünü kurutacağız.

Her insanımızın elinden tutacağız, emeklilikte yaşa takılan, sözleşme çilesi yaşayan kardeşlerimize deva olacağız.

Bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin imkanlarıyla yapacağız.



Cumhuriyet'in yeni yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı olacaktır.

İşte gördünüz, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesinde beklendiği üzere KKTC gözlemci üye devlet olarak tasdik ve tescil edildi.

Böylelikle KKTC'nin tanınması yolunda tarihi bir adım atıldı.

Kutlu olsun, Türk Birliği var olsun, kardeşliğimiz daim olsun.

Türk Dünyası Medeniyet Başkenti ilan edilen Semerkant'a, bütün gönül ve kültür coğrafyalarımıza Elazığ'dan selam olsun.

Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu gelecek Cumhur İttifakı'yla inşa edilecektir.

Soruyorum:

√ Türkiye'nin gücüne güç eklemesi için bizimle misiniz? **(Evet)**

√ Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a devam diyecek misiniz? **(Evet)**

Cumhur, 2023'te bizatihi varlığına sahip çıkacak, geleceğine sahip çıkacak, hakkına sahip çıkacak, hukukuna sahip çıkacak, tarihine sahip çıkacak, onuruna sahip çıkacak, sine-sinden doğup diriliş ve yükseliş ümidi olan ittifakını sonuna kadar destekleyecektir.

Elazığ'dan aldığım işaret, gördüğüm gerçek de çok şükür budur.

Cumhur İttifakı'nın önü açıktır, zillet ittifakının siyasi ömrüyle birlikte önü de kapalıdır.



Cumhur İttifakı'nın iktidar ve istikbal yürüyüşünü durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Türkiye'miz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa, Rum'u, Ermeni'si, eşkiyası, teröristi, haçlısı, Müslüman katili, Türk düşmanı, insanlık kasabının hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir

Milletimizden ve coğrafyamızdan intikam almak isteyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu'nun ve zillet ittifakının arkasında kuyruğa dizilmiştir.

Böylesi bir zillete ne Allah razı gelecek, ne de milletimiz rıza gösterecektir.

Cumhur İttifakı belirsizliği açacak, belaları söküp atacak, iç barış ortamını, ekonomik güvenliği ve toplumsal huzuru sağlam esaslara bağlayacak iradedir.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin gücüne güç katacak ümit haznedarıdır.

Ortak anlam ve amaçtan tamamıyla uzaklaşmış zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldırı, devlet ve millet düşmanlarıyla bağımlılık halinde yaşayan kirlili bir kumpanyadır.

Biz yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

Üreteceğiz, geliştireceğiz, Türkiye'yi huzur içinde ve güç birliği halinde büyüteceğiz.

Çağrımız birliğe, dirliğe, kardeşliğedir.

Çağrımız yükselen ve süper güç mertebesine çıkacak Türkiye'yledir.

"Komşusu açken tok yatmayacak" yüksek vicdanların,

"Fırat kenarında otlayan kuzunun" vebalini duyacak tertemiz gönüllerin,



“Aç iken doyurdum, çıplak iken giydirdim, az milleti çok kıldım” diyenlerin bulunacağı ve buluşacağı ahlaklı, adaletli, inançlı, erdemli, hakça paylaşımı esas alan bir topluma çağrıdır bizim çağrımız.

Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen her insanımızdır.

Çağrımız, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her kardeşimizdir.

Çağrımız, milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her vatan evladınadır.

Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen herkesedir.

Çağrımız çiftçimizin, emeklimizin, esnafımızın, memurumuzun, işçimizin, yetimlerimizin, şehit analarımızın, şehit yavrularımızın, tüm mazlumların çağrısıdır.

Çağrımız al bayrak altında toplanıp istikbale el ele, omuz omuz, tek nefes halinde yürüyüş çağrısıdır.

Ve bizim çağrımız tarihin akışını değiştirmeye sonuna kadar taliptir.

Türk milleti, köken ve mezhep farkı gözetmeksizin, kendisine biçilen kefeni yırtıp atma ferasetini gösterecek ve kurlan tehlikeli tuzaklara asla düşmeyecektir.

Vakit, hiçbir ayırım yapmadan, **“bayrak”, “vatan” ve “millet”** ortak paydasında buluşma vaktidir.

Vakit, göğsünü gere gere millete mensubiyet onurundan iftihar eden her bir insanımızla kucaklaşma vaktidir.

Bizim inanışımıza göre, Türkiye’de yaşayan 85 milyon vatanşımız Cenab-ı Allah’ın kutsal bir emanetidir.

Bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı hasretle kucaklıyoruz.



Bütün samimiyetimizle ve muhabbetle ortak paydamızda buluşan herkese elimizi uzatıyoruz.

Ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemizin mümkün olmadığını kararlılıkla beyan ediyoruz.

Bilinmelidir ki, bu vatan sokakta bulunmamıştır.

Bu devlet icazetle kurulmamıştır.

Bağımsızlığımız sömürgeciler tarafından ikram edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır.

Biz, doğulusunu da batılısını da, güneylisini de kuzeylisini de, Alevi'sini de Sünni'sini de sadakat ve sevgiyle yoğrulmuş müşfik yüreğine sığdıran büyük bir davanın, kutlu bir hareketin mensuplarıyız.

Bu topraklara vatanım diyen,

Bu insanlara milletim diyen,

Bu bayrak benim,

Bu ülke benim diyen herkese gönlümüz açıktır.

Kuşkusuz günlük hayatın zorluklarının farkındayız.

Geçim sıkıntılarını da biliyoruz.

Ancak unutulmasın ki,

Yoksulluk bir gün giderilir.

Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı yenilecektir, bugün az yiyen yarın çok yiyecektir.

Kucaklaşmanın adresi büyük Türk milletidir.



İstikbalin ve istiklalin güvencesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir.

Cumhur İttifakı, Lider Ülke Türkiye'nin mimarı, dünyaya Türkçe bakışın müdafisi, kızılelmanın kervan başıdır.

Bizler her zorluluğu aşacak şuur, ahlak ve inanç sahibiyiz.

Türkiye bir karar aşamasına gelmiştir.

Kaybedecek zamanımız yoktur.

Ya onurlu ve bağımsız bir millet olarak yaşayacağız,

Ya da küresel komplolara teslim olarak bölünme tuzağına düşeceğiz.

Bizim başka bir coğrafyada gelecek arayışımız yoktur.

Gelecek ay yıldızlı al bayrağımızın altındadır.

Bir milletin şerefi ve haysiyeti, ortak değerler üzerinde yükselen milli birliği ve kardeşliğidir.

Milli birliğimiz yara alır, kardeşlik ruhumuz sarsılırsa, bunun geriye dönüşü mümkün değildir.

İnancım odur ki, Türk milleti yapay ayrımlara, iç ve dış mahreçli sinsi çabalara fırsat vermeyerek tarihi beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir.

Bunu başarmak; tarihe, aziz milletimize ve gelecek nesillere şeref ve namus borcumuzdur.

Bu borcun ödeneceği tarih 2023 yılıdır.

2023 Lider Ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecek, **elbette olacak birlikte olacaktır.**

Ülkümüzle ülkemiz huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacak, **elbette olacak birlikte olacaktır.**



Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam ortak kaderimiz olacak, elbette olacak birlikte olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi ve ekonomik istikrar korunacak, elbette olacak birlikte olacaktır.

Akılın ve bilimin hakim, hukukun ve adaletin üstün olduğu bir iklim oluşturulacak, elbette olacak birlikte olacaktır.

Anadolu yeniden bilimin ve medeniyetin beşiği olarak öne çıkacak, elbette olacak, birlikte olacak, beraberce başacaktır.

Ortak inanç ve şuurla, kutlu ülküler doğrultusunda kenetlenmiş iman neferleriyiz ve Türkiye'nin aşılamayacak, hisarları yıkılamayacak irade kalesiyiz.

Bizim anlayışımız ve kavrayışımızda “Herkes eşittir Türkiye’dir.”

Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladiyla yolumuz birdir.

Biz birlikte Türkiye’yiz diyen herkes bu milletin vazgeçilmez ferdidir.

Son defa soruyorum sizlere:

√ 2023 yılında cumhurun zaferine hazır mısınız? **(Evet)**

√ Cumhurun muazzam iradesini sandıkta gösterecek mısınız? **(Evet)**

√ Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’na sonuna kadar destek olacak mısınız? **(Evet)**

Hepinize müteşekkirim. Azınız çok, eksisiniz tamam olsun inşallah.



Bu evetler sayesinde önümüzdeki yıl yapılacak seçimler, büyük milletimizi tıpkı asırlar öncesinde olduğu gibi Lider Ülke Türkiye ülküsüne götürecektir.

Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hâkimiyet ve hükümlerlik haklarımız sonsuza kadar var olsun diyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“2023'E DOĞRU:
ADAY BELLİ, KARAR NET”
TEMALİ
SAMSUN AÇIK HAVA
TOPLANTISI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

20 KASIM 2022



Aziz Milletim,

Değerli Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Milli varlığımızı, muazzez vatanımızı, al bayrağımızı yükseltmek için yaptığınız fedakârlık, gösterdiğiniz teveccüh, verdiğiniz destek nedeniyle hepimize şükranlarımı sunuyorum.

Onurlu bir geleceği işaret eden bugünkü açık hava toplantımızda bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum.

Bu heyecan dolu toplantımıza omuz vermek için yalnızca Samsun'dan katılanları değil, Ordu'dan, Sinop'tan, Giresun'dan, Kastamonu'dan illerini temsilen gelen kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bilmenizi isterim ki, bizlere daha büyük hamleler yapmak için güç ve ilham veriyorsunuz.

Samsun kurtuluşumuzun meşalesi, devletimizin medarı iftiharıdır.

Samsun Türkiye Cumhuriyeti'nin tertemiz mayası, Türk milletinin yüz akıdır.

Bugün değeri çok daha iyi anlaşılan bir mücadelenin kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının aziz hatirasını saygı ve şükran duygularıyla anıyorum.

Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden aziz ecdadımızı; bölücü terörle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnet duygularıyla yâd ediyorum.



Televizyon ekranları başında bizi izleyen, radyo kanallarından bizi dinleyen, sosyal platformlardan bizleri takip eden bütün vatandaşlarımı, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimi gönülden selamlıyorum.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı bu vesileyle kutluyorum.

“2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı bugünkü toplantımıza katılan Samsunlu kardeşlerimizin yanı sıra, teşkilatlarımızı temsilen Cumhuriyet Meydanı’na teşrif eden Ordulu kardeşlerimize, Sinoplu kardeşlerimize, Giresunlu kardeşlerimize, Kastamonulu kardeşlerimize ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Günümüz ve geleceğimiz kutlu olsun inşallah.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

4 Eylül 2022’de Sivas’taydık.

11 Eylül 2022’de Bursa’daydık.

18 Eylül 2022’de Kayseri’deydik.

25 Eylül 2022’de Erzurum’daydık.

16 Ekim 2022’de Konya’daydık.

23 Ekim 2022’de Manisa’yдық.

13 Kasım 2022’de Elazığ’daydık.

Bugün de Cumhuriyet’e giden yolun ilk adımının atıldığı, ilk harcının karıldığı, Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımının çakıldığı Samsun’dayız, tarihin ve milletin huzurundayız.

Bu muhteşem manzara, Türkiye’nin şahlanmasıdır.



Bu muhteşem manzara, Türkiye sevdalılarının dünyaya meydan okuyuşudur.

Buradan, şahidi olduğum duygu seli karşısında bahtiyarlıkla açıklıyorum ki;

Milliyetçi-Ülkücü Hareket ile Cumhuriyet İttifakı,

√ Türk milletinin geleceğini kurmak,

√ Türk Devletinin geleceğini kurtarmak,

√ Ve mazlum milletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de, yarın da göreve hazırdır.

Samsun'dan yükselen milli ses Türkiye'nin yükseliş umudu olacaktır.

Samsun'dan yükselen ses, yeni bir Ergenekon gibi kudretli yürüyüşü simgeleyecektir.

Samsun'dan yükselen ses, tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi her alanda bir diriliş müjdesi olacaktır.

19 Mayıs 1919, Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır.

Milli Mücadele süreci, millet sevgisinin, milli aklın, devleşmiş imanın ve en önemlisi gıpta edilecek bir sabrın sınanıldığı milliyetçiliğin yol haritasıdır.

14 Mayıs 1919 günü, Nişantaşı'ndaki Sadaret Konağı'ndan ayrıldıktan hemen sonra, Teşvikiye'ye doğru hızlı adımlarla ilerlerken, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Cevad Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya samimi bir lisanla şu soruyu sormuştu:

“Bir şey mi yapacaksın Kemal?”

O ise şöyle cevap vermişti: ***“Evet Paşam, bir şey yapacağım!”***



O bir şeyden istiklalin güneşi doğdu.

O bir şeyden milli devlet doğruldu.

19 Mayıs 1919'da umutsuzluğun koyu sisi dağıtıldı.

Teslimiyetçiliğin ölü toprağı cesaretle kaldırıldı.

Milli bağımsızlığın adımları, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı.

Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, İnönü, Sakarya, Afyonkarahisar, Dumlupınar ve İzmir etaplarından sonra düşman bereketli topraklarımızdan sökülüp çıkarıldı.

Tam bağımsızlığımız şehit kanlarıyla kesinleşti.

Ebedi kardeşliğimiz muhabbet ve hürmetle kenetlendi.

Milli varlığımız ve milli değerlerimiz faziletle kemikleşti.

Milli dayanışma ve huzurumuz fedakarlıkla keskinleşti.

Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti.

Türk milleti var olduğu müddetçe esareti elinin tersiyle itti.

Samsun'a çıkış, 29 Ekim 1923'ün, yani Cumhuriyet'in kuruluşunun müstesna iradesiydi.

Şu günkü zaman aralığında, bu iradeye kilit vuramayacaklar.

Bu iradeye ambargo koyamayacaklar.

Güvence Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki muazzam dirayettir.

Güvence aziz Türk milletinin kahramanlık itibarıdır.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün de karar ve hareket merkezidir.

Bugün, karşımızdaki şartlar, 1919 tarihindeki küresel dayatmalarla az ya da çok benzerlikler taşımaktadır.



Türk milleti Lozan öncesine döndürülmek, Sevr şartları birer birer önümüze getirilmek istenmektedir.

Dışarıda taviz, teslimiyet, tutarsızlık ve ilkesizlik türbülansına kapılan,

İçerde ise yalan, talan, yağma, istismar ve inkar politikalarına bel bağlayan muhalefet partileri ve onların medyaya, iş dünyasına, akademi hayatına, sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanmış ayakları Türkiye'nin karşı cephesinde toplanmışlardır.

Ancak milli ilerleyişimizi durdurmaya da takatleri yetmeyecektir.

Lider Ülke Türkiye hedefinin nişanesi olan Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir, menziline doğru süratle ilerlemektedir.

Bu meydana toplanmış kardeşlerime açık açık soruyorum, cevabınızdaki şiddetin Karadeniz'i dalgalandırmasını istiyorum:

√ Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini çürütmek amacıyla bir masa etrafında toplanmış zillet partilerine 19 Mayıs ruhuyla direnecek misiniz? **(Evet)**

√ Türkiye'yi zalimlere rehin bırakmak için kuyruğa girmiş işbirlikçi siyasetçilere 103 yıl önce atılan ilk adımın onuruyla karşı koyacak mısınız? **(Evet)**

√ Zulme sesini çıkarmayan, terörizme itiraz etmeyen zillet ittifakına Samsun'un, Ordu'nun, Giresun'un, Sinop'un, Kastamonu'nun, ezcümle Türk milletinin tarihten süzülüp gelen güçlü iradesini gösterecek misiniz? **(Evet)**

√ Hepsinin yüzüne, boşuna uğraşmayın, boş yere vakit harcamayın, bizim adayımız belli, kararımız net diyecek misiniz? **(Evet)**



√ Elbette Cumhur İttifakı'yla Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy ve onay verecek misiniz? **(Evet)**

Samsun'un bu duruşu, milletimizin bu hissiyatı var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğun ufkunda kutup yıldızı gibi parlayacaktır.

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur.

Kazanacak aday polemiği zillet partilerini birbirine düşürmüştür.

Bu yıl içinde sırayla kurdukları eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar, velakin bir arpa boyu mesafe alamamışlardır.

Elbette bu husus kendilerinin bileceği bir konudur.

Esasen içine düştükleri buhranın bizi alakadar eden veya edecek bir tarafı da yoktur.

Ancak Türkiye'mizin istikbalini risk ve tehlikeye atacak sakıncalı ilişkileri, sarsak irtibatları ve sancılı ünsiyetleri olduğundan dolayı zillet ittifakının kundura derisinden yapılmış maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir.

Tek bildikleri, tek söyledikleri "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geri dönme planlarıdır.

Bunun dışında ne bir projeden, ne takdire layık bir hedeften, ne de sadra şifa politik ve ekonomik bir tekliften bahsettiklerini duyan, gören, şahit olan çıkmamıştır.

6+1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur.

Gelecekle ilgili en küçük hazırlıkları söz konusu değildir.

Her birisinin gizli ajandası, bununla mündemiac farklı Cumhurbaşkanı adayları vardır ve karşımızdadır.



Birbiriyle anlaşamayan, birbiriyle çatışıp çelişen, birbirinin kuyusunu kazıp masadan kalkmak için fırsat kollayan partilerin ortak akla sahip olduğunu ileri sürmek temelsiz bir uydurmadır.

Böylesi kriz ve karmaşaya sapmış ucube zihniyetlere Türkiye'nin emaneti düşünülemezdir.

Sadece yapıları yıkmak, eskiyi tekrar inşa etmek amacıyla bir araya gelmiş, çıkarları dışında hiçbir şeyi gözetmeyen partilere güven duyulur mu? İtibar edilir mi? Ruhsat verilir mi? Tamam denir mi?

Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır.

Zillet ittifakı, milletin hassas değerleri ile oynayarak, devletin temel kurumları ile çatışarak çıkmaz bir siyaset yolunu seçmiştir.

En başta CHP çok tehlikeli, sonuçları ağır olacak bir yanlışın içine sürüklenmiştir.

Zillet ittifakı karanlık bir projedir, proje sahibi ise her fırsatta Türkiye'ye saldıran yerli ve yabancı mihraklardan teşekkül etmiş yıkım lobisidir.

Cumhur İttifakı'na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım, çünkü asıl kumar masası, asıl ihanet masası bellidir, 6+1 sayıda partinin oturduğu masayı altından üstüne inceleyen herkes neyin ne olduğunu, hangi emellerin havi olup hâkimiyet kurduğunu çok açık görecektir.

Türkiye Cumhuriyeti masada kurulmadı, zulmet faillerinin ayaklarına tutunduğu masaya da bırakılmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'ni tarih sahnesine çıkartan soylu irade cumhurun bizatihi kendi iradesidir, bu iradenin kifayeti ve künhü masalar değil zafer meydanlarıdır.



Tezgâh altı siyasi ilişkilerle milli geleceğimize ipotek koymayı heves edenlerin, bu heveslerini kursaklarında bırakmaya söz verdik, yemin ettik.

Onlar varsın birbiriyle oynayıp günbegün oyalanıp dursunlar.

Cumhurbaşkanı adayı o mu olsun, bu mu olsun diye malsalara yüz sürsünler.

Keyifleri yetene kadar yedi düvelle güç birliği yapsınlar.

Cumhur İttifakı tarihine bakacak, hizmetine bakacak, çalışmaya bakacak, milletine bakacak, ülkesine bakacak, büyük işler başarmaya bakacak, küresel güç Türkiye'nin mimarbaşılığı nasıl olurmuş cümle aleme ispatlayacaktır.

Bulanık suda balık avlama merakında değiliz.

Belirsizliğin rotasını takip etme anlayışında değiliz.

Makam, mevki, servet, şöhret devşirme arayışında hiç değiliz.

"Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" kavrayış ve kararıyla hamle üstüne hamle yapma amacındayız.

Canımızdan aziz bildiğimiz milletimizi, candan ileri saydığımız vatanımızı, canımızın cananı gördüğümüz devletimizi dünya durdukça yaşatma ve yükseltme çabasındayız.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü cumhurun zafeiriyle taçlandırmanın gayesindeyiz.

Bu haklı ve tarihi mücadelemizde yol haritamız bellidir.

Türk ve Türkiye yüzyılına milli birlik ve kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmindeyiz.

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerini Türk milletinin karar anı, Türk tarihinin yol ağzı, Cumhuriyet'in yeni yüzyıla demokratik sözleşmesi olarak değerlendiriyoruz.



Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir.

Karar verdik, mutlaka tatbik ve takip edeceğiz.

Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız.

Hiçbir gevşemeye, suizanna, gönül kırgınlığına müsaade etmeyeceğiz.

Seçime kadar değil Türkiye yüzyılının çatısını el birliğiyle öresiye kadar, aziz milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde üst lige taşıyana kadar biriz, diriyiz, birlikte cumhurun ruh kökü, Cumhuriyet'in sarsılmaz güvencesiyiz.

Diyorum ki, Cumhur İttifakı Türkiye'dir.

Cumhur İttifakı pazarlıksız, aracısız, hesapsız, hilafsız, hisiz vatan türbedarı, Türk milletinin has bahçesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da **Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.**

Birinci hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir.

İkinci hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısı ile siyasal destek seviyesini en çoklaştırmak, yıllardır layık olduğumuz hakkımızı milli iradenin oluruyla almaktır.

Nihai arzumuz, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır.

Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için Cumhur İttifakı olarak TBMM'de nitelikli çoğunluğa ulaşmamız mecburiyet, parlak bir gelecek için de mükellefiyettir.



Bunu birlikte yapacağız, elbette başaracağız.

Şimdi sözü sizlere bırakıyor, sorduğum sorulara ders gibi, çığ gibi, volkan gibi, gök gürültüsü gibi cevap vermenizi bekliyor, hür iradenizin her yerden duyulmasını ümit ediyorum: Hazır mıyız? **(Evet)**

√ Adayımız belli, kararımız net diyoruz ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini hedefliyoruz, buna var mısınız? **(Evet)**

√ Milliyetçi Hareket Partisi'nin Samsun'dan, Ordu'dan, Sinop'tan, Giresun'dan, Kastamonu'dan en fazla sayıda milletvekili çıkarmasını yüreğimizle hedefliyoruz, buna destek olacak mısınız? **(Evet)**

√ 2023 yılında takdir ve tercihinizle Cumhur İttifakı'nın yanında duracak mısınız? **(Evet)**

√ Yeni bir anayasa için milletvekili sayımızı artıracak mısınız? **(Evet)**

√ Türkiye'nin gücüne güç katacak, kalıcı ve köklü reformların hayata geçmesini süreklilik içinde sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne var olan desteğinizi sürdüreceksiniz? **(Evet)**

√ Söz veriyor musunuz? Sandıklardan taşıyor muyuz? Cumhurun zaferine birlikte imza atıyor muyuz? **(Evet)**

Maşallah, bu ne heybet, bu ne heyecan, bu ne görkem böyle.

Dağ başını duman alsa da, gümüş dere durmayıp akacak.

İstikbalin güneşi ufuktan doğacak, bu evetlerinizin desteğiyle yürüdükçe Türkiye'nin önünü ardına kadar açılacak.

Çok yaşa Samsun, bin yaşa Türk milleti.



Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Önemle altını çiziyorum; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci beş yıllık dönemi muazzam icraat ve atılımların hayalden gerçeğe dönüşmesine sahne olmuştur.

Türkiye aradığı demokratik enerjiyi bu yeni sistemde bulmuştur.

Türk milleti tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle, sosyolojisiyle uyumlu muazzam bir yönetim sistemini tercih etmiş, Türkiye Cumhuriyeti geçmişle geleceği buluşturan dinamik bir kulvara geçmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, tek adam yönetimi diyenler yalancıdır, yozlaşmanın çukurundadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne istibdat, şahsım rejimi diyenler, utanmadan, sıkılmadan diktatörlük lekesi sürenler on numara müfteridir.

Türkiye, siyasi müflislerin havsalasının dahi alamayacağı bir seviyeye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tırmanmıştır.

Hakikat gün gibi ortadadır.

Bu hükümet modelinin dünyada hiçbir yönetim sistemine benzemediğini ileri sürenlere, 1921'de aynı minvalde eleştirilere maruz kalan Gazi Mustafa Kemal'in sözleriyle cevap veriyorum:

“Biz bize benziyoruz. Biz kendi benliğimiz içinde ve kendi mizaç ve tabiatımızla terakki ediyoruz ve edeceğiz inşallah.”

Bize benzemeyenlerin, yani Türk milletinin hasletlerine ileri ölçüde yabancılık çekenlerin Cumhurbaşkanlığı Hükü-



met Sistemi'ne karşı gelmesi onların ayıbı, onların arızası, onların açmazı, onların vebalidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazırlayan Cumhuriyet İttifakı, kabul edip onaylayan aziz Türk milletidir.

Millet ne diyorsa boynumuzun kıldan incedir.

Milletin seçimini karalayanlar demokrasiyi ağızlarına alamaz, adaleti diline dolayamaz, ahlaktan da bahis açamaz.

Haydi yaptılar diyelim, o zamanda sahtekar olmaktan asla kurtulamazlar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte; ülkemiz dış politikada altın yıllarını yaşamaya başlamıştır.

Siyasi ve ekonomik ablukalara cesurca karşı durulmuştur.

Ortadoğu'da, Uzak Doğu'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Ege ve Doğu Akdeniz'de söz geçiren, söz dinleten, egemenlik haklarından bir milim taviz vermeyen bir Türkiye gerçeği ortaya çıkmıştır.

Otobanlar, kara ve demir yolları, havalimanları, köprüler, tüneller, tüp geçitler yapılmış, ülkemiz dev bir şantiyeye dönüşmüştür.

Dünyayı mahvı perişan eden salgınla en tesirli mücadeleyi Türkiye yapmış, insan onuru, insan ve toplum sağlığı esas alınmıştır.

Dar ve sabit gelirli insanlarımızın enflasyon canavarına ezdirilmemesi amacıyla transfer harcamaları, mali ve sosyal destekler artan ölçeklerde sağlanmıştır.

Türkiye'de hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamıştır.

Türk Devletleri Teşkilatı kurularak Türk Birliği'nin ümitleri yeşermiştir.



Kızılirma ¼k¼s¼ etrafında tam bir kucaklaşma yaşanmıştır.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta iki tarafla aynı anda görüşen, barışın ve kalıcı çözüm¼n müdafisi tek ¼lke Türkiye olmuştur.

İstanbul Anlaşmasıyla Karadeniz Tahıl Koridoru açılmış, mağdur ve mazlum toplumlara el uzatılmış, vicdan seferberliğine köprü inşa edilmiştir.

Bu kapsamda doğruya doğru, yanlışa yanlışı diyen siyasi bir irade tecelli ve temerk¼z etmiştir.

Başkent Ankara vizyonuyla dünyayı Türkçe okuma kararlılığı kuvveden fiile geçmiştir.

İhtilafları törp¼leyen, işgallere direnen, darbelere göğs¼n¼ geren, hakkını yedirmeyen, hukukunu çiğnetmeyen, milli duruşunu incittirmeyen, onca sataşmaya, onca tuzağa, onca kara kampanyaya rağmen sağlam duruşunu bozmayan bir Türkiye gerçeği hamd olsun serpilmiş ve sivrilmiştir.

Kıbrıs Türklüğ¼n¼ dünyaya anlatan, tanınması için geceyi günd¼ze katan, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olmasına ortam hazırlayan, Karabağ'ın azatlık mücadelesinde Azerbaycanla kol kola giren bir Türkiye hepimizin haklı gururu haline gelmiştir.

Maalesef ekonomide ayak oyunları hiç bitmemiştir.

Küresel tefecilerin tertiplerinde bir azalma görülmemiştir.

Türkiye'nin faiz, kur ve enflasyon sacayağında yıkımını düşleyenlerin, yönetilemeyen bir ¼lke olmasının hesabını yapanların, sokakları karıştırmak suretiyle demokrasi dışı arayışları teşvik edenlerin alçakça kurgularında bir gerileme yaşanmamış, bilakis bir artış gözlenmiştir.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle alayına birden asılmaz bir sur çekilmiş, bütün oyunlar bozulmuştur.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 18 Kasım 2022 tarihinde, sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul Borsası'nın itibarına gölge düşürme, manipülasyon yapma teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır.

Son bir yıldır rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır.

Yatırımcılara Borsa'ya girmeyin çağrısı yapan Kılıçdaroğlu gavurun kılıcını sallayan, Türkiye'nin güvenilirliğini ve imajını sakatlamaya çalışan milli güvenlik sorunudur.

Türk şirketlerinin değerini düşürmek için tezvirat borsası işleten, buna karşılık İstanbul Borsası'nın yükselişinden dolayı çılına dönen Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur.

Samsun'dan diyorum ki, bu Kılıçdaroğlu tasfiye memurudur; taşeron siyasetçidir; CHP, Aziz Atatürk'ün ilkeleri ve Türkiye tehdit altındadır.

Bu zillet zihniyeti ne söylerse söylesin, hangi iftiradan medet umarsa umsun, bugün devlet çok daha güçlü, millet çok daha umutlu, gelecek çok daha aydınlıktır.

Bilhassa terörle mücadelede çok önemli kazanımlar elde edilmiş, bölücü terör örgütünün ve diğer kanlı yedeklerinin beli kırılmıştır.

PKK/YPG terör örgütünün eylem kapasitesine darbe indirilmiştir.

Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru askeri hareketlerle baltalanmıştır.

Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde, yurt içinde hainleri araya araya bularak etkisiz hale getirmişlerdir. Ve bu müessir süreç devam etmektedir.



Terörist nerede ise Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir.

Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef de orasıdır.

Fakat terörizmi besleyip palazlandıran dost görünömlü şaibeli ölkeler, Türkiye'nin önünü kesmek, güvenliğimizi ve huzurumuzu sabote etmek için kiralık katil kullanmaktadır.

13 Kasım'da İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan hunhar saldırı Türkiye düşmanlarının faal olduklarının şüpheye yer bırakmayacak en son kanıtıdır.

Gerek İstiklal Caddesi'nde gerekse de terörle mücadele esnasında şehit düşen tüm vatan evlatlarına bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Dün gece yarısı başarıyla icra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekati'yle teröristlerin saklandıkları barınak, sığınak, mağara ve inleri isabetle vurulmuş ve hamd olsun kullanılamaz hale getirilmiştir.

Hainler için hiçbir yer güvenli ve korunaklı değildir.

Vakit hesap vaktidir.

Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyor, gazaları ve mücadeleleri hayırlı olsun diyor, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini birden tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Alemde şer bitmezse, Oğuz'da er tükenmez, asla da tükenmeyecektir.

İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan katil her şeyi bir bir açıklarken, hala CHP'sinden İP'ine kadar malum partilerin yöneticileri sözde somut delil peşindedir, kanlı saldırıyı örtbas etmenin amacındadır.



Terörist, “YPG’ye katıldım, ben teröristim” itirafını yaparak, zillet partileri ağız birliği etmişçesine “hayır kuşku var” diyerek suyu bulandırma yarışındadır.

CHP’nin bir grup başkan vekili, **“teröristin hangi örgüte mensup olduğu muamma”** sözlerini ağızından kurşun gibi çıkarmıştır.

İP’in bir Genel Başkan Yardımcısı da, **“terörist taşıdığı pakette ne olduğunu bilmiyor olabilir”** iddiasını küstahça ifade etmiştir.

Zillet ittifakı, HDP’yi ürkütmemek, PKK/YPG’yi gücendir-mek, üstelik cinayetleri maskelemek için milletimize ve şehitlerimize adeta hakaret kuyruğuna girip zehir saçmayı siyaset zannedecek bir sefalete savrulmuştur.

Devletin değil terör örgütünün açıklamasına itibar edecek kadar alçalmışlardır.

Teröriste terörist diyemeyen kim varsa bizim gözümüzde teröristin eylem ve fikir yoldaşdır.

Bu da şerefli ve onurlu bir tavır olamayacaktır.

Katile katil diyemeyenlerin, mesela İstiklal Caddesi saldırısını iktidara teşmil etme gayreti içine girenlerin vatan ve millet sevgisi kalmamıştır.

Nedir bunlardan çektiğimiz?

Bu zillete nereye kadar katlanmak durumundayız?

Acılarımızı paylaşmak yerine nifak kusanların, devleti ve hükümeti töhmet altında bırakanların dili terör dilidir, propagandası terör propagandasıdır, bunların iki dünyada da yatacak ve sığınacak yerleri yoktur.

Karşımızdaki tablo zillettir, rezalettir, hezimetdir, hıyanettir, aleni suç ortaklığıdır.



Şimdi siz söyleyiniz:

√ Vatana, bayrağa, devlete ve millete sahip çıkacak mısınız? **(Evet)**

√ Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar mücadeleye destek olacak mısınız? **(Evet)**

√ Terör örgütleriyle işbirliği yapan, YPG bize mi saldırıca-
cak diyen, FETÖ'ye zeytin dalı uzatan, yabancı ülkelerde Tür-
kiye aleyhtarı çevrelerle yanak yanağa verip fitne fesat yayan
zillet partilerinden teker teker hesap soracak mısınız? **(Evet)**

√ PKK'yı aklamak için Türkiye'yi ayaklar altına alma te-
şebbüsünde bulunan soysuzların yakasından tutacak mısı-
nız? **(Evet)**

Çok şükür hemfikiriz, aynı çizgideyiz, aynı amaçtayız.

And olsun ki, husumet cephesine Türkiye'yi dar edeceğiz.

Tekrar soruyorum sizlere;

√ Sandık önünüze geldiğinde, mührü elinize aldığınızda,
Üç Hilale evet diyecek misiniz? **(Evet)**

√ Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a evet diyecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine kol kanat gere-
cek misiniz? **(Evet)**

Bu evetlere dayanarak zalimin zulmü yanına kalmayacak,
zilletin zararı yanına bırakılmayacaktır.

Milletimin her ferdini Cumhur İttifakı'nın ahlaklı müca-
delesine davet ediyorum.

Herkesi Türkiye ve Türk milleti ortak paydasında buluş-
maya çağırıyorum.



Bizim çağrımız, halkın, haklının ve hakkı yenmiş gariplerin çağrısıdır.

Bizim çağrımız, Lider Ülke Türkiye'nin tarihten gelen çağrısıdır.

Bizim çağrımız, 85 milyon Türk vatandaşımızın huzur çağrısıdır.

Bizim çağrımız, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele ateşi yakan kurucu kahramanların çağrısıdır.

Bizim çağrımız, adil paylaşım, adaletli bölüşüme, eşitlikle, kardeşçe, kişi hak ve hürriyetlerine saygıyla pekişmiş bir hayata çağrıdır.

Bizim çağrımız, milli kararlılığın, milli doğruluşun, milli kucaklaşmanın gür çağrısıdır.

Çağrımız sözdür, şerefimize emanet edilmiş manevi sözleşmedir.

Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her kardeşimle yolumuz birdir.

Her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen Türkiye sevdalılılarıyla amacımız ve arayışımız aynıdır.

Bizim için hiçbir siyasi hedef ve proje, Türkiye'nin egemen devlet vasfından, Türk milletinin var oluşundan, insanımızın huzur ve refah gayesinden daha önemli ve öncelikli değildir.

Biz hainlere, eşkiyalara, canilere, sömürgecilere karşı helalin, şühedanın, gazilerimizin ve milletimizin yanındayız.

Biz ekonomik teröristlere karşı ekmeğimizin, emeğimizin, alın terimizin tarafındayız.

Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız.



Biz bağımsız ve güçlü Türkiye'den, büyük Türk milletinden tarafız.

İnancımıza göre feda edilecek, yok sayılacak, ihmeline göz yumulacak tek bir insanımız yoktur.

Küresel komplolara karşı devletin safındayız.

Biliniz ki, kararlılığınız dosta güven vermektedir.

Haykırışlarınız, düşmana korku salmaktadır.

Engellemelere karşı yılmayacağız.

Tuzaklara karşı dikkatli olup hiçbirisine aldırış etmeyeceğiz.

Elbette başaracağız, birlikte başaracağız.

2023 Lider Ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecektir, elbette olacak birlikte olacaktır.

Ülkümüzle ülkemiz huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacaktır, elbette olacak birlikte olacaktır.

Kaderimiz birdir, kanımız birdir, kararımız birdir, kavlimiz birdir, biz kardeşiz, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarımız.

Olacaksa birlikte olacaktır, başarıya da birlikte ulaşmak zorundayız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi ve ekonomik istikrar korunacaktır, elbette olacak birlikte olacaktır.

Akılın ve bilimin hakim, hukukun ve adaletin üstün olduğu bir iklim oluşturulacaktır, elbette olacak birlikte olacaktır.

Hiç unutulmasın ki, Türkiye'nin üniter yapısına, Türkiye'nin milli devlet anlayışına, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız.



Biz biliyoruz ki, müştereklerimiz ayrılıklarımızdan üstündür.

Biz biliyoruz ki, bütün Türk illerini de kapsayan büyük bir aileyiz.

Nitekim biz büyük Türk milletiyiz. Hep birlikte Türkiye'yiz.

Son kez soruyorum sizlere:

√ Seçim vakti geldiğinde, şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhurun muazzam iradesini gösterecek misiniz? **(Evet)**

√ Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? **(Evet)**

Allah razı olsun sizlerden, yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah.

Merhum ve muhterem Şairimiz Arif Nihat Asya Vatan Şiirinde ne güzel de söylemişti:

***Ezanımdan alışıp tekbire,
Buldunuz mutluluk imanıyla,
Vatan ettim sizi ey topraklar,
Beş vakit damgalayıp alnımla.***

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
“2023'E DOĞRU:
ADAY BELLİ, KARAR NET”
TEMALI
MERSİN AÇIK HAVA
TOPLANTISI'NDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

18 ARALIK 2022



**Aziz Milletim,
Değerli Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,**

Bu muhteşem coşkunuzdan, bu göz kamaştırın heycanı-
nızdan dolayı hepimize şükranlarımı sunuyorum.

Başlı Toroslar kadar dik, gönlü Mavi Vatan kadar engin
Mersin'i ve Mersinli kardeşlerimi gönülden selamlıyorum.

Gerek bu alanda toplanmış, gerekse de yurdumun dört
bir köşesinde hayat mücadelesi veren kardeşlerimizi hasret-
le kucaklıyorum.

Buradan Akdeniz'i, Anamur'u, Aydıncık'ı, Bozyazı'yı,
Çamlıyayla'yı, Erdemli'yi, Gülnar'ı, Mezitli'yi, Mut'u, Silifke'yi,
Tarsus'u, Toroslar'ı, Yenişehir'i hürmetle selamlıyorum.

Mersin'de yaşayan; kökeni, mezhebi, inancı ne olursa ol-
sun her vatan evladına esenlik, huzur ve selamet dileklerimi
özellikle iletiyorum.

2022'yi uğurlayıp umutlarla karşılayacağımız 2023 yılına
çok az bir zaman kaldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü için geri sayım artık
başladı.

2023 sandık yılıdır, millet iradesinin bir kez daha tecelli
edeceği demokrasi yılıdır.

Soruyorum sizlere:

√ 2023 yılına hazır mısınız? **(Evet)**

√ 2023 yılında yeni bir Türk mucizesine var mısınız? **(Evet)**

√ 2023 yılında Türkiye'nin yükselişine destek olacak mı-
sınız? **(Evet)**



Allah'ın izni, sizlerin teveccühüyle önümüzdeki yıl çılgın Türklerin yeni bir şahlanmış dönemi yaşanacaktır.

Nitekim verdiğiniz cevaplar buna işaret etmektedir.

Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, hiç kimse boş yere hevese kapılmasın.

Türkiye zillete düşerek ziyan olmayacak, aciz ve zayıf hale gerilemeyecektir.

Mersin böylesi bir hezimete muhakkak karşı duracaktır.

Milli birlik ve kardeşlik ruhu ayağa kalkıp istikbaline sahip çıkacaktır.

Rabbim'den niyazım himayesini ve rahmetini üzerimizden esirgememesi, bizleri mahcup etmemesidir.

Bu meydanda bizlere daha iyisini yapma şevki aşıl原因an, mücadelemize destek sağlayan siz değerli kardeşlerimize, buraya kadar gelemese de gözü, kulağı ve duası bizimle olan muhterem vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi sunuyorum.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerine ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

“2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı bugünkü toplantımıza katılan Mersinli kardeşlerimizin yanı sıra, teşkilatlarımızı temsilen buraya teşrif eden Adanalı kardeşlerimize, Antalyalı kardeşlerimize, Hataylı kardeşlerimize, Osmaniyeli kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Milletlerin tarihinde kritik ve stratejik dönüm noktaları vardır.



Söz konusu mühim dönüm noktaları milli ve tarihi hedeflerin güncellenip yeni bir güçle serpilmesinin fırsat kapısıdır.

Biz bu kapıyı ardına kadar açıp önümüze çıkacak altın fırsatları yakalamak istiyoruz.

Kaldı ki hakkımızın, hukukumuzun ve parlak hedeflerimizin peşindeyiz.

Haysiyetli ve huzurlu bir hayatı tahkim ve tesis gayretindeyiz.

Zamanın gerisine düşemeyiz.

Gelişmelere sahne arkasından bakamayız.

Hayatın ve hadiselerin akışını uzaktan seyredemeyiz.

Atıl, etkisiz, edilgen, pasif, güdümlü, başı eğik, sesi çıkmayan, eline vurulup ekmeği alınan bir pısrıklığa tahammül edemeyiz.

Şartlar mecbur bırakmadıkça ya hep ya hiç de diyemeyiz.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın cümle kapısı olarak görüyoruz.

Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz.

Türkiye'yi, üzerinde hesapların yapıldığı, oyunların kurulduğu müdahale edilir ülke olmaktan çekip çıkarmak istiyoruz.

Elbette bu süreç meşakkatlidir, zordur, insanüstü emek ve fedakârlık gerektirecektir.

Aynı zamanda bu süreç, milletinin sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen, bunun yanında milli ve manevi değerlerle bütünleşip tek nefes olan inanmış yüreklerle ve yürekli duruşlara ihtiyaç duyacaktır.



Hamd olsun bu yürek Milliyetçi Hareket Partisi'nde ziyadesiyle vardır.

Hamd olsun bu yürekli duruş Cumhur İttifakı'nda mevcuttur.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve Türk vatanını kurtaran Kuvayı Milliye ruhu, Milli Mücadele şuuru bir nevi dönemin Cumhur İttifakı'ydı.

Zira Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisi, özlemlerinin ve özgüveninin taşıyıcısıdır.

Bu ittifak, ihanetlere karşı her zaman sur örmüş, set çekmiş, baraj olmuştur.

Bu ittifak, işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya canla, başla, kahramanca direniş göstermiş, bundan sonra da gösteremeye aynı kararlılıkla devam edecektir.

Cumhuriyet'in kurucu felsefesi, muasır ve müreffeh bir gelecek fikriyatı Cumhur İttifakı'nın kurşungeçirmez, taviz ve teslim olmaz iradesine emanettir.

Tevarüs ve tebarüz edilen kutlu emanet zayi edilmeyecek, zillet masalarında meze yapılmasına göz yumulmayacaktır.

Bizim güvencemiz Mersin'dir, gücümüz Toroslar kadar heybetlidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk demişti ki:

“Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi bilin ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.”

Allah'a çok şükür dumanımız her yerden tütüyor.



Dualarımız, dileklerimiz ve dirayetimiz vatanın her yöresinden dalga dalga yükseliyor.

Kardeşlik bağlarımız kırılmadan, vatan sevdamız küllenmeden, millet varlığımız küflenmeden, yöresi ve kökeni ne olursa olsun 85 milyon Türk vatandaşı al bayrağın altında bir olmayı kaderi görmekten vazgeçmeden ne bir infaz hükmü, ne bir linç hücresi, ne de bir yenilgi hüznü bizim semtimize dahi yanaşamayacaktır.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde, 1923'ün anıları tazelenecek, bu suretle geçmiş gelecekle eklemlenecektir.

100 yıl evvel kurtuluşumuzun mukavemeti Cumhuriyet'in mukadderatıyla birleşmişti.

2023'te de Lider Ülke Türkiye'nin müjdesi Cumhuriyet'in müstesna kazanımlarıyla bu defa sadırdan sahaya, kuvveden fiile, fikirden eyleme, tefekkür alanından tatbik safhasına geçecektir.

İnancımız budur, irademiz budur, gayemiz ve gayretimiz de bu kutlu amaca yöneliktir.

Bu nedenle durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz.

Şimdi siz söyleyiniz, şu sorularıma verdiğiniz cevaplarla mühürlü kalplere, muzır niyetlere, muşamba yüzlere, mum-yalaşmış siyasetçilere Mersin'in iradesini açık açık gösteriniz:

√ Lider Ülke Türkiye hedefine destek olacak mısınız? **(Evet)**

√ Türk ve Türkiye Yüzyılına omuz ve olur verecek misiniz? **(Evet)**

√ Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü cumhurun zafe-riyle süsleyecek misiniz? **(Evet)**



√ Sandık günü geldiğinde milletine, ülkesine, ülkelerine bağlı ve sevdalı Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na evet diyecek misiniz? **(Evet)**

Ne mutlu bizlere, bu evetleriniz önümüzü açıyor, gücümüzü daha da kökleştiriyor.

Mersin ayaktaysa, suyu tersine çevirmek için çırpınan siyasi gürhunun alayı nefessiz kalır.

Mersin varsa ve tamam diyorsa yolumuza taş koymak için pusu kuranların hepsi sukutu hayale uğrar.

Bütün hissiyatımla ifade ediyorum ki, birlikte atacağımız her adım:

Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır.

Daha müreffeh, daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir.

Daha adil, daha hakkaniyetli, daha paylaşımcı bir döneme başlangıçtır.

Bizim siyasetimiz, korkaklara karşı cesurların direncidir.

Bu siyasetimiz, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin direğidir.

Duruşumuz, talana ve yalana karşı faziletin duruşudur.

Duruşumuz, hainlere, eli kanlı teröristlere, zillete düşenlere, iç ve dış işgal cephesine karşı korku tanımayan bir duruştur.

Mücadelemiz, en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların irfanlı ve inançlı mücadele kararlılığıdır.

Her vatandaşıma çağrımdır, gelin bu haklı mücadeleye siz de dahil olun.



Gelin bu tarihi görevde sizin de payınız olsun.
Hainlere, arsızlara, namussuzlara,
Tefecilere, tezgâhçılara, sömürge teşrifatçılarına,
Yağmacılara, düzenbazlara, istismarcılara, inkarcılara,
İşbirlikçilere, soysuzlara, ruhunu satmış namertlere karşı
bir olalım, diri olalım, el ele verip hep birlikte Türkiye gibi
duralım.

Kızılelma ülküsüyle kenetlenelim.

2023 bu söylediklerimin hepsi için bir kader ve karar yılıdır.
2023 yılında tarihi bir seçim yapacağız.

Hem Cumhurbaşkanı seçeceğiz, hem de 28'inci Dönem
TBMM'ni belirleyeceğiz.

Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır.

Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır.

Bizim adayımız belli, kararımız nettir.

Cumhurbaşkanı adayımız **Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.**

Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla
tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı
ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir Milliyetçi Hareket
Partisi grubunun ve Cumhuriyet İttifakı'nın tezahür etmesidir.

Samimi ve kesintisiz mücadelemizin gayesi bu amaçlara
ulaşmaktır.

Soruyorum sizlere:

√ Bu hedeflere birlikte yürümeye kararlı mısınız? **(Evet)**

√ Bize destek olacak mısınız? **(Evet)**

√ Üç hilalin yanında duracak mısınız? **(Evet)**



√ Beraber miyiz? Birlikte miyiz? Bizimle misiniz? **(Evet)**

Bu evetler milli iradenin seslenişi, istikbalin müjdesidir.

Bu evetler zilletin kabusu, Türk milletinin zalimlere restidir.

Tekrar soruyorum:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında mısınız? **(Evet)**

√ Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında mısınız? **(Evet)**

√ Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında mısınız? **(Evet)**

√ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle devam diyor musunuz? **(Evet)**

√ Söz veriyor musunuz? **(Evet)**

Mersin kararını vermiş, adayını netleştirmiş, işi bitirip seçim gününü beklemeye koyulmuştur.

Mersin'den zillete destek çıkmaz.

Yolundan dönenlere, davasından cayanlara, çıkarlarına esir düşenlere, dünüyle bugünü arasında uçurum olanlara Mersin izin vermez, prim vermez, icazet vermez, geçit vermez, inancım odur ki asla da vermeyecektir.

Allah hepinizden bin defa razı olsun diyorum.

Birlikte çok daha güçlü olduğumuzu haykırıyorum.

Ayrırmadan, ayırışmadan, ayrı düşmeden hedeflerimize ulaşacağız.

Elbette yapacağız, her birlikte başaracağız.

Devlete istikrar, millete huzur getireceğiz.

Elbette yapacağız, hep birlikte sağlayacağız.

Cumhurun seçimi demek milletin zaferi demektir. Her zaman bunu savunacağız.



İstiklale tutkunuz, istikbale hazırız. Lider Ülke Türkiye için her zorluğu aşmaya azimliyiz.

Ülkemize sadakat, ülkümüze yemin diyoruz.

Ülkümüz uğruna, ülkemiz hayrına hiçbir fedakârlıktan kaçınmama amacındayız.

Yeniden soruyorum sizlere;

√ Cumhuriyet iradesini sandıkta gösterecek misiniz? **(Evet)**

√ Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? **(Evet)**

√ Bizimle yürüyecek misiniz? **(Evet)**

√ Zalimlere, hainlere, teröristlere, Türkiye düşmanlarına, emperyalizmin maşalarına, yabancıların içimizdeki ajanlarına karşı aynı safta mıyız? Aynı mevzide miyiz? Aynı cephe de miyiz? **(Evet)**

√ Cumhuriyet İttifakı'nın başarısı için tamam diyor musunuz? **(Evet)**

İşte meydan, işte irade, işte asalet, işte hamiyet.

21 Mart 1921 ile 1 Nisan 1921 tarihleri arasında yapılan İkinci İnönü Savaşı devam ediyorken, Ankara'da çıkan Halkın Hürriyet-i Milliye Gazetesi'nde Merhum Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu hayranlık uyandıran şiiri yayımlanmıştı:

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.

Bu yol Hak yoludur, dönme bilmez yürürüz!

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,

Meğerki harbe giden son nefer şehit olsun.

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,



***Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa,
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir,
Sevinmek bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!***

Yürekerimizin atışı topludur.

Yürüyüş istikametimiz dosdoğrudur.

İman dolu kalbimizle, sağlam karakterimizle, sağduyulu tavrımızla her biri rehin edilip zincirlenmiş siyasetçilere tahammülümüz hiç yoktur.

Türkiye'yi yenemeyecekler.

Türk milletini geçemeyecekler.

Ne yaparlarsa yapsınlar zilletin fermanını kabul ettiremeyecekler.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

İktidar her rejim ve yönetim sisteminde vardır ve hakimdir.

Muhalefet ise yalnızca demokratik sistemlerin ana ögesi ve vazgeçilmez unsurudur.

Türkiye'de muhalefet kıtlığı ve kısırlığı maalesef ileri düzeydedir.

Bu yüzden Türk siyaseti yaprak dökmetedir.

Bu sebeple Türk siyaseti kurumuş toprak gibidir.

Demokrasi standartları bizzat muhalefet partileri eliyle düşürülmektedir.

Demagoji, demokrasiyi örselemekte ve öğütmetedir.



Çünkü muhalefet partileri ekseriyetle zillettedir, köksüz ve kimliksizdir.

Siyasi ikballerini ülke çıkarlarının üzerinde gören bir siyasi zihniyetin inandırıcılığı olamaz, itibarı olamaz, ilkesi olamaz, ikna edici hiçbir yanı da olamayacaktır.

İktidara muhalefet etmekle ülkeye muhalefet etmek başkadır.

Türkiye'nin belki de en göze çarpan talihsizliği, siyaseti akıl ve ahlak çemberi dışına taşıran, milli ve manevi değerlerle zıtlaşan muhalefet partilerinin varlığıdır.

Zillet ittifakı siyasi canlılığını kural ihlalleriyle, kumandalı iradesiyle, kutuplaşma taktikleriyle sürdürmektedir.

Yalan dersenez bunların dilindedir.

Yozlaşma dersenez bunların dimağındadır.

İftira ve asılsız itham dersenez bunların alametifarikasıdır.

Nerede bir yara varsa, zillet ittifakı orayı daha da deşmek ve derinleştirmek için faaliyete geçmektedir.

Nerede bir husumet ve huşunet akıntısı görülüyorsa, zillet ittifakı orada rol kapmak için devreye girmektedir.

Zillet ittifakı oyun içinde oyundur.

Zillet ittifakı yalan rüzgarı, dedikodu yatağıdır.

Bu ittifakı oluşturan proje partilerinin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak, önünü kesmek, yükseliş seferberliğini tartışmaya açmaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi ve altılı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir.

Özellikle müstevlilerin eline avucuna düşen bir CHP gerçeği ibret levhası halinde karşımızdadır.



Milyon dolarlar ödeyerek görevlendirilmiş ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden ve siyasi gerçeklerinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkansızdır.

Kılıçdaroğlu pusulayı kaybetmiş, istikameti şaşmış, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmiştir.

Türkiye'ye ABD'den ve İngiltere'den bakan, milletimizin hassasiyetleriyle bütünüyle ters düşen Kılıçdaroğlu'nun kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir.

Bu nahoş manzara kokuşmuş bir siyasetin özetidir.

Bu çirkin manzara sömürgeleşmiş bir partinin içler acısı öyküsüdür.

Parayla danışmanlık alanlar, yarın parayla da her değerini satacaktır.

Bu haliyle CHP'nin 3 Aralık 2022 tarihindeki sözde vizyon toplantısı teslimiyetçiliğin vitrini, köhneliğin viranıdır.

Vizyon diye açıklanan ne varsa milletimize uzak ve yabancı, milli hayatın gerçekleriyle de bağlantısız ve uyumsuzdur.

CHP'nin ekonomi vizyonu diye bir şey yoktur.

Zira bu partinin misyonu Türkiye'nin yıkımı ve dağılması, vizyonu da emperyalizmin siyasi devre mülkü olmaktır.

Kılıçdaroğlu, vizyon diye isimlendirilen sahne gösterisinde küçülmeyi ve gülünç durumlara düşmeyi normal karşılayacak ölçüde denge ve özdenetim kaybına uğramıştır.

Davulu asmışlar boyunlarına, tokmağı vermişler yabancı danışmanların eline. Durumları tıpkısının aynısıyla budur.

CHP ekonomide vizyonsuzluğunu belgelerken, Milliyetçi Hareket Partisi aylar evvel **"Ekonomik Büyüme, Sosyal Ge-**



lişme ve Milli Bütünleşme bağlamında ***“Geleceğin Ekonomi Vizyonu”***nu saygın akademisyenlerimizin ve uzman isimlerin katkısıyla hazırlamıştır.

Kılıçdarođlu ve zillet paydasında buluşan ortakları bilsin ve duysun ki, vizyon öyle değil böyle olacaktır.

Bizim binlerce kilometre mesafeden online bağlanan danışmanlara ihtiyacımız yoktur.

Millet teknoloji görsün diyen Kılıçdarođlu, inanıyorum ki, gününü sandıkta görecektir.

Biz bize yeteriz, bu milletin evlatları da her başarıya ulaşacak kalite, kalibre ve kabiliyettedir.

CHP yönetiminin sırt döndüğü, yok saydığı, aziz anılarını rafa kaldırdığı, emanetlerini çiğnediği, adını bile unutulmuşluğa terk ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki:

“Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilirsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!”

Tarihin kaydetmediğini Kılıçdarođlu kazanmak için çırpınmaktadır.

Karanlıkta kaybettiği değerlerini loş ışıklar altında aramaktadır.

CHP yönetimi dersini tarihten değil, tarihimize kara çalan yeminli Türk ve İslam düşmanlarından almıştır.

Bu itibarla CHP hastadır, bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir.

Bizim vizyonumuz milletimizin vizyonudur.

Bizim vizyonumuz Türk tarihinin yol haritasıdır.

Bizim aklımız yerlidir, millidir, sipariş vizyonlarla, fabrikasyon ve ısmarlama projelerle ne alakamız ne de işimiz olacaktır.



CHP'nin altı su alan kayığı batmak üzeredir.

Dış güçlerin limanına yanaşma çabası da boşunadır.

Bu CHP'yi ne maaşlı sömürge danışmanları, ne küresel güçler, ne menfaat çeteleri, ne organize suç örgütleri, ne de Haçlı emelleri kurtarabilecektir.

Onların Ceremi Rıfkisi varsa bizim de mehmetlerimiz, osmanlarımız, hasanlarımız, alilerimiz, ayşelerimiz vardır ve milletimizin tertemiz evlatlarıdır.

Onların planları varsa Allah'ın da bir planı vardır.

Soruyorum sizlere;

√ Vizyonsuzluğu vizyon gören zillete ittifakına, cumhurun vizyoner gücünü, Cumhuriyetini parlak yüzünü, milli iradenin şaşmaz hükmünü bihakkın işaret ve ifade edecek misiniz? **(Evet)**

√ Teknolojiyi online bağlantı olarak takdim ve tevیل eden Kılıçdaroğlu'na, yıllardır yapılan teknolojik atılımların, milli sanayi ve teknolojik hamlelerin hangi aşamalara ulaştığını sandıkta gösterecek misiniz? **(Evet)**

√ Eğer cahil değilse, art niyetli olduğuna kani olduğumuz bu siyasi zillet zihniyetine Türk milletinin ve Türkiye'nin geldiği imrenilecek seviyeleri bir bir öğretecek misiniz? **(Evet)**

√ Ezcümle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? Cumhur İttifakı'na evet mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet mi? **(Evet)**

Maşallah, Mersin böyle diyorsa, Mersin'in kararı buysa, yedi düvel karşımıza çıksın, yetmedi, bütün dış bağlantılı danışmanlar zillet ittifakının yardımına yetişsin faydasız ve sonuçsuzdur.

Millet ne diyorsa hüküm odur. Ve karar böyle tezahür edecektir.



Milletin üstünde hiçbir güç ve kudret de olamayacaktır.

Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

İnsan onuru her şeyin önünde ve üstündedir.

Kadın ve çocuklarımıza zulüm yapanlar, taciz ve tecavüz edenler hem şerefsiz hem de günahkârdır.

Küçücük yaştaki evlatlarımızın istismarına göz yumulması, böylesi bir vebale sessiz kalınması söz konusu değildir.

Bugünlerde sıcak gündemin en üst başlığı altı yaşındayken tecavüze uğrayan bir mazlumun dramıdır.

Gerçi aklımızın almadığı bu iğrençliğe akıl yürütmek de beyhudedir.

CHP'nin bu istismarı siyaset malzemesi haline getirmesi meselenin bir diğer ayıplı ve ahlaksız yönüdür.

Konu yargıdadır.

Failleri gözaltına alınmıştır.

Hiç kimsenin böylesi bir insanlık dışı muameleye onay vermesi düşünülemezdir.

Suçlular kuşkusuz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığının kapısına dayanması, bu ağır sorunu gerçek manasından soyutlayıp siyasi hesaplaşma noktasına taşıması başlı başına sorumsuzluktur.

İstismara uğrayan kardeşimizi CHP yönetimi ve zillet partileri aleni bir şekilde kullanmaya kalkışmış, malumu olduğumuz yürek yaralayıcı vahşeti mütedeyyin ve muhafazakar insanlarımızı suçlamak için bir araca dönüştürmüştür.



Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz.

Hiç kimse bir insanlık suçunu basamak yaparak inancımızı ve inanan insanlarımızı zan ve töhmet altında bırakamaz.

Böylesi bir çirkinliğe kimsenin de hakkı olamaz.

Yargı sonucunu sabırla beklemek zorundayız.

CHP yönetiminin adalet ve hukukla ilgili derin bir sorunu vardır.

Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları ağız birliği etmişçesine Türkiye’de hukukun olmadığından bahsetmektedir.

“Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” diyen aymazlara peşpeşe sufle verenler dış kaynaklıdır, fitne cephesinde bulunan kötülerdir.

Türkiye’de istibdat olsaydı, Kılıçdaroğlu ve şürekası devlete ve millete her defasında meydan okuyabilir miydi?

Türkiye’de istibdat olsaydı, zillet ittifakı elini kolunu sallayarak bozgunculuk yapabilir miydi?

İstibdadın olduğu yerde demokrasi olur muydu?

Bu kadar ihanet ve husumet ortalıkta cirit atabilir miydi?

Adalet herkes içindir, hukuk herkese lazımdır.

Kaldı ki hukuk önünde de hiç kimsenin ayrıcalıklı bir konumu olamayacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında 14 Aralık 2022 tarihinde verilmiş kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsattır.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır.

Bu şahsın ne üstünlüğü vardır?

Bu şahsın hukuki sorumsuzluğu diye bir şey söz konusu mudur?

Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane'ye davet eden Belediye Başkanı, sonuç açıklanmadan apar topar yola koyulan İP Başkanı, altılı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir.

Birbirlerine kazık atanların, yargı kararını kucaklaşarak ve sevinç çığlıkları içinde karşılayanların, "yeni başlıyoruz" diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil, akli ve zihni melekeleri de kaybetmek lazımdır.

İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu'na çalım üstüne çalım atmak için her durumdan istifadeye çalışan siyaset bezirganlarının altılı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır.

Bu tipler siyasetin en güvenilmez simalarıdır.

Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en iyi cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir.

Saraçhane kumpası tutmaz, sahte mağdurlara, ucuz kahramanlıklara, kağıttan kaplanlara, mahkeme salonlarından siyaset çıkarmaya niyetlenen bukalemun siyasetçilere Türk milleti hiçbir şekilde değer vermez, saygı duymaz.

Altılı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşmalarını hiç kimse kaale almaz, nitekim almamıştır.

Saraçhane'de yargı kararına sarılıp fırsat bu fırsattır diye meydana dökülen siyasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir.



Mersin'den bir kez daha altılı masaya sesleniyorum:

Bu yıl içinde sekiz defa toplandınız, ancak henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediniz.

Milletimiz bu orta oyunundan artık bıkmış ve usanmıştır.

Madem Saraçhane'de Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayamadınız, o halde bu ay sonunda yapacağınız toplantıda gecikmiş bu ilanı yapınız.

Eğer korkacağınız, saklayacağınız, sıkılacağınız, utanacağınız bir ilişkiniz yoksa Cumhurbaşkanı adayımız budur deyiniz.

Kılıçdaroğlu'nu katakulliye getirip İmamoğlu'nu parlatma arayış ve amacının Cumhurbaşkanı adaylığı meselesiyle ilgili olduğu kesindir.

ABD'den bazı Avrupa ülkelerine, terörist Demirtaş'tan FETÖ'ye, HDP'den PKK'ya varıncaya kadar Türkiye'ye ters bakan hangi odak varsa zillet partilerinin arkasındadır, bu gerçeği de bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmamıştır.

Maskeler patır patır düşmüştür.

Zillet ittifakının ipliği pazara çıkmıştır.

Birbirine operasyon çeken partilere Türkiye emanet edilir mi?

Birbirine yan bakan, omuz atan, geriye düşürmeye çalışan sancılı bir ittifakın adalet ve hukuk sözlerine kanan ve aldanan çıkar mı?

Kılıçdaroğlu telaş ve korkuya kapılarak, milli iradeyi yeniden inşa edeceklerini söylemiş.

Sayın Kılıçdaroğlu bunu nasıl yapacaksın? Milli iradeyi yeniden inşa etmenin ne manaya geldiğinden haberdar mısın?



Adaysan çık söyle, mert ol, cesur ol, korkma, kaçma, saklanma.

Kendine güveniyorsan yapacağın öncelikli iş altılı masayı dağıtmak, bağımsızlığını tescillemek, sonra da Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamaktır.

Yanı başında seni kafese koymayı planlayanlara, ayağını kaydırmak için uygun ortam peşinde koşanlara dikkat etmezsen, dost gördüklerinin yakında postuna samanı doldurması mukadderdir.

Zillet ittifakı birbirini yerken, adaylık pazarlığı kızıışmışken, Cumhurbaşkanlığı'nın adayı belli, kararı nettir.

Bizim Cumhurbaşkanlığı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Algı oyunlarına teşebbüs edenlerin hevesleri kursağında kalacaktır.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde muazzam bir demokrasi zaferiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın temellerini atacaktır.

Buna hiçbir mihrak engel olamayacaktır.

CHP'den bir yol olmaz. İP'ten bir sonuç çıkmaz.

HDP'den, devası derdine yetmeyen selamsızdan, geleceksiz serok Ahmet'ten, bunlara destek olan marjinal partilerden Türkiye'ye en küçük hayır gelmez, gelemez.

Bu zillet ittifakı, Şeyh Edebalı'nın damadı Dursun Fakih'in dediği gibi;

Koyunu yemek için tilkiyle plan yapanlardır.

Kurtla birlikte öldürenlerdir.

Çobanla birlikte yiyenlerdir.



Sahibiyle birlikte yas tutanlardır.

Sonra da hiçbir şey olmamış gibi davrananlardır.

Zillet ittifakı yanlısın ve yıkımın yanındadır.

Zillet ittifakı yalanın ve yağmanın tarafındadır.

Zillet ittifakı küresel emperyalizmin ileri karakolu ve Türkiye'nin karşı siperidir.

Biz, Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk vatanının tarafıyız.

Biz garibin, mazlumun, bağında, bahçesinde üretenin yanındayız.

Caniye, eşkiyaya, bölücüye, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerine sonuna kadar karşıyız.

Biz hakkın, halkın, hakikatin tarafıyız.

Biz şehidin, gazinin, ciğeri yanmış anaların, dul gelinlerin, yetim yavruların tarafıyız.

Biz, bağımsızlığı can pahasına koruyacak tarafız.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Onların çağrısı kavgaya ve karanlığa, bizim çağrımız aydınlığa ve kardeşliğedir.

Onların çağrısı kargaşaya ve karışıklığa, bizim çağrımız birliğe, dirliğe ve hep birlikte Türkiye olmaya çağrıdır.

Çağrımız büyük Türkiye'yedir.

Çağrımız Türk ve Türkiye Yüzyılınadır.

Çağrımız tam bağımsız Lider Ülke Türkiye'de kucaklaşmayadır.



Soruyorum sizlere:

√ Terör örgütlerine, emperyalizmin oyunlarına karşı beraber miyiz? **(Evet)**

√ Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? **(Evet)**

Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladiyla yolumuz birdir.

Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir.

Son kez soruyorum hepinize:

√ 2023 geldiğinde, Cumhurun muazzam iradesini gösterecek misiniz? **(Evet)**

√ Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? **(Evet)**

Allah razı olsun sizlerden, yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah.

Sözlerimin sonunda hepinizi saygıyla selamlıyor, yeni yılınızı şimdiden tebrik ediyorum.

Terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum.

Geçtiğimiz günlerde, Diyarbakır'da seyir halinde olan bir polis servis aracına bölücü teröristler tarafından yapılan bombalı saldırıyı lanetliyor, yaralı polislerimize şifalar temenni ediyorum.

Biliniz ki, terörün kökü kazınacak, teröristler yok edilecektir.

2023'te terörü sıfırlamış bir Türkiye huzur ülkesi olacaktır.

Diyorum ki, hep huzur, her zaman huzur, herkese huzur.



Her birinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene.

