



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

www.mhp.org.tr

YENİ TÜRKİYE, YENİ YÜZYIL, YENİ HAYAT



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

**YENİ TÜRKİYE
YENİ YÜZYIL
YENİ HAYAT**

OCAK - TEMMUZ 2023





İÇİNDEKİLER

31 OCAK 2023	7
7 ŞUBAT 2023.....	33
14 ŞUBAT 2023.....	47
21 ŞUBAT 2023.....	71
28 ŞUBAT 2023.....	95
7 MART 2023	117
13 HAZİRAN 2023	141
20 HAZİRAN 2023	165
4 TEMMUZ 2023	189
11 TEMMUZ 2023.....	211



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

31 OCAK 2023



**Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımıza başlarken hepimizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, başarılı ve huzurlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.

Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadelesi veren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, en halisane selamlarımı iletiyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedefleri büyük olduğu kadar, bu hedefleri tahkim ve takviye edecek heves ve heyecanları da büyüktür.

Büyüklük taslamayan, tevazuyu elden bırakmayan bu büyük olma hali; Türk milletini medeniyetler ve milletler mücadelesinin en üstüne çıkarmak, Türkiye'yi de "Lider Ülke" yapmak için gerekli olan manevi ve moral seviyenin, ilham ve inanç sentezinin ilk ve ön şartıdır.

Hamdolsun kaynağımız bereketli, kaderimiz berrak, kalbimiz berkemaldir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir.

54 yıllık bir maziye dayanan siyaset ve dava mücadelemizin hiç kimseye, hiçbir güç ve çıkar lobisine diyet borcu yoktur.

Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek bir açığımız yoktur.

Başımızı eğecek, yüzümüzü kızartacak, gözlerimizi kaçırarak bir yanlışımız, bir mahcubiyetimiz, verilemeyecek bir hesabımız da olmamıştır.



Neyselk oyuz, nasılsak öyle görünürüz, göründüğümüz gibi olacak cesaret ve özgüvene fazlasıyla sahibiz.

Bazıları bizi hazmedemez, zira bünyeleri helale alışkın değildir.

Bazıları bizi tanıyamaz, zira onlar gözleri açıkken bile gaflet uykusuna dalan, sonra da ışığın altında bile fark edilmeyenlerdir.

Kaldı ki görmek istemeyen bir göze aydınlığın yararı dokunamayacaktır.

Tutamayacağımız sözü dilimize, veremeyeceğimiz sevgiyi kalbimize, ulaşamayacağımız hedefleri önümüze koymadık, koymaya da niyetimiz yoktur.

Merhum Hocamız Prof.Dr Nurettin Topçu'nun dediği gibi ***“Kin, zaafın ve esaretin mahsulüdür. Muhabbet, bolluk ve rahmet dağarcığıdır.”***

Bizim işimiz kin değil muhabbettir; kibir değil mehabettir; nihayet milli ve Muhammedi ahlakı hakkıyla içselleştirip yaşamaktır.

Gündüz vaktinin korkak gecelere, nezih ve serazat bir kalbin zalim bedenlere acıdığını en iyi bilen, en iyi gören Milli-yetçi-Ülkücü Hareket'tir.

Toprağına merhamet tohumu serpilmeyen ülkeler, nice fatihlerin matemi olmuştur.

Gönüller arasında karanlık uçurumlar açan anlayışsızlık, katılık, kötülük, sevgi kıtlığı ve bunlardan mülhem insani felaketler merhamet cevherinden mahrumiyetin çok soğuk esintisidir.

Bu esintiye yüreğimizin sıcaklığıyla direniyoruz.



İftira salgınına inancımızın şifasıyla karşılık veriyoruz.

Biz merhameti de biliriz, mertliği de biliriz, mefkûreyi de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz.

Biz bu ülke, bu vatan, bu bayrak uğruna, rahmetle ve hürmetle andığımız hilal kaşlı, kurt bakışlı 3 bin şehit verdik.

Şafağı ağarmayan nice zifiri karanlıkları yendik.

Gideni gelmeyen, ağlayanı gülmeyen, feryadı dinmeyen, hüsrani bitmeyen, ancak imanlı mücadelesi de asla eksilmeyen zulmet dolu senelerde kendi yarasını iyileştiren bir aslan gibi doğrularak kükremesini bildik.

Siyasi seciyemiz, Türklüğe duyulan emsalsiz bir sevdanın potasında eriyerek, yeri gelince sükût gibi münzevi, yeri gelince de çığlık kadar hür oldu.

√ Kendi yatağımızı kendimiz açarak,

√ Kendi akışımızı kendimiz sağlayarak,

√ Önümüze çekilmiş engelleri günbegün aşarak,

√ Birleşecek gövde arayan başka pınarları aramıza kataarak Türk-İslam ülküsünün mecrasında tıpkı bir akıncı ruhuy-la ilerledik.

Çelme taktılar, tökezledik, ama düşmedik.

Arkamızdan ittiler, sendeledik, ama eğilmedik.

Kuyuya attılar, vakti saati geldiğinde Yusuf olup çıktık.

Mahkûm ettiler, vatan sağ olsun dedik.

Mağdur ettiler, kaderimiz buymuş, Allah bizimledir dedik.

Azığımız ıstırap olsa da yeise kapılmadık.



Bulanık akan suların günü geldiğinde durulacağına inandık.
Gökyüzüne direkleri kuracağımız günleri saydık.
Kurban olduk vatana, kutup yıldızı gibi parlamadık.

Merhum Faruk Nafiz Çamlıbel'in, "**Bizim Memleket**" isimli şiiri vatana kurban olanların adeta manzum seslenişidir ve şöyledir:

***Orada yaşayan erlerin içi,
Bir yaşta yoğurur derdi, sevinci;
Onlar ki sabansız, tarlasız çiftçi,
Davarsız, kavalsız çoban olurlar.***

***Başiboş, kırlara salar tayını,
Elinden düşürmez okla yayını;
Ellere bırakır zafer payını,
Memleket yolunda kurban olurlar.***

Artık ve asla zafer payını ellere bırakmayacağız.

Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız.

Milli haysiyetimizi ve dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz.

Şairin dediği gibi:

***Tasalanma yığidim; zaman bizden yanadır,
Külümüzden yükselen duman bizden yanadır,
Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır,
Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır.***

Dahası irade bizden yanadır. İstikbal bizden yanadır. İstiklal bizden yanadır.



Yetmez, millet bizden yanadır. Tarih bizden yanadır. Talih bizden yanadır.

Bu da yetmez, elleri nasır tutmuş analar bizden yanadır. Başını niyazla semaya çevirmiş babalar bizden yanadır. Dedeler, nineler, henüz bıyığı terlememiş sabiler bizden yanadır.

Rüzgar bekleyen bayrak bizden yanadır. Türklüğün varlığı bizden yanadır. Türk gençliği bizden yanadır. Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir ve sonuna kadar bizden yanadır.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne zincir vurmamak, kement bağlamak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir.

Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müellif ve müteahhitlerinin, zamanı geldiğinde hem vallahi, hem billahi burunlarından fitil fitil getireceğimizi de herkes bilmelidir.

Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun.

Yok öyle üç kuruşa beş köfte, saman altından su yürütüp saklandıkları deliklerden bağrımıza taş atanların yakasından bizzat büyük Türk milleti tutacaktır.

Millet kendi eserine, sevdasından deliye dönmüş Milliyetçi Hareket Partisi'ne duasıyla, desteğiyle, dev gibi iradesiyle sahip çıkacaktır.

Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, boş yere hesap yapmasın.

Milliyetçi Hareket Partisi, içinde milletin olmadığı, milli ve manevi değerlerin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmez, etmeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, aslını inkâr etmez, etmeyecektir.



Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan, Bozkurdu çakala boğdurmak için fırsat kollayan ahmaklara, asalaklara, aşağıların da aşağısına yuvarlanmış arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki, gök girsin kızıl çöksün.

Hepsine birden de meydan okuyorum.

Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Zehir ve zillet saçanları anbean takip ediyoruz.

Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle, Allah'ın inayetiyle, milletimizin metanetiyle bekliyoruz.

Bize kan sıçratmak isteyenlerin alayının elinde, yüzünde yakasında ve vicdanında şehitlerimizin kanı vardır.

Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecektir.

Operasyon piyonlarına teslim bayrağı çekecek bir korkak aramızda yoktur.

Emperyalizmin maşalarına Müslüman Türk milleti eyvalah etmeyecektir.

Batılın tuzaklarına hakkın ve haklının yanında duranlar kesinlikle düşmeyecektir.

El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz, kötülük saçan Türk düşmanlarının hepsine bir gün sıfıra inmiş temas hattından bakacağız.



İçimize sızmış işbirlikçileri ve bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen idare-i maslahatçıları da ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz.

Davamızın hisarları ok yağmuruna tutuluyorken, risk almayan, bana ne diyen, kendini ortaya koymayan, ıslık çalıp eli arkasında dolaşan aymazları da tek tek not ediyor, onları unutmayaacağımızı buradan kararlılıkla ifade ediyorum.

Vizyonu yetmeyenlerin menzillerinin tükendiği yerde terk etmeleri, hızlı koşanların soluk almak için duraksamaları, hatta farklı etkilerin sonucu değişmeleri, dönüşmeleri, yılmaları, umutsuzluk ve yılgınlığa düşmeleri her zaman mümkündür ve beklenmelidir.

Bu nedenle bize düşen görev, kafa karıştıran, akıl çelen, zihin bulandıran bozuk zihniyetlerin etki alanına girmeden hak bildiğimiz yolda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir.

İyi günü herkes paylaşır, mühim olan zahmetli dönemlerde bir ve beraber olmaktır.

Konu paye kapmaya, taltif almaya gelince el ovuşturup telaşla öne çıkanlarla, zorlu mücadele dönemlerinde masa altına saklanıp üç maymunu oynayanlarla işimiz olamaz, ortak geleceğimiz olamaz, kalbimiz bir atamaz, atmayacaktır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Özellikle hatırlatmak isterim ki, Türkiye'ye ve Türk milletine kalkan elleri kırmak, saldırıları engellemek, gerekirse canımızı feda etmek bizim için şeref bahsidir.

Üç hilal, ecdadın yadigârı, ezilenlerin yareni, hakkı yenmişlerin yarı, milli birlik ve kardeşliğin yaldızıdır.



Üç hilalin ışığı al bayrağın ışığıdır.

Bize FETÖ'cüler saldırıyormuş, saldırsınlar.

Bize PKK'lılar saldırıyormuş, saldırsınlar.

Zillet ittifakı ağız birliği etmiş, iftiralarını kusuyormuş, varsın yapsınlar.

Bize Türk ve Türkiye düşmanları saldırıyormuş, bırakın aynen devam etsinler.

Bizim tarafımız belli, istikametimiz sıratı müstakimdir.

Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir.

Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir.

Partimizin zor durumda olduğunu gün aşırı söyleyen çapulcular vardı.

Millet ve vatan uğruna kendi bindiği gemiyi denizin ortasında yakacak kadar kaygıyı ve korkuyu yenmiş bir davanın mensuplarını elinde kibrit kutusuyla tehdit etmeye çalışan densizler ve denyolar vardı.

Ağızlarından salyalar aka aka istifa edip gidenlerden bahsediyorlardı.

Oyumuzun düştüğünü iddia ediyorlardı.

Bir yalana bin yalan ekleyip algı operasyonlarıyla üzerimize geliyorlardı.

Türklüğün anayasadan çıkarılmasına hazırlık yapan, PKK'ya mütareke çağrısını silahlara veda kisvesiyle açıklayan, Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsedmek için tertip içinde olan ne kadar kokuşmuş zihniyet sahibi ve ar damarı çatlamış siyasetçi varsa Cumhuriyet İttifakı'nın zayıfladığını, kan kaybettiğini koro halinde söylüyordu.



Ömer Hayyam diyordu ki:

***Felek ne denli cömert aşâğılık insanlara!
Han hamam, dolap değirmen hep onlara.
Kendini satmayan adama ekmek yok;
Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya!***

Bu cürüm ve müfteri güruhuna gerçekten de yuh olsun, yazıklar olsun, bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara da her şey haram olsun.

Sanıyorum bunların hepsi Amasya'yı görmüştür. Tahmin ediyorum Amasya'dan ders almışlardır. Herhalde Amasya'daki heybetten küçük dillerini yutmuşlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne kucak açan on binlerce vatandaşımızın muazzam coşkusuna cümle alem şahit olmuştur.

Amasya Genelgesi'nin ruhuyla birleşip bütünleşen Milliyetçi Hareket Partisi zillete düşenleri yine şaşırtmış ve ters köşeye yatırmıştır.

Vaktimiz olsa şerefin ne demek olduğunu hece hece anlattım, ancak kaybettikleri bir değer ne olduğunu dinlemenin bunlara oldukça ağır geleceğinin de farkındayım.

Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı?

MHP'yi sosyal medya kumpaslarıyla infaza kalkışan namussuzlar Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi?

Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı birden çılgına döndüreceğiz.

14 Mayıs 2023 tarihine kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir.



Diyorum ki, **“Aziz Milletim Sıra Sende”**

Varlığına sahip çıkmak için sıra sende.

Onuruna sahip çıkmak sıra sende.

“Aziz Milletim Sıra Sende.”

İstiklaline ve istikbaline destek olmak için sıra sende.

Hakkına, hukukuna ve haysiyetine sahip çıkmak için sıra sende.

15 Temmuz gecesi Ankara’yı bombalayan FETÖ’cülerden, emzikli bebeklere kurşun sıkan PKK’lılardan ve bunlarla yol yürüyen zillet ittifakından hesap sormak için sıra sende. Yetki sende. Ruhsat sende. Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhuriyet İttifakı da seninle.

“Aziz Milletim Sıra Sende.”

Huzurlu bir gelecek için sıra sende.

Lider Ülke Türkiye’yi inşa etmek için sıra sende.

Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın sayfasını açmak için söz ve sıra sende.

Türklüğün sosyo-kültürel yükselişinin binlerce yıllık kazanımlarını; millet olmanın kolektif kuvvet ve dayanışmasını zayıflatarak,

- √ Milletten kabileye,
- √ Cemiyetten cemaate,
- √ Üst kimlikten alt kimliğe,
- √ Millilikten yerelliğe,
- √ Toplumsallıktan yalnızlığa,



√ Birlik olmaktan bireyselliğe dönüştürecek tarihi bir yanılaşa hizmet eden zillet ittifakını sandığa gömmek için **“Aziz Milletim Sıra Sende.”**

CHP’sinden İP’ine ve zilletin diğere tüm paydaşı olan partilere varıncaya kadar tavsiyem şudur: Hepinizin arıza sinyali yanyıyor, ne sanayiye gitmek ne de sandığı sabote etmeye kalkışmak hiç birinizi kurtarmaya yetmeyecektir.

Cumhur İttifakı sefil gayelere müsaade etmeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi milletiyle bir ve beraber olacak zillet ittifakını siyaset çöplüğüne yollayacaktır.

“Aziz Milletim Sıra Sende” temalı Amasya Açık Hava Toplantımıza katılan bütün vatandaşlarıma, bütün dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Parti teşkilatlarımızın değerleri yöneticilerini hassaten kutluyor, başarıları diliyorum.

Açık hava toplantılarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi de buradan bir kez daha duyuruyorum.

5 Şubat 2023 Pazar günü bu kez Tekirdağ’da olacağız ve bu ilimizde vatandaşlarımızla hasret gidereceğiz.

Ve tekraren diyorum ki:

İnandık, başaracağız.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde cumhurun zafer sancağını el ele verip kaldıracağız.

Bıyığını kesip ayrılanlar varmış, manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. Hiç olmayanların yokluğundan da şikâyet edecek değiliz.



Gönül kervanımıza her gün katılan binlerce Türkiye sev-dasıyla işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz, yolumuza azimle devam ediyoruz.

Bayağı senaryoların hızımızı kesmesine göz yummayacağız.

Her insanımızı kucaklayacağız ve kardeş bileceğiz.

Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz.

Hiç kimsenin etnik, mezhep, ideolojik ve fikri farklılığına kafa yormayacağız.

Öz dururken kabukla ilgilenmeyeceğiz.

Ağaca bakarken ormanı gözden kaçırmayacağız.

Sanal ayrımlarla meşgul olmayacağız.

Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir aile olduğumuzu hiç aklımızdan çıkarmayacağız.

Ve diyeceğiz ki: ***“Aziz Milletim Sıra Sende.”***

Şer cephesinde buluşan müfteri ve münafıkları da buradan uyarıyorum:

Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize organize şekilde saldırı yapanlarla yerin yedi kat dibine inseler de hesaplaşacağız, gözlerinin içine baka baka, hukukun imkânlarını sonuna kadar kullanarak layık oldukları akıbetle buluşturaacağız.

Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe devletimizi ve milletimizi hiç kimse bozguna uğratamayacaktır.

Teminat Türk milletidir.

Teminat Milliyetçi Hareket Partisi’dir.

Teminat Cumhur İttifakı’dır.



Bu duruş ve inanışımıza itiraz eden kim varsa buyursun karşımıza geçsin, hepsinin boynunun ölçüsünü tek başımıza almasını da biliriz.

Muhterem Arkadaşlarım,

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını umutla karşılayacağız.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü iftiharla kutlayıp milli iradenin seçim ve tercihiyle Türk ve Türkiye Yüzyılının tertemiz sayfasını açacağız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de geçmişin mu-zaffer anılarını geleceğin müstakbel ve müstesna özelemleriy-le eklemleyeceğiz.

Biz mevsimlere göre kuruyarak çekilen veya yağışa göre sel olup taşan, dahası bulanık bir nehrin arayışında değil, okyanus gibi haşmetli bir istikbalin peşindeyiz.

Bunu da başarmaya kapasite ve kabiliyet itibariyle yeterli ve yetenekliyiz.

Dünyanın nereye ve nasıl gittiğini bütün aşamalarıyla yorumluyoruz.

Beşeriyetin yaşadığı buhranların kaynağını dikkatle tefrik ve teşhis ediyoruz.

Dünyada oynanan büyük oyunların mahiyetini ve zulüm aktörlerinin gölgeli iç yüzünü açıklıkla görebiliyoruz.

Türkiye'nin dünyadaki stratejik yerini ve jeopolitik mevkiini detaylarıyla anlamlandırıp siyasetimizin eksen ve koordinatlarını fikri zenginliğimizle çiziyoruz.

Türk milletinin gelecekte nerede olması gerektiğini vizyoner bir bakış açısıyla ele alıyor, hedeflerimizi reel politik düzlemde isabetle tayin ediyoruz.



Ülkemiz ve milletimiz için hedeflerimiz nelerdir ve bunu nasıl başaracağız? Sorusuna sürekli cevaplar arıyor, düşünce temelinde siyaset oluşturuyoruz.

Bugün hepimizin öncelikli görevi; dünyada yaşanan gelişmeleri kavramak, insanlığın ortak kaderine ilişkin sorunları çözecek, Türkiye'nin içinde bulunduğu açmazları aşacak, zarar gören kardeşliğimizi onaracak siyaset anlayışını ortaya koymaktan geçmektedir.

Türk siyaseti ve siyasetçisi, bu birikimlerin ışığında ülke kaynaklarını en iyi ve en verimli bir şekilde kullanarak ülkesini geleceğe hazırlayıp taşımakla mükelleftir. Ve partimiz buna hazırdır.

Bildiğiniz gibi milliyetçilik millet olma halinin şuurla kavranması ve savunulmasıdır.

Bir millete mensup olmak başkadır. Bu mensubiyetin devamını şuurla benimsemek başkadır.

Ancak millet yalnızca sosyo-kültürel bir toplumsal uzlaşma alanı değil aynı zamanda politik bir uzlaşmanın da sonucudur.

Bilhassa demokratik milli devletlerde, toplumun ortak veya benzer taleplerle ortalama politik bir uzlaşma arayışının sonuca ulaşabilmesi için,

- √ İnsanın nasıl yaşayacağı,
- √ Ailesini nasıl geçindireceği,
- √ Nasıl yönetileceği,
- √ Hangi hakları talep edeceği,
- √ Ve bunları kendisine kimin ve nasıl ulaştıracağı gibi haklı soruların cevap bulması zaruridir.



Bu açıdan millet birliğini bozan yalnızca dilde, inançta, ülküde ayrışma değil, nasıl yönetileceği ve hangi hakları isteyeceği konusunda karar verememiş toplumların yaşadıkları gelgitler ve tereddütlerdir.

Bir siyasi parti olarak bizden beklenen görev ve fonksiyonlardan biri ve belki de en önemlisi bu tereddütleri gidermektir.

Bu nedenle “biz” merkezli bir anlayışın temsilcisi olan milliyetçiliğin “ben” ile olan bağlantısını dikkate alarak “ben ve biz” arasında hassas bir denge oluşturmalıyız.

Milliyetçiliğin anlamı olan “biz” sayısız “ben”lerden oluştuğuna göre vatandaşlarımızın sorunlarını çözerek milletimizin de sorunlarını çözecek, millet eksenli ve insan odaklı bir siyaset gelişimini daha da güçlendireceğiz.

Bu durumda, insanın yaşadığı her sorunun siyasetimizin de ilgi ve çözüm sahasına gireceğini asla unutmayacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet’in yeni yüzyılına, mazisi 1,5 asra ulaşan fikri derinliğiyle, 54 yıllık siyasi mücadelesinden damıttığı tecrübesiyle hazırdır, nazırdır, nazımdır, köklerinden kopmadan yenilenmeden yanadır.

Yeni yüzyılın eşiğinde oyalanmaya hakkımız yoktur.

Zaman kaybına tahammülümüz yoktur.

Tarihi akışın gerisinde kalmaya, zamanın tozunu yutmaya, milletler mücadelesinde ezilmeye hiç ama hiç niyetimiz yoktur.

Bu nedenle Cumhur İttifakı milletinin ve ülkesinin hizmetkârıdır, yeni yüzyıla Türk mührünü vurmaya yeminlidir.

Aslına bakılırsa zillet ittifakının karın ağrısı da budur.



Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına birden bire seslerini yükseltmeleri, itiraz ve tepkilerini yoğunlaştırmaları bir defa milletimizin umutlarını külemek ve künde getirmektir.

Bu beyhude çabanın sonu ve sonucu elbette hüsrandır.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı bal gibi, buz gibi yasaya uygundur, anayasa uygundur, ahla-ken ve hukuken de meşrudur.

16 Nisan 2017 tarihli Halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir.

Yeni sistemle birlikte, Cumhurbaşkanlığı makamının "*anayasal statüsü*" değişmiş; tarafsız, yetkisiz ve sorumsuz özelliğinden partili, yürütmeye tek yetkili ve tam sorumlu hale dönüşmüştür.

Bir bakıma bu yeni yönetim modeli nevi şahsına münhasır bir başkanlık sistemidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde bir dönem yetkilerini kullanan Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kudurur.

Bu vaziyet yeni sistemin doğasına ve işleyiş mantığına tamamen aykırıdır.

Değişiklik teklifine ilişkin Anayasa Komisyon Raporu'nda açıkça ifade edildiği üzere, iki defa seçilme kuralı yeni sistemde bu yetki ve sorumluluklara sahip Cumhurbaşkanı için iki defa seçilme şeklinde anlaşılmalıdır. Ve doğrusu da budur.

Cumhurbaşkanı Seçimi tek başına değil Milletvekili Genel Seçimiyle "*birlikte*" yapılmaktadır.



Cumhurbaşkanı'nın iki defa seçilme kuralı *“Birlikte seçim usulü”* göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Nitekim Anayasa değişikliği hakkında 6771 sayılı Kanun'un 18. maddesinin b) fıkrasına göre, *“101 ve 102'nci maddelerde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girer”*. Hükmü amirdir.

İlk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvim, 30 Nisan 2018 tarihinde işlemeye başlamış ve yeni sisteme göre ilk birlikte seçim 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun ***“Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması”*** kenar başlıklı 3. maddesinde, *“Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir.”* hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı'nın görev süresi birlikte yapılan seçimlere göre belirlenmelidir.

Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ve seçimini düzenleyen 101. madde içinde bazı ifadeler aynı kalsa da yeni bir kanun maddesi niteliği kazanmıştır.

Madde içinde *“Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir”* ifadesi aynen kalsa da, bu yeni madde içinde Cumhurbaşkanı ibaresi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görev üstlenen *“Cumhurbaşkanı”* anlamı kazanmıştır.



Anayasa'nın "Cumhurbaşkanı'nın adaylık ve seçimi" kenar başlıklı 101. maddesinin 2. fıkrasına göre "*Cumhurbaşkanı'nın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.*" denilmektedir.

Dar ve lafzi yorum yapanlar bu hükümden hareketle, görevdeki Cumhurbaşkanı'mızın biri Parlamenter Sistem diğeri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde iki kez seçildiğini, yeniden aday olamayacağını maksatlı ve mesnetsiz şekilde ileri sürmektedirler.

Anayasal hükümlerin yorumlanmasında lafzi yorum kuşkusuz eksik ve yetersizdir.

Kaldı ki Anayasa'nın 13. maddesinde, "*Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.*" ifadesi malumlarınızdır.

Lafzi yorumdan hareket edildiğinde "yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak" temel hakların sınırlanabileceği sonucuna varılacaktır.

Ne var ki Anayasa Mahkemesi sistematik ve amaçsal yorum yöntemini izleyerek, ilgili maddede sınırlama sebebi olmayan maddelerinde sınırlanabileceğini kabul etmektedir.

Hukuk kaidelerinde bir ibareye anlam verirken, tek başına o ibarenin yer aldığı kuralın lafzına bakılamayacaktır.

Hukuki belirlilik ilkesi gereğince, bir ibarenin anlamı hukuk düzeni içinde diğer kurullarla birlikte bütüncül yorumuyla açıklanmalıdır.

Adaylık hakkı seçilme hakkının bir parçasıdır.

Özgürlük lehine geniş sınırlama için dar yorum esastır.



Cumhurbaşkanı'nın adaylığına ilişkin düzenlemeyi dar ve indirgemeci yorumlayanlar sınırlamaları çarpık ve geniş yorumlamaya çalışmaktadır.

Dolayısıyla sistematik ve amaçsal yorum gereğince iki defa seçilme kuralını yeni sistem içinde iki defa Cumhurbaşkanı seçilmek olduğu çok açık ve belgelidir.

Anayasa'daki iki defa seçilme kuralı yeni sistemde bu yetki ve sorumluluklara sahip Cumhurbaşkanı için iki defa seçilme şeklinde değerlendirilmelidir.

Bu itibarla Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki görev, yetki ve sorumluluklarıyla sadece bir dönem seçilmiştir.

İkinci dönem için Cumhurbaşkanı adaylığı da tartışmasızdır, 14 Mayıs 2023'te milletimizin iradesiyle seçileceğine inancımız ise tamdır.

Vesayetçilerin başını kaldırması boşunadır.

14 Mayıs'ta söz ve sıra milletindir.

Henüz bir Cumhurbaşkanı adayı bile bulamayan zillet ittifakı partilerinin 26 Ocak 2023 tarihli 11'inci toplantısında müştereken Sayın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkmaları anti demokratik ve gayri hukuki bir hezeyandır.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Türk milletinin adaydır.

Karşı çıkanlar küresel güçlerdir.

Mukaddesatımıza dış bileyen haçlı yandaşlarıdır.

Küresel medya Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına muhaliftir.



Türk ve Türkiye düşmanları cephe almışlardır.

Varsın çıkarıcılar güç birliği yapsınlar, varsın hainler işbirliği yapsınlar, varsın zalimler emel birliği yapsınlar, biz Cumhuriyet İttifakı olarak hepsinin bileğini bükeriz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için geceyi gündüze katacağız.

İstiyorlar ki, güdülen, kukla gibi oynatılan ve kontrol edilebilen bir Cumhurbaşkanı olsun.

Diliyorlar ki, milli haklarımızı yok saymış bir Cumhurbaşkanı olsun.

Bekliyorlar ki, sesini kısıyan, boyun eğen, taviz veren, teslim olan bir Cumhurbaşkanı göreve gelsin.

Geçti o günler, bitti o masallar, suyu tersinden akıtmak geldiğimiz bu aşamada imkânsızdır.

Millet kararlıdır, iradesine sonuna kadar arka çıkacaktır.

Millet kararlıdır, sevdalılarını yarı yolda bırakmayacaktır.

Söz milletindir, sıra milletindir, zillet ittifakı da sıfırı çekecektir.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla uğraşmasın.

FETÖ'nün ve PKK'nın sırtını sıvazlayan İP başkanı kendi işine baksın.

Bizim adayımız belli, kararımız nettir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023'te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi de milletvekili sayısını beklentilerin hilafına güçlü bir şekilde artıracaktır.



Korkmasınlar, kaçmasınlar, saklanmasınlar, kriz ve kaos peşinde koşmasınlar, sadece ve sadece 14 Mayıs'ı beklesinler, aziz milletimiz zillet ittifakına gününü gösterecek, mandacılığın ve yabancılara kurşun askerlik yapmanın bedelini çok ağır ödecektir.

Sabırımızı zorlamasınlar, ayranımızı kabartmasınlar, konuşursak derinden hiç kimse, hiç birisi kalkamaz yerinden.

Değerli Milletvekilleri,

Zillet ittifakı kaynayan kazan misali kapak tutmuyor.

İttifak ortağı partilere hakim olan panik havası gözlerden kaçmıyor.

13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş.

Bu gidişle seçimlere bir gün kala da Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor ve tartışıyor olurlarsa hakikaten şaşırmayacağız.

Eğer karar veremiyorlarsa Noter huzuruna çıkıp kurayla adaylarını tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır.

Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi yapmak suretiyle zilletin talihli adayını çıkarabilirler.

Bu da olmazsa “o piti piti karamela sepeti” tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler.

Buna yanaşmıyorlarsa, Beyaz Saray'a telefon edip veya bir ulak gönderip Biden'in son talimatını alarak karşımıza çıkarlar.

Zillet ittifakı acizdir, fırsatçıdır, ucuz siyasetçilerin kumkumasıdır.



Dün açıkladıkları “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” sadece göz boyayan, işin özünde Türkiye alerjisini ve millet muhalifliğini netleştiren bir siyaset kofluğudur.

Bugüne kadar paylaşılan, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni”ne, “Temel İlkeler ve Hedefler Mutabakatı”na, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi”ne, “Kurumsal Reformlar Raporu”na ve “Seçim Güvenliği Raporu”na yeni bir zillet halkası ilave edilmiştir.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni dedikleri ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir.

Dün gündeme taşınmış olan bu metin, bölücülüğe verilmiş güvence, Türkiye’yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakat bir adım, milletin huzur ve güvenliğine kast eden sancılı ve ucube bir dayatmadır.

Türk milleti zillet ittifakının sipariş metinlerine katiyen itibar etmeyecektir.

Kervan yürüyecek, Türkiye büyüyecek, Cumhuriyetçi Hareket Partisi gücüne güç ekleyecektir.

Şimdi sıra milletimizdedir.

Şimdi sıra tarihin hükmüyle hareket etmektir.

Değerli Arkadaşlarım,

İsveç ve Danimarka başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim’e ve inançlarımıza yönelik yaygın tahrik ve azgın saldırıları nefretle kınıyoruz.

İsveç’in NATO üyeliğini derin dondurucuya alınmasından yanayız.



Buna karşılık Finlandiya'nın kendi özel şartları çerçevesinde NATO üyeliğinin makul olduğu hususunda Sayın Cumhurbaşkanıyla aynı görüşü paylaşıyoruz.

Kitabımıza el uzatan din ve millet düşmanlarına her anlamda kapalı ve karşı olduğumuzu da buradan açıklıyorum.

Geçen hafta dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine yapılan kanlı saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden soydaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, can Azerbaycan'ın her zaman yanında olacağımızı belirtiyorum.

Unutulmasın ki, Azerbaycan ne kadar Türk ise güneyi de o kadar Türk'tür ve bizim can beraberimizdir.

Diğer yandan EYT düzenlemesinin yasalaşması konusunda üstümüze düşen katkıyı TBMM Genel Kurulu'nda mutlaka vereceğimizin, bu mağduriyetin sonlanması için her aşamada yapıcı ve destekleyici tavrımızı göstereceğimizin bilinmesini özellikle arzu ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepimizi saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

7 ŞUBAT 2023



Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Misafirler,

Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Bu haftaki Meclis Grup Toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, sağlık ve başarı dolu bir hafta geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum.

Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadelesi veren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, en halisane selamlarımı iletiyorum.

Bugün iç ve dış siyasi gündemle ilgili bir değerlendirme yapmayacağım.

Bugün siyasi muhatap ve muarızlarımızla ilgili herhangi bir yorum da yapmayacağım.

Çünkü büyük bir acımız vardır.

Çünkü ruhumuz devasa bir hüznle sarılmış ve sarsılmıştır.

Gün, sen-ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle, ucuz ve uçuk söz düellolarıyla vakit kaybedecek bir gün değildir.

Gün, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, asılsız isnat ve ithamlara çanak tutulacak bir gün hiç değildir.

Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür.

Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir.



Öncelikle şunu ifade etmek durumundayım ki, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz, saramayacağımız hiçbir yara Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur.

Belki çok ağır kayıplarımız vardır ve olacaktır.

Belki bu karanlık gecenin ne zaman sökecek aydınlığı diye kendi kendimize sorduğumuz anlar da olmuştur, bundan sonra da sormak mümkündür.

Ancak her seferinde imanımızla direneceğiz, hür irademizle birbirimizin can beraberliği olacaktır.

Felaketler karşısında sergilenecek sağduyu ve soğukkanlılık, gösterilecek direnç ve dirayet sosyal, siyasal ve ekonomik normalleşmenin elbette ön şartıdır.

Milli birlik ve dayanışma mukavemetiyle her neviden felakete göğüs gerilmeli, karşı çıkılmalıdır.

Hepimizin birimiz, birimizin hepimiz olacağı bir zamanın tam ortasında bulunduğumuz da tartışmasız bir gerçektir.

Empati duygumuza güç vermeliyiz.

Birbirimize dayanak olmalıyız.

Birbirimizi ana kucağı gibi sarıp sarmalamak zorundayız.

Gündemimizin yegâne konusu depremdir.

Türkiye'mizin tamamı depremlerin ağırlık merkezinde yer almaktadır.

Fay hatları Anadolu coğrafyasını bütünüyle kuşatmıştır.

Bu gerçeği değiştirmemiz imkânsızdır.

Coğrafyamızı yok saymamız, başka bir coğrafyada gelecek arayışına girmemiz mümkün ve muhtemel değildir.



Dün sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez olmak suretiyle şiddeti 7,7 olan bir deprem meydana gelmiş ve çok geniş bir alanda tesirini hissettirmiştir.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da depremin çok vahim sonuçları görülmüştür.

Yine dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'de 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşanmıştır.

Maalesef bilanço her iki depremde de çok ağırdır.

Artçı sarsıntılar ise kesintisiz devam etmiştir.

Olumsuz hava şartlarından dolayı arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılmaktadır.

Türkiye 1939 Erzincan depremiyle 17 Ağustos 1999 Gökçük depreminden sonra en feci doğal afetle karşı karşıya kalmıştır.

Şu ana kadar 3 bin 381 vatandaşımız hayatını kaybederken, 20 bin 426 vatandaşımız yaralanmış, 5 bin 775 bina yıkılmış, binlerce vatandaşımız da taş, beton ve toprak yığınlarının altından kurtarılmıştır.

Depremde can veren tüm vatan evlatlarına Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunan vatan evlatlarına şifalar diliyorum.

Kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileklerimi müteessir bir hissiyatla iletiyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak felaket haberini alır almaz bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında milletvekillerimizin de iştirakiyle heyet teşkil edip afet bölgesine gönderdik.



Bu heyetimiz devletin arama kurtarma faaliyetleriyle uyumlu olmak kaydıyla depremden etkilenmiş il ve ilçelerimizde destek ve yardım temelli çalışmalarını ifa edecektir.

Bütün parti teşkilatlarımız ve Ülkü Ocaklarımız gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklardır.

İhtiyaç olan kansa kan vereceğiz, emekse emek vereceğiz, mücadeleyle mücadele edeceğiz, üzerimize göçen binaları mutlaka kaldıracacağız.

Her dava arkadaşımın bu süreçte sorumlu, duyarlı ve fedakar davranması içten beklentim ve temennimdir.

Milletimizle tek yumruk olup zorlukları muhakkak aşacağız.

Devlet ve hükümet deprem bölgesinde teyakkuzdadır.

Bütün imkânlar seferber edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi arama kurtarma mücadelesine sonuna kadar destek sağlayacak, hükümetin yanında duracaktır.

Tüm vatandaşlarımız yekvücuttur.

Tüm kurum, kuruluş, kural ve değerlerimizle dimdik ayaktayız.

Sükûnet, metanet ve cesaretimizi kaybetmeksizin bütün enerjimizi yaşadığımız afetin getirdiği sıkıntılarla gidermek amacıyla kullanmalıyız.

Normal zamanlardaki gibi, gözünün üzerinde kaşın var bahaneleriyle yapılacak mesnetsiz eleştirilerin sahneleneceği bir zamanda olmadığımız herkesçe bilinmelidir.

Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara, ajitasyon yapan çıkarıcılara,



felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız, müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz.

Hangi yokuşu gördük de düzlüğüne ulaşamadık.

Hangi geceyi gördük de sabahına uyanamadık.

Bu da geçecektir, nihayet Allah bizimledir.

Bu çilemiz de bitecektir, nitekim Türk milleti tek yürektir.

Bu hafta sonu Çankırı’da yapmayı planladığımız açık hava toplantımızı, deprem felaketinden dolayı bir başka tarihe ertelediğimizi huzurlarınızda ifade etmek, kamuoyunun da bilgisine sunmak istiyorum.

Aziz milletim, sen olmadan yedi cihanda hem öksüz hem de yetimiz, yokluğundur canımıza en büyük dert ve felaket.

En büyük depremlerle çökse de çatımız, hiçbir felaket bür yük değildir yokluğun kadar.

Gök kararıp gürelese, peşi sıra yıldırımlar yağsa,

Yer yerinden oynayıp dağlar yıkılsa,

Gece gündüz karışıp sabahlar olmasa,

Vazgeçmeyeceğiz Türkiye’imizden, taviz vermeyeceğiz milli birlik ve kardeşliğimizden.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Allah rahmetini ve merhametini üzerimizden eksik etmesin.

Muhterem Arkadaşlarım,

Bugün aynı zamanda partimizin 54’üncü kuruluş yıl dönümüyle ilgili kısa ve öz olarak bir değerlendirme yapıp toplantımızı bitirmeyi düşünüyorum.



Milliyetçilik ve millet sevgisi kuşkusuz bizim tekelimizde değildir.

Herkes milliyetçi olabilir, hatta olmalıdır.

Milliyetçiler her yerde, her zeminde bulunabilir, kaldı ki bulunmalıdır.

Hepsine saygı duyarız.

Ancak, milliyetçiliği hayatın her alanında, uygulanabilir siyasal bir yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Partimizin 9 Şubat 1969 yılında kuruluşu ile milliyetçilik, yalnızca bir aydın hareketi olmaktan çıkmış, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşerek hem siyasallaşmış, hem de toplumsallaşmıştır.

Önündeki bütün engellere rağmen milliyetçilik, bir siyasi proje olarak halka ulaştıncaya vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir müessese olarak Milliyetçi Hareket Partisi, millet sinesinde sağlam bir yer edinmiştir.

Bugün partimiz, yasaların tanıdığı imkânlarla bütün yurtda teşkilatlanmış, en küçük yerleşim yerinden büyük şehirlerle kadar geniş ve güçlü bir teşkilat yapısını, bu teşkilatı yönetecek kadrolarını ve karar mekanizmalarını tesis ve temin etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, yalnızca Türkiye'yi değil bölge ülkelerindeki soydaşlarımızı, müşterek kültür dairesinde yaşayan mazlum milletleri küresel kargaşadan kurtaracak bir anlayışın da temsilcisi olmayı başarmıştır.

Bu anlayış kaçınılmaz şekilde, partimize ve kadrolarımıza yeni görevler ve sorumluluklar yüklemiştir.



İnsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine uygun, gönüllü paylaşımı ve işbirliğini amaçlayan, kaynakları insanlığın istifadesine sunan bölgesel ve küresel düzeyde bir aydınlanma sürecinin başlaması artık kaçınılmaz bir gaye olmalıdır.

Lider Ülke Türkiye hedefi bu kapsamda bir fırsattır.

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefi yeni dünyanın akış ve ilerleyişini lehimize çevirecek yüksek bir vizyon kararlılığıdır.

Küresel tahakkümün yanı sıra sözde medenilik taslayan çevrelerin stratejik adımlarla birlikte giderek bütün dünyayı etkisi altına alması milliyetçiliğimizi durağan bir fikir olmaksızın çıkarmaktadır.

Bu durum, bütün bu karmaşık ilişkileri ve ağır sorunları kavrayabilecek milli bir vizyona sahip olmamızı mecburiyet haline getirmektedir.

Var olan baş döndürücü değişimi kendi kültür değerlerine dayanarak gösteremeyen ve sorunlara kendi milli perspektifinden çözüm üretemeyen milletlerin ve milliyetçiliklerin küresel dayatmalara karşı teslim olmaktan başka seçenekleri de yoktur.

Orhun Anıtlarına millet şuurunun yüksek yazılı bir ifadesi olarak kazınan ve Bilge Kağan'ın, "**Türk beyleri, milleti, bunu iştin!**" diyerek uyardığı asırlardan bugüne 1288 yıl geçmiştir.

Geride kalan yılların hatıralarında sayısız zaferler, başarılar, sevinçler, yükselişler ve övünçler vardır.

Ancak bunlar olduğu kadar; bozgunlar, göçler, çöküşler, ihanetler, düşüşler ve dağılımlar da tarihimizin bir gerçeği olarak yerini almıştır.



Ne var ki, yaşanan en kötü anlarda, en zor durumlarda bile aziz milletimiz, kendi bağından, öz kaynağından kendisini kurtaracak insani cevherleri çıkarmasını bilmiştir.

Milletine el veren bu cevherler, tarihi halkaların kopmasına hep engel olmuşlar, birbirini tamamlayan ve bütünleyen bir terkiple mukadderat ve mukaddesat emanetinin bugünlere kadar taşınmasına hizmet etmişlerdir.

*Bilge Kağan'dan Alparslan'a;
Osman Gazi'den Fatih'e,
Kanuni'den Mustafa Kemal'e kadar;
Tonyukuk'tan Uluğ Bey'e;
Farabi'den İbni Sina'ya;
Akşemsettin'den Piri Reis'e kadar;
Kaşgarlı Mahmut'tan Ali Şir Nevai'ye;
Yusuf Has Hacib'ten Şeyh Edebali'ye;
Fuzuli'den Veysel'e kadar;
Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş'a;
Mevlana'dan Yunus'a;
Dedem Korkut'tan Karacaoğlan'a;
Vahapzade'den Şehriyar'a kadar,
Ulubatlı Hasan'dan Genç Osman'a;
Seyit Onbaşı'dan Yahya Çavuş'a;
Şahin Bey'den Nene Hatun'a kadar,
İsmail Gaspıralı'dan Yusuf Akçura'ya;
Mehmet Akif'ten Ziya Gökalp'e;
Mümtaz Turhan'dan Erol Güngör'e,
Hüseyin Nihal Atsız'dan Mehmet Eröz'e,*



Osman Bölükbaşı'dan, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e kadar, elleri öpülesi isimli isimsiz sayısız büyüğümüz, bugün devam eden varlığımızın gerçek sahipleridir.

Şayet, bugün varsak, onlar sayesinde.

"Devlet-i ebed müddet" onlarla yaşamıştır.

"Millet-i ebed müddet" onlarla bugünlere ulaşmıştır.

Tarihimizin son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk milli-yetçilerinin ve son 54 yıla damgasını vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncelikli mücadele maksadı ve varlık nedeni, kahraman ecdadımızın emaneti olan milli bekanın hasar görmeden devamını sağlamaktır.

Milli beka ata yadigârımızdır.

Üzerine titrediğimiz konu budur. Dile getirdiğimiz kaygılarımız bunun içindir.

Uyarılarımız bu nedenledir. Dikkatimiz de buna yoğunlaşmıştır.

Milli bekayla ilgili samimi hassasiyetimizin kaynağı tarih kadar eskidir.

Biz, dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan ve bundan böyle de yaşamak zorunda olan bir milletiz.

Bu nedenle, ne tarihimizi, ne coğrafyamızı, ne de kimliğimizi değiştirme imkânına sahibiz.

Ama hep birlikte bu gerçeklerle daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bunun için varız, bunun için de var olmaya devam edeceğiz.



Türklüğün kucakladığı hakkaniyetli bir küresel dengenin inşasına imkân sağlayacak azim, irade, inanç, çalışma, hazırlık, kadro, yürek ve mücadele ruhu bizdedir, var oluş güven cemizdir.

Zahmetli bir mücadelenin, sağlam bir karakterin, feda edilmiş ikballerin sonucu adam gibi adamlık mertebesine çıkıp kutlu ülkülere ulaşmaktır.

Bu durum Milliyetçi-Ülkücü olmanın da bir gereğidir.

Bunun için, tehdit ne derece büyük, tehlike ne kadar yakın, engeller nasıl olursa olsun sahip olduğumuz milli şuur ve heyecanımızı diri tutmalıyız.

Sorunlardan ve sıkıntılardan ürkemeyiz, suçlamalardan ve zorluklardan yılmayız, tuzaklardan ve tertiplerden çekinemeyiz.

Her şart altında, önce ülkem ve milletim diyeceğiz.

Türkiye ve Türk milleti sevdasında bayrak gibi duracağız.

Anıları kafi görerek geleceğin analizini yapmadan mevcutla meşgul olmayacağız.

Cılız bir destekle, olan biteni hariçten seyretmeyeceğiz.

Bedenimiz burada olsa da elbette ki gönlümüz ve aklımız Kerkük'te olacak, Kırım'da olacak, Karabağ'da olacak, Kaşgar'da olacak, Üsküp'te olacak, Kıbrıs'ta olacak, Bosna'da olacak, Türk ve İslam'ın yaşandığı her yerde olacaktır.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

Türk milletine adanmış kutlu ömürlerin mecmuuyuz.

Partimizin 54'üncü yıl dönümünü, yaşadığımız felaketlerden dolayı buruk bir vicdanla kutluyor, daha nice yıllarda üç hilalin var olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.



Tarih boyunca, vatan ve millet sevdası ile can veren ecdadımızı; bu değerler uğruna hayatlarını kaybetmiş ülküdaşlarımızı ve aziz şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i rahmet, minnet ve şükran hislerimle anıyorum.

Mekânları Cennet, ruhları şad olsun.

Sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

14 ŞUBAT 2023



**Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımıza başlarken müstesna heyetinizi yaşadığımız acılı günler dolayısıyla hüzünle ve hürmetle selamlıyorum.

Yine her zamanki gibi, toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık ve birlik mücadelesi veren değerli kardeşlerimize selam ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Sonlu bir hayatın sonsuz arzu ve amaçlarıyla avunup oylanıyoruz.

Adına dünya dediğimiz mavi gezegenin gelip geçici misafirleri olduğumuzu, nihai aşamada da hayırla yâd edilen, gök kubbede hoş bir seda bırakan muteber gayeye ulaşma sorumluluğumuzu çok defa ihmal ediyoruz.

Yeri geliyor, azgın hırslara, denetimsiz ihtiraslara, fren tutmayan heveslere yakamızı kaptırıp yenik düşüyoruz.

Yeri geliyor, gözümüzü karartıp, gönlümüzü kapatıp kendimizi dev aynasında düşlüyoruz.

Yeri geliyor, bin nasihat fayda etmiyor, ama bir musibet titreyip kendimize gelmemize yetebiliyor.

Netice itibariyle insanız, kusur bize hastır, şaşmak ve hata yapmak bize mahsustur.

Zincirleme facialar kapımızı çalmadan, doğal ve insani yıkımlar hanemize dayanmadan, makul ve mühim olan davranış kalıbı, kendimize dönebilmek, birbirimizin can beraberi



olabilmek, iç muhasebeyi kâmilten yapabilmektir.

Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz ve birbirimize şifa olmamız gereken alacakaranlık bir dönemdeyiz.

Yara bere içindeyiz, ama mutlaka iyileşeceğiz.

Kırık dökük haldeyiz, ama muhakkak düzeleceğiz.

Manevi bir imtihanadayız, ama alınımızın akıyla bu imtihandan bihakkın çıkacağız.

Derdi veren Allah'ın dermanını da vereceğine inanıyoruz.

Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ediyoruz.

Duanın itimadıyla, dayanışmanın imkânıyla, devletin iradesiyle ve milletin irfanıyla içinde bocaladığımız zor günleri aşacağız, daha doğrusu aşmak mecburiyetindeyiz.

Sarsıldık, fakat düşmeyeceğiz.

İnsanlarımızı kaybettik, fakat milletçe kaybolmayacağız.

Binalar üzerimize çöktü, fakat çarenin tükenmediğini, ümitlerin bitmediğini, ışığın sönmeyeceğini, Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz.

Bunu el ele vererek, yüreklerimizi birleştirerek yapacağız ve başaracağız.

Diyor ya Hz. Mevlana: **"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."**

Asırlar boyunca tarihin karanlık ve kuytu köşelerinde umut kazaları yaptık, araya araya muzaffer devirleri ve mucizevi yükselişleri kanımızla ve terimizle bulduk.

Savaşlara, doğal afetlere, salgın hastalıklara, darbe teşebbüslerine, terör saldırılarına, ekonomik operasyonlara, isyan



girişimlerine, istiklalimize yönelik menfur suikastlara karşı aynı cephede mücadele ettik, etle kemik gibi birbirimize eklendik.

Kuklaları gördük, kuklacıları tanıdık, şer kumpanyalara tanık olduk.

Sahne alan pis oyunları, süregelen habis projeleri, devamlı kamçılanan sinsi hesapları, siğil gibi uç vermiş art niyetli çevreleri müşahede ve mütalaa edip saflarımızı sıkı tuttuk.

Enkazın üzerinde tepinen, göçüğün altında ikbal tezgahı kuran, feryadımızdan siyasi rant aşırılık için çırpınan utanmazlara her dönemde bilavasita şahitlik ettik.

İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken, milletimizin ahları vahları arşı titretirken, afetzedeler can havliyle hayata tutunmaya çalışırken; kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan ve insanlık fukaralarını esfle, ibretle, öfkeyle izledik.

Ne varsa yaşadık, görmemiz gereken her şeye şahit olduk.

İyiliğe sessiz kalıp kötülüğe nefes olan çapulcuları dişimizi sıkarak, tahammül sınırlarımızı zorlayarak takip ediyor, lazım gelen notlarımızı da alıyoruz.

Türkiye'miz devasa bir felaketin pençesindedir.

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz kuşkusuzdur.

Ne var ki yaşadığımız deprem felaketi ne ilk ne de son olmaktadır.

Yerin altında zamanla biriken, ardından kırılan fay hatlarının çatlaklarından yerin üstüne çıkan şiddet enerjisi ve jeoloji gerçeğiyle yaşamak, bunun da vahim sonuçlarını en aza indirmek durumundayız.



Hayat planımızı artık buna müzahir tesis etmeliyiz.

Kentleşme politikalarımızı gözden geçirip, bina yapılarını, yer tutma ve yerleşme stratejilerini doğal afetlerin risk ve tehditlerini dikkate alarak yeni baştan değerlendirmeliyiz. Nitekim bunu hemen yapmalıyız.

Değerli Arkadaşlarım,

Şiddeti, ağır sonuçları, etkilediği alan ve nüfus itibarıyla son yüz yıl içinde maruz kaldığımız en büyük deprem felaketi karşısında çetin bir sınavdan ve sınamadan geçiyoruz.

Bunu idrak etmeden atacağımız her adım, söyleyeceğimiz her söz boşluğa düşmeye mahkumdur.

Türk milleti nice badireyi atlatmıştır, Allah yardım ettiği müddetçe bugünkü ağır sıkıntının üstesinden de gelmesini bilecektir.

Öyle bir felakete yüz yüzeyiz ki, fay hattının bulunduğu Anadolu levhasının Arap levhasına göre kuzeydoğu-güneybatı yönünde en az üç metre hareket ettiği uzmanlarca ifade edilmiştir.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir zeytin bahçesinde, 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda, 50 metre derinliğinde dev bir yarık oluşmuştur.

Diyebiliriz ki, yer kabuğu şekil değiştirmiştir.

Sadece 30-40 saniyede gerçekleşen zelzele, bölgede tarih boyunca yaşanan en yıkıcı sismik hareketlilik olarak kayıtlara geçmiştir.

Türkiye'miz Batı Anadolu, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları üstünde yer almaktadır.



Bu coğrafi gerçeği deęiřtirme řansımız elbette yoktur.

Yařadığımız depremde en az beř fay segmentinin kırıldıęı iddia edilmektedir.

Son yüz yıl içinde:

- √ 27 Aralık 1939 Erzincan depremi 7,9;
- √ 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi 7,4;
- √ 6 Şubat 2023 Pazarcık depremi 7,7 ve Elbistan depremi de 7,6 şiddetinde gerçekleşmiştir.

6 Şubatta meydan gelen, hattı zatında en kötü senaryo olarak kabul edilen ikiz depremler 110 bin kilometrekarelik bir bölgede; 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6 bin 514 köyümüzü doğrudan doğruya ve yoğun şekilde vurmuştur.

Türkiye nüfusunun yüzde 15,7'si, ihracatın yüzde 8,5'i, işlenen tarımsal alanın yüzde 14,5'i, GSYH'nın yüzde 9'u depremin yıkım alanında kalmıştır.

Çok net olmasa da 66 bin binadan 12 bin 500'ü çökmüştür.

Bu çöken binalarla ilgili 134 kişinin sorumluluęu tespit edilmiş, bunlardan üçü tutuklanmış, 114'ü hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Neresinden bakarsak bakalım karşımızda belirginleşen tablo kahredici boyutlardadır.

Bazı bilim insanlarına göre, oldukça geniş bir alana yayılan ikiz depremler kanalıyla yeraltında biriken 500 ile 600 yıllık stresler boşalmış, nitekim yerçekiminin 2 katına eşdeğer bir enerji açığa çıkmıştır.

Gene bazı bilim insanları, bu ikiz depremin 500 atom bombası gücüne veya 5 milyon 350 bin top dinamit patlamasına denk düřtüğünü ileri sürmüşlerdir.



Bu nedenle 6 Şubat ikiz depreminin hakimiyet ve hareket alanında bulunan meskun mahaller tabiri caizse yerle bir olmuş, şu ana kadar 31 bin 643 kardeşimiz vefat etmiş, 80 bin 278 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir.

Canlarımız toprak altında kalmış, şehirlerimiz harap olmuştur.

Depremin odak derinliğinin 5 km olması, bu suretle yüze yakınlığından dolayı açığa çıkan elastik deformasyon enerjisi yıkım tesirini daha da artırmıştır.

Bu tip depremlerin bir başka tektonik aktivitelere yol açıp açmayacağı, diğer fay hatlarını harekete geçirip geçirmeyeceği hususları da tedbir marifeti ve teyakkuz mantığı içinde mutlaka ele alınmalıdır.

6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 4.17'de Pazarcık ilçemizde; müteakiben aynı gün saat 13.24'de Elbistan ilçemizde meydana gelen depremler:

- √ Dehşet verici bir yıkımı tetiklemele kalmamış çapı oldukça geniş bir alanı etkilemiştir.
- √ Ardı arkası kesilmeyen sarsıntılara sebep olmuştur.
- √ Fayların zemine yakın mesafeden kırılmasına yol açmıştır.
- √ Vatandaşlarımızın evde ve uykuda oldukları bir zamanda tekabül etmiştir.
- √ Hava şartlarının son derece olumsuz seyrettiği bir zamanda gerçekleşmiştir.



Etki-risk analizleri açısından konu değerlendirildiğinde, hepimizi üzüntüye boğan doğal bir yıkımla karşı karşıya olduğumuz açıklıkla görülecektir.

Depremle sarsılan 10 ilimizde hayat mücadelesi veren yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın çok ciddi mağduriyetlere uğradığı da ortadadır.

Ayrıca ilk depremde hasar gören binalar ikincisinde tamamen yıkılmıştır.

Eşine benzerine az rastlanır bir afet nedeniyle dördüncü seviye alarm kararı alınmış ve yedi günlük yas ilan edilmiştir.

Deprem dünyanın ve insan hayatının değişmez bir gerçeği olsa da, gözlerimizde yaş, yüzümüzde keder, yüreğimizde ateş vardır ve acımız tarifi olmayan cesamettedir.

İki el nasıl ki bir baş içinse, hepimiz depremzede kardeşlerimizle biriz, onların tekrar normal bir yaşama dönmeleri için kenetlenmiş haldeyiz.

Yaralarımızı saracağız, yıkımı telafi edeceğiz, depremden etkilenmiş şehirlerimizi güllzara çevireceğiz, çelikleşmiş kardeşlik hissiyatımıza su vereceğiz, can vereceğiz, destek vereceğiz.

Sadece 10 ilimize değil, Türkiye'mizin de üzerine göçen binaları teker teker kaldıracacağız, hepimiz tek bilek olup Türk bayrağını dalgalandıracacağız; kem gözler, kötü niyetler, kuru-sıkı atan gafiller bilmese de Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkacağız.

Muhterem Milletvekilleri,

Parti olarak, deprem haberini alır almaz seferberlik ruhuyla harekete geçip milletvekillerimizden oluşan bir heyeti derhal afet bölgesine göndermiştik.



Teşkilatlarımız ve Ülkü Ocaklarımız depremin yaşandığı her alanda canla başla enkaza müdahil olmuş, her türlü özveri ve fedakârlığı sergileyerek devreye girmiştir.

Bugüne kadar, faziletli ve feragat dolu çalışmalarımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'yla eşzamanlı, uyumlu ve koordineli bir şekilde ifa ve idame edilmiştir.

Milletvekilllerimiz ve dava arkadaşlarımız AFAD'ın yardım kampanyasına aynı ve nakdi yardımlarla destek olmuşlardır.

Kan ihtiyacı olanlara kan verdik.

Çare arayanlara çare ürettik.

Barınma, giyecek ve yiyecek taleplerini imkânlarımız nispetinde gidermeye çalıştık.

Moloz yığınları altında kalan kardeşlerimize elimizi uzattık, arama kurtarma faaliyetlerinde aktif olarak yer aldık.

Elverişsiz hava şartlarına rağmen tam bir haftadır geceli gündüz devam eden enkaz kaldırma ve hayat kurtarma mücadelesinde devletimizin gönüllü şekilde yanında olduk.

Müteşekkir olduğum dava arkadaşlarımız uyumadı, yorulmadı, yılmadı, vazgeçmedi, il il, ilçe ilçe, köy köy yardım çağrılarına koştu.

Az sonra temas edeceğim üzere, devletimiz ve hükümetimiz en aşağılık karalama ve iftira kampanyalarına aldırış etmeden tarihi görevinin gereğini dört başı mamur şekilde yaptı, buna da devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek incelemelerde bulundu, vatandaşlarımızla buluştu, görüştü, acıları paylaştı, gözyaşlarını silmek için çaba gösterdi.



Ben de, titiz ve hassas kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri anbean Ankara'dan takip ettim.

Başkaları gibi şov peşinde değiliz.

İstismar yarışında değiliz.

Haksız ve hamasi temelli siyasi eleştiri yapmak için fırsat kollayan bir ilkelliğe ve ilkesizliğe hiç sahip değiliz.

Milletimizin yaşadığı her acı benim acımdır, bizim acımızdır.

Karnımızdan konuşmayız, karambolden sallamayız.

Depremle mücadeleye nifak tohumları ekmek için faal halde olan siyasi kokuşmuşlara, felaketi siyasileştirmek için ortalıkta gezen irili ufaklı tabansızlara asla benzemeyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi ve tüm vatandaşlarımızı bir program dâhilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığım kararı tatbik etmek için makul bir zaman kollamıştım.

O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir.

Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.

Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim.

Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim.



Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaş-lardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, mille-timizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz.

Devlet nerede diyenlere de bir çift sözüm pek tabii vardır ve olması da doğaldır.

“Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok” di-yen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bas-tığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hü-kümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir.

Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bak-masın, ama mecburum; devlet yok diyen kalite ve karakter yok-sunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir.

Bunlar baksa da göremez, görse de itiraf edemez.

30 yıl eğri büyüyen bir ağacın bir anda doğrulmasını el-bette beklemiyoruz.

Ancak kızgın kireci elle yoğurmanın, insani defosu aleni olan müfteri ve müfsitlere tahammül etmekten daha evla ol-duğuna da her şeyimizle inanıyoruz.

Felaketi fırsata çevirmek isteyen simsarlar görülmektedir.

Umudunu iktidarın yıpranmasına bağlayan izansızlar iş başındadır.

Menfaatperestler, sosyal medya gösterisi yapan haşaratlar, acılarımızı malzeme yapan ucuz reklam meraklısı aymazlar, tribüne oynayan asalaklar hepsi birden ortalığa üşüşmüştür.



Felaketin derece ve düzeyi büyük olunca ister istemez arama ve kurtarma çalışmalarında bazı gecikmeler, mücbir eksiklikler yaşanmaktadır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ülkede görülürse görülsün, bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir.

Bir defa bu hususun altını çizmekle birlikte devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır.

Acının kullanılması, siyasi yağmacılığa heves edilmesi kadar çarpık ve çirkin bir şey yoktur.

“O yapmadı ben yaptım, o gelmedi ben geldim, o yetişemedi ben yetiştim” tartışması ve ayrışması deprem kadar yıkıcıdır, mağdur insanlarımıza, ebediyete irtihal eden vatandaşlarımıza saygısızlık ve haksızlıktır.

Önyargılı tavırlardan bıktık, peşin hükümlü zihniyetlerden usandık, fırsat düşkünü alçaklardan tiksindik.

Gerçekleri çarpıtan, iğneyle kuyu kazar gibi yapılan çalışmaları sulandıran, devlet-millet dayanışmasını imalı sözlerle sakatlamaya gayret eden, sonra da kendisinin tanıtım ve takdimini yapmak için sağa sola sinyal yakan sahtekârları biliyor, görüyor, nefesimizin enselerinde olduğunu buradan duyuruyorum.

Derler ya; sürüde koyunu olmayan çobanla uğraşır.

Camide gözü olmayan imamla uğraşır.

Hastaneye yolu düşmeyen doktorla uğraşır.

Vatan sevgisi olmayan kalpsizler de devletle uğraşır.

Milletime söz veriyorum: O uğraşanlarla da biz uğraşacağız.



Devlet nerede diyenler şimdi kulağını açıp dinlesin:

Devlet, depremzedeye ekmek dağıtan belediye başkanıdır, çorba kaynatan, yardım konvoylarının koordinasyonunu yapan, trafiği düzenleyen, asayişi ve güvenliği temin eden isimli isimsiz nice kahramandır.

Devlet, su dağıtan zabıta çavuşudur, arama kurtarma yapan askerdir, AFAD görevlisidir, gönüllü insanlardır.

Devlet, yağmacıyı yakalayıp doğduğuna pişman eden cecur polistir.

Devlet, dozer süren teknisyendir, ambulans süren şofördür, sela okuyan müezzindir, muayene eden doktordur, iğne vuran hemşiredir, pansuman yapan hasta bakıcıdır.

Türk yönetim felsefesine göre, devlet millettir, millet devlettir, tarihin zor ve zahmetli dönemlerinde bu ikisini ayırt etmek asla mümkün olmamıştır.

Devleti bir kenara itip, ahabap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir, bizim nazarımızda da itibar edilmemesi gereken bir yanıştır.

Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir?

Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahabapçılar va babalacılar akbaba gibi kanat çırpılmaktadır?

Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir muhterislik kimin harcı, kimin haddidir?



Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, her müşkülâtın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir.

Devletimize ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz, her şart altında arkalarında olduğumuzu tavizsiz bir duruşla ifade ediyoruz.

Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru, en sağlıklı yoldur, kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur.

Felaket günlerimizi ballandıra ballandıra magazin gösterisine çevirenler bize göre kesinlikle iyi niyetten yoksundur.

Milletçe acılarımızı paylaşarak nasıl azaltırız derdindeyken, birilerinin çıkıp hesabi davranması, cüzdanlarını doldurma ve şöhret devşirme peşine düşmesi tam manasıyla erdemsizlik ve edepsizliktir.

Hele bir enkazımızı kaldıralım, hele bir belimizi iyice doğrultalım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağımız vakit de inşallah gelmiş olacaktır.

Değerli Milletvekilleri,

Zaman yekparedir ve hayatla ölüm arasında ilahi takdirin hükmünü sürer.

Bu hüküm inanç ve hoşgörüyü pekişir.

Bu hoşgörü sevgiyle özümсениp hakiki özünü bulur.

Bu sevgi insanın kendi kalbinde Allah'la bütünleştiği andır.

Biz iman sahibi insanlarız.

Önce tedbir almasını, sonra da tevekkül etmesini bilenlerdeniz.



Biz bir kader planı çerçevesinde her şeyin Allah'tan geldiğine inanırız.

Bu söylediklerimi deprem alanında tekbir getirerek sevincini veya hüznünü dışı vuran vatan evlatlarına tepki gösterenler anlayamaz, algılayamaz, anlam veremez.

Onlardan böyle bir şeyin ümit edilmesi de zaten emek ve zaman israfıdır.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremden 159 sonra gülücükler saçarak kurtarılan 2 yaşındaki Yavuz'a meleklerin kanat gerdiğine inanmayalım mı?

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, depremden 147 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Eylül'e, "aç mısın?" diye sorulduğunda, "tokum, yemek yedim" cevabı manevi bir mükâfatın emaresi değil midir?

Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra gün yüzüne çıkartılan 24 yaşındaki Doğan kardeşimizin, enkaz altındayken duvara yazdığı "**Umudunuzu kaybetmeyin**" yazısı işin özünde bir inancın, bir iradenin direnç noktasıdır ve çok değerlidir.

Diyarbakır'da depremden 81 saat sonra kurtarılan 7 yaşındaki Beşir;

Hatay'da depremden 30 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Elif, 35 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Sidra, 60 saat sonra kurtarılan 20 günlük Kerem bebek, 83 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Eymen, 78 saat sonra kurtarılan 2 yaşındaki Mehmet, 80 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Mahir ile 8 yaşındaki Hilal, 84 saat sonra kurtarılan 8 yaşındaki Fatma, 91 saat sonra kurtarılan 8 yaşındaki Yavuz, 105 saat sonra kurtarılan



1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 134 saat sonra kurtarılan 5 aylık bir bebek,

Antakya'da 133 saat sonra kurtarılan 2 yaşındaki Aliye,

Adıyaman'da 113 saat sonra kurtarılan 10 yaşındaki Mesut,

Gaziantep'in İslâhiye ilçesinde 132 sonra kurtarılan 4 yaşındaki Şengül ve daha nice karanlıktan aydınlığa taşınan evladımız ve kardeşimiz Allah'ın lütfu değildir de nedir?

Arama-kurtarma çalışmalarında görev alan yetkili yetkisiz, resmi gayri resmi her kardeşimizden Allah razı olsun.

Hepsine medyun-u şükranız.

Depremden sonra altın saatler olarak tarif edilen ilk 72 saatlik bölümde pek çok güçlüğe rağmen koordinasyon zinciri kırılmamış, cansiperane bir mücadele sahaya yansıtılmıştır.

Milletimiz, vatanın her yöresinden deprem bölgesine uzanan muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma köprüsü inşa etmiştir.

Hükümet afet bölgesine gecikmeksizin karargâh kurmuştur.

AFAD, AKUT, Polis Arama Kurtarma, Jandarmanın Arama Kurtarma, Jandarmanın Özel Harekat Komutanlığı, Deniz İstihkam Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma, Dağ Arama Kurtarma, madencilerimiz, Sahil Güvenlik, STK'lar, uluslararası arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli insanüstü bir gayret göstermişlerdir.

Deprem alanlarına, başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere binlerce araç sevk edilmiştir.



Türk devleti ayağa kalkmıştır.

Adı konulmamış bir seferberlik ilanı yapılmıştır.

Japonya'dan İspanya'ya, Azerbaycan'dan Yunanistan'a, Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Tayvan'dan Çin'e, Avustralya'dan Libya'ya, İsrail'den Ermenistan'a, Hindistan'dan Arnavutluk'a, Rusya'dan Suudi Arabistan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden Avrupa ülkelerine varıncaya kadar 70 ülke Türkiye'mizin yardımına koşmuştur.

Hepsine teşekkür ediyoruz.

Zor zamanda yanımızda oldular, insani ve vicdani duyarlılıkla desteklerini gösterdiler.

Belki yeri ve zamanı değil, ancak sormak lazımdır ki, muhalefet ne yaptı? Nasıl bu kadar ülkesine yabancılaştı? Nasıl bir kötürüm ve köhne anlayışa savruldu?

Matem günlerimizde nasıl bir vicdanla oy avcılığına tenezzül edebildiler?

Soluduğumuz hava aynıdır, içtiğimiz su aynıdır, üzerinde yaşadığımız vatan aynı olmasına aynıdır, ne çare ki Türkiye'deki muhalefet şeklen vardır, ruhen ve manen hurdaya çıkmış, hüsrana batmıştır.

Gerçi, aynı yerde olmak demek, aynı özellik ve hassasiyete sahip olmak demek değildir.

Aynı suyu içen arı bal yaparken, yılan zehir dökmektedir.

6 Şubat depremini malzeme haline getirip siyasi talancılığa soyunanlar; Türkiye'ye musallat olan, metastaz yapmak için çemberi yarmaya uğraşan kanser hücreleridir.

Cevabını ilk aradığım soru şudur:



Fransa'da yayımlanan, Hz.Peygamber'e ve mukaddesatımızın emanetlerine zaman zaman saldıran Charle Hebdo dergisiyle CHP'nin başındaki zat arasında bir fark göreniniz var mıdır?

Kafamı meşgul eden, aklıma takılan diğer sorular da şunlardır:

"Hükümet depremle başa çıkamıyor" diye başlık atan İngiliz The Economist dergisiyle;

"Devlet nerede, ses var devlet yok, halk seferberliğine karşı devlet ohalı, dev bir çaresizlik, iktidar enkaz altında, halkın üstüne çöken AKP-MHP rejimidir" manşetleri atan gazeteler arasında en küçük bir uzaklık, bir ayrılık, bir başkalık söz konusu mudur?

"Sorun sensin Erdoğan" diyen terörist Demirtaş ile *"suçlu Erdoğan'dır"* diyen Kılıçdaroğlu demir bir paranın yazı ve turası değil midir?

"Hataların tek sorumlusu Erdoğan'dır" diyen İP Başkanı bu parayı harcamak için gizli gizli plan yapıyor mu?

"Enkazdan önce AKP'liler çıkarılıyor. Sahada yetkiyi askere devretmek gerekiyor" beyanıyla suç işleyen, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden siyasi bir bozguncuyla Türkiye aleyhtarı odaklar arasında dikkat çekici bir uyum ve benzerlik yok mudur?

"Erdoğan'ın Türkiye için deprem yardımını silah olarak kullanmasına izin vermeyin" açıklamasını yapan köksüz Rubin ile *"millet devleti enkazın altından çıkarıyor"* sözleriyle yangından mal kaçırmak için el ovuşturan İP Başkanı aynı yolun yolcusu, aynı mihrakların hizmetkârı değil midir?



85 milyon Türk vatandaşı elinden ne gelirse yapıyorken, *“İktidarın deprem bölgesinden bir samar yiyeceğini”* söyleyen müflis siyasi zihniyetle, The Newyork Time Gazetesi’nde, *“Deprem müdahalesinde öfke seçim öncesinde Erdoğan’ı zorluyor”* başlığıyla haber yazan, Wall Street Journal Gazetesi’nde *“Türkiye’de depremin ardından hesaplaşma geliyor”* iddiasında bulunan kalem sahipleri arasında herhangi bir farklılıktan bahsetmek mümkün müdür?

İç ve dış bağlantılı bühtan koalisyonu Türkiye’nin karşısında kudurmuş gibi pozisyon almıştır.

Türkiye İşçi Partisinin PKK kontenjanlı sözde bir milletvekili, *“Böyle bir devletin düşmanı olmak meşrudur.”* açıklamasıyla halk ve devlet düşmanlığında yeni bir sayfa açmıştır.

Geldiğimiz bu aşamada, bu gedikli düşmanı TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur.

Bu alçakla birlikte, yağma ve talan yapan namussuzların vatandaşlıktan çıkartılması, şayet yağmacılar sığınmacıysa hemen ülkeden gönderilmeleri ayrıca değerlendirilmelidir.

Dışarıdan yemlenenler, emir alanlar, provokasyon düşmesine adice basanlar devletin demir yumruğu altında ezilmelidir.

Milletimiz olan biten tüm rezillikleri görmektedir. Kötü emel sahiplerini bilmektedir.

Böylesi bir zamanda, siyasi sorumluluk taşımalarına rağmen kutuplaşmanın ekmeğine yağ süren malum siyasetçilerin;

“Tek adam sistemi kurumları boşaltmış. Devlet akı kalmamış” sözleri,



“Gelin beni de tutuklayın” diklenmeleri,

“Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum” dedikten sonra kameralar karşısında HDP’yle aynı hizaya girip devlete saldırmaları aziz Türk milleti tarafından hiç unutulmayacaktır.

Malzemedен çalan hırsız müteahhitler, kurallara uymayan mühendisler, onları gerektiği gibi denetlemeyenler, imar rantından gözü dönen insanlık müsveddeleri mutlaka ama mutlaka hesap verecektir.

Akılsız siyasetçi ağzı körleşmiş bir kesere benzer.

Düzeltenekten daha çok parçalamaya yarar.

Ancak biz parçalanmayacağız, bu millete yağma ve talan toplumu diyen köşe yazarlarını ise asla affetmeyeceğiz.

Yaşadığımız acıları daha da içinden çıkılmaz hale getirmek için pusuya yatanları görüyoruz, bunların topunu Allah’a ve milletimize havale ediyoruz.

Ben, 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremini yaşamış bir hükümette görev alan birisiyim.

Neyin, nasıl ve hangi zaman aralığında yapılacağını biliyor ve bu konuda tecrübe sahibi olduğumu düşünüyorum.

Bugünler geçecektir, hiç kimse merak etmesin.

Türkiye Cumhuriyeti devleti vaziyet almıştır.

Vefat edenlerimizi geri getiremeyiz, ne var ki gelecekteki muhtemel felaketlerin sancılarını ve zararlarını bugünden en aza çekebiliriz.

Depremin etkilediği 10 ilimizi kapsamına alan OHAL kararını destekledik ve buna evet dedik.



Muhalefet partileri bir kez daha Türkiye'ye, depremzedelere, mağdur insanlarımıza hayır diyerek tarafını ve tynetini göstermiştir.

Üniversitelerin 3 aylık süre zarfında uzaktan eğitimine sıcak bakıyor; devletin yurt, misafirhane, kamp, sosyal tesislerinde barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanacağına inanıyoruz.

Bu konuda salgın döneminden deneyim sahibi olduğumuzun da farkındayız.

Türkiye yıkılmışken, hala uzaktan eğitime koro halinde karşı çıkanlar sorumsuz ve hastalıklı ruhlardır.

Hayatta kalmayla eğitimi online sürdürme arasında bir tercih yapmak gerekirse, bu ağız birliği etmiş zevat acaba nerede duracak, ahlaki ve insani bir seçimi nasıl yapacaktır?

Türkiye 2016'dan bu yana:

- √ 15 Temmuz darbe teşebbüsünü bastırılmış,
- √ Pek çok doğal felakete göğüs germiş,
- √ Salgınla mücadele etmiş,
- √ Ekonomik saldırılara direnmiş,
- √ Terörle mücadelede muhteşem sonuçlar elde etmiştir.

Allah'ın izni, milletin iradesi ve devletin gücüyle depremin ağır enkazını elbirliğiyle kaldıracamız, yine mutlu, umutlu, huzurlu ve güzel günlere milletçe ulaşacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyor; depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi görenlere acil şifalar diliyorum.



Milletimizin, kederli ailelerimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

Biriz, diriyiz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

21 ŞUBAT 2023



**Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Bu haftaki Meclis Grup Toplantımızın başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadelesi veren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, en halisane selamlarımı iletiyorum.

Önceden tahmini yapılsa da, tam zamanı tespit edilemeyen doğal afetlerin meydana geldiği andan itibaren neden olduğu can ve mal kayıpları; sosyal, ekonomik ve fiziki hasarları, aynı zamanda kaygı, korku ve güvensizliği tetiklemeleri dünyanın her yerinde ortak bir sorundur.

Böylesi afet dönemlerinde heyecan, hüznün ve duygusal taşkınlık akıl ve şuurun doğal olarak bir adım önündedir.

Hayata tutunma gayreti ve göçük altında kalan insanları kurtarma çabası olağanüstü bir haldir, bunun yanı sıra insanüstü bir metanet ve mücadeleyi gerektirmektedir.

İnsanlığın felaketler karşısındaki refleks ve tepkisi coğrafyaların her noktasında hemen hemen aynıdır ve hiçbir zaman da değişme göstermemiştir.

Çünkü insan olanın ruhu vardır, kalbi vardır, canı vardır, acısı vardır, vicdanı vardır.

Felaketin kuru yürekleri kavurmasıyla beraber, kaos peşine düşen, yalan haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan, siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır.



Esasen bunlara insan demek, insan olana saygısızlıktır.

Bu kategoride yer alanlara Hz.Mevlana bakınız nasıl da anlam yüklü şu sözü adeta taş gibi fırlatmıştır:

“Kar gibi yağıp yeryüzünü kaplasan da, güneşin varlığıyla yok olur gidersin.”

Müşterek acılara topluca mukavemet ederken, fırsatçılığın karanlığından istifadeyle fiyat etiketlerini kabartanlar, kiralari artıranlar, kisasını doldurmak için harekete geçenler bu milletin bir ferdi asla olamayacakları gibi şerefli de sayılamazlar.

Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ah-laksızlığın markalarıdır.

Ve bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir.

Ne güzel bir sözdür: ***“Ne doğransan tabağına, o gelir kaşığına.”***

Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan evvel aynaya bakmalıdırlar.

Bunlar kendilerini sorgulamalı, kendi ruhi felaketleriyle yüzleşmelidir.

Sırtında yumurta küfesi olmayanlar için ileri geri konuşmak maliyetsizdir.

Hariçten gazel okumanın önünde de bir engel yoktur.

Ancak milli felaketlerde, ortak aidiyet ve hassasiyet paydasında uzlaşmayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır.

Bu mihraklarla aynı şeylere baktığımız halde gördüklerimiz başka başka şeylerdir.



Kabul etmek lazımdır ki, Türkiye devasa bir musibetin te-sirindedir.

Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özel-likleriyle Türkiye'miz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır.

Depremden sellere, heyelanlardan çığlara kadar pek çok doğal yıkım bugüne kadar belirli aralıklarla görülmüş ve ya-şanmıştır.

Kaldı ki Türkiye dünyanın en başta gelen deprem kuşak-larından birisinin üzerindedir.

Nitekim deprem bilimciler tarafından, Kahramanmaraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük dep-remlerden birisi olarak tanımlanmıştır.

Geride kalan son 23 yıla ışıklar saldıığımızda, şiddeti 4,5'un üzerinde 37 depremin meydana geldiği, çok sayıda yı-kımın görüldüğü, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği hazin ve sarsıcı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsani ve fiziki kusurlar doğal afetin yıkımını da yoğun-laştırmaktadır.

Depremle mücadele kapsamında 17 Ağustos 1999 Gölcük felaketi bir milattır.

Bu depremde 133 bin 683 bina çökmüş, toplam sekiz ili-mizde 17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Bu tarihten önce inşa edilen binalarda zemin etüdü yapıl-ma zorunluluğu yoktu.

Depremle ilgili farkındalık düzeyi çok zayıftı.



Hazır beton kullanılmadığı için binaların tamamında çimento ve deniz kumuyla karıştırılmış harç kullanılıyordu.

Binaların demirleri nevrürlü değildi.

Kolon ve kirişlerdeki demirler korozyona uğrayarak dayanıklılığı azalıyordu.

Ahlaksız müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişlerdi.

Aslında depremle mücadele amacıyla kapsamlı çalışmalar uzun bir süredir gündemdedir.

İlk olarak fay hatları haritaları güncellenmiştir.

29 Eylül-1 Ekim 2004 tarihlerinde Deprem Şurası yapılmış ve hazırlanmış komisyon raporları onaylanmıştır.

Afet bölgelerinde uygulanacak yönetmeliklere bazı revizyonlarla son şekli verilmiştir.

2018 yılında Bina Deprem Yönetmeliği güncellenmiştir.

Bir yanda yapılarda güçlendirme esaslarına ilişkin yönetmelik çıkartılırken, diğer yanda 6306 sayılı **"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun"** 31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan **"Yeni Kentsel Dönüşüm Vizyonu"**na göre Türkiye genelinde 6,7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir.

Kuşkusuz bu sayı çok yüksektir, acilen eyleme geçmek lazımdır.

Bununla birlikte her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi mezkur bakanlıkça planlanmıştır.



Depremler ve diđer dođal afetler bundan sonra da kaçınılmaz bir şekilde yaşanacaktır.

Bu yakın ve yakıcı gerçekten kaçış yoktur.

Devlet ve hükümet bu tehlikeli duruma müdriktir ve nitekim uzunca bir süredir buna müzahir siyaset üretilmektedir.

İşin özünde depreme ve ilgili yönetmeliklere uygun dayanaklı bina yapmaktan başka ikinci bir seçenek yoktur.

Etkin bir denetim mekanizmasıyla hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

İnsan-mekan; insan-çevre; insan-insan ilişkisini elbette yeni baştan kurgulamak durumundayız.

Mahut felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlam, daha sağlıklı bir geleceğin temeli atmalıyız.

İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız.

Önce tedbir alıp, sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz.

İstanbul'da 1 milyon 528 bin 782 binanın olduđu, kilometre kareye 3 bin 49 kişinin düştüğü, bu kentimizde mevcut yapı stođunun yüzde 70'inin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında, derhal harekete geçmemiz ertelenemez bir mecburiyettir.

İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazır olmalıyız, güç birliđi yaparak başa çıkmalıyız.

Kaybedecek zamanımız yoktur.

Oyalamaya hakkımız yoktur.



Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız.

Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız.

Hükümet verimli ve etkin bir afet yönetimiyle Kahramanmaraş depremindeki yaraları sarmaktadır.

Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir.

Acımız büyüktür, ancak hayatta zamanın hafifletmediği ve yumuşatmadığı hiçbir acı da yoktur.

Değerli Milletvekilleri,

Felaketlerin cesameti karşısında fedakârlığın celalini ve cesaretini gösterdiğimiz sürece milli ve tarihi varlığımızı hem perçinler hem de pekiştiririz.

Her yıkımdan sonra yeniden yükselmeyi bilmiş, her yenilgiden sonra yeniden zafere kilitlenmeyi başarmış milletler tarihin mizan defterine isimlerini altın harflerle kazımışlardır.

Türk milleti işte böyle bir millettir.

Merhum Hocamız Prof.Dr.Osman Turan, "**Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi**" isimli başucu niteliğindeki eserinin bir yerinde şöyle demiştir:

"Tarihte itidal ve ihtiyatı ile, vakar ve adaleti ile temayüz etmiş Türk milleti, milli, dini ve insani duygulara bağlı kalmış ve bunların ahengi üzerinde de bir cihan hakimiyeti mefkûresine inanmıştır."

Yine merhum hocamıza kulak verirsek; *Türk cihan hâkimiyeti adalete, insanlık duygularına ve milletlerin arzularına dayanmasa idi, Türk kudretinin tarih boyunca yaşaması da mümkün olamazdı.*



Sirtını insanlık değerlerine yaslamayan, acılı dönemlerde yasını tutamayan, sabır gösteremeyen, göz pınarlarından akan yaşları silemeyen toplum ya da milletler felaketlerin es-tirdiği şiddetli fırtınalarda ihtiyaç duyulan manevi kalkan ve korumadan da takdir edersiniz ki mahrum kalacaktır.

Tarih külliyyatının hangi sayfasına göz atarsanız atınız, Türk milletinin aziz varlığıyla birlikte kendi kültür dairesine uzak veya yakın mazlum toplumların da acısını paylaşan, ma-temine ortak olan, elini uzatan merhamet çınarı olduğu gö-rülecektir.

Baş döndürücü değişim dinamiklerinin hâkim olduğu gü-nümüzde kabuk değiştirmeyen, yeni formatlarla güncellen-meyen neredeyse bir şey kalmamıştır.

Ancak zincirleme felaketlerin tarifsiz sancısı ve sızısı hep aynıdır.

Bıçak gibi keskin acıların yankısı hiç değişmemiştir.

Türk milletinin kutlu yolu ve yürüyüşü ne zaman çetin zorluklarla kesilse, dayanışma ve yardımlaşma duygusu her seferinde imdada yetişmektedir.

2'nci Meşrutiyet'i takip eden yıllarda ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde Solidarizm adıyla, milli birlik ve da-yanışma hissiyatının bir fikir kalıbına dökülmesi mümkün olmuştur.

Merhum düşünürümüz Ziya Gökalp dayanışmaya hayrandı.

Aynı zamanda inançlı ve heyecanlı bir savunucusuydu.

Felaket zamanlarında bireysel iradelerin kolektif bir ruha büründüğünü söylemişti.



Milli tarih ve kültür kökümüze baktığımızda elbette haklı çıkmıştı.

Bireycilikle toplumculuk arasında tezat olmadığını ileri sürmüş, uzlaşmayla her ikisini de aynı potada eriten Soladizm fikrini esas almıştı.

Zor zamanların yıkıcı tesirleri karşısında, el ele vermeden, destek ve dayanışmayı canlandırmadan, birbirimize kol kanat germeden ne ayakta kalmak ne de geleceği kucaklamak mümkündür.

Meşhur bir filozof demişti ki:

“Ben bir bekleme devrindeyim ve bakalım ne gelir. Bazen öyle bekleyişler vardır ki, insan ona tahammül edebilirse çok şey kazanabilir.”

Tahammül etmemiz gereken olayların akış istikametinde, milli birlik ve kardeşliğimizin yıkılmaz kuvvetiyle beklediğimiz huzurlu ve mutlu günlere Allah’ın izniyle vasıl olacağız.

17 Şubat 2023 tarihli sosyal medya mesajımda ifade ettiğim üzere;

“Yardımlaşmanın gücüyle, dayanışmanın güveniyle, paylaşmanın keremiyle, sabrın selametiyle, metanetin enginliğiyle, kardeşliğin erdemiyle, fedakârlığın enerjisiyle zorlukların üstesinden gelinecektir.”

Tarihin kaydettiği en ağır doğal afetlerden birisine karşı gene tarihin kaydedeceği en büyük dayanışma ve yardımlaşma ahlakı sergileyen aziz milletimizle ne kadar övünsek azdır.

Milletimiz kadirşinastır, hatır bilendir, haya bilendir, hayır bilendir, kıymet bilendir, muhtaç olanlarla evini ve ekmeğini paylaşacak cömertliktedir.



Her bir insanımız dost ve kardeş canlısıdır.

Hamdolsun Türk milleti tek ses, Türkiye tek yürektir.

Kahramanmaraş merkezli deprem karşısında devlet ve millet emsalsiz bir şekilde yekvücut olmuştur.

Elbette depremde hayatını kaybetmiş insanlarımızı geri getiremeyiz.

Ancak bunun dışında şehirlerimizi yeni baştan inşa ve ihya edecek, depremzede vatandaşlarımızın hayatını normalleştirip mükemmel ve müreffeh bir hale getirecek muktedir vasıf Türkiye Cumhuriyeti devletiyle hükümetin de vardır ve tartışmasıdır.

Görevimiz acıları paylaşarak azaltmak, ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın elinden tutmak, kanayan yaraları tedavi ederek iyileştirmektir.

Belki bu gaye biraz zaman alacaktır, fakat mutlaka gerçekleşecektir.

Hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmayacağız.

Hiçbir insanımızı çaresizliğin anaforuна terk etmeyeceğiz.

Çetrefil sorunlar karşısında alternatif çözüm yolları bulacağız.

Yokuşlarda susasak da tahammül feyzimizi kardeşliğimizin engin hasletinden alacağız.

Bazı siyasetçiler gibi çöp tenekesi karıştırmayacağız

Nihayetinde bizim siyasetimiz milletimizin somut sorunlarına, günlük gerçeklerine akıl, iman ve ilkeyle ihata edilmiş uzun vadeli perspektif içinde samimiyet ve empatiyle odaklanmaya dayalıdır.



Başta milletimiz olmak üzere, pek çok ÷lkeyle uluslararası kuruluşun Kahramanmaraş depremiyle ilgili göstermiş olduđu yakın alaka ve yardımseverliđi takdir ve Őukranla karşılıyorrum.

Allah herkesten razı olsun diyorum.

15 Şubat 2023 Çarşamba günü, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda canlı olarak **“Türkiye Tek Yürek”** adıyla yayımlanan ortak kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin TL nakdi yardım 7 saatte toplanmıştır.

Ayrıca 9 milyar 10 bin adet de kısa mesaj bađışı yapılmıştır.

Bu tablo muazzam bir dayanışma ve hayırseverlik örneđidir.

Kumbarasını bozdurup para gönderen yavrularımızdan tutun da asker ocađında çay parasını ya da otomobil almak için bankadan aldığı krediyi bađışlayan kardeşlerimize kadar gıpta edilecek davranış asaleti gör÷lmüş ve gösterilmiştir.

İşadamlarımız, sanatçılarımız, milletimizin her güzel insanı, devlet veya özel kurum ve kuruluşlarımız gövdelerini taşın altına koymuştur.

Haklarını ödememizin mümkün olmadığı kahraman gazilerimiz maaşlarını göndermişlerdir.

Milli Mücadele yıllarından buyana Türk milleti yine bazı münferit felaket dönemlerinin haricinde, hiç bu kadar kendiliğinden ve eşzamanlı organize olmamıştır.

Bu duruş büyük bir millet duruşudur.

Sivahlı Mehmet, İđdırlı Hasan, Karşlı Ali, Rizeli Ayşe, Niğdeli Osman, Mersinli Kemal, İzmirli Kerime, Balıkesirli Adem, Manisalı Hatice, Sinoplu Fatma, İstanbullu Kerem, Yozgatlı



Mustafa, Erzurumlu Meryem, Trabzonlu Dursun, Ankaralı İsmail, Antalyalı Filiz depreme maruz kalan 10 ilimizde yaşayan 13,5 milyon vatandaşımızın ızdırabını aynı anda hissetmiştir.

Bu birlik ve beraberlik duygusu hayranlık uyandırmıştır.

Protez bacağıyla moloz birikintilerini kaldırmaya koşan, elindeki tencere kapağıyla toprak kazan, hiç uyumadan enkaz başında bir ses bekleyen, tekbir getirerek kurtulanların sevincini imanıyla paylaşan, aş dağıtan, vinç kullanan, beton bloklar arasında insan arayan tüm kardeşlerimiz bizim iftihar madalyamızdır.

Türkiye'nin dördüncü seviyeden verdiği alarm çağrısına cevap veren ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri olağanüstü bir gayret göstermişlerdir. Hepsine müteşekkirimiz.

Hani şair diyor ya:

“Bana ne kaç dil bildiğinden, insanlığın nasıl? Yürekçen iyi mi?” ifadesi çerçevesinde afet bölgesinde yürekler dile gelmiş, gönüller şakır şakır konuşmuş, nitekim vicdani anlaşma eşliğinde muazzez bir inanç birliği sağlanmıştır.

Deprem felaketinde nice mucizeler de yaşanmıştır.

Hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide gidip gelen, sonra da gün yüzüne çıkarılan her yaş grubundaki kardeşimiz hepimiz için manevi birer emanettir.

Her biri hikmeti sınırsız olan Allah'ın lütfudur.

Kahramanmaraş depreminde özellikle çocuklarımızın, bebeklerimizin kurtuluşu manevi bir mesaj, metafizik bir sembol değil midir?

Rahmetle andığım merhum Sezai Karakoç, aynı hususu 19 Ağustos 1966 Varto depreminden sonra yazmış ve şöyle seslenmişti:



“..Ölüm, görünüşte kendine en yakın olanlara dokunmadı da en uzak olanları alıp götürdü.

*Sanki Varto’da doğumla ölüm karşı karşıya gelip savaştılar.
Canlı iki insan gibi.*

Doğum, ölümün elinden, kendine ait olanı, kendi atmosferinde bulunanı kurtardı.

Doğumun havasından henüz çıkmamış olan birkaç aylık çocuklara dokunmadı...”

Yine merhum Karakoç şu ibret verici düşüncelerini beyaz sayfalara adeta nakşetmişti:

“Elden gelen her tedbir alındıktan sonra, olanı asıl kaynağına bağlayarak Allah’a tam bir inançla teslim olmak gerekir.

Felakete uğrayanlardan sağ kalanlar, tam bir tevekkül içinde, bizim bu teslim oluşumuzda mümkün olan avunmayı bulacaklar, onlar da aynı teslim oluşun sessizliği ve derinliği içinde bizi bırakıp öteye geçenlerin ruhlarıyla konuşacaklardır.

Ve ölenler, sonsuzluğun üstünden eğilerek çocuklarının, annelerinin, kadınlarının, dedelerinin kulağına şöyle fısıldayacaklardır:

“Durun. Birdenbire hiçliğe çarptık. Varlığı bulduk.

Biz, dağılan kitabın uçuşan yapraklarıysak, siz de orada kalan yapraklarısınız.

Yaprakların toplanıp yine kitap yapılacağı gün gelecektir.

Hiçliği bilin, varlığı bilin ve öğretin.

Siz, bu dünyadan uzanmış bir elin çevirdiği yapraklarısınız.

Sizi okusunlar ve burayı bilmeğe başlasınlar.



Yapılarınızı sağlam ve elverişli yapın ama sadece ona güvenmeyin.

O yapıdan size daha yakın olana güvenin.”

Çok söze yer ve gerek yoktur, Varto depremiyle Kahramanmaraş depremi büyüklük açısından farklı olsa da aynı manevi muhtevaya sahiptir.

Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki Berat enkaz altında 55 saat boyunca muhabbet kuşunu sıkmadan elinde tuttu, **bize bağlılığı gösterdi.**

Hatay'da çöken tavan ile duvar arasında 88 saat boyunca sıkışan üniversite öğrencisi Kerem, ***“Önce kedimi kurtarın”*** dedi, **bize sevgiyi gösterdi.**

Hatay'da 72 saat enkazda kaldıktan sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal, ***“Su ister misin?”*** Sorusuna, ***“Su içmem, daha muayene olmadım”*** cevabını verdi, **bize sağduyuyu gösterdi.**

Adıyaman'da, depremden 56 saat sonra sağ salim kurtarılan 13 yaşındaki Esmâ, 9 saate yakın devam eden çalışmalar esnasında AFAD görevlilerine ***“Gerekliyorsa ayağımı kesin”*** dedi, **bize cesareti gösterdi.**

Yine Adıyaman'da 4 çocuğumuz enkazdan 64 saat sonra kurtarılmasının ardından, içlerinden en küçüğü ***“Annem nerede?”*** diye sordu, **bize katıksız özlemi gösterdi.**

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, küçük bir kız çocuğumuz Mehmetçikler tarafından kurtarılmasından hemen sonra ***“Annemi de kurtarın”*** dedi, **bize merhameti gösterdi.**

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 5 yaşındaki Ayşe enkazın altında saatlerce babasının elini bırakmadı, **bize güveni ve metaneti gösterdi.**



Kahramanmaraş'ta depremten 22 saat sonra kurtarılan, 2 çocuğunu, 2 kardeşini, annesini ve 5 yeğenini kaybeden Ziraat Mühendisi Mustafa Özdemir kardeşimiz, ailesini defnettikten sonra arama kurtarma çalışmalarına katılarak **“Vazgeçme lüksümüz yok”** dedi, **hize dirayeti gösterdi.**

Nice dramlar, nice kayıplar, nice mucizevi kurtuluşlar, nice feci akıbetler yaşanmış olsa da, üzerimize çöken 6 Şubat göçüğünden çok daha diri, çok güçlü bir şekilde çıkacağız.

Ağırdan almayacağız.

Sorumluluktan kaçmayacağız.

İhmallere müsaade etmeyeceğiz.

Teslim olmayacağız.

Yılgınlığa düşmeyeceğiz.

Düşsek de kalkacağız, devrilsek de doğrulacağız.

Cenab-ı Allah İnşirah Suresi'nde Efendimiz Hz. Peygamber'e şöyle buyuruyor:

“Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

Senin şanını yükseltmedik mi?

Şüphesiz güçlkle beraber bir kolaylık vardır.

Gerçekten, güçlkle beraber bir kolaylık vardır.”

İman ediyoruz ki, her zorluğun bir kolayı vardır.

Her gecenin bir sabahı vardır.

Her kışın bir baharı vardır.

Her derdin bir şifası vardır.

Allah sabredenlerle beraberdir.



Depremde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralı kardeşlerimize şifalar; militemize, acılı ailelere ve hepimize başsağlığı niyaz ediyorum.

Muhterem heyetinizi deprem felaketinde can veren kardeşlerimiz için Fatiha okumaya davet ediyorum.

Allah kabul ve makbul eylesin inşallah.

Hepsinin mekânı cennet olsun.

Değerli Arkadaşlarım,

Asrın felaketi karşısında milli yürekler toplu vurmuş ve kenetlenmiştir.

Bu durum Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarisi adına, aynı şekilde muhtemel diğer doğal afetlere hazırlıklı olmak ve tedbir geliştirmek için şuurlu bir uyanışın işaretidir.

Ancak yardımlaşma kanallarının aktif olması, dayanışma ruhunun günbegün hız ve derinlik kazanması ister istemez bazı çevreleri rahatsız etmektedir.

Esasen bunlar aramızdaki ayrık otlarıdır.

Bunlar içimize kadar sızmış Bizans devşirmeleridir.

Bir kısım medya organı, niyeti makûs sivil toplum örgütleri, yarım aydınlar, kiralık kalemler, kötürüm yorumcular, felaketten nemalanma kuyruğuna giren siyasi bozguncular maalesef böylesi bir dönemde bile insani ve vicdani duyarlılık göstermemişlerdir.

Alayı birden sınıfta kalmış, milletle ters düşmüşlerdir.

Türkiye'nin yıkımına bel bağlayan çürük çarık zihniyetlerin maalesef gözünü siyasi ikbal hırsı bürümüştür.



Milli ve manevi deęerleri iflas edenler zelzeleyi zilletle eşleştirmişlerdir.

Bir gazetenin řu nifak içerikli manşetine bakar mısınız? **“Milletin parasıyla millete bağıř.”**

Dięer bir gazetenin manşeti de řudur: **“Suçlu olay yerine döndü.”**

Bir başka gazetenin manşeti ise řu şekildedir: **“40 bin ölü var, tek bir istifa yok.”**

Acımızı, anımızı, adımızı ve ađıdımızı bilmeyenlerle ortak bir geleceęi nasıl paylaşacağız?

İktidarın kaybetmesi uğruna vatanın ve milletin kaybetmesine oynayanlarla nasıl bir arada yaşayacağız?

Dünya alem deprem bölgesine insani yardımları sevk ediyorken iç muhalefetin utanç verici haline ne diyelim? Bunu neye yoralım ve nasıl açıklayalım?

Yaygın çıkar ilişkileri yanlıřın peşinden gitmeyi meziyet zanneden siyaset kadrolarını palazlandırmakla kalmaz, pazara, hatta ayaęa düşmelerine yol açar.

Ülkemizde muhalefetin deęersizleşmesiyle denge kaybına uğramasının sebebi de budur.

İnsani ve İslami deęerler prizmasından baktığımızda bugünkü felaketin siyasi koz olarak kullanılmasının ve kutuplaşma malzemesi olarak görölmesinin devasa bir ayıp ve ahlak eksiklięi olacaęı hiç tartışma götürmeyen bir gerçektir.

Dayanışma ve yardımlaşma haricinde bir şey düşünmek bize göre damgalı namertliktir.

Yeri ve zamanı geldiğinde tedbir ve tenkit manzumesi sorumluluk mertebesinde bulunan kim varsa paylaşılır ve muhataplarına aktarılır.



Bunun yol ve yordamı hukuk üstünlüğünün hakim olduğu demokratik sistemlerde bellidir.

Kahramanmaraş depreminin enine boyuna tüm boyutlarıyla konuşulacağı günler elbet gelecek, sorumlulardan adalet önünde hesap sorulacaktır.

Kaldı ki yıkılan binalarla ilişkisi olan ahlaksız müteahhitlerin kapsamına alan soruşturma süreci de işlemektedir.

Ayrıca bir insanımız dahi enkaz altındayken, henüz felaketin sıcaklığı çok yakıcıyken, haksız ve hayasız siyasi eleştiri yapmak, seçim tarihiyle ilgili spekülasyon üretmek vebaldir, bu vebal zillet ittifakını teşkil eden her partinin hissesine eşit olarak düşmüştür.

Bir yanda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyorken diğer yanda devleti ve hükümeti sistematik şekilde suçlamak en hafif tabirle terbiyesizliktir.

Bir yanda feryat sesleri duyuluyorken, diğer yanda siyasi hesap yapıyor olmak insafsızlık ve ilkeliktir.

Meşhur bir düşünür, insan gövdesinin salgıladığı aç gözlü safranın siyasi ihtiras olduğunu, bu safranın insanı bencilliğin, cüretkârlığın ve fırsatçılığın tuzağına çekeceğini ileri sürmüştür.

Altılı masa muhalefeti; dizginlenemeyen ihtiraslarla kontrolsüz açgözlülük hastalığına tutulmuştur.

Altılı masa muhalefedinin geçim kapısı fırsatçılık, fesatçılık, fevrilik, fetbazlık, fenalıktır.

Siyasetlerinde tutarlılık yoktur, değerlendirmelerinde irade ve isabet yoktur.



18 Şubat 2023 tarihinde zillet ittifakının sıradan ve düşük profilli yeni bir toplantısını müteakiben kamuoyuyla paylaşılan ortak açıklamanın her satırına kindarlığın izleri, devlet ve millet karşıtlığının emareleri nüfuz etmiştir.

Diyorlar ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzünden acılar ve zayıf katlanarak artmış.

Diyorlar ki, afet süreci iyi yönetilememiş, arama kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kalınmış.

Diyorlar ki, temel ihtiyaçların temininin ve yardım faaliyetlerinin doğru koordine edilemediğinden bahisle, felaketin boyutları vahim seviyeye ulaşmış.

Asıl maksat ve meramlarını da ortak açıklamanın sonuna ilştirterek; ülkemizin en acil ihtiyacının yeni ve etkin bir iktidar olduğunu kaydetmişler.

Be hey gafiller, siz de hiç mi Allah korkusu kalmadı?

Be hey muhterisler, hiç mi depremzede insanlarımızdan utanmıyorsunuz?

10 ilimiz yıkılmışken, hala Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamanız, hala müfteriliği pusula yapmanız hangi kitaba, hangi zihniyete, hangi değere sığmaktadır?

Yere batsın sizin siyasetiniz, kahrolsun sizin zillet anlayışınız.

Bunları nasıl söylersiniz?

Böyle bir ucuz ve meczup bir siyasete nasıl saparsınız?

Vatan, millet, devlet ve insan sevgisine hiç mi sahip değilsiniz?

Rahat olun, biraz sabredin, Türk milleti sizin boyun ölçünüzü, kaç gram ettiğinizi yakında sandığa gömerek ilan edecektir.



Bilinmelidir ki, ne sandıktan kaçırız, ne de demokrasiyi yok sayarız.

Acılarımızın tam ortasında, seçimlerle ilgili polemik yapan, ertelendi ertelenmedi çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantılıdır, hayalperesttir, vehimlerin pençesinde dir.

Yalan söylediler, algı operasyonuna heveslendiler, husumet yaydılar.

Askerler nerede dediler, kahramanlar her yerdeydi, yalnız gerçeği görmediler.

Devlet nerede dediler, burunlarının önünü göremediler, husumetlerini gösterdiler.

Kılıçdaroğlu dayanışma kültürü için yabancı ülkelere teşekkür etti, fakat döndü dolaştı hükümete saldırdı, milli dayanışmadan sarfınazar etti.

HDP'nin bir eş başkanı, iktidarın enkaz altında kaldığını izansızca söyledi, Kılıçdaroğlu da evet diyerek tasdik etti, bu itibarla küçüldü, ufaldı ve alçaldı.

Yine Kılıçdaroğlu, deprem koordine edilemedi dedi, gerçekleri çarpıttı, yüzü kösele derisi olduğundan dolayı da hiç kızarmadı.

Aynı bayat ve bağınaz tezviratın ezberiyle televizyon ekranlarında konuşan sözde gazeteci ve yorumcular, acaba depremin ne zaman ve hangi şiddette olacağını biliyorlar mıydı?

6 Şubat 2023 tarihinde saat 4.17'de bunlar ne yapıyordu?

Devleti ve hükümeti suçlama yarışına giren, karamsarlık aşılıp kriz ve kaos ikmalı yapan bu kimliksizler koordinasyondan ne anladıklarını, aslı astarı olmayan iddialarla nereye varmak istediklerini mertçe açıklayacak yürekliliğe sahipler midir?



Bu karanlık tiplerin siyaset temsilcisi Kılıçdarođlu, enkaz altındaki mazlum insanlarımızla alay eden edepsizlerin tutuklanmaları üzerine, “*Gelin beni de tutuklayın*” diyecek kadar seviyesiz ve sevimsiz bir hale savrulmuştur.

“*Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet*” açıklamasıyla ar damarının çatlaklığını, katılaştırmış kalbinin iflasını belgelemiştir.

Merkezi yönetimle yerel yönetim arasında bölücülük yapmış, hiç gocunmamış, hiç de vicdanı sızlamamıştır.

Kılıçdarođlu geçen hafta demiş ki: “*Hiç birimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık.*”

Sayın Kılıçdarođlu seni bilemeyiz, çok da merak etmeyiz. Zira bildiklerimiz bize fazla fazla yetecektir.

İlle de bir şey diyeceksen, kendi adına konuşmanı tavsiye ederiz.

Senin eskin nedir ki yenin ne olacaktır.

Fakat sen görmesen de, söyleyemesen de, Türk milleti tarihinde her döneminde olduğu gibi aynı ahlaka, aynı asalete, aynı ruha sahiptir, afet günlerinde de bunu feragatiyle ispat etmiştir.

Kahırdan Allah’ın izniyle lütuf doğacaktır.

Bugünler geçecek; zilletin de, zelzelenin de hasar ve hüsraniyla sonuna kadar mücadele edilecektir.

8 Mart 2022 tarihli Meclis Grup Toplantımızda demiştim ki:

“Bu mukaddes toprakların jeo-politik avantajları kadar dezavantajları da bellidir ve bilinmektedir.



İnsanıyla irfanıyla, eksiğiyle fazlasıyla, riskiyle güvenliğiyle, geçmişiyle geleceğiyle, dağıyla taşıyla, kurduyla kuzusuyla bu coğrafya bizim, bastığımız topraklara vatan mührünü vuran kutlu irade Türk milletindedir.

Bu coğrafyada yaşıyor olmanın nimeti olduğu kadar külfeti de vardır ve bu külfet milli birliğin dayandığı yüksek bir şuur sayesinde omuzlanarak ufkumuza çekilen kalın perdeler yırtılıp atılmaktadır.

Coğrafyamızı değiştirme ihtimalimiz yoktur.

Bunu aklımızdan geçirmeye hakkımız bile yoktur.

Bu vatan kıyamete kadar bizimdir, bizim kalacaktır.

Asırlar boyunca çekilmiş çilelerin, geçilmiş zor dönemelerin, aşılmış pek çok engelin, gösterilen üstün fedakârlıkların, göğüs kabartan muazzam mücadelelerin ezcümle mükâfatı Türk vatanıdır.”

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepimizi saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

28 ŞUBAT 2023



**Değerli Milletvekilleri,
Muhterem Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Bu haftaki Meclis Grup Toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor; başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir hafta geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum.

Bilim insanları Evren'in yaşını 13,7 milyar; Dünya'nın yaşını da 4,5 milyar yıl olarak tahmin etmektedir.

Yine yapılan araştırmalar kapsamında, insanlığın 3 milyon yıla, düşünen ve konuşan insanın da 1 milyon yıla uzanan bir geçmişi olduğu ileri sürülmektedir.

Elbette hayatı bahşeden bellidir.

Bu değişmez ve değiştirilemez ilahi bir hüküm, aynı şekilde ezeli bir takdirdir.

Nitekim Allah'tan geldiğimiz, yine O'na döneceğimiz manevi bir hakikattir.

Dünya'nın dönmeye başladığı andan bugüne kadar yerin altıyla yerin üstünde şiddeti farklılaşan doğal hareketler biteviye yaşanmış, hayatın ve coğrafyaların istikameti buna muvafık oluşmuştur.

İnsanın yerkürede varlığıyla beraber doğal ve doğal olmayan felaketlere direnme macerası eşzamanlı şekilde başlamış, zamanla daha da karmaşık bir hal almıştır.



Bu dünyevi gerçeikle yaşamak, buna müzahir bir hayat planlaması yapmak şüphe yok ki zaruridir.

Modifiye edilmiş hayat formlarının tartışıldığı; biyo-cerahi, enformatik, nano-teknolojiler, bağlı nesnelere, şeylerin interneti, büyük veri, 3D yazıcılar, siberetik ve yapay zeka gündemli insanlığın bugünkü dönemiyle ilkel dönemler arasında felaketlerin zuhuru bakımından çok az fark vardır.

Göze çarpan en müessir farklar ise felaketler karşısında somutlaşan; mukavemet aklının derinliği, mücadele şuurunun enginliği, müdahale ve münasebet ağının genişliğiyle metanet duygusunun genelliğidir.

Tanımadığı, tanımlayamadığı, anlayamadığı, aklıyla kavrayamadığı her şeyden korkan ve kaçan insandan, her neviden korkuya savaş açan insana ulaşılması çağların adeta su gibi akışıyla; bilinç, bilgi ve inanç düzeyinin yükselişiyle mümkün olmuştur.

Asırlarca ödenen bedellerin mecmuundan, hayat tecrübelerinin damıtılmasıyla oluşan kültür mefhumundan sırasıyla medeniyetler ve milletler doğmuştur.

Çetin şartların aşılması aynı zamanda tarihsel ilerleyişi de sağlamış, hatta vaki ilerleyişi hızlandırmıştır.

Gerçi her ilerleyişin bir değişim, fakat her değişimin bir ilerleyiş hali olmadığı bilinen bir husustur.

Tarih sürecini, felaketselere göğüs gererek ayakta kalmayı başarmış toplum ya da milletlerin marifet ve mükafatı olarak tarif etmek sanıyorum yanlış bir değerlendirme olmasa gerktir.

Bu açıdan baktığımızda, Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yatan bir millet olduğu hemen fark edilecektir.



Felaket zamanlarında feragat kültürümüz ve fedakârlık künhümüz hamdolsun göz kamaştırıcı düzeyde serpilip sivrilmektedir.

Acıların kaldırılması kolay olmayan hamulesi paylaşıldıkça hafiflemektedir.

Dayanışma ve yardımlaşma hissiyatı bir yanda gönülleri birleştirirken, diğer yanda ortak hedefler doğrultusunda gövdeleri kenetlemektedir.

Bize özgü hasletler, bize has değerler, bizimle mündemîç vasıflar felaketler karşısındaki yegâne dayanağımızdır.

Tarihi deneyimlerle sabittir ki, milletimizin ruh kökü, maddi ve manevi dirayeti her türlü musibetle başa çıkmaya ziyadesiyle kâfidir.

İslami, insani, vicdani mirasımız zorluklarla mücadelede feyiz kaynağımız, koruyucu kalkanımızdır.

Nimete de mihnete de şükür eden; dikene kızmak yerine içindeki gülü görmesini bilen bir inanç haysiyetine sahip olduğumuz tartışma götürmez bir başka gerçektir.

Bu zamana kadar, doğal felaketler bize sadece dayanışmanın ve kardeşliğin ne kadar muazzez olduğunu öğretmekle kalmamış, aynı zamanda bunu hayatımızın her alanına teşmil edecek manevi ve kültürel zenginliğe sahip olduğumuzu da göstermiştir.

Yine felaketler karşısında, günübürlük tavır ve tepkiden daha üst, daha kalıcı, daha dayanıklı bir davranış güzelliği hamdolsun gelişmiş ve yerleşmiştir.

Bu nedenle gelecek umutlarımız her şartta diri kalmıştır.



Gücümüz milli birliğimizdir, güvencemiz devletimizin meselelere hakimiyeti ve tüm cömertliğiyle mağdur ve mazlum insanlarımızın yanında oluşu, arkasında duruşudur.

6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremle Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki deprem yaygın bir kayba ve yıkıma yol açmıştır.

Bu hazin tablo yediden yetmişe, kuzeyden güneye, doğudan batıya her vatandaşımızı, her insanımızı hüznün ve hüsrarla sarsmış, yüreklere ateş düşürmüştür.

20 Şubat 2023 tarihinde de, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin yanında Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğündeki deprem ile Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem yine acılarımıza acı katmış, endişeleri artırmıştır.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerimizde toplam **44 bin 375** vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Sayıları 100 bini aşan vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bu vesileyle depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi gören vatandaşlarımıza şifalar diliyorum.

Başımız sağ olsun diyorum.

Depremlerin ardından 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana gelmiştir.

Şu ana kadar afet bölgesindeki illerimizden 563 bin vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Doğduğu, doyduğu ve büyüdüğü köy, ilçe ve illerden koparak muhtelif şehirlerimize gitmek zorunda kalan vatandaş-



larımızın uygun yerleşim yerlerini oluşturarak tekrar geri dönüşlerini sağlamak, anılarıyla buluşturmak ihmali olmayan görevlerimiz arasındadır.

Depremden zarar görmüş her yeri eskisinden de güzel ve yaşanabilir hale getirerek sahip çıkmak durumundayız.

Ayrıca afet bölgesinde ve haricinde; çadır, konteyner, yurtlar, oteller, kamu misafirhane ve tesisleriyle diğer barınma alanlarında 1 milyon 914 bin 292 vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır.

İçi dışı, yanı yöresi, önü arkası fitne fesat yumağına dönen bazı münafık siyasetçilerin çadır üzerinden sürdürdükleri iftira sağınağına rağmen, 335 bin 382 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiş ve bu kapsamdaki çalışmalar da devam etmektedir.

Bölgeye günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edilmektedir.

Şu ana kadar 287 çadır kent kurulmuştur.

Kaldı ki çarpıcı gerçekler her şeyiyle ortadadır.

Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır, art niyetlidir.

Ayrıca 10 il ve 130 noktada konteyner kentler canla başla hayata geçirilmektedir.

Bunun yanında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde prefabrik ve tuğla evlerinin kullanıma hazır olduğu anlaşılmaktadır.

Aynı anda hem zamanla hem de zorlu şartlarla mücadele edilmektedir.

Depremlerden zarar gören insan sayımız çok fazla, coğrafi sahamız çok geniştir.



Bu çerçevede ister istemez bazı eksikliklerin, amaçlanan ve arzulanan hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması normaldir, olağandır, beklenmelidir.

Mühim olan gösterilen çok boyutlu çabalardaki samimiyet, yapılan geceli gündüzlü çalışmalardaki yoğun gayret ve sürekliliktir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm unsurlarıyla görevinin başındadır, mağdur vatandaşlarımızın sonuna kadar da yanındadır.

Hiç kimse yalnız, kimsesiz ve sahipsiz değildir.

Felaketten siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin devleti töhmet altında bırakıp mesnetsiz şekilde karalama arayışı tek kelimeyle bozgunculuktur.

Ahlaki ve vicdani dayanışmadan mahrum zihniyetlerin açtıkları iftira cephesine devamlı yığınak yapmaları utanç verici bir ayıptır.

İçinden geçtiğimiz çok kırılğan, bir o kadar da nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekmek için kıvrananlar, tribünleri ajan provokatörlerin güdümüne havale etmek maksadıyla oyun kuranlar tarihi bir yanlışın tam ortasıdır.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakaları esnasında, stadyumlardan hükümet istifa bağirtisinin koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza ve depremzede kardeşlerimize vahim bir saygısızlıktır.

Türkiye'nin, depremin ağır sonuçlarıyla kıyasıya mücadele ettiği bir süreçte, Türk futbolunu lekelemeye, Türk sporunu siyasileştirmeye, kutuplaşma dalgasını sahalara yansıtma-ya çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir.



Spor demek dostluk, kardeşlik ve centilmenlik demektir.

Spor demek ahlaklı olmak demektir.

Spor demek takım ruhuyla, yani dayanışma ve yardımlaşmayla hareket etmek demektir.

Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur.

Herkes yerini yurdunu, haddini hududunu bilmelidir.

Sahalardan sokak aralarına gerilim ve çatışma tahviline yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir.

Müşterek acılarımızın üzerine basarak, depremin hasar ve enkazından yararlanarak zillete yardım ve yataklık yapanlar, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyanlar kim olursa olsun ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve bütün futbol kulüpleri tarih ve millet önünde milli, ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmek, müsabakalarda istikrarı, insicamı ve huzuru sağlamakla mükelleftir.

Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekânlar olamaz.

Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin önce tespiti, ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalı, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır.

Bu hedef gerçekleşene kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime sadakat ve vefa borcu, felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum. Bundan böyle



ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spora gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.

Değerli Arkadaşlarım,

Bu sıkıntılarla perçinlenmiş ortamda, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte önce felaketin acıklı sonuçlarına maruz kalan Hatay'ı ve ilçelerini ziyaret ettik.

Müteakiben Kahramanmaraş'a geçtik.

Bir gün sonra da Osmaniye ve Gaziantep il merkezinde ve depremden zarar gören ilçelerinde detaylı incelemelerde bulunduk.

Dün Adıyaman'a gittik, bugün öğleden sonra da inşallah Malatya'da olacağız.

Bir defa şunu ifade etmek boynumun borcudur ki, yaralar hızla sarılmakta, her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır.

Hizmetlerde süreklilik esastır.

Toplumsal rahatlama, sosyal ve ekonomik toparlanma hız kazanmaktadır.

Vatandaşlarımız devlete güven duymaktadır.

Bununla birlikte mevcut sorunlarının aşama aşama çözüleceğine inanmışlar, bunun da ikna edici örneklerine şahit olmaya başlamışlardır.

Devlet çevik ve çelik iradesiyle, sahip olduğu bütün imkanlarıyla alandadır, milletiyle iç içedir.

Bakanlarımız, bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yardım gönüllüsü insanlarımız, yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri 7 gün 24 saat teyakkuzdadır.



Yüzyılın dehşet verici felaketine yine yüzyılın kutlu müca-
delesiyle direniş gösterilmektedir.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ızdırabı tarifsiz
olsa da, gözlerinde elemin derin izleri yer alsada, buna karşı
harekete geçen yardımlaşma ve seferberlik ruhu tüm sorun-
lara rağmen hayranlık uyandırmaktadır.

Kuşkusuz yıkılan her binanın yenisi yapılacaktır.

Bu yeniden inşa ve ihya hamlesinin ilk adımı geçen hafta
atılmış, toprak ilk kazma vuruşuyla buluşmuştur.

11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanları haritası
kamuoyuyla paylaşılmış, bölge insanımız ve milletimiz derin
bir nefes almıştır.

Sağlam zemine ve az katlı olmak suretiyle ilk etapta 199
bin 739 kalıcı konut ile 73 bin 972 köy evi yapılması karar-
laştırılmıştır.

Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde temel kazı
çalışmaları 24 Şubat 2023 Cuma günü başlamıştır.

Yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşme-
si hedeflenmektedir.

Bir yıl içinde de yıkılan il, ilçe ve köylerimizin yeni baştan
inşası bitmiş olacak, neticede hak sahibi mağdur vatandaşla-
rımıza güvenli konutların teslimi sağlanacaktır.

Bu durum muazzam bir atılım, müstesna bir kararlılık
işaretidir.

Göz alıcı gelişmeler Türkiye'nin ulaştığı saygın ve sayılı
güç seviyesinin aleni ibrası ve ilanıdır.

Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan her kardeşimiz gelecek-
ten ümitlidir.



Yeis ve yılmınlıęa hi gerek yoktur.

Cumhur İttifakı ihtiya sahibi vatandaşlarımızın hem konutlarını yapacak, hem de felaketin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik travmasını tamir, dięer hasarlarını da zamanında telafi edecektir.

24 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüęe giren 126 Sayılı **“Olaęanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”** bazı etkili tedbirlerin hayata geçirilmesini esas almaktadır.

Bu kararnameye göre, afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin geçici ve kesin iskân alanları; fay hattına mesafesi, zeminin elverişlilięi, yerleşim merkezine yakınlıęı gibi kriterler gözetilerek, AFAD Başkanlığı'nın yeni yerleşim yerlerinin tespitine ilişkin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlığınca resen ilgili kurumlara bildirileceęi,

Bu bildirim yapılırken gereklilik bulunması halinde, Mera Kanunu ile Orman Kanununun Ek 16'ncı maddesinde belirtilen alanların da kullanılabilceęi ifade edilmiştir.

Alınması öngörülen önemli tedbirlerin bir kısmı bu şekildedir.

Ek 16'ncı madde, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar tanımlanmaktadır.

Bir defa mezkur kararnamede Mera Kanunuyla Orman Kanununun ilgili maddesinde sözü edilen alanların doğrudan



kullanılacağı değil, gerekirse kullanılabilceği dikkatle belirtilmiştir.

Peki bunun neresinde mahsur vardır?

Bazı köşe yazarları, bir kısım tetikçi medya organları ağız birliği halinde, orman alanlarının da konut için kullanıma açılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir?

Orman vasfını kaybetmiş taşlık, kayalık ve verimsiz alanlar üzerinde, ihtiyaç hasıl olması halinde konut yapmanın, evsiz barksız insanlarımıza başlarını sokacak bir göz ev inşa etmenin neresinde sakınca olacaktır?

Deprem kadar tehdit saçan bu taş kalpli Türkiye muhalifleri gerçekleri saptırarak neye ve kime hizmet etmektedir?

126 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini asıl manasından koparanların ya okuma-yazma-anlama özürleri korkunç boyutlardadır ya da iflah olmaz bir gaflet ve hatta hıyanet salgınına yakalandıkları barizdir.

Şu marazi ve maksatlı eleştirilere bakar mısınız:

Deprem sonrası bölgeye yardım ulaştırmakta geç kalan iktidar inşaatlar için jet hızıyla kararname çıkarmış.

Konutlar için mera ve ormanlar kullanılacakmış.

Plan ve imar onayı beklenmeyecekmiş.

İtiraz hakkı olmadığı gibi ekolojik tehlikeler de dikkate alınmamış.

Doğal felaket kadar zararlı bu kötürüm ve köhne anlayış sahiplerinin deprezede vatandaşlarımıza hassasiyet ve hürmet göstermemesi yenilir yutulur bir ahlaksızlık değildir.



Bunların, bir yıl içinde konutların yapılıp teslim edilecek olmasından dolayı ödleri kopmaktadır.

Yaşadıkları kabus alayını titretmektedir.

Bunlar, milletimizin derdiyle dertlenmeyen, sevinciyle sevinmeyen, acısına üzülmeyen, ülkemize yönelik tertip edilmiş beşinci kol faaliyeti içinde sıraya dizilen sevimsiz ve seciyesi bozuk çevrelerdir.

İnsanlık değerlerinden yoksun ve yoksul düşmüş namertlere söylenecek en etkili sözü millet yakında demokratik iradesiyle ve güçlü şekilde haykıracaktır.

İşte o zaman hesap zamanıdır.

İşte o zaman geldiğinde kötü niyet sahiplerinin bühtanları burunlarından fitil fitil getirilecektir.

Haydi konutu geçtik, bari bir kümes yapın da görelim desek yetersizlikleri ve yeteneksizlikleri birer birer ortaya çıkması kaçınılmaz olan kifayetsizlerin her yapılarına kara çalması karanlık mizaç ve meşreplerinden kaynaklanmaktadır.

İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, bahane üretenler, dedikodu yayanlar, akılları bulandırmak için tezgâh kuranlar milli ve manevi değerlerimize de karşı olan gayri ahlaki, gayri milli, gayri insani yüzlerdir.

Bilinmelidir ki, yaparsa Cumhur İttifakı yapar ve kesinlikle yapacaktır.

Başarırsa Cumhur İttifakı başarır ve mutlaka başaracaktır.

Türk milleti zelzelenin üstesinden cesaret ve sabırla gelecek, yedi düvelin kurşun askeri olan zillete de asla müsaade etmeyecektir.

Zaferin büyüklüğü, mücadelenin zahmetiyle ölçülmektedir.



Mücadelemiz zor olsa da, zaferimiz inşallah büyük olacaktır.

İlerlediğimiz yolda hiçbir sorunla karşılaşmıyorsak, biliniz ki o yol bizi hiçbir yere götürmeyecektir.

Ok ancak geri çekilerek atılmaktadır.

Hayatın olağan akışı içinde çetin imtihanlarla sınanıyoruz, emin olunuz ki, daha yükseğe fırlamak, daha ileriye atılmak sadece bir zaman, sadece bir sabır meselesidir.

Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır.

Allah bizimledir, yar ve yardımcımızdır.

Huzurun, güvenliğin, bereketin, esenliğin, selametın parlak ışıkları milli birlik ve sağduyunun enerjisiyle yanacaktır.

Türk ve Türkiye Yüzyılı çağların yüksek hisarlarında milli azim ve erdemle aydınlanacak ve anıtlaşacaktır.

Felaketin yükü ağırdır, bunu kaldırmak ise iman, irade ve dayanışma aklıyla mümkün olacaktır.

Muhterem Milletvekilleri,

Merhum vatan şairimiz Akif'in aynen dediği gibi:

“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”

Tefrikadan beslenen, tezvırrattan geçinen tıynetı ve niyeti tartışmalı olan zevat ne iyi günümüzü paylaşacak yakınlığı ne de kötü günümüzü kalbinde hissedecek duyarlılığı sergilemektedir.

Organize bir kötülük maalesef gün geçtikçe etkinlik ve derinlik kazanmaktadır.



Düşünüyorum da, ne ara bu kadar devlet ve millet düşmanı türemiştir?

Hangi ara bu kadar husumet yandaşı mevzi almıştır?

Gocunanlar olabilir, ancak bu soruları sormayalım mı? Tarafımızı ve duruşumuzu belli etmeyelim mi?

Sahne alan tahammülsüzlükler, seriye bağlanan ön yargılar, seyrekleşen bağlılıklar, serpiştirilen nifaklar, sertleşen acımasızlıklar, afetin göbeğine siyasi istismar şantiyesi kuran seviyesizler ne kadar fırsat düşkünü olduklarını böylesi bir zamanda da açıkça tevsik ve teyit etmişlerdir.

Geçmişte CHP'den milletvekili de seçilen bir kalem sahibi, işgal ettiği bir gazete köşesinde 23 Şubat 2023 tarihinde şöyle yazmıştır:

“Depremın üzerinden iki hafta geçti. İnsanlar hala başını sokacak çadıra muhtaç. Gördük ki, çadır devleti bile değiliz.”

Türkiye Cumhuriyeti devletini çadır devletinin de aşağısına çekmeye kalkışan bu sabık milletvekili ve çürük köşe yazarı bir defa edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir, vicdanını da kin ve nefret sarmıştır.

Hatta diyor ki, kabile devletlerinde kabile reisi bile ülkemizdeki durumu görse ar edermiş.

Asıl utanması, ar etmesi gereken bu uslanmaz ve ıslah olmaz devlet ve millet karşıtlarıdır.

Çadırının kenarında, naylon leğende bulaşık yıkayan ve devlete dua eden fedâkar bir hanımefendinin sahip olduğu asaletin kırıntısı bu paçozlarda yoktur.



Erzurum'da bir ineğini satıp gelirini depremzedelere bağışlayan muhterem hanımefendinin vakar ve haysiyetinin zerresi bu aymazların ömrü hayatında erişemeyecekleri bir zirvedir.

Fedakarlık, empati, kardeşlik ve kader ortaklığı bilinci bunların semtine uğramamıştır.

Deprem bölgesinde tek bir çadırın olmadığını iddia etmek rezil bir siyasi saplantının, meczup ve muzır bir ideolojik savrulmanın hezimet dolu iftirasıdır.

Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar.

Bir kez olsun acılarımızı paylaşmayı göze alamıyorlar.

Bir kez olsun şerefli davranmayı başaramıyorlar.

Aynı yalana CHP Genel Başkanı da tevessül etmiş, son grup toplantısında gene hezeyandan hezeyana sürüklenmiştir.

Demiş ki; ***“Depremzedelere çadır, konteyner, mobil duş ve tuvalet götürmediniz.”***

Öyle anlaşılıyor ki, Kılıçdaroğlu komadadır, aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir.

Tek ayakta kırk yalan söyleyen, hiç durmadan provokasyon yapan, devamlı karamsarlık aşıl原因, devlete ve millete şaşı bakan CHP Genel Başkanı'nın kendi içinde korkunç çelişiklere gömüldüğü ortadadır.

Kılıçdaroğlu, bu ülkede acıların paylaşılmadığını söylemiş.

Söylemiş de, bedeninin burada, ruhunun Türkiye düşmanlarının elinde olduğunu nedense itiraf etmemiş, edememiştir.



Bu zat bilmiyor olabilir, fakat acımız da birdir, sevincimiz de birdir.

Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz Türkiye'yiz.

Kılıçdaroğlu'nun millete mensubiyet duygusunu baştan ayağa gözden geçirip kontrol etmesinde, kimlerin çıkarına hizmet ettiğini bir kez daha değerlendirmesinde bize göre yarar vardır.

Böyle gelse bile böyle gidemez, bu Kılıçdaroğlu'ndan da hiçbir şey olamaz.

Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı aday olmak, Türkiye'ye ve Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu önemli, çok mu önceliklidir?

CHP Meclis Grubu adına Cumhurbaşkanı seçimi konusunda bundan sonraki bütün siyasi süreçlerde yetki alman neyi değiştirecektir?

Önce ülkem, önce milletim diyemiyorsan ne oturuyorsun Aziz Atatürk'ün koltuğunda?

Hiç mi yüzün kızarmıyor? Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Hiç mi mahcubiyet duymuyorsun?

Muhalefet olmak, her şeye karşı olmak, felakete yandaşlık yapmak, acılardan istifade etmek değildir.

Muhalefet olmak, devleti ayağa düşürmek, milleti kötümek ve değerlerimizi örselemek için çırpınmak hiç değildir.

Kentsel dönüşüme itiraz eden bu Kılıçdaroğlu değil miydi?

Felaketin daha ilk günlerinde birlik ve beraberlik çemberi kurulması gerekirken buna tepki gösteren, ancak HDP'yle yanak yanağa vermekten de kaçınmayan bu Kılıçdaroğlu değil miydi?



İmar affıyla ilgili kanun teklifi veren bu CHP değil miydi?

Depremi bile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bağlayan bu ucube ve köksüz CHP yönetimi değil miydi?

CHP yönetiminin asıl gündemi deprem veya yeniden inşa amacı değildir.

Bunların duygudaşlık bağları körelmiş, millete ve insanlık değerlerine yabancılaştıkları artık netleşmiştir.

Görülüyor ki, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, nasıl olacağı, uzlaşmanın ne zaman sağlanacağı bir numaralı gündem konularıdır.

İP'in Başkanı altılı masanın noter işlevi görmediğini üst perdeden ifade ederek seçilecek aday vurgusunu ısrarla tekrarlamış, Kılıçdaroğlu'na ve bazı CHP'li yöneticilere çatık kaşlarla aba altından sopa göstermiştir.

Bu arada altılı masa müdavimi bazı parti başkanları da şimdiden bakanlık dağıtımını bile yapmışlardır.

Kaygıları ikbaldir, sancuları koltuk ve makam bölüşümüdür.

Sevdaları şahsi ve siyasi çıkarlarını tahkim etmektir.

Korkuları ise büyük Türk milletinin muhteşem iradesidir.

Milletimiz neyle meşguldür, bunlar neyle oyalanmaktadır.

İP Başkanı'nın ayar verici diklenmesine, dozajı ağır sert ifadelerine tek bir CHP'linin çıkıp da itiraz edememesi yalnızca ürkeklik değil, aynı zamanda CHP'ye oy veren kardeşlerimize haksızlıktır.

Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci sarpa sarmıştır.



Bir masa etrafında anlaşmaktan ve uzlaşmaktan aciz olanların Türkiye'yi yüksek hedeflere götürmesi hayal mahsulüdür.

Aday kim olursa olsun artık önemsiz ve değersizdir.

Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir.

Önümüzde yeniden ayağa kaldırılacak 11 ilimiz vardır.

Ve bu hedef bir yıl içinde Allah'ın izniyle gerçekleştirilecektir.

Zillet ittifakının bırakınız bir ev yapmasını, tek göz kulübe yapacak ne bir müktesebatı, ne bir hazırlığı, ne de bir vizyonu vardır.

Altılı masa enkazın altından kalkamaz.

Yaraları saramaz.

Türkiye'yi kalkındıramaz, yıkımı kaldıramaz.

Hatta tek bir adım dahi atamaz.

Atmaya da takati yetmez, yetemez, buna siyasi fitratları elvermez.

Huzurlarınızda, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet İttifakı'nın kararlılığını ve fikriyatını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Büyük Türk milleti, yeni Türk devletinin ilk ve son sözünü 29 Ekim 1923 tarihinde Aziz Atatürk ve kurucu kahramanlar aracılığıyla söylemiş ve bu konu ilelebet kapanmıştır.

Cumhuriyet, maşeri vicdanda köklemiştir.

29 Ekim 1923 millet egemenliğinin tescili ve tezahürüdür.



Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü, cumhurun irade ve tarihsel kazanımlarını Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine kahramanca taşımak için emsalsiz bir fırsat, parlak bir eşiktir.

Kurtuluş fikriyle kurucu felsefe gözü kara şekilde muhafaza edilecektir.

Felaket günlerimizde veya diğer zamanlarda kimler hangi oyunları tertip ederlerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler bir kez daha ilan ediyorum ki:

Türkiye Cumhuriyeti tektir, milli ve üniter bir devlettir.

Türk milleti ayrılık kabul etmeyen tarihi, kültürel ve beşeri bir bütündür.

Türk vatani ebedi yuvamızdır.

Al bayrağımız, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolüdür.

Türkçemiz, bizleri bir arada tutan resmi dilimizdir.

İstiklal Marşımız, kahramanlık ve bağımsızlık destanımızdır.

Milli birlik ve bütünlüğümüzün temelleri tek devlettir, tek millettir, tek bayraktır, tek vatandadır, tek dil ülküsüdür.

Türkiye Cumhuriyeti, ebedi vatanında milli varlığını, milli birliğini sonsuza kadar koruyacaktır.

Bunlar, Cumhurun varlık ve yaşama nedenleridir.

Bunlar bizim, vazgeçilmez ilke ve yeminimizdir.

Bilinmelidir ki, bu aziz vatan hepimizindir.

Türkiye'mizin, doğal veya doğal olmayan felaketler kanalıyla bir yıkıma sürüklenmesini önlemek hepimiz için milli bir görevdir.



Herkes üstüne düşen sorumluluğu, siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmek zorundadır.

Gün birleşme günüdür.

Gün dayanışma günüdür.

Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır.

Bizim yüreğimiz herkesi kucaklamaya yetecektir.

Bize göre bütün vatandaşlarımız Cenab-ı Allah'ın bir emanetidir.

Biz herkesi büyük Türk milletinin saygıdeğer bir evladı olarak görüyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı milletimizin her ferdine kucağını açmaktadır.

Bu topraklara vatanım diyen herkese soframız açıktır.

Bu insanlara milletim diyen herkese kapımız açıktır.

Bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese gönlümüz açıktır.

Her vatan evladına sesleniyorum; bu düşüncelerim sizlerle yabancı gelmiyorsa,

Paylaştığım değerlerde bir sıcaklık buluyorsanız,

Gelin bir olalım, diri olalım, iri olalım, nihayet hep birlikte Türkiye olalım.

Bu ülkenin geleceğini beraberce inşa edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, hepimizi saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

7 MART 2023



**Değerli Arkadaşlarım,
Muhterem Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımıza başlarken hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılı ve huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum.

Türkiye'miz son bir asrın en büyük felaketine maruz kalmış olsa da, insanüstü nitelikli mukavemet ve mücadele kanalıyla yaralar sarılmakta, hayranlık uyandıran dayanışma ve yardımlaşma hasleti sahnelenmektedir.

Acımız ve kaybımız ne kadar fazla olursa olsun, onları hazmedecek ve hafifletecek maşeri ve manevi vicdan Allah'a şükür ayaktadır.

Devlet milletiyle bir ve beraber olmuş, felaketin derin izleri silinmeye, mağduriyetlerin geniş etkisi giderilmeye hızlı bir şekilde başlanmış, hatta şu ana kadar da çok ciddi mesafeler alınmıştır.

"Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat" sacayağında umutlar dirilmiştir.

Bununla da kalmamış ufkumuza çöken kara bulutlar dağıtılmış, kabus senaryoları berhava edilmiştir.

Bizim anlayışımızda, kardeşlik ve kaderdaşlık ortak paydasında insan insana candır, kandır, dayanaktır, hayattır.



Derdi de, sevinci de özden paylaşmak civanmert bir asalettir.

Bir aydır her insanımızın kalbi deprem bölgesinde atmaktadır.

85 milyon Türk vatandaşı aynı duygu ve duyarlılık mihverinde kenetlenmiştir.

Zafer dönemleri kadar hüznün ve hüsrân dönemleri de millet olma şuurumuzu çelik ve çevik bir kıvama yükseltmektedir.

Nitekim bugüne kadarki milli ve tarihi tecrübeler buna işaret etmektedir.

Hiçbir mazlum insanımızı darda ve zorda bırakmama iradesi siyasetimize hâkimdir.

Viranelerin içinden cennet bahçesi çıkarmak, çökmüş yuvaların yerine daha güzelini ve güvenliğini yapmak bizim en temel gündemimizdir.

Bu hedefden asla taviz vermeyeceğiz.

Bu hedefin gerisine kesinlikle düşmeyeceğiz.

Siyaseti fitne kumkumasına, çadır tiyatrosuna, kavga ve kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların, U dönüşleriyle meşhur devşirmelerin tertiplerine itibar etmeyeceğiz, na hoş tezgahlarına gelmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan, şuna buna aldırmadan adanmış yüreğimizle Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet edeceğiz.

Başkaları gevezelik yapacak, gerzeklikte sınır tanımayacak; biz yüksek bir gayeye ulaşmak için tüm gayretimizle çalışacağız.



Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, densizlikte rekorlar kıracak; biz dağları aşacağız, suları taşıyacağız, ümitleri canlandıracağız.

Başkaları polemik batağında debelenecek, kaos ve kriz pozunda buluşacak; biz huzur, barış ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.

Fikir kubbemiz merhum Ziya Gökalp'e göre, **vatan, uğruna hayatlar feda olunan mukaddes bir ülkedir.**

Büyük felaketler zamanında genelin ruhundan milli şahsiyetin doğacağını söyleyen ve bu şahsiyete sahip olanların adeta kendinden geçip milletin istiklaliyle ve istikbaliyle yoğurulacağını açıklayan da merhum Gökalp'tir.

İşte bunun apaçık delilini, Kahramanmaraş depreminden sonra yükselişe geçen mefkûre seviyesindeki davranış ve dayanışma ahlakında görmek mümkündür.

Ebediyete uğurladığımız vatandaşlarımızın geride bıraktıkları anılarını, hatıralarını ve emanetlerini titizlikle muhafaza etmeye, onları yaşatmaya son derece kararlıyız.

Zorlukları yeneceğiz, engelleri aşacağız.

Denizi geçtik, dereye boğulmayacağız.

Millet gönlünü açmış, devlet kanatlarını aralamış, bu kapsamda depremden zarar gören insanlarımıza samimi ve sıcak bir hissiyatla sahip çıkmış, aynı şekilde şefkat, merhamet ve cömertlik pınarları çağlamış coşmuştur.

Düşünce hayatımızın dev isimlerinden birisi olan Yusuf Has Hacib Kudatgu Bilig'de diyor ki:



“Başkalarına yararlı olmayan ölü gibidir,

Yararlı ol, ölü olma ey yiğit.”

“Kime devlet gelirse güçlü olur onun eli,

Bütün eğrisi doğru, sözü olur bilgi.”

İnancımız ve itikadımız odur ki, insanın en hayırlısı yine insana faydalı olandır.

Devletimiz bütün kapasite ve kabiliyetiyle deprem den ağır yara alan insanlarımızın yanındadır.

Kahramanmaraş merkezli doğal felakette 46 bin 104 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 115 bin vatandaşımız da yaralanmıştır.

Niyazım, vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle ve merhametiyle muamele etmesidir.

Bir başka niyazım da, tedavi gören vatandaşlarımızın bir an evvel şifa bulması, normal hayatlarına dönmeleridir.

Deprem bölgesinde iş makineleri geceli gündüzlü faal haldedir.

Hasarlı binalar yenilerinin yapılması amacıyla yıkılmaktadır.

Önümüzdeki kısa sürede 405 bin afet konutuyla birlikte 83 bin köy evinin inşa edileceği anlaşılmaktadır.

Yerleşim yerlerinin ovalardan dağlara doğru kaydırılması öngörülmektedir.

Depremden etkilenen 11 ilimizin her birinin tarihi, coğrafi ve kültürel dokusuna uygun özel master planları hazırlanmaktadır.

Yeni yapılacak konutların güvenli şehir üçgeni çerçevesinde zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyeceği açıklanmıştır.



Bu durum isabetli ve kayda değer bir gelişmedir.

3 Mart 2023 Cuma günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde düzenlenen; jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık ve sosyoloji gibi alanlarda uzman ve bilim insanlarının da katıldığı Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı bize göre çok hayırlı bir adım, gelecek için umut verici bir atılımdır.

Her neviden risk ve tehditlere kalkan olacak munzam ve mutlak bir iradenin devlet politikası haline gelmesi son yüzyıllık tarihimizde ilk kez ortaya çıkan stratejik mahiyetli bir karardır.

Deprem başta olmak üzere; sel, yangın, heyelan, kuraklık, salgın hastalıklar, terör, sığınmacı sorunu ve ekonomik krizler gibi ülkemizin karşı karşıya olduğu yakın tehlikelerin bütüncül bir anlayışla afet kavramı altında toplanacak olması çok doğru bir karardır. Ve desteğimiz tamdır.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 politika kuruluna 10'uncusu olarak *'Afet Yönetimi Politikalar Kurulu'*nun eklenme tercihi de takdirle karşıladığımız siyasi, idari ve stratejik bir vizyonun mahsulüdür.

Kurulların ve kurumların ilgili bakanlıklarla eşgüdüm halinde çalışması muhtemel felaketselere karşı direnci ve işbirliğini doğal olarak güçlendirecektir.

Deprem riskine ve yapılacak zemin etütlerine göre şehirleşmenin, bu alandaki dönüşüm çabalarının önemi tartışma götürmez bir ihtiyaçtır.

Her şeyden evvel deprem gerçeğini kabul ederek buna karşı her anlamda kalıcı ve köklü tedbirler geliştirmek, dayanıklı binalar inşa etmek bundan sonra vazgeçilmeyecek bir hedefimizdir.



Şu ana kadar yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 230 bin binada 645 bin bağımsız bölümün tespit edildiği dikkatle tefrik edildiğinde önümüzdeki kısa sürede yapılması gereken çok iş olduğu görülecektir.

Cumhur İttifakı bu yükün, bu enkazın, bu hasarın, bu yıkımın altından kalkmaya, yeni bir hayatı kurmaya mahir ve muktedirdir.

İnsan odaklı siyasetimizle her vatandaşımızın elinden tutup kutlu ve mutlu bir geleceğe taşıma amacımız hiçbir müflis siyaset anlayışıyla mukayese edilemeyecek kadar zinde ve zirvededir.

Bizim sevdamız Türkiye'dir.

Bizim mensubiyet onurumuz Türk milletidir.

Vakit kaybedemeyiz, çer çöple meşgul olamayız.

Önce ülkem diyoruz.

Aziz milletim sıra sende diyerek sesleniyoruz.

Tatbik ve temin edeceğimiz siyasetimizi seçim gününe kadar depremde hayatlarını kaybetmiş insanlarımızın ruhlarını muazzap etmeyecek ölçüde kılı kırk yararak ifa edeceğiz.

Çok dikkatli, temkinli, sorumlu, hassas, teenni içinde ve soğukkanlılıkla hareket edeceğiz.

Derin acılar yüreklerimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız, kuşkusuz taşkın heyecanlara prim vermeyeceğiz, sağduyumuzu her şartta koruyacağız.

Yapıcı, destekleyici, ön açıcı ve pozitif gündemli siyasetimizi her zaman olduğu gibi ülke geneline yansıtacağız.



Milletimizle her an ve her alanda iç içe olacağız, birebir temas ve ziyaretlerimizle partimizi ve Cumhuriyet İttifakı'nı tüm yurt sahinında anlatmaya devam edeceğiz, adayımızı belli kararımız net diyeceğiz.

Felaketin kanamasını faziletli güç birliğiyle dindireceğiz.

Önemle ve özellikle hatırlatmak isterim ki, milliyetçilik yalnızca gözyaşından ibaret bir duygu seli, sadece heyecanla söylenen bir nutuk, coşkuyla dinlenen bir marş değildir, bu kalıp ve kapsamda da olmamalıdır.

Milliyetçiliğe asıl anlamını veren; ideal ile gerçeğin, imkân ile mümkünün, olmuş ile olanın, akıl ile inancın mantık ve makulde buluşturulmasıdır.

Bizim siyasetimizin ve siyasi hedeflerimizin uygulama alanı evvelemerde Türkiye'dir.

Pergelin sabit ucu başkent Ankara'ya tutunmuş, hareketli ucuyla da 360 derecelik bir görüş ve münasebet ağı teşekkül etmiştir.

Türk-İslam coğrafyalarına bakışımızın ve kavrayışımızın ağırlık merkezi Türkiye'dir.

Ülkemiz güçlü olmadığı ve insanlarımız ileri hayat seviyesine ulaşamadığı takdirde ülkelerimizin hayalden öteye geçme şansı yoktur.

Geçmişte bahsettiğim gibi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışının öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi ise millettir.

Bunun anlamı şudur:

Biz, insanı merkeze alarak, yine insan için yola çıkmış,



Devleti, insan için bir haysiyet, hizmet ve hükümlanlık aracı gören,

İnsan-millet, insan-devlet ilişkilerini demokrasi ile sağla-
mayı amaçlamış,

Ve bunların tamamının yalnızca millet içinde anlam bula-
cağına inanan kutlu bir davanın, 54 yıllık bir siyasetin men-
suplarıyız.

Bizim başkaları gibi devletle, cumhuriyetle, milletle, or-
tak değerlerle ve demokrasiyle hiçbir devirde sorunumuz ol-
mamıştır, olmayacaktır, olması da beklenmemelidir.

Bize göre, bunlardan birini diğerine tercih ederek yapıla-
cak siyaset eksiktir, kusurludur, batıldır ve sakattır.

Milliyetçi Hareket Partisi, kendisini millet üstü görenle-
rin dayatmaları karşısında her zaman milletin yanında yer
almıştır.

Millet ne diyorsa fikrimiz ve fiilimiz odur.

Devletin bütünlüğü ile temel değerlerine yönelik yoğun
tehlikeler baş gösterdiği her dönem ve şartlarda, devletin na-
sıl korunması gerektiğini dosta da düşmana da gösteren Mil-
liyetçi-Ülkücü Hareket'tir.

Bu hususta hiç kimseye rüştümüzü ispat etmeye merakı-
mız yoktur.

Buradan açık yürekle, tam bir inançla ifade ediyorum ki,
Milliyetçi Hareket Partisi milletimiz için öngördüğü tehlikeler
karşısında geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da sonuna
kadar direnecek, yeri gelirse her bedeli ödemeye hazır ola-
caktır.

Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir.



Bu devlet önüne gelenin sövüp sayacağı, kırıp dökeceği, yakıp yıkacağı sömürge bakiyesi değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet İttifakı devlet vaka-rının, millet varlığının boyun eğmeyecek bayraktarıdır.

Bilinmelidir ki, Cumhuriyet İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir.

Türkiye'yi hedef alan iç ve dış husumet cephesine karşı milli, ahlaki ve tarihi bir birlikteliğin unvanıdır.

İttifakımızda parti çıkarları değil, Türkiye'nin çıkarları esastır.

Duruşumuz Türk milletinin asırlar içinde teşekkül ve tezahür eden muhteşem duruşuyla bir ve aynıdır.

Kararlılığımız, işbirliğimiz ve ittifak kültürümüz; Türkiye'yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, İ'la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin güvencesi İslam aleminin ve bütün mazlum toplumların yegane ümidi olan Türkiye'yi küresel güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonlarının alt yapısını adım adım tesis edecektir.

Bu nedenle istikbalin yol haritası 14 Mayıs 2023 tarihinde netleşecek, egemenliğin ve iradenin sahibi aziz Türk milleti kesin hükmünü sandıkta gösterecektir.

14 Mayıs'ta yeni bir demokrasi zaferiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın parlak sayfası Allah'ın izniyle açılacaktır.

Cumhuriyet İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni yüzyıla güvenli, huzurlu, kardeşlik ve kucaklaşma bağlarıyla ulaştıracaktır.



Değerli Milletvekilleri,

Devletimizin egemenlik ve hükümranlık haklarını, milletimizin varlık ve birlik hassasiyetini açıktan hedef alan, milli ve manevi değerlerimizin zedelemesine hizmet eden, toplumsal kaos çıkarılmasına çanak tutan sinsi bir provokasyon senaryosu devamlı körüklenmektedir.

Depremi fırsat bilen ahlaksızlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini sabote etmek, olay çıkarmak, kavga ortamının fitilini tutuşturmak amacıyla tedavülde, teyakkuz halindedir.

Doğal afetlerin teslim alamadığı Türkiye'yi, doğal olmayan şiddet ve gerilim ataklarıyla diz çöktürmeye, pes ettirmeye, boyun eğdirmeye çabalayan mihrakların alayını birden görüyor, biliyor, nefesimizle de enselerinde olduğumuzu buradan açıklıyorum.

Altılı masanın iflah olmaz bir krize yakalandığı bugünlerde, sokakları tahrik etmeye, Türk-Kürt karşıtlığını üretmeye çabalayan dış bağlantılı soysuzların ateşle oynadığı bariz olarak meydandadır.

Tribünlerde münferiden seslendirilen hükümet istifa sloganları Türkiye düşmanları tarafından sipariş ve imal edilen, üstelik çok tehlikeli sosyal ve toplumsal hadiselere kapı aralayabilecek karanlık bir planın ön hazırlığıdır.

Türk sporuna husumet hançerini vurma arayışında olan çevreler eşzamanlı olarak milli hislerimizi kaşımının, kutuplaşmayı kamçılamanın çabasındadır.

Siyasi muhalefetin kızışan pazarlıklara gömülmesiyle birlikte toplumsal muhalefeti tahrik edip kışkırtan, bu suretle yıkıcı dil ve eylem taktikleriyle çatışma iklimini yeşertmenin



peşinden koşanlar unutmasınlar ki, kendi kazdıkları kuyuya bodoslama düşmekten kurtulamayacaklardır.

Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı, üç beş çapulcunun, beş on haydudun eliyle ve emeliyle de harap olmayacak, bitap düşmeyecektir.

Herkes aklını başına almalıdır. Rüzgar estiren fırtınayla devrilecektir.

Türk milletinin acılı, kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanlar, zilleti siyasetten toplumsal zemine indirmeye gayret edenler karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhuriyet İttifakı'nı bulacaklardır.

Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında, tribünlerden sallanan provokatif mahiyetli görsellerin, yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu hepimizin ve herkesin malumudur.

Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir.

Diyarbakırspor'un Amedspor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir.

Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum.

Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum.

Ancak şunu da söylemem lazımdır ki, Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir.

Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, huzur ve asayişimize kast eden şerefsizler başkadır.



Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, bölücü teröristler bambaşkadır.

Türk ile Kürt arasına kan serpiştirmeye, düşmanlık tohumu ekmeye kalkışan, buna teşne olan kim varsa koparılması gereken çıbanbaşdır; kesilmesi gereken kanser hücrelidir; başı ezilmesi gereken emperyalizmin piyonudur.

Bursa nasıl gözbebeğimizize Diyarbakır da öyledir.

Bursa nasıl bir Türk kenti ise Diyarbakır da aynıdır.

Bursalı kardeşlerimle Diyarbakırlı kardeşlerim birdir, kardeşdir, bozgunculuk yapanlar ise kalleştir, kahpedir.

Siyasi dağınıklıklarını ve tükenmişliklerini stadyumları kullanarak ikame etmeye niyetlenen düşük ayarlı, çürük yapı, çarpık zihniyetli muhalif partilerin hesabı tutmayacaktır.

Milli şairimiz Mehmet Emin Yurdakul'da, yüzyıl önce anlamını bulduğu gibi Türkiye sevdalıları:

En hakir insanı kardeş sayan bir erdem,

Esir yaratmayan Allah'a yürekten iman,

Paçavralar altındaki yoksulun yaraladığı vicdan,

Mazlumların intikamını almak için doğduğuna inanan bir kudret ile yekvücut olmuşlardır.

Bu amaçlar doğrultusunda ilerlerken, üzerinde titredigimiz bin yıllık kardeşliğimizin zehirli emeller uğruna israf edilmesine, sonu uçurum olan istikametlere sürüklenmesine göz yummamız takdir edersiniz ki mümkün değildir.

Milli birlik ve kardeşlik mirasımıza sahip çıkamazsak, Türk milletine olan mensubiyet bağlarını kopartmadan korumak ve geleceğimizi bu coğrafyada, bu devlet çatısı altında,



bu beşeri bütünlükle paylaşma arzusunu diri tutmak, herkesi uyarıyorum ki, imkânsız hale gelecektir.

Bu beka düzeyindeki konu, muhalefetin kesintisiz tahrikleriyle beraber yaşanan günlük siyasi çekişmelerle, ucuz polemiklerle geçiştirilemeyecek kadar ciddidir.

Süregelen tartışmalar devlet ve millet hayatımızın devamını derinden etkileyecek kadar önemli boyutlardadır.

Bu derece hassas noktaya kadar gelinmesinde en büyük sorumlu ve suçlu bölücü teröre sevimli görünerek kokuşmuş siyasi ilişki ağlarını örmeye çalışan, sonunda da Türkiye düşmanlarının eline ve emrine mahkum hale gelen zillet ve hezimet ittifakıdır.

Gelişmeler karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun atıl ve aciz kaldığı, proaktif davranış sergileyemediği hususunda yaygın kanaat ve görüşlere kulak verilmeli, ciddiye alınmalıdır.

Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vadisidir.

Türk sporu birliğin ve beraberliğin vahasıdır.

Bilhassa futbol sahalarından kaos çıkarmayı düşünmek bu ülkeye, bu millete, gelecek nesillere yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Biz de kötülüğe müsaade etmeyeceğiz, kötülere müsamaha göstermeyeceğiz, oyuna gelmeyeceğiz, huzurumuzu kaçırmaya uğraşanlara fırsat vermeyeceğiz.

Değerli Arkadaşlarım,

Merhum Yakup Kadri Karaosmanoğlu, anılarını yazdığı " Politikada 45 Yıl" adlı eserin bir yerinde küçük politika deyimini anlatarak şunları söylemiştir:



“Her türlü samimi fikir ve kanaat muhtevasından yok-sun ya da fikir ve kanaatleri şahsi emri altına alan sözde bir takım siyasi mücadeleler ve siyasetçiler küçük politika kapsamındadır.”

Politikasızlık ne kadar vahimse küçük politika da o denli trajik bir hezeyan ve hüsrandır.

Politikanın büyüğü küçüğü olur mu diye aklından geçirenlere, çıkarlarının ikmaline odaklanan siyasetçileri ve siyaset mücadelelerini dikkatli ve uyanık bir gözle elekten geçirmelerini hassaten tavsiye ederim.

İşte o zaman eleğin altına düşenlerle üstünde kalanların hal-i pürmelali tam manasıyla belli olacak, bütünüyle ortaya çıkacaktır.

Bu ülkenin başına ne gelmişse, milletimiz hangi badire ve belalara uğramışsa küçük politikalarından ve küçülmüş politikacılarından kaynaklandığı bilinen ve çarpıcı şekilde göz önünde olan bir gerçektir.

İnsani, manevi ve milli değerlerden soyutlanmış siyasi ihtiraslar iki dost kalbin arasında bile dipsiz uçurumlar açmaktadır.

İlkeli olmak demek, her şeyden önce insanın kendisine olan sadakati demektir.

Bundan mahrum olanların vatana ve millete sadakat göstermesi, sevgi beslemesi, fedakarlık yapması, taş üstüne taş koyması olacak değildir.

İyiye kötüden ayıramayan, doğruyu yanlıştan ayıklayamayan her kimse vicdanen hastadır, karar ve iradesi mefluktur.

Fikri ve siyasi namusu ortalığa saçılmış olan siyasetçilerin ilkeli ve irade sahibi olması muhal bir hayalden ibarettir.



Bunlar aynı zamanda demokrasinin ve milli iradenin karşıtıdır, karşı siperidir.

Akla hayale sığmayan yalan ve iftiralarla siyaset yapanlar, maske takarak servet, şöhret ve makam iştahını kapatmaya çalışanlar ilkesizliğin ve samimiyetsizliğin elebaşlarıdır.

Milletimiz depremin ağır enkazıyla ve feci sonuçlarıyla mücadele ederken siyasi istismara tevessül etmek, devleti ve hükümeti suçlamak, yıkıma devam etmek ilkesizliğin, hatta ihanetin alenileşmesidir.

Hatay'daki bir hastanede jeneratör devreye girmediği için tedavi gören hastaların öldüğünü, içecek suyun bulunmadığını iddia edenler ilkesiz ve vicdansızlığın marka yüzleridir.

Kızılay'ın kan sattığını söyleyenler, AFAD'a kara çalanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin felakete neden olduğunu ileri sürenler ilkesizliğin çukurlaşmış fertleridir.

Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Elbistan ziyaretimiz sırasında nezaketsizce ortalığı karıştırmaya çalışan görevli ve siyasi provokatörler, ardından da sosyal medyada kara kampanya düzenleyenler hem ilkel hem de ilkesiz bir gürühtür.

Bir yıldır Cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı tim-salleridir.

Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır.

Bir yıl boyunca oturduğu eğri bacaklı masayı; kumar masası, şahsi hırsların masası, küçük hesaplar masası, noter masası, kuyruklu yalanlar masası diyerek önce devirip, sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzüzlüğün nunneleridir.



İttifak yaptığı partinin mensuplarını isyana çağırarak ilkesizliğin ve siyasi ahlak eksikliğinin adeta fermanı değildir de nedir?

Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değildir de nedir?

Diğer yandan dayatmalara rıza gösterip, bu çirkinliğe onay verip masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir?

Mahut belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki baskılara boyun eğerek bu şahıslara hem oy veren vatandaşlarımıza hem de siyasetin ilke ve ahlakına suikast yapılmasına tamam demek esir edilmiş, yerin dibine geçmiş küçük bir siyaset çirkinliği değil midir?

Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı, söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak, insanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır?

Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur.

Geçmişte demiştim, yine söylüyorum:

Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır.

Gidişata göre renk değiştirerek girecekleri şekil belli olmayan ilkesizler yokken, biz yine vardık, var olacağız ve yine milletimizin kalbinde bulunacağız.

Siyasetin muhalefet cenahında yaşanan kargaşa ve kaotik tabloya bakınca ülkemiz adına üzülmekten kendimizi alamıyoruz.

Milletimiz ve Türkiye'miz böyle bir muhalefete asla müstahak değildir.



Masada oturmayı dahi beceremeyen, ortak bir siyasi planlama ve hedefte bile buluşamayanların 85 milyon Türk vatandaşına hizmet etmesi, ilkeli ve dürüst şekilde siyasi duruş göstermesi beyhude bir beklentidir.

Yusuf Has Hacib'ten esinlenerek zillet ittifakına diyorum ki: Bozulur bu yaptıklarınız, saçılır bu topladıklarınız, kırılır bu çevirdiğiniz çarkınız.

Zillet düşmüştür, Cumhur İttifakı'nın siyasi alternatifi de kalmamıştır.

Koca Cafer Paşa Temeşvar Kalesi'ni nasıl savunmuşsa,
Tiryaki Hasan Paşa Kaniye Kalesini nasıl müdafaa etmişse,
Osman Paşa Plevne'de kuşatmaya nasıl direnmişse,
Çanakkale'de zalimlerin en kesif saldırıları nasıl püskürtlmüşse,

Milli Mücadele'de yedi düvele karşı nasıl mücadele edilmişse,

Türkiye Cumhuriyeti milletimizin emsalsiz irade ve hamiyetiyle nasıl kurulmuşsa,

Aynı şekilde, aynı şevkle, aynı inançla, aynı ahlak ve kahramanlıkla Türkiye'yi hiç kimseye mihnet ve minnet ettirmeyeceğiz, Cumhur İttifakı olarak bayrak diyeceğiz, vatan diyeceğiz, millet diyeceğiz, devlet diyeceğiz, henüz tüyü bitmemiş yetimlerimizin, mazlum ve mağdur insanlarımızın haklarını son nefesimize kadar ayağa düşürmeyeceğiz.

Bu saatten sonra zillette fırtına kopsa bizde yaprak bile kımıldamayacaktır.



Bu saatten sonra zilletin ciddiye alınacak, mesele edilecek, önemsenecek hiçbir siyasi tasavvur ve teklifi de olamaz, olsa bile bizim için yalnızca boş beleş bir sızlanmadır.

Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhuriyet İttifakı'nın varlığından ve hedeflerinden rahatsızlık duyanlar artık bizim nazarıımızda hükümsüzdür.

Biz kendimizi bilir, hasmımızı bilmezsek başarısızlık mukadderdir.

Kendimizi bilmez, hasmımızı bilirsek başarısızlık yine kadedir.

Ancak hem kendimizi hem de hasmımızı biliyorsak, o zaman başarı kaçınılmazdır.

Kim Türk milletinin hasmı ise bizim de sonuna kadar hasmımızdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhuriyet İttifakı'nı her zaman doğru anlayan, doğru anlatan, ona her zaman sahip çıkan Türkiye sevdalıları hep var olacaktır.

Ve onlar her geçen gün daha da büyüyüp güçlenecek ve her türlü oyunu bozacaktır.

Çünkü bizler, varlık sebebimizin milletimizin geleceği olduğunun bilinci içerisindeyiz.

Çünkü bu toprakların kolay vatan olmadığı, milli birliğin kolay temin edilmediğinin farkındayız.

Bu nedenle de, ne engellerden yılarız, ne de mücadele etmekten yoruluruz.

Türk ve Türkiye Yüzyılına ulaşmaktan başka bir seçenek de tanımıyoruz, tanımayacağız.



Zillete değil, millete bakacağız.

Zayıflamayacağız, zaafa düşmeyeceğiz, Türk milletini zafer günlerine elbirliğiyle taşıyacağız.

Başaracağız, asrın idrakine Türk milletinin şanını ve şerefini gururla söylettireceğiz.

Muhterem Arkadaşlarım,

Medeni dünyanın gerekleri ve insanlığın ilerleyiş istikameti ülkelerini yönetme görevi üstlenmiş devlet ve siyaset insanlarına iki temel değer sorumluluğunu aynı anda yüklemiştir.

Bunlardan birisi ekonomik refahın adil ve eşit dağıtılması, diğeri de toplumsal huzur ve esenliği sağlanmasıdır.

Huzurun olmadığı bir refahın ya da refahın sağlanamadığı bir huzurun vasat bulabilmesi çağımızın değerler sisteminde çok zordur.

Refah için topyekûn üretime, kolektif çıkarlara dönük tasarrufa, köklü yatırım hamlelerine, topluma dönük hizmetlere, temel insan ihtiyaçlarının karşılandığı hakkaniyete, dengeli gelir ve servet paylaşımına ihtiyaç vardır.

Huzur için refahı sağlayan unsurlar çok önemli ve gereklidir.

Ancak bunlardan da öncelikli olan toplumu bir arada tutan değerlerin devamlılığı olmalıdır.

Ahlak, inanç, töre ve hukuktan oluşan bu değerler manzumesinin birinin zayıflaması ya da zayıflayanın yine toplumsal normlarla telafi edilememesi buhran olarak karşımıza çıkmaktadır.



Bugün özellikle cinnet, cinayet, katliam, şiddet ve istismar olarak görülen zincirleme buhranların varlığı, refaha kavuşmuş olsak bile huzura kavuşmakta zahmet çekeceğimizin işaretidir.

En utanç verici ve aşağılık suçlar,
Kadınlara yönelik saldırı ve şiddet sarmalı,
Akrabalarına katliam düzenleyen caniler,
Trafik tartışmasından cinayete varan kavgalar,
Hak ve adalet duygusunu sarsan siyasi istismarlar,

Evlerden okullara, hastane acil servislerinden otoparklara, spor müsabakalarından düğün eğlencelerine kadar uzanan yaygın bir şiddet dalgası günümüzün çok vahim sorunları haline gelmiştir.

Allah kimseye göstermesin, ama bugüne kadar bu olayların sizlere ve yakınlarınıza uğramamış olması, bundan sonra da uğramayacağı anlamını taşımamaktadır.

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayacağız.

Bu konuda vicdani farkındalık düzeyinin küresel ölçekte yükselişi memnuniyet verici olsa da, hala kadınla şiddetin yana yana gelmesi bir skandaldır.

Biz kadın deyince ne anlamalıyız?

Beşik sallayan, çocuğunu doyurup, giydirip, büyüten anneyi mi?

Biz kadın denildiğinde neyi görmeliyiz?

Evini çekip çeviren, eşine destek veren, aşını işini dert eden bir fedakârlık anıtını mı?



Biz kadını nasıl tarif etmeliyiz?

Şeref ve namus timsali, ar ve iffet simgesi mi?

Kadına baktığımızda neyin mahcubiyetini yaşamalıyız?

Dinmeyen şiddetin mi? Verilmeyen değer mi? Eksilmeyen istismar ve cinayetlerin mi?

Kadına baktığımızda, üzücü olsa da bu söylediklerimin hepsi fazlasıyla vardır ve karşımızdadır.

En temel sorun, en bariz ayıp kadının bir insan olduğu gerçeğinin unutuluyor, umursanmıyor oluşudur.

Kadın her şeyden önce bir insan, her şeyden önce eşref-i mahlûkattır.

Kadınlar şiddete, istismara, tacize maruz kalmaktadır ki, bu dehşet tablosu insanım diyen, vicdan sahibi her kişi için bir utançtır.

Hz. Mevlana diyor ki: *“Gönül yıkmak, Kâbe yıkmaktan daha büyük bir günahdır.”*

Eğer var olacaksak, eğer geleceği şuurla kavrayıp, irade-mizle kaleme alacaksak kadına yönelik şiddeti durdurmalı, katilleri ve şiddet faillerini toplumdan tecrit etmeliyiz.

Kadınlarımız hak ettiği toplumsal mevki almaları, siyasetten ticarete, ekonomiden sanata, eğitimden spora layık olduğu mertebelere yükselmeli, yalnızca şiddet konuşulurken hatırlanmamalı, yalnızca 8 Mart’a sıkıştırılmamalıdır.

Bu sorumluluk hepimizin omuzlarındadır.

Unutmayınız ki, kadınlar kadar güçlüyüz, kadınlar kadar insanız, kadınlar kadar medeniyiz.



Bugünkü grup toplantımıza teşrif eden hanımefendiler başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın, aziz şehitlerimizin tüm muhterem annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Sözlerime son vermeden evvel, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz kardeşimizi gönülden tebrik ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

13 HAZİRAN 2023



**Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci Yasama Dönemi'nin 1'inci Yasama Yılı'nın ilk grup toplantısının hemen başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bizleri, alnı açık, başı dik ve müsterih bir vicdan eşliğinde kavuşturan Rabbim'e sonsuz şükrediyorum.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimi sonucunda milli iradenin teveccühüne mazhar olarak milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyor, milletimizin kalpgahı, demokrasinin ana karargâhı Gazi Meclisi-mize hoş geldiniz diyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yeni yasama dönemi-nin milletimize, ülkemize, siyasi partilerimize ve demokrasi-mize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu çatı altında yapacağımız çalışmaların nice güzel, görkemli ve göğüs kabartan reformlara ve yasal düzenlemelere kapı aralamasını, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde de milli birlik ve kardeşliğimizi çok daha güçlendirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Üstlendiğiniz tarihi ve milli sorumluluğun hakkını vereceğinize inanıyor, hepinize güveniyorum.

Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadelesi veren tüm kardeşlerimize bu vesileyle en halisane selamlarımı iletiyorum.



Bildiğiniz gibi, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminin kesin sonucu 30 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edilmiştir.

Anayasa ve Meclis İctüzüğü'nün amir hükümleri çerçevesinde, Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran'da TBMM çağrısız toplanmış ve ant içme töreni yapılmıştır.

TBMM üyeleri olarak millet hizmetine başlarken namus ve şeref gibi değerler üzerine ettiğimiz yemin kuşkusuz paha biçilemez niteliktedir ve hepimiz adına bağlayıcıdır.

Ancak bu yemini daha da önemli ve öncelikli hale getiren husus ise taşıdığımız vekâlet görevine müteselsilen göstereceğimiz samimiyet ve sadakattir.

Tam tersi davranışlar bu yeminin sembolik bir seremoniye dönüşmesini sağlayacaktır.

Temennim odur ki, müspet ve müstesna mesajlarla açılmış olan Meclis'in, milletvekili antiçme metnindeki ulvi sözlerin gerçek anlamları ile temsil edilen bir yer olmasıdır.

Siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere, bütün milletvekillerimizin ettikleri yemine bihakkın bağlı ve sadık kalmalarını ümit ediyor, bunu hassaten bekliyor ve diliyorum.

3 Haziran 2023 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın antiçme töreni gerçekleşmiş, aynı günün akşamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasıyla birlikte seçimli demokratik süreç noktalanmıştır.

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminin, lütfen dikkat buyurunuz, altıncı gününde yeni Kabine'nin göreve başlaması ülkemiz adına mühim ve müthiş bir gelişmedir.



Bu tablo aynı zamanda kökleşen siyasi istikrarın somut bir yansımasıdır.

Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır.

Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur.

Kurulamayan, kurulsa bile yürümeyen, yürüse de tavı, tavrı ve takati tartışmalı olan koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır.

Bu yüzden Parlamenter Sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüş, milletimiz bu siyasi hedef sahiplerine itibar etmemiştir.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri aynı zamanda referandum olarak gören ve gösteren partiler tarihin yanlış yerinde konuşlanmışlar ve kaybetmişlerdir.

Milletimiz iki seçimde de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit ve tescil etmiş, parlak geleceğini bu sistemsel mimaride gördüğünü iyice netleştirmiştir.

Türkiye'mizin önü açılmakla kalmamış, yönetim hayatımızdaki denge ve düzen kurumsallaşmıştır.

Bir rejim içinde teşekkül eden siyasi iktidar yapısı meşruluğunu doğrudan doğruya inançlardan ve tecelli eden iradeden almaktadır.

Toplumun büyük çoğunluğunun inançlarına uygun olan iktidar ve yönetim sistemi hem hukuki hem de meşrudur.

Türk milleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tecessüm eden Kabine'ye ve bu Kabine'nin içinde doğduğu yönetim sistemine inanmış ve onay vermiştir.



Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geride kalan iki seçimden de güçlenerek çıkmıştır.

İnsanların davranış kalıplarını özgeçmişlerine, milletle-rinkini de tarihlerine bakarak açıklamak klasik bir metottur.

Geldiğimiz bu aşamada Cumhur ile Cumhuriyet'in kucaklaşması, devlet ile milletin kaynaşması, insanla toplumun bütünleşmesi, geçmişle geleceğin eklemelenmesi yeni yönetim sistemiyle daha da pekişmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin munzam ve muntazam avantajları siyaset ve demokrasi kültürümüze bahar havası getirmiştir.

Yeni sistemde hükümet bizzat millettir, millet de hür ve egemendir.

Parlamente Sistem'in arıza çıkarıcı, su kaynatan, sorun üreten, huzur ve istikrara pranga vuran, dahası mutabakat yerine kronik münakaşaları kesintisiz tırmandıran mahsur-ları hepten giderilmiş, Türkiye'miz deyim yerindeyse ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur.

Türk demokrasisi tarih, kültür ve sosyolojik kodlarımıza muvafık yönetim reformuyla daha da olgunlaşmış, bir üst lige sıçramıştır.

Çok açıktır ki, bu başarı Türk milletinin kutlu iradesiyle tezahür etmiştir.

Pek çok engelleme ve engellemeye rağmen aşılı tutmuş, mak-sat hâsıl olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin şayet tahkim, takviye ve tadil edilmesi gereken yanları varsa, bu durum bir ihtiyaç halini alırsa gereğini yapmak elbette görevlerimiz arasında yerini alacaktır.



Ülkemiz 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine resmen geçiş sağlamıştır.

Bu geçiş süreci huzur, barış, sükûnet ve güvenlik içinde temin edilmiştir.

Önümüzdeki dönem, Türk ve Türkiye Yüzyılı Hedefine ulaşma dönemidir.

Önümüzdeki dönem, Lider Ülke Türkiye idealinin tıpkı bir cemre gibi önce milli yüreklere, ardından da bölge ve dünya geneline düşme dönemidir.

“Devlet ve Milletiyle, Hep Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye” kararlılığıyla her türlü gailenin, her türlü garabetin, çözümü gayrimümkün gibi duran her türlü gayrimuayyen meselenin üstesinden gelecek cesaret, hamiyet, dirayet ve metanet milletimizde çok şükür ziyadesiyle vardır ve ortadadır.

Milletin sözü üstüne söz, iradesi üstünde bir irade olamayacaktır.

Zira egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Türk milleti 14 Mayıs'ta da, 28 Mayıs'ta da dosta güven, düşmana korku salmıştır.

Türkiye'nin aleyhine hesap yapanları, proje yazarları, fırsat kollayanları şaşkına ve bağlantı ipi kopmuş şamandıraya çevirmiştir.

Küresel mihrakların arkasına saklanıp istismar ve ihanet masasına oturanlar yanılmış, yabancılaşmış, yanlış ve yalana gömülmüş, aynı şekilde yıkılmış viraneye dönüşmüştür.

Terör örgütleriyle yol yürüyenler, zalimlerin gizli ajandasına hizmetkârlık yapanlar akıntıya karşı devamlı kürek



çekmiş, ne var ki sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır.

Türk milleti kaderine, geleceğine, tarihi haklarına ve muhteşem varlığına sahip çıkma basiret ve başarısını hür iradesiyle, haysiyetli tercihiyle göstermesini bilmiş, zilletin defterini dürmüştür.

Değerli Arkadaşlarım,

Konuşmamın bu aşamasında bilhassa 14 Mayıs öncesi partimize karşı yapılan sistematik tahriklerle, husumet tonu bir hayli fazla olan azgınlaşmış kara kampanyalara kuşkusuz temas etmek ve huzurlarınızda tarihe not düşmek mecburiyetindeyim.

Milliyetçi Hareket Partisi toplamda 5 milyon 484 bin 820 oy sayısı ve yüzde 10,07 oy oranıyla şeytani planları alt üst etmiş, şiddetli iftiraları boşa çıkarmış, şirret saldırı dalgasını kırıp atmıştır.

Partimiz 50 milletvekiliyle Türk siyasetinin kilit ve stratejik aktörü haline gelmiştir.

Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır.

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimini bütün boyutlarıyla analiz edip incelemek, milletvekili çıkaramadığımız seçim çevreleri başta olmak üzere, çok daha fazla milletvekili sayısına ve siyasi desteğe ulaşmak için neleri yapmamız gerektiğini değerlendirmek ve bunun üzerine kafa yormak elbette bir ihtiyaçtır.

Bunu da yapıyor ve lazım gelen tedbirleri almak için çalışıyoruz.

Hiç şüphenez olmasın ki, yerimizde sayamayız, olduğumuzla yetinemeyiz, bu bize yeter diyemeyiz.



Her zaman ve her şart altında daha fazlasına talip olmalıyız ve bunun için de insanüstü bir emek harcamalıyız.

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi elimizden gelen her türlü gayreti heyecan içinde gösterdik.

Başarıya inandık, milletimize itimat ettik.

4 Eylül 2021 tarihinden itibaren adım adım 2023'e hazırlandık.

Türk milleti hamdolsun bizleri mahcup etmedi, yeminli Türkiye düşmanlarını güldürmedi.

Dünya siyasetinde bu kadar komploya, bu kadar suçlamaya, bu kadar kötölemeye ve bu kadar haksızlığa maruz kalıp da ayakta durabilen, oyun içinde oyun kuranları hallaç pamuğu gibi fırlatıp atan ikinci bir partiden asla bahsedilemeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu vasfıyla nadide bir siyaset ekolüdür.

Üç hilal Türk siyasetinin yükselen markası, milli gönüllerde yer tutmuş ecdat yadigârıdır.

Türk milliyetçileri, kritik bir dönemde üslendikleri görevin idraki içinde, mazisi yüzyıllara sarı milliyetçilik fikriyatını, Milliyetçi Hareket'in 54 yıllık şerefli birikimini heba etmeyecek bir siyasi akla, şuura, öz disipline ve yeterli tecrübeye sahiptir.

Tarihi bir davanın bugünkü temsilcileri olarak, taşıdığımız kutsal emaneti en güzel, en güvenli, en gelişmiş şekilde koruyup gelecek nesillere teslim etmek de her birimizin gayesi ve gayreti olmalıdır.

Bugünü yaşarken yarınları ihmal edemeyiz.



Yarına odaklanmışken geçmişini inkâr edemeyiz.

Zamanı bir bütün halinde kavrayıp Türk milliyetçiliğinin hükmü şahsiyetiyle duruşumuzu, durduğumuz siyasi, ahlaki ve düşünce zeminini bir yanda güçlendirmek diğer yanda da güvenceye kavuşturmak durumundayız.

Milliyetçiliğin esen rüzgarından istifade kurnazlığıyla delik deşik olmuş yelkenlerini şişirme çabasında olan bazı fırsatçıların, kimlik ve kişilik sancısı çeken bir kısım siyaset korsanının ufkumuzu perdelemesine de müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz.

Fikir namusuna, feragat bilincine, fedakarlık künhüne sahip olmayanların siyasi ahlaktan bahsetmesi, milliyetçiliği pazarlama yarışına heves etmesi tuhaf bir çelişki, tufeyli bir çarpıklıktır.

Çelişkide bocalayanların yanlışı savunacak gerekçeyi keyfi olarak imal etmeleri zaman zaman tesadüf edilen bir hastalık tipidir.

Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan ve yağma peşine düşenler unutmayınız ki, çuvallamaya, çil yavrusu gibi dağılmaya mahkum ve müstahaktır.

Bir işletme; tedarikçiler, pazarlar, müşteriler, rakipler başta olmak üzere, dışarıdan içeriye doğru tanımlanmaktadır.

Siyaset ve fikir bünyesinin tanımını ise içeriden dışarıya doğru olacak, yani merkezden çevre istikametine yayılacak, sonra çevreden merkeze doğru da milletin arzu ve amaçlarıyla birleşip olgunlaşarak karar haline gelecektir.

Merhum Ziya Gökalp'in dediği de budur.

Siyaset, sırf oturulacak koltuk, kazanılacak paye, ulaşılabilecek makam arayışı değildir.



Siyaset, şöhret ve servet ikmalı için bir fırsat şantiyesi, bir çıkar santrali hiç değildir.

Siyaset akıl, ahlak, inanç ve fikir hazinesine erişmiş olanlar için anlamlı, değerli, kalıcı, sürekli bir eylem ve erdem sahasıdır.

Çete mantığıyla, çelişkiler manzumesiyle, çekiçle örs arasına sıkışmış biçarelikle siyaset yapılamaz, bununla mündemiç insan onuru sahiplenilemez, millet ve devlet bekası savunulamaz.

Tarlası sırtında dolaşanlar, yağmur yağsa da ıslanmayanlar, tipi vursa da etkilemeyenler için siyaset ve fikir mücadelesi diye bir şey yoktur ve olmayacaktır.

Bu kategoride olanlar sadece aymaz, sadece gafil, sadece çıkarıcı değil, aynı zamanda yüreksizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüreksizlerle, yükte hafif pahada ağır menfaatlerinin kölesi olmuş siyasi devşirmelerle ne bugün ne de gelecek de işi ve ilgisi olmayacaktır.

Bir zamanlar hasbelkader aramızda bulunup tefrika ve tezvirat imalatından başka bir şeye yaramayanların devamız üstünden at pazarlığı ve siyaset cambazlığı yapmaya cüret etmeleri öncelikle kendi acizyetleri ve çürümeleridir.

Bizim çürüklerle yolumuz da yönümüz de ayrıdır, Yunus'un dediği gibi, "**Her dem taze doğarız, bizden kim usanası.**"

Zalim projelerin arasından sıyrılarak, çok zor şartlar altında gerçekleştirdiğimiz bir mücadele neticesinde bugün Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmeye devam etmektedir.



Verdiğimiz mücadelenin büyüklüğünü anlamak için tahammül ettiğimiz, sabır gösterdiğimiz, la havle deyip dayandığımız zorluklara bakılması yeterli olacaktır.

Küresel emperyalizmin Türkiye'miz üzerindeki melanet emellerine uygun olarak MHP'siz siyaset arayışlarının dayatıldığı muhasım bir siyaset mühendisliğini Türk milleti elinin tersiyle itmiş ve reddetmiştir.

Cumhur İttifakı'nın teklemesi, Cumhurbaşkanımızın tökezlemesi, Türkiye'nin tefessüh etmesi için her iğrenç ve ilkel yola müracaat edilmiştir.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri küresel siyasetin ana gündem konusu olmuştur.

Zillet ve zulmün hakimiyeti için neredeyse ayinler yapılmıştır.

Ülkemizin kaynaklarında gözü olan uluslararası sermayenin, vatanımızda hesabı olan küresel mihrakların, muazzam etki ve propaganda gücüne sahip odakların ve yerli işbirlikçilerinin, iç ve dış karanlık medya gücünün baskı ve dayatmaları Allah'a şükürler olsun ki birer birer aşılmıştır.

Cumhur varlığını korumuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümü demokrasiyle taçlanmış ve aydınlanmıştır.

Nitekim Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üstünlüğü gene kazanmış, muktedir siyasi yapısını hamdolsun muhafaza etmiştir.

Türkiye'nin istikrarlı gelişim ve ilerleyişine milletimiz omuz vermiştir.

Bizlere güvenen, bizlere inanan, yüzümüzü kara çıkaramayıp muhannete muhtaç etmeyen aziz vatandaşlarımıza,



dava ve gönül insanlarımıza, bütün teşkilat mensuplarımıza, seçilsin veya seçilmesin her milletvekili adayımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.

Birlikte çok daha güçlü olduğumuzu özellikle hatırlatmayı bir vazife addediyorum.

Kurt dondurucu kışı geçirmiş, fırtınalara direnmiş, veldin yediği ayazı da hiç unutmamış, unutmayacaktır.

Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış, ne Pensilvanya'da ne de Kandil'de güneş açmıştır.

Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiş, zillet cephesi süngü düşürmüştür.

Birleşe birleşe kazanacağız diyenler, dağıla dağıla sağa sola savrulup gitmiş, CHP'ye yuva yapan siyasetin guguk kuşları seçimlerin hemen ardından taşıyıcı bedenlerine sırt dönmüştür.

Cumhur İttifakı'nın başarısını Pirus Zaferi metaforuyla gölgelemeye çalışanlar da çizgili pijamalarını giyip Türkiye'nin yükselişini tırnaklarını yiyerek izlemeye başlamışlardır.

İlk kez seçilerek 28'inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alan 18 milletvekilimizin yanında tüm milletvekillerimize, aynı zamanda diğer partilerin milletvekillerine ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başarılar diliyorum.

Milletimizden aldığımız destekle haşin, hain ve habis bir kuşatmayı yarıdık.

Boyalı medyanın kirli manşetlerini yendik.

Gayri ahlaki algı operasyonlarını geçtik.

Kıralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik.



Tuzak kurdular, bozduk.

Çöktü dediler, dimdik doğrulduk.

Oyumuzu yüzde 2-3 gösterdiler; hiç aldırmadık, hiç de oralı olmadık.

Baraja takılacağımızı söylediler, coşkun ırmaklar gibi taş-tık, yangın yerinde gül olup açtık, karanlık gecede hilal olup parladık.

Bitti dediler, yeni ve yeniden güç devşirerek koşmaya başladık.

Onlar bizi tanımıyor, fakat biz menfur ve melun niyet sahiplerinin alınlarına yapışmış etiket fiyatlarında kaç kuruş yazdığını, bunların ne kadar ucuzlaştığını gayet iyi biliyoruz.

Onlar bizi görmezden geliyor, fakat biz alayını birden görüyor, yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz.

Varsın biraz daha oyalansınlar, varsın biraz daha avunup kendilerini kandırsınlar.

İnanıyorum ki, Türk milletinin kudretini eninde sonunda görecekler.

Milletimiz var olduğu müddetçe bırakınız dalımızın kırılıp kökümüzün kuruma imkansızlığını, yaprağımız dahi kılmadamayacaktır.

Bu gerçeği anlayacak ve kavrayacak feraseti olmayanların bizimle boy ölçüşmesi, kedinin aynanın karşısına geçip kendisini aslan görmesi kadar ucube bir halin aynısıyla özetidir.

MHP'siz Meclis düşü kuranların hepsi birden, Türk'süz millet özlemi çeken alçaklar güruhudur.

Çetin saldırılar bize sökmez, çünkü himaye edenimiz Allah'tır.



Hıyanetin fermanı bize geçmez, çünkü imanımız mukavemet ve mücadelemizin dayanağı ve sancağıdır.

Fitne ve dedikodular önümüzü kesemez, çünkü sırtımızı dayadığımız güç mensubiyetiyle övündüğümüz Türk milletidir.

Yaparız, başarırız, kazanırız, huzur deriz, barış deriz, kardeşlik deriz, millet deriz; halkın, hakkın ve hakikatin çizgisinden de asla taviz vermeyiz.

Değerli Milletvekilleri,

Dramatik ve köklü bir ekonomik değişim çağındayız.

Bunun yanında siyasi ve sosyal olayların sofistike yapısıyla karşı karşıyayız.

Dünyanın eski dünya olmadığını da farkındayız.

Amerikan İç Savaşı'yla başlayan toplu savaşlar ve sarsıntılar dönemi İkinci Dünya Savaşı'yla zirveye çıkmış ve ardından da galip ülkelerin hakimiyet sahalarını belirlemesiyle düğümlenmişti.

Müteakiben uzun yıllar devam eden iki kutuplu dünya düzeni vasat bulmuş, Sovyetler Birliği'nin çözülmesi ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla dünya tek kutuplu bir aşamaya geçmişti.

Artık dünyanın tek kutuptan ibaret olmadığı, farklı coğrafyalarda kutup başı ülkelerin serpilip sivrildiği, salkım ve yonca tipi ittifakların yeşerdiği nevezuhur bir insanlık döneminin içindeyiz.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Genelkurmay Başkanı da bu gerçeği ikrar ve ifade etmiştir.



Kabil'den Bağdat'a, Şam'dan Beyrut'a, Hartum'dan Trablus'a, Sana'dan Manila'ya, Bombay'dan Keşmir'e, Karaçi'den Kaşgar'a, Kırım'dan Kıbrıs'a, Kiev'den Priştine'ye varıncaya kadar çevremizde kargaşa, kutuplaşma, kriz ve çatışma iklimi egemendir.

İkinci Dünya Savaşı sonrası tesis edilen küresel nizam ve silah zoruyla dayatılan kurallar hiyerarşisi sorgulandıkça huzursuzluğun çapı ve çeperi genişleyip yönetilemez gerilimler artış kaydetmektedir.

Ukrayna'nın Üçüncü Dünya Savaşı'nın test sahası olduğu iddiaları son zamanlarda etkinlik kazanmıştır.

Yüksek hassasiyetli silahlar, hipersonik füzeler, özel operasyonel kuvvetler, robotik sistemler, insansız kara, deniz ve hava araçları ya kalıcı bir barış kuşağının kurulmasına hizmet edecek ya da korkunç bir sonu hazırlayacaklardır.

Aslında insanlık bıçak sırtı bir durumdadır.

Mızrağın çuvala sığmadığı da aşikardır.

Küresel ekonomideki patinajlar siyasi ve sosyal bünyede derin çatlaklara neden olmaktadır.

Londra'dan Paris'e, Berlin'den Madrid'e, Roma'dan Atina'ya, Brüksel'den Sofya'ya kadar AB ülkeleri rahat değildir.

19 üyeli Euro Bölgesi'nin teknik anlamda ekonomik resesyona girmesi alarm zillerinin sesini daha da arttırmıştır.

ABD ve AB'de faizlerin tırmanışı enflasyona kalıcı çözüm getirememiştir.

İşsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik belirsizlik, etnik ve mezhep temelli cepheleşmeler insanlığın başında ince bir ipe bağlanmış keskin kılıç gibi sallanmaktadır.



Hukukun gücü değil, güçlünün hukuku maalesef kıtaları dolaşmaktadır.

Mazlumlar ızdırıp içindedir, zalimlerin gözü ve kursağı da doymak bilmemektedir.

Göç konusu hala insanlığın üstesinden gelemediği ana sorunlarından birisi olarak malumumuz ve muhatap olduğumuz bir sancıdır.

Türkiye, böylesi bir alacakaranlık dünya panoraması karşısında önümüzdeki yüzyıla damga vurmanın hedefindedir.

Bu hedef heyecan vericidir, elbette hep birlikte ve herkes eşittir Türkiye anlayışıyla yüzyılın vizyonuna ulaşılacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta ifade ettiği **"iç cepheyi"** diri ve zinde tutmak hepimizin görevidir.

Gerçekten asıl olan iç cephedir.

Bu cephe aziz Atatürk'ün vurguladığı üzere, bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir.

Artık seçim gündemi geride kalmıştır.

Söylenen söylenmiş, herkes eteğindeki taşı dökmüştür.

Sonuçta millet seçimini yapmış, kararını belgelemiş, önümüzdeki beş yıllık süre zarfında siyasi yetkiyi Cumhurbaşkanlığıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş, takdir hakkını bu yönde kullanmıştır.

Meydanların sıcaklığını siyasetin uzlaşma ve diyalog masasına taşımamak lazımdır.

Elbette biz ne demişsek arkasındayız, her sözümüzün de yanındayız.



Ancak Türkiye'nin meselelerini konuşarak, kafa kafaya vererek, ahlaki ve milli ölçekte buluşarak çözebiliriz.

Siyaseti kör dövüşüne çevirmekten uzaklaşmalıyız.

Milletimiz bizden hizmet beklemektedir.

Bundan sonra kenetlenmeyi ve kucaklaşmayı her sahada, her aşamada sağlamalıyız.

Türk milleti tek ses, tek bilek ve tek yürek olduktan, Türkiye bütün güzellikleriyle ve değerleriyle tek nefes haline geldikten sonra zulmün ferîştahı, zilletin ağa babası, düşmanın kırkılı gelse göreceği yalnızca hezimet ve hüsrandır.

İnanıyorum ki, uyanan ve ayaklanan devin tekrar uyuşup uyuklamasına hiçbir vicdan sahibi insanımız tamam demeyecek, yanlışa taraf olmayacaktır.

Türkiye; ekonomisiyle, siyasetiyle, diplomasisiyle, milli birlik ve kardeşlik ruhuyla, tarihi ve kültürel müktesebatıyla, kavga yerine kucaklaşmayı öne alan sarsılmaz iradesiyle önümüzdeki yüzyılı lehine çevirebilecektir.

Dileğim muhalefet partilerinin girdikleri tünelden, düşükleri türbûlanstan bir an evvel çıkmaları, milli ve ahlaki siyaset ilkelerini gecikmeksizin benimsemeleridir.

Maalesef ülkemizin öncelikli sorun alanlarından birisi fîkirsiz, temelsiz, kimliksiz, istikametsiz, hedefsiz, heyecansız, milli ve manevi değerlere hazımsız muhalefet anlayışıdır.

Bu anlayış demokrasimiz için de bir kambur ve külfettir.

Muhalefet partilerinin kaynayan kazanı kapak tutmasa da, bu bizim meselemiz değildir.

Birbirlerini yiyip tüketmeden orta yolu bulmaları tavsiyemdir.



Kulislerin ateşlenmesi, lobilerin iştahlanması onların iç sorunudur.

Üzüntümüz CHP Genel Başkanı'nın hala milletimizin mesajını algılayamamış, hala anlam verememiş olmasıdır.

Bir televizyon kanalında, "kazanamadık, ama ağır bir yenilgi de almadık" sözleri, köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan ve hakir gören tarihi hatası şuur kaybının yanı sıra hala şoku atlamadığına delildir.

Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak bir defa demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa çok kesif bir saldırıdır ve failinin derhal özür dilemesi lazımdır.

Bu ayıplı sözler milletimizi derinden yaralamış, aynı şekilde CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da şaşırtmıştır.

Anadolu'nun kavruk yüzlü, nasır tutmuş elli, tarlasında ve ağırlığında nafakasının mücadelesinde olan şerefli insanlarımızı anlamadan, haklarını teslim etmeden, onların gönüllerine girmeden yapılacak hiçbir mücadeleden sonuç alınamaz.

Sayın Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyardım:

"Güvenme dostuna, saman doldurur postuna" dedim.

CHP'nin üzerinden 40'a yakın milletvekilini kapan doğruca kendi evine gitti.

CHP'nin önünden rastlantıyla geçene Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaat edildi.

Bakınız daha birkaç gün önce Ankara'yı sel götürdü, mazgallar tıkanı, araçlar sular altında kaldı, vatandaşlarımız mağdur oldu, her yer göle dönüştü, ama CHP'li Belediye Başkanı il il, meydan meydan dolaşarak asıl görevini unutmuş, şehrin yüzüstü bırakmıştı.



Emanete tıpkı İstanbul Belediye Başkanı gibi ihanet etmişti.

Ankara'ya çivi çakılmadı, belediye hizmetleri uzun zamandır askıya alındı.

14 Mayıs akşamı bu iki belediye başkanı beşinci sınıf bir çadır tiyatrosunda gösteriye çıkararak kazandık diyorlardı, ama sorumluluğunu taşıdıkları kentlerine kaybettirdiklerini çok geçmeden herkes görüp anlamış oldu.

Dolduruşa geldiler, itibar ve inandırıcılıklarını spot piyasaya düşürdüler.

Nefsine söz geçiremeyen siyasetçi olmayacağı gibi adam da olamayacaktır.

Yine Kılıçdaroğlu'nu Hz.Mevlana'nın sözüyle uyardım ve dedim ki:

“Kiminle gezdiğinizde, kiminle arkadaşlık ettiğinizde dikkat edin; çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.”

Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının milletin çağrısına kulak verip, en azından yeni bir anayasa konusunda olumlu ve yapıcı yaklaşımları önümüzdeki en belirgin samimiyet testidir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır.

Bu kapsamda Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır.

Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.



18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13'üncü Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım beş stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle, **Türk Tipi Başkanlık Modeli'ne** sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir.

Bir başka stratejik hedef olarak da; sivil, geniş katımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir yeni bir anayasa hazırlığını göstermiştim.

Demıştim ki, "Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmektedir ve önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız Allah'ın izniyle tamamlanacaktır."

Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah'a şükürler olsun ki 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştı.

"Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa" teklif metnimiz müzakere edilmek için hazır.

Biz de laf yok icraat vardır.

Dedik mi yaparız, yaptık mı mertçe sahiplenmesini biliriz.

Temel görüşlerimizi merak edenlere tekrar hatırlatırım ki:

Türkiye Cumhuriyeti adıyla, Türk milleti kimliğiyle beraberce yaşayabilmemizin tartışılmaz ilke ve esasları **29 Ekim 1923** tarihinde Atatürk ve kurucu kahramanlar tarafından belirlenmiştir.

Başkentimizin **Ankara**, dilimizin **Türkçe**, bayrağımızın **ay yıldızlı al bayrak**, milli marşımızın **İstiklal Marşı** olduğu kaydedilmiş ve Anayasamız tarafından da güvence altına alınmıştır.



Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi, milleti ve egemenlik unsurlarıyla bir bütündür, aynı zamanda milli ve üniter bir devlettir.

Türk milleti tarihi ve kültürel kökleri itibariyle ayrılık kabul etmeyen beşeri bir varlıktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu Milli Mücadele'nin eseridir.

Ay yıldızlı al bayrağımız bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, birlik ve beraberliğimizin sembolüdür.

İstiklal Marşımız, İstiklal Savaşımızın kahramanlık destanıdır ve o günlerin mukaddes bir hatırasıdır.

Milli birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün dayandığı temeller **“Tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan”** ülküsüdür.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu kutlu değerleri ve kutsal emanetleri, göstereceği yüksek fedakârlık, kararlılık, milli şuur ve millet sevgisi ile korumaya sonuna kadar yeminlidir.

Bunlar bizim hayat ve varlık kaynağımızdır.

Bizim Anayasa hazırlığı ekseninde aradığımız uzlaşma ve diyalog zemini ancak milli ve manevi ilkelere saygı ve riayetle mümkündür.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrılığa, bölünme, çözülme, dağılmada mutabakat araması asla ve asla mümkün değildir.

Beklentimiz ve ümidimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli duruş ve Anayasa hazırlığı için yaptığı sağduyu ve kucaklaşma çağrılarının bu ilkeler etrafında cevap bulmasıdır.

Sözlerime son vermeden altını çizerek açıklamak isterim ki;



Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.

Ayrıca 11 Haziran 2023 tarihinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcıların infilak etmesiyle şehit düşen Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ile Uzman Çavuş Halil Şahin evlatlarımıza ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum.

Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun, milletimiz sonsuza kadar var olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor, Meclis çalışmalarında her birinize üstün başarılar temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

20 HAZİRAN 2023



**Değerli Arkadaşlarım,
Saygıdeğer Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Bu haftaki Meclis Grup Toplantımız münasebetiyle sizlerle paylaşacağım düşüncelerime geçmeden önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum.

Geçtiğimiz hafta bir yanda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sonlanıp yaz tatili başlarken diğer yanda da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılmıştır.

Bildiğiniz üzere, Türkiye'miz genç nüfus açısından büyük bir hazineye sahiptir.

Elbette bu hazine istikbal ve istiklalimizin da haznedarıdır.

Güvenli, gelişmiş ve huzurlu bir gelecek öncelikle Türk gençliğinin eli, emeli ve erdemiyile yeşerip güvenceye kavuşacaktır.

Kuşkusuz bugünün fidanları yarınların köklü çınarları olacaktır.

Çocuklarımız geleceği meşale gibi aydınlatacaktır.

Dava ve iddia sahibi, akıl ve ahlak sahafı, sevgi ve hürmet sadareti, hamiyet ve haysiyet burcu, şahsiyet ve şecaat sahnesi, vatan ve millet sevdalısı genç dimağlar Türkiye'mizin yegane kuvvet ve kudreti olmaya namzettir.



Onların ruhlarına huruç edip gönüllerini tavaf ettiğimiz takdirde özlem ve hissiyatlarını öğrenmemiz pek tabii mümkündür.

Vicdan, iyile kötüyü ayırt etme kabiliyetidir.

Şuur, insanın iç âlemini tanıtan ve tanımlayan kaynaktır.

Eş zaman içinde hem şuurulu hem de vicdanlı olmak insanın varlığında tezahür ve tekemmül eden ilerleyişe delalettir.

Eğer bu ilerleyiş topyekûn olursa, eğer bu ilerleyiş sayesinde yürekler topluca vurursa geleceğin kilitli kapıları açılacak; nihayet kifayetli ve kişilikli nesiller altın bir çağın mimarbaşılığına iman ve iradeleriyle terfi edeceklerdir.

Esasen çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın taşıyıcı kolonu gençlerdir.

Nereden gelip nereye gittiğimizin farkına varan, medeniyetler ve milletler mücadelesindeki konum ve koordinatlarımızı sorumlulukla kavrayan bir gençlik yıkılmaz kale, inmeyen sancak, düşmeyen inanç, vazgeçmeyen atılganlık, geri adımı olmayan taarruz bilincidir.

Hayat, okulla-ev arasında gidip gelen rutin bir güzergah değildir.

Veya hayat sadece eğlenme, gezme, yeme, içme ve safa sürme bohemliğinden ibaret de görülmemelidir.

Her şeyi tadında ve kıvamında yapmak, bir anlık aymazlıkla koca bir hayatı kuru ve yaprak dökmüş bir ağaca çevirmekten sakınmak lazımdır.

Zaman dediğimiz kesintisiz işleyen değirmen insanı yıllar içinde öyle ya da böyle öğütmekte, kimisini un ufak, kimisini de ailesine, çevresine, milletine ve ülkesine hayırlı beşeri mahlul haline getirmektedir.



Merhum Hocamız Prof.Dr.Ali Fuat Başgil, “Gençlerle Başbaşa” isimli nadide eserinde gençlerimize şöyle seslenmektedir:

“Sebat et genç dostum, sebat et! Damlaya damlaya göl olur. Ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeri bile deler.”

“İyiliğe karşı iyilik adalettir. İyiliğe karşı kötülük cinayettir. Kötülüğe karşı iyilik ihsan ve atıftır. Ve insanlığın en büyük derecesidir.”

Hayat basamaklarını sabırla tırmanan, çalışmayı pusula yapan, sevgi ve saygıyı rehber edinen kim varsa güzel ahlakın yörüngesine girmiş demektir.

Nazarımızda Türk gençliği güzel ahlakın, güven veren aklın, güçlü amaç ve arzuların pırıl pırıl parlayan kutup başıdır.

Unutulmasın ki, sınavlar gelip geçer, okullar biter gider, kaldı ki, hayat gelip geçiyor, varla yok arasında bitmeyen salınım süreklilik içinde devam ediyor.

Geçmişte hüznle alınan karneler, kaygıyla girilmiş sınavlar bir zaman sonra yalnızca tebessümle hatırlanıyor.

Günü geldiğinde anılar geçidi tıpkı bir merasim bölümü gibi gözümüzün önünde canlanıyor, mazinin sevinç ve üzüntüsü aynı hissiyatla kucaklanıyor.

Mesele karnenin muhtevası, notların düşük ya da yüksekliği değil, onu alan iradenin saf gönlü, samimi terbiyesi, insani ve vicdani tecelli seviyesidir.

Ülkemizde 19 milyonu temel eğitim ve öğretimde, 8 milyonu da yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrenci vardır.



Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan katbekat fazladır.

İşte zenginlik de buradadır.

Bize düşen öğrencilerimizi ve gelecek nesillerimizi o sınavdan çıkarıp bu sınava sokarak hayatı çoktan seçmeli test mekanığıne, kısır döngü halini almış tekdüze öğretim mantığına havale etmemektir.

Varoluşun sırrını çözme çabası göstermeden; hayatın her safhasında cevabı arılan **“Ne, nasıl, nerede, niçin ve ne zaman”** sorularına anlamlı karşılıklar bulmadan; **“kafa, kalp, kurs, kütüphane kafe, kitap ve kültür”** arasında sağlıklı ve sağlam bir denge kurmadan atılacak her adım boşluğa düşecek, yapılacak her hamle boşuna olacaktır.

Himmetsiz gayret yapay, gayretsiz himmet yavandır.

Gayret gençlerimizden, himmet de aileleri, öğretmenleri ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin görevidir.

Biliyor ve inanıyorum ki, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerimizdir.

Büyüğünü sayan, küçüğünü seven; damarlarında tarih ve kültürümüzün mirasını taşıyan; dosta dost, düşmana da korkusuzca meydan okuyan bir gençlik Türkiye'nin baş tacıdır.

İradesini, imanının ve ülkülerinin emrine amade etmiş bir gençliğin önünde hiçbir engel duramayacaktır.

Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin, teknolojik gelişmelerin boyutu nereye ulaşırsa ulaşsın, endüstri devrimlerinin derecesi ne olursa olsun, sahip olduğumuz beşeri cevherin adı Türk gençliğidir, üstelik alfabenin hiçbir harfiyle de sınırlandırılıp tasvir edilemeyecektir.

İbn-i Batuta kaleme aldığı Seyahatname'de, Türk milletinin yaşadığı coğrafyayı şefkat diyarı olarak ifade etmişti.



Şanlı geçmişimiz aydınlık geleceğimizin kefilidir.

Varlığımız yine bir gezgin tarafından söylendiği üzere Anadolu'yu cennete dönüştürmüştür.

Tarihi talihle birleştirmek, çağın alnına Türk mucizesini ve Türk mührünü iliştmek gençlerimizin sayesinde gerçekleşecektir.

O gençlik ki, dinini, dilini, dileğini, milletini, milliyetini, kardeşliğini, adalet ve hakkaniyeti bilen bir gençliktir.

O gençlik ki, kılıçla kalemi, kelamla keyfiyeti birleştiren bir gençliktir.

O gençlik ki, kim var diye sorulduğunda, sağına soluna, önüne arkasına bakmadan ben varım diyebilen bir gençliktir.

O gençlik, aşkına, anılarına, ahlakına, arkadaşlarına, ailesine, kendini adadığı değerlerine bağlı ve sadık bir gençliktir.

Sapkın akımlarla, yozlaşmaya nezaret eden ters akıntılarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir.

Biz gençliği sınavlarla veya karnelerle bulmadık, bu yolla da kaybetmeyiz, kaybedemeyiz, kaybetmeyeceğiz.

Ümit ediyorum ki, geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir.

Huzurlarınızda karne heyecanı yaşayan bütün evlatlarımızı ve ailelerini yürekte tebrik ediyor, hepsine birden esenlikler ve iyi tatiller diliyorum.

Çocuklarımızın tatil boyunca dinlenmenin, gezmenin, eğlenmenin, hoşsohbetin yanı sıra, kitaplarla da irfan ve ilim köprüleri tesis etmelerini bilhassa temenni ediyorum.



Merhum Cemil Meriç'ten mülhem diyebilirim ki, kitap bir liman, tefekkür bir yelkenli, öğrenmek bir okyanus, insan da bir seyyahıtır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren gençlerimizin hedeflerine ulaşmalarını, şayet istedikleri sonuçları alamazlarsa bunun da dünyanın sonu olmadığını, çalışmayla ve sabırla her yokuşun düzlüğe çıkacağını açık açık ifade etmek istiyorum.

Ayrıca sayıları bir milyonu aşan öğretmenlerimizi de kutluyor, hepsini saygıyla selamlıyor, başarılar diliyorum.

Öğretmen adeta felsefe taşını bulmak için emek veren bir simyager, yeri geldiğinde iğneyle kuyu kazmaktan yorulmayan bir fedakarlık neferi, yeri geldiğinde de ruhumuzun derinlerinde saklı duran hünlerleri bulup ortaya çıkaran bir mucittir.

Bilgiyi görgüyle damıtıp, hamlığı sabırla pişirerek olgunlaştıran ustalık öğretmenlerimize has bir meziyettir.

Öğretmenlerimiz her şeyin en güzelini hak eden eğitim ve öğretimin bergüzar yüzleridir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, muhterem öğretmenlerimizle birlikte iftiharımız olan Türk gençliğinin her zaman, her şart altında yanındayız, talep ve sorunlarının çözülmesi hususunda da her mücadeleyi yapmaktan Allah'ın izniyle kaçınmayacağız, kaçınmayacağız.

Değerli Milletvekilleri,

Geride kalan günler içinde mutat ve muntazam şekilde yaptığımız iki toplantı sürecinde hem 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini hem de bundan sonraki siyasi etap ve gündem konularını değerlendirme fırsatımız oldu.



İlk toplantımızı il başkanlarımızın katılımıyla 17 Haziran 2023 Cumartesi günü, diğerini de MYK-MDK üyelerimizin katılımıyla 19 Haziran 2023 tarihinde, yani dün gerçekleştirdik.

Bu kapsamda iki seçimde de belirlediğimiz stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti teyit edilmiş, önümüzdeki siyasi olaylar proaktif titizlikle gözden geçirilmiştir.

Parti olarak rehavete kapılamayız, atalete rağbet edemeyiz, siyasi çalışmalarını rölantiye alamayız.

Hız kesmeden sahadaki faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Bizim yerimiz milletimizin müşfik, mümeyyiz ve ferah veren gönlüdür.

Zaman çalışma zamanıdır, zemin tüm vatan sathıdır.

İşleyen demir pas tutmaz, sağlam ilerleyişe zor dayanmaz, yüksek hedefleri olanlar için tutukluk diye bir şey olmaz, olamaz.

Biz hedefleri büyük, heves ve heyecanları küçük bir hareket değiliz.

Biz küçük hesaplarla oyalanırken yanımızdan akıp giden tarih nehrini görmezden gelecek kadar gafil değiliz.

Biz ufkun ötesine gözünü dikmiş, görüş menzilimizi kapatan perdeleri yırtıp atmış, koyulan engelleri kırıp aşmış kutlu bir davanın bugünkü temsilcileriyiz.

İlhamımızı geçmişimizden almakla birlikte bugüne olduğu kadar geleceğe karşı da görevlerimiz olduğunu biliyor ve bu suretle feragatle mücadele ediyoruz.

Anılan görevlerimizi yerine getirmek maksadıyla bir günümüzün diğerleriyle aynı olmamasına özellikle dikkat ve özen gösteriyoruz.



Durak tanımayan çalışma azmi, uşaklığı reddeden medeni asalet, hiçbir insanı aşağı görmeyen manevi feraset, vatana ve millete yeri gelirse feda olacak maddi emanet arayanlara tavsiyem Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakmaları, serdengeçti yürekleri görmeleridir.

Kaynamakta olan bir kabın etrafına su salması gibi, biz de ülkemize ve milletimize umut, huzur ve güven saçmakla mecbur ve mükellefiz.

Bunu da kalplerin kilitli sandıklarını muhabbetle açıp içindeki dürülu ortak kıymet hükümlerini ortaya çıkartarak yapabiliriz.

İman ve fikrin kaptanlık ettiği siyasi mücadelemizde gayemiz insanımızın rızasını, Cenab-ı Allah'ın da ihsan ve ikramını kazanmaktır.

Hayata ve hadiselerle bakışımızın temelinde insan vardır.

İnancımıza göre insan eşref-i mahlûkattır.

Bizim anlayışımızda insanın bittiği yerde yine insan başlar.

İnsana varmak için de insanlar arasından geçmek şarttır.

İnsan onuru ise bizim ne pahasına olursa olsun savunmamız gereken cevheri aslimizdir.

Tek tek insandan millete giden ve genişleyen tarih, kültür ve sosyolojik merhaleleri bir zincirin birbirini tamamlayan halkaları olarak ele alıp siyasetimizin ana yatağını kendi irademizle açma basiret ve başarısını şimdye kadar hamdolsun göstermesini bildik.

Biz mideye ve mihnet edilen çıkarlara bakarak değil, milletseverliğine, vatanperverliğine, devlet-i ebed müddet felsefesine, İ'layı Kelimetullah inancına, Kızılelma ve Turan



lksne yaslanarak var olmuř necip ve nezih bir hareketin mensuplarıyız.

Bu mensubiyet bilinciyle Trkiye'mize nefes aldrmak, i ve dř kaynaklı sorunları zmek, zerimize dřen sorumlulukları bihakkın yapmak, milletimizi hak ettięi mevkilere ı-karmak asıl gayemizdir.

Bu itibarla siyasi mcadelemizi řevkle srdrmek duru-mundayız.

Her an seim olacakmř gibi btn demokratik ihtimalle-re hazır olmak zorundayız.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seimleri tamam-lanmř olsa da, Trkiye yeni bir seime doęru ilerleyiř kay-detmektedir.

Nitekim Mahalli İdareler Seimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.

Bylelikle peř peře eklemlenen seim gndemi milli iradenin tercihiyle noktalanmř olacaktır.

Milliyeti Hareket Partisi bu seimlere hazırlık srecini bařlatmřtır.

Mahalli İdareler Seimlerinde takip edeceęimiz ***birinci stratejik hedefimiz*** mevcut belediye bařkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun zerine yenilerini ve hatta daha oęunu eklemektir.

İkinci stratejik hedefimiz, Cumhuriyet'in doęasına ve ruhuna muvafık hareket edip; muhalefet partilerinin ynetimindeki belediyelerin yrek yaralayan makus ve meysus hallerine son vermektir.



14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde elde edilen demokratik başarıyı mahalli idarelerle perçinlemek, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ivmek vermek boynumuzun borcudur.

İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere, diğer tüm büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin, ilçe ve belde belediyelerinin Türkiye'nin yükselen itibarına ve marka değerine müzahir şekilde yönetilmesi tarihi önemdedir.

Belediyecilik bir sevda işidir.

Belediye başkanının yönetimi altındaki şehrinin emini olması bilinen bir husustur.

İstanbul beş yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş; kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir.

Hakeza aynı durum Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti için cepheleşmelerden, fısıldayan kulislerden, kongre hesaplarından, hiziplerin rekabetinden, çıkarların yarışından başka bildikleri tek bir şey yoktur ve her şey de ortadadır.

Türk milleti mahalli idarelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır.

Hizmet değil hezimet vaat edenlerin şehremeni olmaları, bu unvana sahip olmaları hepimiz adına bir vebaldir.



Bu vebalden arınacağız, Allah'ın izniyle CHP'nin ve diğer zillet partilerinin yönetimi altındaki belediyelerin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına hep birlikte şahit olacağız.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın başlamasını müteakiben sırasıyla yemin töreni, Meclis Başkanı seçimi, ihtisas komisyonlarının ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü yasal ve anayasal hükümler çerçevesinde vücut bulmuştur.

Hitamında Genel Kurul çalışmalarına geçilmiştir.

Sosyal ve ekonomik meselelerin tek tek ele alınıp kalıcı çözümlerle buluşturulması amacıyla yasama faaliyetleri hızlanacaktır.

Önümüzdeki hafta karşılayacağımız Kurban Bayramı sonrasında da Meclis'in bir süre daha çalışması kararlaştırılmıştır.

Bu kutlu çatı altında, milletimizin her talep ve beklentisi görüşülüp mutlaka karara bağlanacaktır.

Bu kutlu çatı altında, emeklilerimize, memurlarımıza, esnafımıza, dar ve sabit gelirli insanlarımıza aşama aşama müjdeli haberler verilecektir.

Bilinmelidir ki, demokratik kültür olmadan demokrasi hayata geçmez, geçemez.

Demokratik kültürün iki temel ögesi ise hoşgörü ve uzlaşmadır.

Uzlaşmanın olabilmesi için evveleminde hoşgörünün varlık bulması zorunludur.



Gazi Meclis'te tecessüm eden siyasi parti gruplarının karşılıklı hoşgörü ve uzlaşma hassasiyetiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atılmalı, yeni bir anayasa ülkemize kazandırılmalıdır.

Bu nedenle her bir milletvekili tarih ve millet huzurunda yaptıklarından olduğu kadar yapamadıklarından da sorumlu olacaktır.

Dünya genelinde birikmiş ve bilenmiş ekonomik sorunlar hepinizin ve herkesin malumudur.

Fiyat ve finansal istikrarı bozucu etkenler bir hayli fazladır.

Küresel borç stokundaki artışla birlikte resesyon, enflasyon ve hayat pahalılığı pek çok ülkeyi tesir altına almıştır.

Küresel ekonomik aktiviteler, tarihin hiçbir döneminde bugünkü ölçekte artmasa da, insanlık adil ve kalıcı bir refah vizyonuna maalesef ve hala ulaşamamıştır.

Sonsuza kadar büyümesi hedeflenen bir ekonomik sistemin sonlu bir ekolojik sistemle nasıl uyumlu olacağı ise henüz ikna edici şekilde açıklanamamıştır.

Dünya çapında devasa gelir ve servet eşitsizliği hüküm sürüyorken, her gün bir fincan kahve fiyatının yarısıyla geçinmeye çalışan 1 milyar insan karşımızda duruyorken ekonomide yeni ufukların keşfedilmesinin nasıl mümkün olacağı cevabını hala bulamamış bir muammadır.

Her şeyden ve hepsinden önemlisi ortak anlam ve amaç duygularımızı kuvveden fiile geçirerek, kısa vadeli hesaplardan uzun vadeli perspektife geçiş sağlayarak kesintisiz devam edegelen üretim, yatırım, ihracat, büyüme, kalkınma seferberliğiyle sürdürülebilir ekonomik refahı yakalamak içten bile değildir.



Bunun için güven ortamını kalıcı ve kurumsal hale getirmek müşterek vazifemizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir.

Modern ekonominin sağlığı para ve maliye politikalarının sağlığına, istikrarlı yapısına bağlıdır.

Ekonomi politikaları, tıpkı bileşik kaplar gibi, bütünlük içinde, eşgüdüm halinde uygulanıp, piyasa şartlarıyla insan ve toplum huzurunu dengelediği sürece anlamlı ve başarılı olacaktır.

Cari fazlayı temin etmek amacıyla iç tasarruf hacmimizi artırmanın yanı sıra, yeni ihracat pazarlarını rekabetçi kur ve faiz desteğiyle keşfetmemiz, Türk markalarını dünyanın en ücra köşelerine gururla taşımamız ülkemizin gücüne güç katacaktır.

Türkiye'mizin küresel ticaretten aldığı pay yüzde 1,02'dir.

Elbette bu oran makul ve memnuniyet verici değildir.

Bugün 27 ihracatçı sektörde faaliyet gösteren 115 bine yakın firmamız ihracat yapmaktadır.

Türkiye'nin 2022 yılındaki mal ihracatı 254,2 milyar dolar, hizmet ihracatı da 90 milyar doları bulmuştur.

Bu bir rekordur ve gurur duyulması gereken bir tablodur.

Bildiğiniz üzere, açık veren bütçenin ilk sancılı sonucu iç borç artışıdır.

Bunun tedavisi ve üstesinden gelinmesi amacıyla gelirlerin çeşitlendirilip yükseltilmesi akla gelen ilk çaredir.



Daralan ve durgunluk patikasına mahkum olan bir ekonomide iç ve dış borç artışı felaketin diğer adıdır.

Gelirlerin artışı için belı başlı üç seçenek vardır ve bilinmektedir.

Birincisi, hedeflenen büyümeı sađlamak,

İkincisi, fiyat istikrarını ve adaletli vergi sistemini kurmak,

Üçüncüsü de, alınan borçlarla hazineye gelir yaratacak üretken varlıklara yatırım yapmaktır.

Dikkatinizi çekmek isterim ki, dünyadaki trendin aksine Türkiye ekonomisi 11 çeyrektir büyümektedir.

Bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme de yüzde 4'dür.

Bizim görüşümüze göre ekonomik adalet, ekonomik özgürlük, ekonomik güvenlik taviz verilmemesi gereken ilkeler olmalıdır.

Türkiye enflasyon kuşatmasını yaracak, Türk ve Türkiye Yüzyılıını mali ve ekonomik bağımsızlığıyla, buna eşlik eden diriliş ruhuyla pekiştirecektir.

Toplumun her kesimini kurdaki dalgalanmalara, öngörülemeyen ekonomik fırtınalara karşı emniyete almak, alım gücünü istikrar içinde tutmak, alın ve akıl terinin karşılığını adil şekilde dağıtmak ekonomi yönetiminin başlıca sorumluluğudur.

Son günlerde politika faizinin artışı hususunda beklentileri yükseltmek amacıyla iç ve dış lobilerin son derece faal oldukları da gözlemlenmektedir.

Küresel finans çevreleriyle iç piyasa aktörleri Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapacağı toplantıya kilitlemiştir.



Bize göre bu durum ahlaki, doğru ve hakkaniyetli bir gelişme değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin faize bakışı bellidir, değişme göstermemiştir.

Teorik ve pratik uygulamada, faiz artışı yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, müteşebbislerimizin gücünü zayıflatan, kredi ihtiyacını pahalandıran politik bir tercihtir.

Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir.

Bu arada muhalefet partilerinin beyhude çırpınışları, ekonomideki temelsiz iddiaları faydasız ve sonuçsuzdur.

Şanslı azınlığın kaymak siyasi tabakası olan partilerin insanımızın ne yediğinden, ne içtiğinden, nasıl geçindiğinden gerçek manada haberleri yoktur.

Tefecilerden para, yabancı danışmanlardan akıl almayı marifet görenlerin savruldukları hazin ve hüsrana verici siyasi travmaları onlar için yeterince ızdırap vericidir.

Cumhur İttifakı Türkiye'ye bütünüyle, var olan bütün güzellik ve mirasıyla sahip çıkmak için geceli gündüzlü mücadele ederken, zillet partilerinin hal-i pürmelali perişanlığıdır.

Artık görülmüştür ki, muhalefet partilerinden hiçbir yol olmaz, olmayacaktır.

Sırf milletvekili olmak amacıyla CHP'ye postunu seren, sonra da ilk zelzelede pencereden atlayıp sığındığı evini terk ederek taşınanlar siyasi ahlakın yüz karasıdır.



Bunlar dün de, bugün de, yarın da asla güven vermeyen siyaset simsarlarıdır.

Üstelik milletvekili olduğu partisinin Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini pişkince açıklayanların çıkarlarına nasıl kul köle olduğu, su akarken testisini doldurup kesilince araziye nasıl uydukları çarpıcı tecrübelerle sabittir.

Bu ahlaki yarılma bizim sorunumuz değilse bile, yeni bir Babacan vakasını Türk siyaset ve demokrasi hayatının hiç de hak etmediğini söylememiz milli ve manevi sorumluluğumuzun gereğidir.

Unutmayınız ki, batan gemiyi ilk terk eden korkaklar ve korsanlardır.

Batık gemiyi limana sağlam götürmekten bahseden Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul arasındaki saltanat kavgasından nasıl çıkacağı da ayrı bir merak konusudur.

Hançer üstüne hançer yiyen CHP'li yöneticilerin pişmanlık içinde özür dilemesi yararsız ve miadı dolmuş bir sitem ve sızlanmadır.

Mensuplarının birbirine güvenmediği, birbirine inanmadığı, arkadan dolaşmanın, fitne yaymanın geçer akçe sayıldığı bir siyasi bünyenin içten içe çürüyüp kadavraya dönüşmesi kaçınılmaz bir siyaset ve hayat gerçeğidir.

Bugünkü muhalefet partilerinin durumu aynısıyla budur.

Türkiye'nin kadavraya değil, kaderine yön veren, Karabağ'da zaferi, küresel diplomaside zekayı, Kıbrıs'ta iradeyi, Akdeniz ve Ege'de milli duruşu, güney sınırlarımızın mücavir bölgelerinde yüksek mücadeleyi temsil ve tebliğ eden Cumhuriyet İttifakı'na ihtiyacı vardır ve bu artık kesinleşmiştir.



Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız.

Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle kilitleri ya açacağız ya da kıracağız.

Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve aş sorunlarını çözmüş milli bir ekonomiyi;

Bütün sorunlara neşter vurmaya başarmış, terörün kökünü kazıyıp bölücülüğü felç etmiş bir siyasi ve hukuki sistemi;

Dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, gelişmeleri başkent Ankara vizyonu ile okuyan bir dış politik mimariyi elbirliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhurbaşkanlığıyla sağlamış olacağız.

İlhamımız yaşanmış Türk asırları ve rahmetle andığımız aziz ecdadımızdır.

Devletimizin egemenlik haklarıyla, milletimizin muhtesem varlığı, bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüyle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz vardır ve alayını birden her cephede karşılamaya hazır olduğumuz iyi bilinmelidir.

100'üncü yıldönümü içinde olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti bedava kazanılmamış, lütufla kurulmamıştır.

Cumhuriyet'in sahibi cumhurdur, onuru cumhurdur, ömrü cumhurla kaimdir.

Cumhuriyet'e düşmanlık cumhura düşmanlıktır.

Düşmana hizmet ve taşeronluk ise ihanetin daniskasıdır.



14 ve 28 Mayıs öncesinde demokrasi ittifakından bahsedenler, teröristleri yanına yöresine alanlar, ülkemizden intikam almak için kuyruğa girenler çok şükür milli iradenin hisarlarına çarpıp dağılmışlardır.

Bizim böyle bir arayışı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin demokratik ve şaşmaz tercihidir.

Bu demokratik tercihe meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır ki, sandıkta tümüyle reddedilmişlerdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir, devletimizin kurucusudur, Milli Mücadele'nin lideridir, İlk Meclis Başkanımızdır, İlk Cumhurbaşkanımızdır.

Tavrımız nettir, duruşumuz Kuvayı Milliye'dir.

Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır.

Bizler faniyiz, devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır.

Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir.

Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti var olan bütün kirli senaryolara ve sömürgeci oyunlara rağmen payidarlığını ebed müddet koruyacaktır.

Güvence kahraman Türk nesilleridir.

Güvence büyük Türk milletidir.

Değerli Milletvekilleri,

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 13 Haziran 2023 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştir.



Bu ziyaretin bizi ilgilendiren kısmı Sayın Abbas'ın bazı carpık ve endişe veren açıklamalarında somutlaşmıştır.

Pekin'de Çin Devlet Başkanı'yla görüşmesi esnasında şu ibret verici ve infial uyandıran sözler Mahmut Abbas'ın ağzından dökülmüştür:

“Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin her zaman Çin'e inandı. Filistin-İsrail ihtilafının bir an önce sona erdirilmesinde Çin'in arabulucu olması gerekmektedir.”

Mahmut Abbas vicdanı sızlamadan bunları söylemiştir.

Biz onlara destek verdikçe, bu zihniyet Türk milletine köstek olmuştur.

Mahmut Abbas'ın, terörizmin ne olduğuyla ilgili yeterli deneyim ve donanımdan mahrum olduğu da ne yazık ki ortaya çıkmıştır.

Biz mazlum Filistinlilerin her zaman yanında olduk.

Filistin davasını ama, ancak, fakat demeden savunduk ve bu konuda tarafımızı netleştirdik.

Birkaç gün evvel İsrail hükümetinin yasadışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını, Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde 4 bin 500 birimlik yeni yasadışı yerleşim yeri inşa etmesini kınanması gereken müteceviz bir tutum olarak değerlendirdik ve değerlendiriyoruz.

Hatta 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletini bölgesel barış ve huzur adına önşartsız destekledik, buna da devam ediyoruz.

Sayın Abbas, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısından bizatihi sana sesleniyorum:



Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, bühtandır, gınahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir, Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır.

Bizim Filistin davasını desteklediğimiz kadar değilse bile, en azından yarısı kadar Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihi haklarını, terörle mücadelesini, geniş coğrafyalara yayılmış esir Türklerin durumunu bugüne kadar ağzınıza dahi almadınız, alamadınız, hakkı telaffuz etmeye hiç yanaşmadınız.

Geçmişte Filistin kamplarında eğitilip ülkemize sızan ve sızdırılan teröristlere kol kanat germekten de hiç utanmadınız.

Filistin Devlet Başkanı numune de olsa PKK'ya, FETÖ'ye sesini hiç çıkardı mı? Hiç tepki gösterdi mi? Ülkemizle dayanışma mesajı paylaştı mı?

Hiç birisini yapmadı, yapamadı, yapmayı aklından geçirmedi.

Çünkü konu Türkiye ve Türk milleti idi.

Uygur Türklüğünü terörle eşitlemek potansiyel Türk düşmanlığının açık seçik beyanıdır.

Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti elbette ikili diyalog kanalları açarak, temasları yoğunlaştırarak tespit edilen insan hakkı ihlallerini telafi ve tamir etmelidir.

Ancak terör Doğu Türkistan'da değil, Kandil'dedir, Suriye'nin kuzey doğusundadır, gerçeği saptırmak vicdansızlıktır, izansızlıktır, insafsızlıktır.

Herkesi uyarıyorum, Türk'e kefen biçmenin sonu korkunçtur.

Sayın Abbas terörizmin kanlı yüzünü görmek istiyorsa, mesela 17 Haziran 2023 tarihinde Uganda'da bir okula saldı-



rı düzenleyen ve çok sayıda masum çocuęu katleden teröristlere şereflice bakmayı ve ders almayı bilmelidir.

Mahmut Abbas yanlış yerde, yanlış üslupla, doğru davasını anlatacaęını zannediyorsa aldandığını ve yanıldığını mutlaka görecektir.

Kudüs sadece onların deęil, bütün Müslümanların kutsal mabedi ve ilk kiblemizdir, müdafaa etmek de namus meselemizdir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran 2023 Çarşamba günü göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucunda, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 500'e yakın kişi de kaybolmuştur.

Bu insani dram ve felakete seyirci kalan, hatta yalanlara başvuran Yunanistan hükümeti sorumludur ve mutlaka hesap vermelidir.

Akdeniz ve Ege'nin ölüm denizi olmaktan derhal çıkarılması, küresel vicdanın aktif biçimde devreye girerek kara ve denizleri aşan göç olgusunu süratle ele alması önümüzdeki en sıcak gündemlerden birisi olmalıdır.

Yurtlarından ve yuvalarından kopan insanların kaderi bahlıkların karnı olmamalıdır.

İsviçre'nin Zürih kentinde geçen hafta içinde PKK'lı alçaklar tarafından Cumhurbaşkanımızın ve al bayrağımızın hedef alındığı hain gösteriyi ve buna sessiz kalanları buradan lanetliyorum.

Avrupa'nın göbeğinde teröristlere gösterilen müsamahanın ne demokrasiyle, ne insan haklarıyla, ne özgürlükle, ne de



insani miras ve deęerlerle baędařır bir tarafının olmadıęını muhataplarına duyuruyorum.

Allah nasip ederse 28 Haziran 2023 tarihinden itibaren drt gn boyunca Kurban Bayramı'nı idrak edip kutlayacaęız.

Nerede yařarsa yařasın, kkeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun tm vatandařlarımızın, Őehit ailelerimizin, gazi-lerimizin, Trk-İslam aleminin Mbarek Kurban Bayramı'nı Őimdiden tebrik ediyor, yapılacak kurban ibadetlerinin Yce Allah nezdinde kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle terrle mcadele esnasında Őehit dŐen kahramanlarımıza Allah'tan rahmetler, tedavi altında bulunan kahramanlarımıza da Őifalar diliyorum.

Bayram sresince tatil, akraba ve aile ziyareti gayesiyle yollara dŐen vatandařlarımızın trafik kurallarına uymalarını yeni acı ve kayıpların yařanmaması iin ok nemli addediyorum.

Hac farızası iin kutsal topraklarda bulunan kardeřlerimizin ibadetlerinin kabuln niyaz ediyor, dualarını bekliyorum.

Bayramımız kutlu olsun, Rabbim byk milletimizin yzn gldrsn, yar ve yardımcısı olsun.

KonuŐmama son verirken hepimizi hrmet ve muhabbetle selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyor, bařarılar diliyorum.

Saę olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

4 TEMMUZ 2023



Değerli Milletvekilleri
Saygıdeğer Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Bir haftalık aradan sonra tekrar toplanan Meclis Grubumuzun açılış konuşması münasebetiyle yüksek heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum.

Geride kalan hafta içinde Mübarek Kurban Bayramının manevi güzellik ve görkemiyle müşerref olmanın yanı sıra, kardeşliğin, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın lezzetiyle gönüllerimizi mükâfatlandırdık.

İmkânlar elverdiği ölçüde, kurban ibadetimizi ifa etmekle birlikte vatanın her köşesinde bayramlaşmanın sevincini yaşadık.

Dayanışma ve yardımlaşmanın feragatiyle, fedakârlığıyla, fazilet ve ferasetiyle bir olduk, diri olduk, hep birlikte Türkiye ve Türk milleti olmanın nefaset ve zarafetiyle dolup taşık.

Dini bayramlarımız Türk-İslam medeniyetine canlılık ve çekim kazandıran; barışı, huzuru ve gönül almayı vaaz eden maneviyat vadisi, mahviyet vahasıdır.

İtikadımıza göre insanın dünyadaki başlıca amacı, Allah'a samimiyetle bağlanmak ve iyilik yapmaktır.

Peygamber Efendimizin, **“Bir kimse kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder”** sözü bizleri sürekli ve sürdürülebilir bir dayanışma ahlakına teşvik etmektedir.



Kurban Bayramı'nın zamanlar üstü mesaj ve muhtevası da bu ahlak güzelliğinin tecellisinde mahfuzdur.

Müslüman Türk milleti paylaşma ve yardımlaşmayı Efendimize sadakatin, tevhit ve vahdet ilkelerine bağlılığın bir vecibesi kabul etmektedir.

Tarih, kültür ve medeniyet mirasımızın bizlere yüklediği misyon kimsesizlere kol kanat germek; gariplerin, yetimlerin, muhtaçların ve mazlumların can beraberi olmaktır.

Bunu başardığımız ölçüde madde ile mana; madde ile ruh; insan ile cemiyet arasında sağlam ve sağlıklı bir denge kurulabilecektir.

Kurban ibadeti, Allah rızasını kazanmanın, Allah'a yaklaşma gayesinin adanmış bir kalple yerine getirme çabasıdır.

Bir yanda kurban keserken, diğer yanda kötülüğü de kesmek lazımdır.

Bir yanda kurban keserken, diğer yanda fitneyi, firavunluğu, fitçi azgınlığı da boğazlamak kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Huzurlu insan, müreffeh toplum, muasır devlet, mutlu millet hedefine ulaşmak için evvelemirde manevi toparlanma elbet mecburiyettir.

Her okunduğunda farklı bir anlam tadını zihnimizin damagında bırakan bir kitabın aynı yüzündeki iki sahifesi gibi tek ruh olursak; geceyi takip edip tamamlayan bir gündüz fecriyle birbirimizin yolunu yılmadan aydınlatırsak kuşkusuz önümüze çıkan her engeli de kolaylıkla aşabiliriz.

Niyazım odur ki, her günümüz bayramın mehabet ve muhabbetine benzer şekilde geçsin.

Siz değerli milletvekili arkadaşlarım ve toplantımıza teşrif eden muhterem misafirler başta olmak üzere, aziz milleti-



mizin, Türk-İslam coğrafyalarında yaşayan değerli kardeşlerimin Mübarek Kurban Bayramını bir kez daha kutluyorum.

Bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum.

Hac Farızasını tamamlayıp dönüş yoluna koyulan vatandaşlarımızın sağlıcakla gelmelerini, hac ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Merhum Hocamız Prof.Dr. Osman Turan, **“Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi”** isimli muhteşem eserinde aynen şunları yazmıştı:

“İslamiyet, beşeriyeti dalaletten kurtarmak ve hidayete erdirmek davası ile zuhur etmiş; kendine mahsus bir dünya sulhu be nizamını da birlikte getirmiş ve bu suretle yeni bir cihan hakimiyeti mefkûresi başlamıştı.”

Bu düşüncelerinin devamında bir başka söylediği de şuydu:

“Hıristiyanların kendi davaları için Haçlı seferlerine mukabil İslam'ın cihadı farz kılması da onun dünya görüşünü gerçekleştirmek gagesine matuf idi.”

Burada bir parantez açıp cihadın ana fikri üzerinde durmamız sanıyorum kafalarda biriken bazı soru işaretlerini de giderecektir.

İslamiyet cihadı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten bütünüyle uzaktır.

Yani beka düzeyinde bir tehdit ve tecavüz olmadıkça cihada kuşkusuz ruhsat yoktur.



Dokuz asır boyunca Doğu ile Batı arasındaki diyalog ve ilişkilerin boyutunu dini ve kültürel değerler tayin etmiş, çatışmaların ve kutuplaşmaların eksenini bu kapsamda şekillenmiştir.

Batı'da Müslüman denildiğinde akla ilk gelen Türkler olmuştur.

Çünkü Türk milleti İslamiyet'in mukaddes emanetlerini soylu mizacıyla her zaman muhafaza, ihtiyaç hasıl olduğunda da canı ve kanı pahasına müdafaa etmesini bilmiştir.

Bu itibarla cihana vurulan Türk mührü dile gelse duyulacak çığlık kadar hür olan hakikat şudur: **"Allah tektir, ordusu da Türk'tür."**

Sistematik ve simetrik şekilde ilerletilen, bir bakıma hastalık derecesine evrilen İslamofibi bir defa inanç haklarıyla, insani ve vicdani ölçülerle bağdaşmadığı gibi beşeriyetin huzur ve güvenlik arayışlarını da korkutucu oranda tehdit etmektedir.

Kurban Bayramının birinci günü İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, bu vandallığın himaye edilmesi hem inancımıza hakaret hem de insanlık değerlerine hıyanettir.

Kur'an okumak ilahi bir nasip ve nimet, yakmak ise namertlik ve soysuzluktur.

Bu nefret suçu mahiyetindeki provokasyonu Irak asıllı malum meczubun tek başına planlayıp hayata geçirmesini düşünmek pek tabii hayatın ve hadiselerin olağan akışına bütünüyle aykırıdır.

İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerinin yapıldığı, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'da



NATO Zirvesinin toplanmasıyla ilgili sıcak gelişmelerin olduğu bir dönemde vuku bulan alçak eylem her yönüyle kuşku vericidir.

Kur'an-ı yakmak ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez.

Barbarlığın özgürlüğü olamaz.

Özgürlük başkasına zarar vermeyen bir şeyi yapma hakkıdır.

Şunu ikazla hatırlatırım ki, Kur'an-ı Kerim bir kağıt parçası değil, Allah'ın yeryüzüne indirilmiş nuru, akıl sahibi inanların düşünceleri, anlamaları ve ders almaları için lütfedilmiş saadet, selamet, hidayet ve hikmet surudur.

Tüm dünya ateşe verilse bile yüce kitabımızın kelimeleri ve manasıyla tutuşması, ilahi hükümlerin yanıp kül olması asla ve kat'a mümkün değildir.

Kur'an yakan kendini yakmıştır.

Kur'an yakan ta cehennemini dibini boylamıştır.

Batı karanlıklar içinde çırpınırken, İslamiyet'in saçtığı aydınlık sayesinde ilim ile din, akıl ile iman, madde ile ruh, dünya ile ahiret arasında tam bir ahenk sağlanmış, Kur'an-ı Kerim de en büyük mucize olarak nüzul etmişti.

Türk milleti her zaman inançlara ve insan haklarına riayet etmiş, saygılı davranmıştır.

Tarihin heyecanla titreyen yapraklarını araladığımızda, Göktürk İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu'nun dönemin ateş-perest Sasani İmparatorluğu'na karşı ittifak kurduğunu, bunun temelinde de ehl-i kitap dinleriyle kurulan yakın alaka ve bağların belirleyici olduğu görülebilecektir.



İsveç'te ikide bir hassasiyetlerimizi kanatan, inanç hay-siyetimizi kaşıyan ilkellikleri, ifrat ve tefrit noktasını dahi geçmiş tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullaha uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum.

Bu menfur suikasta en tesirli tepkiyi göstermek suretiyle, İsveç Büyükelçiliği'nin önüne siyah çelek koyup Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyan ve okutan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'mızın yiğit mensuplarını da huzurlarınızda tebrik ediyorum.

Değerli Milletvekilleri,

İçinde bulunduğumuz, hattı zatında kontrolsüz akışına maruz kalıp kimi zaman sürüklendiğimiz bugünkü çağın kavramsal ve kuramsal temelde tanımlanmasında acul bir gayret gözlemlenirken, aynı zamanda ciddi oranda kargaşa da görülmektedir.

Nevzuhur kurallarının içine sıkıştırılmış hayat ve siyaset paradigmasıyla, hayatın kaynak yerinden özenle teksif ve temin edilip çıkarılmış kural ve ilkeler parametreleri arasında koyulaşmış bir kutuplaşma devamlı sahne almaktadır.

Bundan mülhem sosyal ve siyasal çelişkiler gittikçe derinleşmektedir.

Karşımızda yüzü asılmış çarpık ve solmuş çehreli bir resim gibi duran dünya tablosu hiç de iç açıcı değildir.

Ekonomik riskler, ırkçı tehlikeler, toplumsal bölünmeler, yabancı düşmanlıkları, medeniyetler arasındaki uçurumlar, asimetrik çatışmalar, jeopolitik gerilimler, su ve enerji havzalarına yığılan hesaplaşmalar, etnik ve mezhebi ayrımcılıklar, eko-sistemdeki tahribatlar, insani dramlar, ağırlaşan göç ve



göçmen sorunları, sosyal karşılığı olmayan teknolojik gelişmeler, yeni bir dünya vasatının zoraki doğum sancuları beşeriyetin hayat serüvenini huzursuzluğun rotasına sabitlemiş durumdadır.

Bize göre her insanın arayış ve arzusu huzurdur.

Yine bize göre beşeriyetin bir huzur çağına ihtiyacı vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu inanç ve irade muvaffakiyetiyle "***İnsanlığın Huzuru Projesi***"ni hazırlamış, çağımızın ve esasen yeni bir Türk asrının vizyon çağrısı olarak sadece Türk insanıyla değil, tüm insanlıkla paylaşma duyarlılığı göstermiştir.

Huzur; açlık veya toklukla, varlık veya yoklukla, eksik veya fazlalıkla izah edilemeyecek fenomen bir kavram olup insanın iç alemi ile dış alemi arasındaki kararlı ve tutarlı denge noktasını işaret etmektedir.

Huzur, insanın manevi bir bütün halinde kendisi olması, kendi kendisini ve çevresini tanımakla beraber vicdan sesini duymasıdır.

Hz.Mevlana, adaleti ağaca su vermek, zulmü ise dikenini sulamak kabilinden açıklarken, bizim anlayışımıza göre huzur dikenini sularken bile rahmet pınarının akacağını düşünüp her şeyi hayra yormaktır.

Bu tefekkür hüneri sorumsuz ve şuursuz bir iyimserlik hali değildir.

Kültür ve medeniyet damarlarımızın bağlantı noktaları tarihi varoluş haklarımızla eklemlenmiş, bu vesileyle mazi-nin bağrına kazıdığımız her iz ve eser, gök kubbede hoş bir sedayla yankılanan her söz ve dilek adalet, huzur ve hoşgörüyle bezenmiştir.



Bizim için her şeyin ölçüsü insandır.

İnsan olmadan, insanlık değerleri ayakta kalmadan fikir ve düşünce kalıpları boş bir küme, hedef ve hülyalar boşu boşuna bir emek ve kürek çekmektir.

Bugün dünya genelinde yaklaşık 8 milyar insan yaşamaktadır.

Bu aynı zamanda 8 milyar ayrı dünyanın varlığı demektir.

Huzur çağının öznesi insandır.

Meramımızı meşhur bir darbu meselle ifade edersek, evvel refik, badel tarik, yani öncelikle yol arkadaşı, sonra yol gelecektir ve gelmelidir.

Bizim özellikle insanlığı bilen, insani hasletlere sahip olmayı başarmış, insanlığın değer ve onuruyla mündemiç her insanımıza gönlümüz de, kapımız da, sevgi ve müşfik dolu kucağımız da sonuna kadar açıktır.

İnsanı ihmal edersek, insanlığı geri plana itersek, şablon ezberlere, beylik sözlere takılıp orman yerine ağaca, insan yerine somut karşılığı olamayan ahkam kesmelere odaklanırsak aldanmak ve sahteliklere boyun eğmek mukadder olacaktır.

Bir dava insanı her şeyden önce insandır.

İnsan olan haklı davasıyla mutlaka aynı potada buluşacaktır.

Ayakları meçhule basıp başı müphemeye yükselen, adem ve alemle anlaşmazlık içinde yürüyen butik siyasetçi ve sözde düşünce insanlarına bizim hiç ihtiyacımız yoktur.

Her şeye gerçekçi bakan, dürüstlüğü ve vefası adam gibi olan, hayatın zorlu yokuşlarını tıpkı bir dağa tırmanır gibi tırmanan, yaptığını bilen, bildiğini yapan; olduğu gibi görünüp



göründüğü gibi davranan, söylediğine sahip çıkan, sahip çıktığını da şakır şakır söyleyen gönül ve sevda neferi tertemiz yürekli insanlarla yolumuz da, yönümüz de, yurdumuz da birdir ve aynıdır.

Güzel söylenmiş yalanlara kanacak yoktur.

Üstü başı düzgün rezaletlere itibar edecek yoktur.

Süslü laflarla tuzaklanmış iftira ve ithamlara ikna olacak hiç kimse de yoktur.

İnsandan başlayarak siyasal ve toplumsal hayata varınca-ya kadar Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde tazelenmeye, yenilenmeye, başkalaşmadan değişime geldiğimiz bu aşamada stratejik bir ihtiyaç olduğu açıktır.

Bilhassa demokratik ve siyasal normalleşme dinamiklerinin müessir derecede tedarik ve tezahürü amacıyla siyasi partilerin durum muhasebesi yaparak mevcut fikri pozisyon ve programlarını gözden geçirmeleri, nerede durduklarını, insana, millete ve dünyaya hangi zaviyeden baktıklarını teyit, gerekirse tadil etmelerinde yarar vardır.

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 4'üncü maddesi, **"Siyasi Partilerin Vazgeçilmezliği ve Niteliği"** üzerine amir hükümdür.

Nitekim siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Bununla birlikte siyasi partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları Anayasada nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamayacaktır.

Anayasa'nın 69'uncu maddesi de siyasi partilerin uyması gereken esasları içermektedir.



Anayasa'nın 68'inci maddesinin 4'üncü fıkrasındaki vurgu ise çok nettir:

Buna göre,

“Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelere, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleş-tirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.”

Anayasa'nın 69'uncu maddesinde de, bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68'inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararının verileceği bariz olarak ifade edilmiştir.

Buradan çıkardığımız sonuç şudur:

Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birincil kaynağı Türk milleti, aidiyeti de Türkiye'dir.

Demem odur ki, her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir.

Suç ve suçluyu övmek, ihanete ve melanete çanak tutmak siyasetin değil doğrudan doğruya hukukun konusudur.

Genel merkezi Ankara'da olup, genel emri yabancı başkentlerden alan bir partinin demokrasiye, millete ve insana şerefli hizmetinden bahsedilemeyecektir.

Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenlik ve hükümranlık iradesini savunmayan, düşmana ganimet olmaktan utanmayan, terör örgütlerinin ve küresel emperyalizmin kullanıma girmekten gocunmayan siyasi partilere demokraside yer olmamalıdır.



lke sınırları çerçevesinde milli ve manevi ortak paydada buluşmak her partinin seçimlik bir hakkı değil, siyasi namus görevidir.

Hem milli iradeye dayanıp hem milli iradeyi yıkmayı amaçlamak; hem hazineden para yardımı alıp hem de aldığı parayı düşmana havale etmek siyasi ve hukuki şeref kaybıdır.

Bu kapsamda siyasi partiler Anayasa ve kanunlara uygun faaliyet göstermek zorundadır.

Mehmetlerimize kurşun sıkan hainleri arkaamak suçtur.

len teröristlere taziyeler yayımlamak suçtur.

Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek, çok kitap okuduğundan bahisle filozof mertebesine çıkarmak, bununla yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur; bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur.

Siyasi partilerin kuruluş, program, faaliyet ve hedefleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesiyle, Anayasa'nın ilk maddesiyle çelişemez, çatışamaz, ters düşemez.

Tam tersi fiiller Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sahasına ve müteakiben de Anayasa Mahkemesi'nin görev alanına girecektir.

Anayasa Mahkemesi Kandil'in düzmece mahkemesi, zilletin arka bahçesi değildir, asla da olamayacaktır.

Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse, eğer adalet ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmış demektir.

Adalet ve hukuk demek devlet demektir.

Devlet giderse vatan gitmiş olacaktır.



Bazı mihrakların sinsi, gizli ve potansiyel maksatları da işte budur.

Anayasa'nın 6'ncı maddesine göre, hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacaktır.

Anayasa Mahkemesi PKK terör örgütünü aklama, temize çıkarma, hunhar eylemlerini ibra makamı değildir.

Aynı husus siyasi partiler için de geçerlidir.

Siyasi kaygı ve gayelerle yanlış yanlışa yanlış diyemeyen, doğru-
nun hakkını telaffuz edemeyen, irtibat ve ilişki ağlarını mil-
lete rağmen tayin eden partilerin hukuk devletinin yegane
tehdidi haline dönüşecekleri ortadadır.

Siyasetlerini insana değil de ihanetin hizmetine koşanla-
rın evrensel hukuk kaidelerine sığınarak meşruiyet sağlama-
ları bile söz konusu değildir.

Ankara başkentimizdir.

Dünyayı Türkçe okuma ve kavrama dirayeti öncelikle Tür-
kiye'nin milli ve üniter devlet yapısına riayetle mümkündür.

Suçta bulaşmakla, suçluyu müdafaa etmekle hiçbir de-
mokratik ve gelişmişlik mevkiine erişilemeyecektir.

Bugün siyasi hayatımızda yer bulan her renk, her fikir ve
her ideolojiden partinin tarih, millet ve gelecek nesiller nez-
dinde şayet dikkatlice analiz ederlerse ertelenemez sorumlu-
lukları vardır ve bilinmektedir.

Partilerin, katılsak da, katılmasak da, Türkiye'nin sınırları
içerisinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü-
nü yaralamayan her söz ve eylemine saygımız olacaktır.



Dış işgal cephesine teşne olmak, omuz vermek, el uzatmak, selam çakmak, çıkar lobilerinin oyuncağı haline gelmek hiçbir partiye bir şey kazandırmayacak, siyasi kültürümüze de değer katmayacaktır.

Az önce değindim gibi her şeyin başı, her şeyin ölçüsü insandır.

İnsanı müşteri, siyaseti çıkarların ikmali, Türkiye'yi de sömürge vasıtası gören bir zihniyet karanlıktır, milli güvenlik için tehdittir.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin arifesinde siyasi ahlak ve temizliğinin tehiri artık imkansızdır.

Mesele ne kadar oy aldığımız, kaç milletvekiline sahip olduğumuz meselesi değildir.

Mesele vatandır, millettir, devlettir, istiklaldir, istikbaldir.

Bu nedenle samimiyetini ve ahlaki seviyesini siyasi ilişkilerine aynen yansıtmış, adalet ve hukuk ilkelerini önşartsız hazmetmiş, dünyada tek ses, tek nefes olabilmeyi becermiş partilerden mürekkep bir siyaset yapısının el birliğiyle inşası ve ihyası önümüzdeki en acil gündem konusu olmalıdır.

Hazırlanacak yeni anayasada bu hususa önemle yer verilmelidir.

Partilerin kumanda odası zalimlerin denetimde olmalıdır.

Küresel emperyalizme bedeli mukabilince ajanlık ve acentelik yapmak; dışarıdan sufle almak, talimat listelerine boyun eğmek hiçbir kitaba sığmayacak, hiçbir değerle bağdaşmayacak teslimiyetçiliktir.



Türkiye'nin geleceğini teslimiyetçilik değil milletimizin sağlamaz irade gücü, tartışılmaz hükmü şahsiyeti belirleyecektir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Rusya'dan Fransa'ya, İsveç'ten Belçika'ya, Kosova'dan İsviçre'ye kadar karmaşık gelişmelere şahit oluyoruz.

Rusya'da 23 Haziran 2023 tarihinde paralı asker gurubu Vagner'in başını çektiği silahlı kalkışma, bir müddet sonra uzlaşmayla sonuçlanmış, bu ülke üç-beş gün içinde iç güvenliğini sağlamıştır.

Biz her devletin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyarız.

Aynı tavır ve tutumu muhataplarımızdan da kararlılıkla bekleriz.

İki taraflı oynanan Rus ruleti tansiyonu yükseltmiş, fakat nihayetinde aklı selim galip gelerek eller tetikten çekilmiş ve sağduyu hakim olmuştur.

Her ülkenin huzur, barış, istikrar ve güven içinde var oluşu temel tezimiz ve tercihimizdir.

Bölgemizde yaşanan veya yaşanacak her kaosun bedeli öngörülemez badirelerin kilitli kapılarını açacaktır.

Bu kapsamda Türkiye, Rusya'nın içine düştüğü girdap karşısında soğukkanlı yaklaşmış, bu ülkenin istikrarını desteklemekle birlikte dayanışma mesajlarını paylaşmış, komşuluk hukukunun doğasına müzahir hareket etmiştir.

Rusya'nın Vagner sorunu hararetle konuşuluyorken, Fransa'da geçtiğimiz cumartesi günü patlak veren olaylar bir anda tüm dikkatleri Avrupa'ya çevirmiştir.



Cezayir kökenli 17 yaşındaki bir gencin dur ihtarına uymadığından polis tarafından vurularak öldürülmesi Fransa'da yaygın protestolara yol açmıştır.

Söz konusu protestolar Belçika ve İsviçre'ye de sıçramıştır.

Fransa dipsiz tartışmalara gömülmüş, yağma olayları baş göstermiş, toplumsal gerginlikler sertleşmiş, sokaklar karışmış, göstericilerle polisler çatışmıştır.

Dünyanın acıklı ve acilen çözülmesi gereken göç sorunu, buna eşlik eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı aslında Fransa'nın içine düştüğü krizin ana yatağı olmuştur.

Birikmiş ve bilenmiş getto enerjisi sosyal patlamayla açığa çıkmıştır.

Fransa, sömürge geçmişiyle ve varoşları dışlayan insafsız politikalarıyla yüzleşmelidir.

Küresel vicdan insani trajediler karşısında devamlı bahaneler üretmektedir.

Uluslararası hukuk ayaklar altındayken, insani değer ve emanetler maalesef yok sayılmaktadır.

17 maddeden oluşan Fransız Devrimi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi herkesin dilinde olsa da, gerçek manada bilen, uyan ve uygulayan yoktur.

Sınır aşan göç olgusu tüm ülkeler için çetin ve çetrefilli bir sınavdır.

Yerini yurdunu bırakıp, baskı ve zulümden kaçan onbinlerce insan ya bir sınır hattında, ya dalgalı bir deniz ortasında, ya da gittikleri bir ülkede reva görülen kötü muamelelerle eziyet görmekte, perişanlık çekmekte, en kötüsü de hayatlarını kaybetmektedir.



Sınır aşan göç sorunu çok nazik bir konudur.

Önyargılardan uzak bir şekilde ele alınmalı, adalet ve hakaniyet üzerine bina edilmeli; adil paylaşım, eşit sorumluluk, çözüm odaklı, insaf ve izan temelinde bu ağırlaşan meseleye kafa yorulmalıdır.

Şişme bir bota üst üste doluşan ya da uzun bir yola ilk adımı atarak hayalini kurdukları bir hayata ulaşmak isteyen biçarelerin yürek yaralayan hallerini sonu felaketle bitecek bir korku filmi gibi izlemek her ülke için bir vebaldir.

Göç olgusu elbette siyasetin konusu olmalıdır.

Ancak istismar ve tahrikleriyle bu konuyu asıl mecrasından saptırmak ve siyasi rant devşirmek gayesi güdenlerin iyi niyetli olmadığı gibi samimi olmadıkları da ayan beyan ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak göç sorununun idrakindeyiz.

Düzensiz göçün istila olduğunu sürekli olarak vurguladık.

Anadolu coğrafyasındaki demografik gelecek ve güvenliğimizi titizlikle düşünmek, telaşa kapılmadan tedbir geliştirmek, taşkınlıklara prim vermeden de tetikte olmak durumundayız.

Sınır aşan göç meselesiyle ilgili politika, hedef ve görüşlerimiz iki cilt halinde 2018 yılında hazırlanmış, daha sonra da güncellenmiş AR-GE çalışmalarımızla hayata geçirdik.

Herkes susuyorken göç konusu üzerinde konuşuyorduk.

Herkes duruyorken göç konusuyla meşgul oluyorduk.

Sabah geleni akşam göndereceğim diyenler ipe un seren, suya yazı yazan aymazlar ve şaşkınlardır.



Göç konusu ile ilgili proje hazırlamak her babayığidin harcı da değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımızı kamuoyuyla, ilgili devlet kurumlarıyla, üniversitelerle, medyayla ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştık.

Türkiye bu yükün altından Allah'ın izniyle kalkacaktır.

Ganimet avına çıkanlar da elleri boş dönmeye mahkum olacaklardır.

Türkiye'de mülteci veya göçmen değil, adı üstünde geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır ve bunların sayılarını 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır.

Düzensiz göç ile tavizsiz mücadele devam etmektedir.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri bu kapsamdaki siyasetimizin ana fikir ve felsefesidir.

Fransa'daki olayların Türkiye'ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa'nın Mudanya ve Kocaeli'nin Dilovası ilçelerinde provokasyon çetelesi tutanların ateşle oynadıklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini buradan bildirmek istiyorum.

Türkiye'yi tahrik ve taciz kışkacına alıp iç huzursuzluğa hapsedmek için fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemelidir.

Türkiye Fransa'ya benzemez, Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez.

Herkes aklını başına alsın.

Devlet, millet ve vatan üstünde kazı yaptırmayız.



Yabancı istihbarat örgütlerine piyonluk yapanlara göz açtırmayız.

Göç konusu insanlık sorunudur.

Ancak ve ancak insanlığın müşterek ve müspet girişimiyle, tek yanlı değil külfetin eşit dağıtımıyla üstesinden gelinecektir.

Hepsinden mühimi göçe neden olan şiddet ve karanlığın önlenmesiyle, insana yaşar hak, hukuk ve kazanımların tesisiyle kontrolsüz insan akının durması mümkün olabilecektir.

Palavra yer ve gerek yoktur.

Boşa sallayıp dolu tutmanın ahlaki kalıcılığı ve kapsayıcılığı olmayacak, olamayacaktır.

Göç konusunu asıl bağlamından koparıp cepheleşmeyi körüklemek, cebelleşecek öteki yaratmak, yapay düşman imal etmek insanlık onuruna ve özellikle ülkemize yapılacak en dehşet verici kötülüktür.

Biz kötünün ve kötülüğün sonuna kadar da karşısındayız, hiç sarsılmadan ve yerimizden sapmadan karşısında olacağız.

Fransa'daki sancılı gelişmelerin sükûnete kavuşmasını ümit etmenin yanında, Türk ve İslam düşmanlığının körüklememesi samimi beklentim ve temennimdir.

Hangi coğrafya veya ülke olursa olsun sokak aralarının izbelikleri, kamu malına zarar veren şiddet eylemleri ve kanunsuz gösteriler meşru hak arama aracı olmamalı ve kesinlikle de tasvip edilmemelidir.

Değerli Arkadaşlarım,

İsveç'in NATO'ya dahil olma süreci oldukça karmaşık ve gelgitlidir.



Bu ülkenin üyelik durumu önce 6 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının katılacağı ve Brüksel’de yapılacak bir toplantıda görüşülecektir.

Ardından 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya’nın başkentinde toplanacak NATO Zirvesinde değerlendirilecektir.

İsveç hükümetinin, terörle mücadele yasasında yaptığı değişiklik 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen, Türkiye’nin iadesini talep ettiği PKK’lı ve FETÖ’cü hainler henüz teslim edilmemiştir.

Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesi de bir başka skandal olarak karşımızdadır.

Litvanya Zirvesi’nde, NATO’nun Soğuk Savaş’tan buyana hazırladığı en kapsamlı bölgesel savunma planı da ele alınacaktır.

Türkiye’nin bu planla ilgili hazırlanan haritalardaki bazı coğrafi tanım ve konumlar çerçevesinde itirazları vardır ve haklılığımız barizdir.

Ülkemizin İsveç hakkında vereceği kararın milli çıkar ve haklarımızla örtüşeceğinden emin olmakla birlikte; samimi, ikna edici söz ve adımlara karşı hükümetin alacağı pozisyonun yanında olacağımızın şüphesiz güvencesini şimdiden paylaşıyorum.

Şu hususu da ifadeye mecburum ki, Türk milleti İsveç’in şu hal ve görünümüyle NATO’ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır.

Geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis’inde Türkiye aleyhine kabul edilen çirkin ve FETÖ güzelleme yapan rapor ise hükümsüzdür, hayasızdır, bizim nazarımızda da yok hükmündedir.



Konuřmama son vermeden, memur ve emeklilerimize yapılacak iyileřtirme ve zamları sonuna kadar destekleyeceđiz, TBMM’de úzerimize dűřen gűrevi de harfiyen yerine getireceđiz.

Ayrıca 3’ncű Avrupa Oyunlarında çok sayıda madalya kazanan ve milletimizi sevince bođan milli sporcularımızı tek tek kutluyor, hepsinin tertemiz alınlarından űpűyorum.

Bu duygu ve dűřűncelerle, siz deđerli milletvekili arkadaşlarımı hűrmet ve muhabbetle selamlıyor, Genel Kurul alıřmalarınızda bařarılar diliyorum.

Sađ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun diyorum.



**MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ**

11 TEMMUZ 2023



Değerli Milletvekilleri

Muhterem Misafirler,

Basınımızın Mümtaz Temsilcileri,

Her Salı günü mutat ve muntazam şekilde yaptığımız haftalık olağan Meclis Grup Toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadelesi veren tüm kardeşlerimize bu vesileyle selamlarımı iletiyor, en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Evvvela şunu ifade etmeliyim ki, milletimizin her sorunu bizim sorunumuz, bu sorunlara çare ve çözüm bulunacak adres de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

Bu kutlu çatı altında demokratik ve dengeli uzlaşma ortamının köklü reformlara refakat edeceğini, aynı şekilde fikirlerin yarışmasına ve somut teklif mahiyeti almasına mihmandarlık yapacağını unutmamak lazımdır.

Merhum vatan şairimiz Namık Kemal'in deyişiyle, "**Bari-ka-i Hakikat, Müsademe-i Efkardan Doğacaktır.**"

Bu sözün anlam çizgilerini kazıyarak gün yüzüne çıkardığımızda, esas itibariyle fikirlerin çatışma ve çarpışmasına atıftan ziyade rekabet ve mücadelesiyle hakikat ışığının parlayacağı berrak ölçüde görülecektir.

Bir başka anlatımla ahlaki zeminde fikirlerin rekabeti ortak aklın ihata duvarlarını inşa edecektir.

Tarihin hangi dönemine, hangi perspektif ve görüş açısıyla bakarsanız bakınız, dünyada asıl kuvvetin bir fikri temsil edenler olduğunu görmemiz mukadderdir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi de milli iradenin tecelligahı olmakla birlikte Türk milletinin istiklal ve beka fikriyatının tarih, kültür ve demokrasi sacayağında tecessüm etmiş medarı iftiharıdır.

Siyaseti, dağınık çıkarların temininde, çarpık heveslerin tahkiminde, güdük ve hödük emellerin takviyesinde bir vasıta olarak ele alanlar için uzlaşmak tehlikeli bir tavizdir.

Türk siyaseti, ahlaki ve milli uzlaşma vasatından bir yanda kaçıp diğer yanda korkanların elinde itibar ve irtifa kaybına acıklı şekilde maruz kalmaktadır.

Bu kaybın önüne geçmek, bu kaybın zarar ve ziyanlarını telafi etmek sahici ve samimi siyaset yapanların öncelikli vazifesidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden gündemde bulunan kanun tekliflerini sırasıyla kabul ederek milletimizin haklı beklentilerini karşılamak durumundayız.

Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin neden olduğu ekonomik hasarların telafisi için bazı düzenlemeler yapılacaktır.

Bu düzenlemeler can sıkıcı olsa da daha güzel ve gelişmiş bir ülke tablosuna vasıl olmak için dişimizi sabırla sıkmamız için doğası gereğidir.

Nimet-külfet dengesi adaletle kurularak depremin ağır sonuçları inanıyorum ki en aza indirilecektir.

Bildiğiniz gibi depremin neden olduğu sosyal, toplumsal, sosyolojik ve psikolojik maliyetlerin yanında kabarık ekonomik faturası yaklaşık 104 milyar dolar düzeyindedir.



Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur.

Bütün imkanlar harekete geçirilmiş, mağdur vatandaşlarımıza el uzatılmıştır.

Bunun yanı sıra, depreme karşı güvenli konutların temel atma ve yapım süreçleri tavsamadan ve teklemeyen devam etmektedir.

Olağanüstü bu mücadele sürecinin desteklenmesi, depremde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine ilave ödenek eklenmesi söz konusudur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, TBMM’de görüşülecek kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğimizi, vatandaşımızın ve milletimizin başta deprem olmak üzere, farklı sebeplerden kaynaklanan akut ihtiyaçlarının karşılanması için yapıcı ve müspet irademizi göstereceğimizi huzurlarınızda açıklamak istiyorum.

Siz değerli milletvekillerinden ricam Genel Kurul çalışmalarına aktif ve eksiksiz şekilde katılmanızdır.

Bu hususta da Grup Başkanvekilleri gerekli takip, dikkat ve özeni hassasiyetle göstereceklerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet İttifakı olarak milletimizin sesine ses, özlemlerine nefes, hedeflerine de beden olmaya her zaman varız ve hazırız.

Biz öylesine bir feragat şuuruna sahibiz ki, yeri ve zamanı gelirse dost için ölmesini, düşman için de dirilmesini hamd olsun biliriz.

Ağzı yalan ve palavra ambarına dönmüş olanlara kulak asmayız.



Tezvirat ve tefrikalarıyla vapur bacası gibi ses çıkaran be-dahlara aldanmayız, hiç de aldırış etmeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünde milli birlik ve kardeşlik ruhuyla her meselenin üstesinden geliriz, bunu da başarmaya azimli ve muktediriz.

Ekonominin fırtınalı denizlerden güvenli limana yüzerek demirleyeceğine, günün sonunda insanımızın yüksek refah standardına ulaşacağına; yakın vadede kalkınmış, büyümüş, zenginleşmiş, fiyat ve finansal istikrarıyla, gelir ve servet dağılımı adaletini sağlamış bir Türkiye'nin yıldız gibi parlayacağına yürekten inanıyorum.

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir.

Kur, faiz ve enflasyondaki oynaklıklar sağlıklı bir yönetim sistemi, güçlü bir iktidar ve millet desteğiyle gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir.

Böylelikle ekonomide huzur ve refah sükün edecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanıp göreve başlayan ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı risk ve tehlikeleri en aza çekmek için kolları sıvamıştır.

Biz gelecekte umutluyuz.

Çünkü Türkiye'mizi seviyor, milletimize güveniyoruz.

El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz.

Demir dağları eriterek hürriyet meşalesi yakan bir millet, çağlar boyunca zulme demir yumruğu indirmiş bir milleti,



en müşkül şartlarda demir ağırları örerek makus talihini de-
ğiřtirmiş bir milleti, demir gibi sert engellerin durduracağını
zannetmek izansızlık tuzağı, akıl tutulmasıdır.

Yanılığların dehlizinde böyle bir gaflete kapılanların önce
aklına şaşar, sonra da alınlarını santim santim karışlarız.

Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşı-
yan bir iktidar görevinin başındadır.

Biz de bu gayenin sonuna kadar yanındayız.

Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da
destekçisiyiz.

Ekonomik şartlar iyileştikçe, ekonomik toparlanma ge-
nişledikçe, ümit ediyorum ki memur ve emeklilerimizin ma-
aşları çok daha yüksek düzeylere ulaşacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi işçinin, memurun, esnafın,
emeklinin, çiftçinin, sanayici, müteşebbisin, bakıma muhtaç
her insanımızın şartta arkasındadır.

1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin ma-
aşlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci
yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam
yüzde 17,55'lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış ya-
pılacaktır.

Gönül isterdi ki, bu maaş yükselişi daha fazla olsun.

Ancak bütçe imkanları bellidir, Türkiye ekonomisinin tür-
bülانstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.

Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıla-
rı 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik
maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulun-
mamıştır.



Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve samimi teklifimiz şudur:

İlk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.

İkinci olarak, Perakende Kanununda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılması, SGK üst limiti, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler işçi ve işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir.

Enflasyondaki düşüşe eşzamanlı olarak, işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması satın alma gücünü nispeten koruyacaktır.

Milletimizin her güzel insanına ne yapsak eksik, ne versek azdır.

Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan haksız fiyat artışlarıyla istifadeye kalkışan, fiyat etiketlerini güncellemek bahanesiyle acımasızlığa ortak olan, vatandaşımızın kesesine, devletimizin kasasına göz koyan fırsatçılarla da amansız şekilde mücadele edilmelidir.

Hiç kimse ahlaksız bir kazanç hırsının yanlarına kalacağını sanmamalıdır.

Vatandaşlarımızın ekmeğinden aşırınlara kesinlikle göz açtırılmamalıdır.

Harç ve vergilerdeki yeni düzenlemeler karşısında kaşıkla veriliş kepeyle alınıyor diye yaygara koparan müflis siyasetçileri de iyi niyetten yoksun, samimiyetten uzak, ekonominin gerçeklerinden tamamıyla kopuk olduğunu hem not hem de teyit ediyoruz.



Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye ekonomisi hakkında söyleyeceği pek çok şey vardır ve bunlar temelsiz değildir.

Bu kapsamda parti olarak "**Ekonomik Büyüme, Sosyal Gelişme ve Milli Bütünleşme**" temelinde "**Geleceğin Ekonomi Vizyonu**"nu 20 uzman ve akademisyenimizin iştirakiyle hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunduğumuz hafıza kaybına uğramamış her insanımızın, her dava arkadaşımızın, konuyla ilgilenen herkesin malumudur.

Merhum Mithat Cemal Kuntay'ın başucu eseri "**Üç İstanbul**" isimli romanında, "**kazanıp sırtanlarla kazanamayıp somurtanların**" Birinci Dünya Savaşı yıllarında ülkenin genel tarifi olduğu yazılıdır.

Romanın bir başka yerinde de şu ifadeler satırlara işlenmiştir:

"Bizde ihtiyarlamadan zengin olanı dağdan şehre inmiş canavar gibi taşıyorlardı."

Bu ekonomi politik mahiyetli tespitlerin o dönemin hayat gerçeğiyle bağdaşıp bağdaşmadığı başka bir tartışma konusu olsa da, adil bölüşümün ve hakkaniyetli paylaşımın insan ve toplum huzurunun vazgeçilmez bir ögesi olduğunu bir an olsun dikkatlerden kaçırmamak hedef tayin edilmelidir.

Çok yiyenle hiç yemeyen arasındaki uçurum kapanmadan dünya genelinde çatışma ve gerilimlerin eksen kaymasına uğraması neredeyse muhal bir hayaldir.

Bizim için ekonomik hayat, tıpkı merhum Prof.Dr.Sabri Fehmi Ülgener'in isabetle kaydettiği gibi, yalnız verilerin bir araya gelişinden ibaret bir madde dünyası değildir.

Kendine has tavır ve davranışlarıyla özümsemesi gereken insan gerçeği ekonominin olmazsa olmaz kemeri taşıdır.



Bugüne kadar, insanın değerleri ve duygusal eğilimleri tarihin akışına her şeyden daha fazla yön vermiştir.

İnsanı unutan ideolojik ve siyasi akımların ekonomiyile ilgili söyleyecekleri tek bir kelamı yoktur.

Ve insan nasıl teşekkül ettiği muamma olan rasyonel dürtülerle sadece ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir.

Şu doğru soruyu on yıllar evvel Merhum Prof.Dr İdris Küçükömer sormuştur:

“Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı, enflasyon aşağılara çekildi. Bunlar yurdumuz insanının var olma sorununa ışık getirmiş olur mu?”

Yani rakam ve oranlar müreffeh ve muzaffer bir zirveden ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her şey bitmiş, her sorun çözülmüş, her kumpas ve karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?

Elbette bu sorulara müspet cevap vermekten mazur ve uzağız.

Anadolu coğrafyasını vatan yapmamızın bir bedeli vardır ve bu bedelin sancıklarına ebediyete kadar muhatap kalıp mukavemet göstermemiz kaçınılmazdır.

Ne zaman ki, nihai hedefimiz olan İ’la-yi Kelimetullah dünya çapında hasıl ve hakim olur, işte o zaman çağa ve insanlığın çağrısına Müslüman Türk milleti mühür vuracaktır.

Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir.

Her gecenin bir sabahı vardır ve olacaktır.

Bu nedenle hiçbir saldırıya ve sorun kuşatmasına teslimiyetimiz düşünelmeyecektir.



Neo-Liberal tasallutun milli ve manevi ruh kökümüzü sömürmesine, yozlaşmış ve insani mirastan yoksun kalmış ideolojik tazyik ve telkinlerin milli varlığımızı çürütmesine direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz ve asla boyun eğmeyeceğiz.

Hani Milliyetçi Hareket Partisi ne yapıyor diye maksatlı şekilde soruyorlar ya, emin olunuz ki, Milliyetçi Hareket Partisi birilerinin hayal ve havsalsının almayacağı işler yapıyor, hayatın ve hadiselerin pasif izleyicisi değil, bizzat inisiyatif üstlenip kendi yatağını kendi açan coşkun nehirler gibi hedefleri doğrultusunda durmaksızın ilerliyor.

Bizim tarih ve kültür imbiğinde damıtılmış bir misyonumuz, bu misyonun omuzlarından yükselerek ufuk ötesini kavrayan kutlu bir ülkümüz, bunları gerçekleştirecek plan, proje, vizyon, irade, inanç, iman ve kadrolarımız vardır; nitekim merak eden, ihtiyaç hisseden olursa da ülkemiz yararına cömertlikle paylaşacağımız açıktır.

Türkiye'nin sorunlarına resmini çekecek gibi hesaplı bir mesafeden bakanlardan değiliz.

Biz Türkiye'nin virane değil kaşane; berhane değil bereket diyarı olmasının yılmaz savunucusuyuz.

Lafla yürüyen bir gemi işletmiyoruz, ipin üzerine çıkıp da cambazlık yapalım demiyoruz.

Bilakis adamlığın hakkını veren, anıtlasılmış ahlakın sembolü olan ülkücü ömürlerin kesintisiz fedakarlıklarıyla, vatan ve millet sevgisiyle dolup taşan her insanımızın alın ve akıl terlerinin mecmuuyla istikbali kucaklamaya anbean hazırlık içindeyiz.

Biz ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde üç hilalin hatıra ve haysiyetiyle istikbal ve istiklal muhafızlığı mevkiine erişmiş Milliyyetçi Hareket Partisi'yiz.



Biz tertemiz millet evlatlarının karanlık 15 Temmuz gecesinin ateşle çevrilmiş meydanlarında kurduğu Cumhuriyet İttifakı'yız.

Biz Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine kan ve renk verecek vatan ve millet sevdalısı serdengeçti yürekleriz.

CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış, bizi ne ilgilendirir?

Yüzde 1 oy bile alamayan partiler grup kuruyormuş, bizim ne işimiz olur?

Birbirlerini dolandırıp tek ayaküstünde satıyorlarmış, alan biz değiliz, satan biz değiliz, bizim ne alakamız vardır?

Biz millete bakarız, ne diyor, ne istiyor, varlığını ve devamlılığını nasıl koruyor diye.

Biz devlete bakarız, ne yapıyor, hangi zorluklarla savaşıyor diye.

Biz vatana bakarız, ihtiyaç baş gösterirse belki feda oluruz diye.

Biz al bayrağa bakarız, yan bakan çıkarsa gözünü oyarız diye.

Değerli Milletvekilleri,

Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, 4 Nisan 1949 tarihinde Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşması yalnızca askeri ve güvenlik boyutuyla değil, siyasi ve ekonomi müktesebatıyla da dünya dinamiklerini birçok cepheden etkilemiştir.



Anlaşmanın 2'nci maddesinde, taraf ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarındaki bütün aykırılıkları izaleye çalışacakları vurgulanarak bir yönüyle küresel kapitalizm güvenlik şemsiyesi altına alınmıştır.

74 yıllık mazisi olan NATO Soğuk Savaş'ın iki kutbundan birisini teşkil etmiştir.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Anlaşmasına Katılım Protokolü 17 Ekim 1951'de Londra'da tanzim edilmiş, mezkur anlaşma ve protokolün kabulüyle ilgili kanun teklifi 18 Şubat 1952 Pazartesi günü TBMM'de onaylanmış, 19 Şubat 1952 tarihli Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye'nin NATO'yla ittifak kültürü 71 yıllık gelgitli bir maziye dayanmaktadır.

Ne var ki köprülerin altından çok sular akmıştır.

Ne dünya eski dünyadır, ne de Türkiye 1950'li yılların Türkiye'sidir.

Bir defa bu yalın ve yakın gerçeğin telaffuz sorumluluğu bihakkın omuzlarımızdadır.

Türkiye, NATO hukuku çerçevesinde üstlendiği askeri, stratejik ve siyasi misyonları harfiyen yerine getirirken aynı hakkaniyeti, aynı hassasiyeti maalesef ittifak ortaklarından görmemiştir.

Bugüne kadar hiçbir görevden, hatta hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türkiye'nin milli güvenliği hemen hemen her seferinde göz ardı edilmiştir.

Finlandiya'nın katılımıyla NATO üyesi ülkelerin sayısı 31'e çıkmıştır.



Şimdi üyelik peronuna İsveç yanaşmıştır.

Bu ülkenin üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır.

İsveç'in terörlere arasına mesafe koymaktan ısrarla imtina ettiği malumlarımızdır.

Üstelik İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik şerefsiz ve vandal saldırıları sürekli alttan aldığı, görmezden geldiği, sıkışınca da durumu kurtarmak için cılız kınama mesajları yayımladığı bilinen bir husustur.

Türkiye dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir.

NATO'nun açık kapı politikasının maksat ve mahiyeti de millî bekamızdan, egemenlik haklarımızdan, iç ve dış güvenlik mülahazalarından daha mühim, daha öncelikli olamayacaktır.

Geldiğimiz bu aşamada cevabını aradığımız sarsıcı soru şudur:

Millî varlığımızı doğrudan tehdit eden kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz?

Sadece ABD istedi diye, F-16'yla ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz?

İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır.

Kandil Dağı neyse Stockholm aynıdır.

İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne ve kötürüm politikalarından 180 derece dönüş yaparsa, bu çerçevede bir ıslah



ve terbiye hali müşahhas ölçülerde görülürse, bizim diyeceğimiz bir şey yoktur, nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

Kaldı ki, İsveç askeri unsurları fiilen NATO operasyonlarına dahil olmaktadır.

26 üyesi NATO ülkesi olan Avrupa Savunma Birliği içinde İsveç de yer almaktadır.

İsveç'in dolaylı yollardan NATO korumasına alındığı, ABD'nin Avrupa'daki ana üstlerinden birisi olduğu meydandadır.

19 Haziran 2023 tarihinde ABD'ye ait 2 adet B-1B Lancer uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir.

Kuşkusuz NATO'nun da Türkiye'nin ahlaki ve hukuki tezlerini, milli güvenliğiyle ilgili duyarlılık ve taleplerini gözetmesi ihmali ve inkarı olmayan bir sorumluluğudur.

Bir defa ABD başta olmak üzere, NATO üyesi bazı ülkelerin PKK/YPG'yle irtibat ve ilişkileri kabul ve izah edilemez boyutlardadır.

ABD'li yetkililerin, PKK/YPG terör örgütüyle *"taktiksel ve dönemsel ittifak"* içinde olduklarını açıklamaları kaygı ve utanç verici bir ilkellik, NATO ittifak ahlakına şirret bir suikastır.

ABD, terör örgütüyle ittifak halindeyse, Türkiye'yle yaptığı ve kurduğu ittifaka ne diyeceğiz? Bunu nasıl ifade edeceğiz?

Bu yaman çelişki NATO'nun itibar ve inandırıcılığını, ABD'nin dostluk ve müttefiklik iradesini yıllar içinde aşındırmıştır.



Biz, gündüz şapkalı gece külahlı ne dost istiyoruz, ne de ittifak ortağı arıyoruz.

Müttefik olacaksak mertçe olalım, adam gibi olalım, karşılıklı hak ve çıkarlara sonuna kadar da saygılı olalım.

12 Eylül'de söylenen "Bizim çocuklar başardı" itirafını unutmadık.

15 Temmuz gecesi tepemizde uçuşan NATO uçak ve helikopterlerini, bunları kullanan alçak ve ahlaksızları unutmadık.

Türkiye'yi içeriden çökertmek, milli bağları çözmek, devlet ve millet varlığını çürütmek için NATO oyunlarını ve küresel emperyalizmin komplolarını asla hatırımızdan çıkarmadık.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan vahşet ve ihanetin henüz NATO namına kuşkulu ve tartışmalı pek çok noktası olduğunu da biliyor ve gerilen sınırlarımızla yumruğumuzu sıkıyoruz.

FETÖ'cü alçaklar, Fransa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde miting yaparken NATO müttefiklerimizden gık çıkmadı.

Teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'dan yaka paça alınıp ülkemize iadesi bugüne kadar bir türlü gerçekleşmedi.

Hala FETÖ'nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı.

FETÖ'yü başımıza bela eden azgınlaşmış Türk ve İslam düşmanlarıdır.

Aynısını PKK/YPG için de söylemek mümkün ve mutlaktır.



Bizim nezdimizde PKK neyse FETÖ odur.

Ve bu iki hunhar terör örgütünün acımadan, gözünün yaşına bakmadan kökü kazınmalıdır.

Gerekirse NATO üyesi bir kısım ülkeyle yüzleşmek, hesaplaşmak, sayfaları ıstırapla damgalanmış kara kaplı defterleri açmak kaçınılmaz bir mecburiyet olarak gündeme gelebilecektir.

15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır.

15 Temmuz 2016'da devlet kurtarılmıştır.

15 Temmuz 2016'da mukaddesat kurtarılmıştır.

15 Temmuz 2016'da işgal ve istila hevesleri hainlerin ve haşhaşilerin kursağında bırakılmıştır.

NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiş, hatta zemin hazırlamıştır.

Bizim NATO'ya bakışımız bellidir.

Esasen hiç değişmemiştir.

Dünya'nın NATO'dan ve ABD'den ibaret olmadığı bilinmelidir.

Fakat Türkiye'nin stratejik tercih ve kararlarının da arkasında duracağımızı, Litvanya zirvesini tek yürek halinde takip edip ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yanında olacağımızı üstüne basa basa ifade ediyorum.

15 Temmuz 2016'da asrın yüzüne kahramanlık ve fedakarlık mesajını kanlarıyla, canlarıyla haykıran, içinden geçtiğimiz dönemde terörle mücadele esnasında kara toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.



Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği üzere:

***Gerilir zorlu bir yay,
Oku fırlatmak için;
Gece gökte doğar ay,
Yükselip batmak için.***

***İnsan büyür beşikte,
Mezarda yatmak için,
Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için.***

Muhterem Arkadaşlarım,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci beş yıllık dönemi başarılarla geçmiş, iç ve dış cepheye yığınak yapan menfur ve muhasım çevreler zehirlerini akıtacak açık kapı-pencere bulamamıştır.

Geride kalan beş yıllık sürede, onca zorluğa, onca kum-pasa rağmen milli ve manevi alanlarda farklı bir anlatımla ve adeta Türk Rönesans'ı yaşanmıştır.

Tarih gözlerini açmış, coğrafya tuğu kaldırmıştır.

Uzun yıllar geçmişine küsen, bazen utanan, bazen de yok sayan sefil ve temelsiz bir anlayışın komplekslerine şahit olduk.

Cumhuriyet Türkiye'si ile Osmanlı İmparatorluğu'nu denetlenmesi imkansız iki ayrı kefeye, kavuşması hayal mahsulü olan iki ayrı kutba yerleştirenler Türkiye'ye çok büyük kötülük yaptılar.

Sanki Türk tarihinde koskoca 624 yılı çekip çıkardılar, mankurtluğu çağdaşlık ve modernlik olarak tanımladılar.



Halbuki iyisiyle kötüsüyle, zaferiyle yenilgisiyle, yükselişle gerilemesiyle tarih bizim tarihimizdi.

Osmanlı İmparatorluğu'nu utana sıkıla, kimi zaman da yok sayarak anlatanlar deyim yerindeyse tarihimize kefen biçip musalla taşına yatırmak istediler.

En namussuz sözleri en namuslu yüzle söyleyenlerin elinde Türk tarihi; milli vakarın ve ibret alınması gereken vakaların hazinesi değil, menfaatperestlerin ve sömürülmüş merd-i Kıptilerin oyuncağı haline geldi.

Mete Han'dan Bilge Kağan'a, Selçuk Bey'den Osman Gazi'ye, Fatih'ten Kanuni'ye, 2.Abdülhamit'ten Mustafa Kemal'e kadar tarih yazanlar, tarihi yapanlar, tarihe nal sesi dinletenler, kılıçların parlaklığıyla cihanı aydınlatanların hepsi Türk'tü, hülasa bizdik, ta kendimizdik.

Geçmiş sövmenin, töremizi, gelenek ve göreneklerimizi silip atmanın geçer akçe sayıldığı tahrik ve tahrip yüklü hazin dönemlere şahit olduk.

Yeri geldi zembereği sökülmiş saat gibi, yeri geldi dümeni kırık metruk tekne gibi, yeri geldi yatağına ve karışacağı ummana küsmüş ırmaklar gibi olduk.

Bizi tarihimizden koparmak istediler, çünkü tekerrür etmesinden korkuyorlardı.

Bizi ecdadımıza hasım etmek istediler, çünkü Türk milletinin sinesinde yeni kahramanların çıkmasından ödleri patlıyordu.

Hürriyet, uhuvvet ve müsavat çığıklarıyla 2'nci Abdülhamit'i istibdatla özdeşleştirip tarih yapraklarımızdan 33 seneyi kopardılar.



Sömürgeciler arkeoloji diplomasiyle İmparatorluğumuzun ruhunu çalarken, içimizdeki mandacı, teslimiyetçi ve yabancı hayranları tarihte husumet kazısıyla dünümüzü işbirlikçiliğin değirmeninde öğütmeye kalkıştılar.

Yaşanan yaşandı, hepsi de ibret levhası gibi gözümüzün önüne tıpkı bir perde gibi gerildi.

Tarihiyle barışık olmayan bir milletin gelecek hedefleri olamaz.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma süreci, köklü tarihi referanslara dayanmaktadır.

Tarihsel etki alanlarımız jeopolitik hesaplaşmaların ağırlık merkezidir.

Tarih boyunca su uyusa da düşmanın uyuduğu görülmemiştir.

Emperyalizmin kilit aktörleri, bin yıllık bir nefretle Türk'ü önce Avrupa'dan atmaya, sonra doğu ve güney vilayetlerinden koparmaya, hitamında da Anadolu'da küçük bir havzaya sıkıştırıp orada imha etmeye niyetlendiler.

Bir zamanlar hâkimiyetimizde olan coğrafyaların sınırlarını masa başında cetvelle çizip ecdadımıza silah zoruyla ve tehdit yoluyla dayattılar.

Bugün ne yaşıyorsak, neyle mücadele edip sınanyorsak, biliniz ki, Birinci Dünya Savaşı'yla ilişkilidir.

Ve bu savaş henüz bitmemiştir.

Bugünün ve geleceğin sorunları 1914-1918 arasındaki yılların dünyasında mahfuzdur.

Kan revan içindeki Ortadoğu 100 yıllık kanlı ve kahredici bir yanlışın mahkumudur.



19 Ağustos 1914'de Sofya'da çıkan Hoydan Ermeni Gazetesindeki şu manşet her şeyin özetidir.

Bu manşet diyordu ki: **“Dünya Türk denen musibetten kurtulmalıdır.”**

Her şeyin özü ve özeti bu cinnet ve cinayet halinde temerküz etmiştir.

Biz de diyoruz ki, Dünya'dan Türk'ü çekip çıkarın geriye yalnızca boş bir küre, boşuna dönen bir gezegen kalacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması ve paylaşılması için sömürgeci güçler 1913-1917 arasında 5 gizli anlaşma yapmışlardı.

Hasta adamın başına yedi düvel üşüşmüştü.

Çok şükür hasta adam dediklerinin korku tanımayan ahvadı artık zulme ve zulmete kök söktürmekte, Dünya'ya Türk milletinin varlığını gururla tebliğ etmektedir.

Unutmayalım ki, hem İmparatorluğumuza hem de Cumhuriyetimize keyfi dayatmaların son siperi, son kalesi, son dienci çok sağlam ve haklı bir belge olan Misak-ı Milli'dir.

Misak-ı Milli'yi kabul eden Meclisi Mebusan'dır.

Türkiye Cumhuriyet'i Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi ve devamıdır.

Bir plan mucibince, Cumhuriyetle Osmanlı arasına mayın döşeyenler, Mustafa Kemal'le 2'nci Abdülhamit arasında nifak ve düşmanlık üretenler devşirilmiş haçlı tortuları ve torunlarıdır.

Türkiye Cumhuriyeti ne kadar bizimse Osmanlı İmparatorluğu da o kadar bizimdir.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne kadar milli ve tarihi bir kahramanımızsa Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm padişahları da o kadar milli ve kahramandır.

Gelecek ülkülerinde kenetlenmek, milli birlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmak, bugünkü sorunları aşmak tarih ve coğrafyamızla barışmanın yegane ön şartıdır.

Fesle kalpak ihtilafı yok hükmündedir.

Bizim dileğimiz tarihçilerimizin konunun üzerine dikkatle eğilmeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde amaçladığımız her alandaki uzlaşma arzusuyla birlikte tarihimize de her yönüyle barışma, buluşma ve kucaklaşma ikliminin gecikmeksizin tezahür etmesidir.

Değerli Arkadaşlarım,

28'nci Dönem TBMM'nin 1'inci Yasama Yılı'nın son grup toplantısını kapatmadan evvel, hepinizin yaz ayları süresince seçim çevrelerinizde vatandaşlarımızla iç içe olmanızı, gönül ziyaretleri yapmanızı istiyorum.

Bunu da yakından takip edeceğimi özellikle bilmenizde fayda addediyorum.

Partimizin ve Cumhur İttifakı'nın siyasi mesaj ve hedeflerini sade, samimi ve selis bir dille anlatmanızı hassaten rica ediyorum.

Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.

Ayrıca yurdumuzun farklı bölgelerinde yaşanan ve birçok ilimizi tesir altına alan sel felaketi sebebiyle vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, bölge insanlarımıza da geçmiş olsun niyazlarımı bildiriyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.